

KISA 1950 – 1975 (ungefär)

Andra upplagan något kompletterad

Del 2, s. 139 – 320



Innehållsförteckning (till hela skriften)

1	Om denna text	3
2	Den som vill veta mer om Kisa kan läsa och titta bl.a. här	4
3	Inledning	5
4	Natur och kultur	6
5	Idrott och fest	25
6	Kisa samhälle	40
7	Näringsliv	65
8	Promenader i centrala Kisa – med lite historia och lite om scouterna	90
9	Bostadsområden och livet i samhället	109
10	Några minnen	121
11	Kommunikationer	129
12	Olyckor	135
13	Några av människorna (del 2)	139
14	Ytterligare några bilder (del 3)	321
	sista sidan	378

13 *Några av människorna*

Under den här rubriken nämns så många personer som vi kan komma ihåg som bodde i Kisa med omgivningar på 50-, 60- och/eller 70-talet. Och dessutom finns här små berättelser om många av dem, vi har försökt få med så många som möjligt. Det är bara de döda som får plats här, så om någon upptäcker någon levande i uppräkningsen är vi tacksamma för ett påpekande. (Begränsningen till döda personer görs för att vi inte ska riskera konflikt med dataskyddsförordningen, GDPR.) Makar anges ibland tillsammans och ibland under varsin rubrik utan något egentligt system.

Det var ju flera tusen människor som bodde i Kisa under dessa ca 25 år, så det blir omöjligt att fånga in ens tillnärmelsevis alla. Och berättelserna och de uppgifter som ibland anges efter namnen är långt ifrån representativa. Vi har helt enkelt varit hänvisade till egna minnen och bidrag från personer som har läst texten under arbetet. Texten berättar alltså bara om de personer som någon i dag kommer ihåg och har tagit sig tid att skriva om. Det sagda betyder också att det finns en hel del frågetecken och osäkerheter i texten.

Till en senare upplaga är alla varmt välkomna att skriva små berättelser, t.ex. om föräldrarna.

Carl och Maj Adelsköld

Carl Adelsköld föddes 1918 i Stockholm. Efter studentexamen 1938 gick han på Skogshögskolan 1940–44 och hade assistenttjänster vid Stora Kopparbergs Bergslags AB och Uddeholms AB. 1947 tillträdde han Holmens Bruks nya skogsförvaltning i Strängnäs. Efter två perioder i stadsfullmäktige och stort engagemang i Strängnäs scoutkår fick han 1962 en tjänst som Riddarhusets Domänförvaltare och bosatte sig i Kisa på Föllingsö säteri. Vid en omorganisation 1974 lämnade han denna tjänst men hyrde gårdsanläggningen, som familjen hade renoverat väldigt fint under åren 1962–64. Åren 1974–81 var han VD för AG-Skog AB och därefter i Föllingsö Förvaltnings AB. Han var vidare ledamot i styrelsen för Östgöta Brandstodsbolag och revisor i Östgöta Hypoteksförening. Dessutom fortsatte han att engagera sig i scoutrörelsen på förbunds nivå. De senare åren intresserade han sig mycket för skogsbruket och jakt- och kulturhistorien kring den gamla karolinergården Föllingsö.

Carl Adelsköld gav ut ett antal mindre skrifter och slutligen även en självbiografi 1996. Ett fotoarkiv på cirka 30 000 bilder utgjorde stommen i detta författarskap. Adelsköld tillhörde Skogshistoriska sällskapet och var en mycket skicklig skogsman med särskild inriktning på att bevara den skogliga miljön.

Maj Adelsköld var också född 1918 i Stockholm. Hon var bl.a. en omtyckt scoutledare i Kisa. Hon och Carl gifte sig 1942 och fick barnen Carl-Olof, Ingrid, Bengt, Christer (f. 1949), Göran och Helen. Komikern m.m. Karin Adelsköld är född 1973. Hon är Christers äldsta dotter.

Carl avled 2000, Maj 2017 strax efter sin 99-årsdag. I sockenbokens del 3 har de gemensamt skrivit en berättelse om sitt Föllingsö.



Föllingsö fotograferat av Stig Berg. Den gamla almen är från 1600-talet, bebyggelsen från 1700-talet.

Arne och Gunilla Adolfsson

Arne Adolfsson var född 1928 i Hägerstad. Gunilla Adolfsson var född 1943 i Kisa. De hade barnen Carina f. 1959, Åsa f. 1962 och Tomas f. 1965. Arne var långtradarchaufför och kallades allmänt för ”Lill-Adel”. Familjen bodde på Värgårdsplan på 60-talet. De flyttade så småningom till Kalmar och senare till Norrköping. Arne och Gunilla skilde sig 1986. Arne avled 1990, Gunilla 2018.

Oscar och Dahlia Adolfsson

Oscar Adolfsson var född 1899 i Gökullen, Västra Eneby. Han arbetade bl.a. på föräldragården och som sågverks- och byggnadsarbetare. Hans hustru hette Dahlia. Hon var född 1918 i Malexander. Oscar Adolfsson omkom 1960 vid en tragisk olycka där han fick en bygghiss över sig. I familjen föddes söner Uno, f. 1945, och Lennart, f. 1950. Familjen bodde i Åliden strax söder om Kisa. Uno var en skicklig fotbollsspelare. Han gifte sig med Annika Björksten, som jobbade på apoteket i Kisa, och de flyttade till Göteborg där Uno blev nyhetsreporter på Svt. De bor kvar i Göteborg. Dahlia och Lennart flyttade till Mjölby. Där avled Dahlia 2005.

Thure Ahlm

Thure Ahlm föddes 1903 i Malmö och tog studenten där 1921. Under 1920-talet var han apotekselev vid bl.a. Fläkta Örn i Malmö och var sedan en period på Apoteket Lejonet i Helsingborg. Han var apotekare i Kisa under åren 1948 – 1960. Familjen flyttade sedan

1960 till Nyköping där Ahlm var verksam fram till 1970. Thure Ahlm var den sista apotekaren med ”personligt privilegium”. Han var först gift med Inga (f. Larsson 1906). De fick dottern Karin född 1940. År 1946 gifte han om sig med Margareta Löfdahl f. 1908. De fick en son, Hans-Åke född 1947, och en dotter, Eva född 1948. Thure Ahlm avled 1984.

Paul Aineström

Paul Aineström (1917–2001) bodde inte i Kisa men nämns ändå här helt kort för att han har skrivit i sockenböckerna.

Olle och Ulla Albertsson

Olle Albertsson föddes 1927 och arbetade i Hahnes charkuteriaffär i Nya Hemgården. Ulla var född 1931. De fick dottern Monica, född 1954, och sonen Per Ronny f. 1960. Familjen bodde på Södra Prästgatan 10 och flyttade senare till G. Eksjövägen. Ulla avled 2005, Olle 2015.



Olles och Ullas bröllop ca 1954.

Bernhard och Margareta Allerth

Bernhard Allerth var född 1926 i Mörbylånga, Margareta 1929 i Ringarum. Bernhard jobbade på Kisa Järn- och Redskapshandel. De fick dottern Anita f. 1952 och sonen Per f. 1956. Familjen bodde i Villa Kastanjen på Ulrikagatan 35. Bernhard avled 2005. Margareta bodde sina sista år hos sonen Per i Västervik. Hon avled 2019.

Lars och Christina Almberg

Lars Almberg föddes 1939 i Motala. Han gifte sig 1964 med Christina f. Samuelsson 1944 i Sund. De fick barnen Stefan f. 1965, Anna f. 1968 och Erika f. 1974. Familjen bodde på S. Sjömossegatan i Kisa. Lars avled 2004. Christina avled 2022.

Maja-Lisa Almquist

Maja-Lisa Almquist var född Odén 1917 i Kisa. Hon var en sträng men mycket uppskattad rektor i realskolan och även ordförande i Kisa föreläsningförening. Hon var gift med Rutger Almquist (f. 1905) och mamma till Urban f. 1941 och Karin f. 1947. Urban flyttade till Stockholm och spelade bl.a. bridge med Gudrun Dahlberg. Maja-Lisa bodde efter skilsmässan från Rutger i Sparbankens hus på Grönedegatan. Sedan bodde hon i kommunalhuset. Hon flyttade så småningom till Stockholm och avled där 2005.



Maja-Lisa Almquist ca 1970

Sven Alskog

Sven Alskog var född 1919 i Uppsala. Han var bokhållare och fastighetsmäklare och samarbetade med Sten Fagerlund. Han bodde på Garvaregatan 8, senare som arrendator på Adlerskog. Han och hustrun skilde sig 1968. Sven avled 1994.

Anders Gustaf Andersson

A.G. Andersson föddes i Kisa 1880. Som 26-åring övertog han Ernst Anderssons bokhandelsverksamhet 1906. Han var sågverksarbetaren som blev bokhandlare. A.G. Andersson anlätade många fotografer och olika tryckerier för vykortstillverkning. 1937 sålde han sin verksamhet till kompanjonen Göte Hansson. Han dog 1958.

Arthur och Ingrid Andersson

Arthur Andersson föddes 1913 i Kisa. Hans föräldrar var brukaren Karl Oskar Andersson, Hitthem, och Agnes Ingegerd f. Johansson. De hade även en son Gunnar som tog sig namnet Karlefors och under en tid var kompanjon med Kapp-Ahl. Ingrid Andersson var född Wallenberg 1914, dotter till landstingsman Nils Wallenberg och hans hustru Jenny. Nils kom från Lilla Backa och var bror med Axel Wallenberg, rallaren, som var far till Henny gift Englund, Birgit gift Wahlström, Svea gift Thorén och Doris. I december 1934 övertog Arthur Nils Anderssons firma. Den döptes om till Arthurs Tobakshandel 1948. Ingrid drev hattaffär i samma lokaler på Storgatan invid Sveahuset. Arthur Andersson var en mycket framgångsrik fotbollsspelare i Kisa BK och en välkänd profil i samhället. När han hade gjort mål i en fotbollsmatch sprang han upp till mittlinjen och drog ett streck i marken med klacken. Arthur dog 1972, Ingrid 1996. Båda är begravda i Kisa. På gravstenen har Ingrid efternamnet Wallenberg.

Bengt Andersson

Bengt Andersson var son till ”Garvarn”, Johan August Andersson, och hans hustru Ester f. Pettersson. Han var bror med John Anderson och Maria Andersson, halvbror med Ernst Andersson.

Bernt och Siv Andersson

Bernt Andersson var född 1941 i Horn. Han och Siv, f. 1943 i Linköping, gifte sig 1962. De fick barnen Peter f. 1962, Cecilia f. 1963 och Robert f. 1966. De flyttade från Linköping till Kisa i början av 70-talet och bodde på S. Sjömossegatan. Bernt var vaktmästare på lasarettet. Siv avled 1974. Bernt sammanbodde senare med Vivi-Anne Karlsson, Misterfall. Han avled 2021.

Carl ”Calle Sadel” Andersson

Carl Andersson kom till Kisa från Skänninge. Han var lagledare för Kisa BK:s A-lag åren 1936 – 53. Han arbetade på Gothniers sadelmakeri och Tapetserarverkstad (därav smeknamnet ”Calle Sadel”) i gårdshuset bakom Eriksborg.

Eine Andersson

Eine Andersson var en välbekant och omtyckt person i Kisa, och den som skriver dessa ord vet inte ens om Eine lever. Han är/var född 1942 eller 1943 och syns på nedanstående foto från konfirmationen 1957. Eine jobbade på Richard Sandströms. Han spelade bl.a. fotboll och bridge. Hans föräldrar hette Gertrud och Gunnar och Eine hade fyra syskon, Ann-Marie, Bosse, Lasse och Assar. Familjen bodde på Egnahem.



Bakre raden från vänster Lars-Erik Strömberg, Hans-Lennart Johansson, Eine Andersson. Mittenraden Ragnar Larsson, Reinhold Svensson, okänd, Näst längst ner Toini Gustafsson, Irma Nilsson. Främre raden Mona Kristoffersson, Ingalill Hjelm.

Ernst Andersson

Ernst Andersson var född 1880 och son till garverifabrikören Johan August Andersson, känd som Garvarn, och hans första hustru Hulda Kristina Samuelsson från Horn. Ernst var därmed John Andersons halvbror. Han var – ensam eller tillsammans med andra – grundare av godtemplarlogen Kisa Banér, dess sjukkasse, dess bibliotek, dess studiecirkelverksamhet, dess föreläsninganstalt, ortens första idrottsförening, bokhandeln, tryckeriet och Olympia. Detta framgår av Sockenboken del 4 på s. 302. På s. 307 sägs att han ägde Olympia under åren 1909 – 24. Han var bl.a. tryckeriägare, bok- och pappershandlare och fotograf. Han avled 1943 och ska därför i princip inte vara med i den här texten. Men med hänsyn till den betydelse han hade för Kisa även under vår tid ger vi honom dispens. Bilden nedan är från 1905.



Folke "Pajo" och Anna Andersson

Folke "Pajo" Andersson var född 1907 i Kisa. Hans hustru Anna Linnéa var född 1906 i Oppeby. De gifte sig 1934. Folke var möbelsnickare och ordförande för Folkets Park i nästan 30 år. Många trodde att parken hette "Folkes Park". Han och Anna bodde på Singelberget bakom nuvarande Folkets hus. Folke avled 1969. Anna Linnéa flyttade till Värgårdsplan, och sista tiden bodde hon på Danbomsgården där hon avled 2000.

Gertrud och Gunnar Andersson

Gertrud och Gunnar Andersson bodde på Egnahem med sina fem barn. De hette Eine, Ann-Marie, Bosse, Lasse och Assar. Assar och Lasse flyttade till Stockholm och där Lasse spelade fotboll i ett Stockholmslag.

Gunborg och Bernt-Erik Andersson

Gunborg Andersson var född Karlsson och syster till "Kalle Stubb". Hon föddes 1947 i Askeby. Gunborg var gift med Bernt-Erik Andersson. De fick barnen Roine f. 1967 och Catrin f. 1969. Familjen bodde först på Värgårdsplan och senare på N. Sjömossegatan 13. Gunborg avled i oktober 1992.

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson föddes 1925 i Tidarsrum. Han var gift med Gunnel f. Svensson 1934, dotter till Alvar och Viola Svensson, Ödesjöboda. Gunnar och Gunnel bodde på Västra Vägen och har en son Jan-Gunnar f. 1961. Gunnar arbetade på BP-macken och Gunnel inom sjukvård och äldreomsorg bl.a. på Danbomsgården. Gunnar avled 2015. Gunnel bor numera på Bergdalagatan.

Gösta och Linnéa Andersson

Gösta Andersson kallades "Jick-jack". Han var född 1903 och bror med Ella Andersson. Linnéa Andersson var född 1906. Gösta och Linnéa fick barnen Annette f. 1938 och Barbro. Familjen bodde i radhusen på Egnahem. Linnéa var syster med Vera Gustafsson och Britta Ringborg. Linnéa avled 1971, Gösta 1981. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Harry och Rosa Andersson

Harry Andersson var född 1917 i Klockrike. Han och Rosa Viktoria, född 1917 i Misterhult, gifte sig 1955. De fick döttrarna Rose-Marie f. ca 1941 och Gun Elisabeth f. 1956. I familjen bodde också Rose-Maries tre döttrar, Susann f. 1961 och tvillingflickorna Mona och Mary f. 1964. Rose-Marie och hennes döttrar bar efternamnet Johansson. Rose-Marie bor i dag på Bergdalagatan i Kisa. Familjen Andersson/Johansson bodde på Gammelgårdsgatan 10. Harry jobbade på Långasjönäs

och var fackombud för Pappersarbetarförbundets Kisaavdelning. Harry avled 1987, Rosa 2003.

Herman och Elin Andersson

Herman och Elin Andersson bodde i Hjortslund. Herman öppnade Kisa Färg- och Kemikalieaffär och sonen Ville tog över efter honom.

Ingemar och Stina Andersson

Stina Andersson, f. Nilsson i Kisa 1935, var syster med Svea Johansson, som var gift med Bertil. Stina var gift med Ingemar Andersson, f. 1934 i Västra Eneby. Ingemar och Stina byggde hus på Lavendelgatan. De fick två grabbar, Per-Olof f. 1962 och Bo-Lennart f. 1966. Stina arbetade som kokerska på lasarettet. Ingemar avled 2015 och Stina 2021.

Ingemar och Vanja Andersson

Ingemar Andersson levde 1927 – 2006, hans hustru Vanja 1935 – 2014. De är begravda på Kisa kyrkogård, i samma grav som Manne och Linnéa Holstein, vilket kan tyda på att Vanja var deras dotter.

Ingrid Andersson

Ingrid Andersson föddes 1914 i Oppeby. Hon var under många år avdelningssköterska på avd. 4, gamla lasarettet. Ingrid var ogift och bodde i Tallåsen, Enebygatan 45. Hon avled 1996.

John och Lydia "Ludda" Anderson

John Anderson föddes i Kisa den 31 maj 1899, son till Johan August "Garvarn" Andersson och hans hustru Ester f. Pettersson. Efter studentexamen i Linköping 1918 följde handelsstudier i Göteborg 1920–21. Sistnämnda år etablerade han sig som järnhandlare i Kisa och innehade Kisa Järn- och Redskapshandel ända till 1950. Han blev direktör vid Taxnäsverken i Partille 1952 men bodde kvar i Kisa. När han sålt Järn & Redskap 1950 ägnade han sig framgångsrikt åt stenröjning och brunnsborrning, till stor del ett pionjärarbete. Med maskiner, tillverkade av Kisa mekaniska verkstad, utförde han i början av femtiotalet en omfattande stenröjning på åkrar först i Kisa och senare (1955–56) bl.a. för italienska statens räkning på Sardinien och i Libanon.

John Anderson var under många år ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd, kyrkvärd och brandchef. (Han avgick som kyrkvärd efter en konflikt med prostén Gustaf Skiöld.) Och han ingick i den första sockenbokskommittén (som tillsattes 1952) tillsammans med Ragnar Andersson, Curt von Wachenfeldt, Arne Nilsson och Julius Elander. I slutet av Band 2 av sockenboken står i en text om hans död: "Han tog initiativet, han var idégivaren och den främsta drivande kraften i arbetet. [...] Utan John

Andersons entusiasm och oförtrutna arbete skulle Boken om Kisa socken förmodligen aldrig kommit till.”

John gjorde första försöket att starta scoutverksamhet i Kisa, han var en av initiativtagarna till Kisa skidklubb, ensam initiativtagare till Kisa fältgille, Öknehults friluftsgård, Vattenverket och Kisa västra Avloppsförening. Han var chartermedlem i Kisa Rotaryklubb. (citerat ur En bok om Kisa socken Band 4, s. 299 och 302)

John kallades för ”Järn-John” och hans hus ”Villan” var i flera decennier hans bas, vilorum och idékläckarkammare. Som av födsel och ohejdad vana blev han industridirektör, järnhandlare (”vår tretumsspik är längst”), auktionist och högerpartist. Han kallades för ”Järn-John” av riksdagens talman. Hans arbete inom Järnhandlareförbundet m.m. gjorde honom till en välkänd person långt utanför Kisa.

Lydia ”Ludda” Andersson var dotter till Axel ”Bryggarn” Andersson och Alfrida Olivia Salomonsson f. 1868 i Tidarsrum. Ludda föddes 1899, samma år som maken. Bryggarns dotter gifte sig alltså med Garvarns son. John och Ludda fick barnen Karin f. 1923, Margareta (1925 – 2004), gift Lindberg, Kristina (1928 – 2006), gift Kugelberg, Birgitta (1934 – 2000), gift Nordbeck, Svante (1935 – 2008) och Nils (f. 1944). Nils kallades Nisse och bytte så småningom sitt efternamn till Värgården. Han blev en stor entreprenör och äventyrare. Han har bl.a. importerat arabhästar, satsat på jordbruk i Kaliningrad, internationell fiskhandel och baltiskt flygbolag. – Järn-John Anderson avled 1975, Ludda 1988.

I en mycket fin liten bok, ”Än en gång därän, Nio berättelser om John Ivar Anderson” har Torbjörn Nilsson berättat om John Andersons liv. Där finns förstås också med en hel del om Ludda.



John och Ludda Anderson 1957

Karl "Dompan" Andersson

"Kalle Dompan" var murare och arbetade tillsammans med Axel Wadell, Stig Wadells far.

Karl och Karin Andersson

Karl Andersson levde 1901 – 1985, hans hustru Karin 1910 – 1987. De bodde på 1970-talet i Hagaborg och senare på Grönedegatan 18. Karin var syster med Karl-Axel Karlsson, bilskolläraren. Karl och Karin är begravda på Kisa kyrkogård.

Karl och Margit Andersson

Karl Andersson levde 1902 – 1971. Hans hustru Margit levde 1907 – 2003. De gifte sig 1932 och bodde i Bollkind. De är begravda på Kisa kyrkogård. Karl och Margit Andersson bodde i Bollkind.

Karl-Erik och Septi Andersson

Karl-Erik Andersson var född 1906. Septi Andersson f. Nilsson föddes i Kisa 1908. De gifte sig 1943 och fick 1944 sonen Pär, som kallas Pelle i Pölsa efter familjens trivsamma sommarställe invid gamla vägen till Horn. Familjen bodde i Hemgården och Karl-Erik arbetade i Martin Gustafssons järnhandel. Karl-Erik avled 1980, Septi 1991.

Knut och Stina Andersson

Knut Andersson född 1909 i Kisa, bror till Karl Andersson, "Kalle Dompan". Hans hustru Stina var född 1913 i Vena. De gifte sig 1937 och bodde på Danboms väg. Knut avled 1975. Stina bodde sin sista tid på Ulrikagatan 1, där hon avled 2000.

Kurt "Braddock" Andersson

Braddock var född 1918 i Kisa. Vi tror att han var uppvuxen Mjölsefall och gick i Mjölsefalls skola. Hans föräldrar var Karl Ture Andersson född 1894 och Hedvig Maria Klang född 1892. Smeknamnet Braddock lär vara efter tungviktsboxaren James J Braddock som innehade tungviktstiteln 1935–1937. Knappt någon kände till hans riktiga namn Kurt. I sin ungdom påstås det att han turnerade med ett tivoli som Sveriges starkaste man. Han jobbade på bruket vid den så kallade "valsbotten" där ark av massa maldes ner och färgades för att senare bli färdig produkt. Braddock var också en amatörkonstnär och målade en del tavlor. Han var glad åt drickat men försökte alltid ha en viss stil när han besökte hotellet. Han var ofta gladlynt men växlade blixtnabbt till ilska om något gick emot honom. Och han slog alltid först och var snabb trots sin storlek och hade respekt med sig. Han var en flitig besökare på de två ölsjapp som fanns i Kisa, "Knuten" i ena gaveln av hotellet och "Bryggeriet" vid det gamla bryggeriet i huset bredvid Sveahuset. Han utökade sin inkomst med att köpa in en form av spel där man tryckte ut en lott och såg direkt om man vunnit. Vi tror att högsta vinsten var 100 kr. Om man vann i början av lotteriet så fick man göra en överenskommelse med

Braddock att inte tala om att högsta vinsten redan tagits och då fick man lite extra bonus. Om högsta vinsten var kvar när endast få lotter återstod så slutade han att sälja lotter i det lotteriet för att slippa betala ut högsta vinsten och öppnade i stället ett nytt lotteri. Allt var alltså inte enligt lotteriförordningen men alla verkade ändå nöjda och glada och Braddock tjänade en extra hacka. Under en period bodde familjen på andra sidan Kisasjön i närheten av Millingetorp. Braddock bodde där tillsammans med mor och far. Senare bodde han tillsammans med sin mor i Kindahus pensionärslägenheter vid Nygatan. När modern avlidit flyttade han till det lilla torpet, som numera är rivet, vid Karl-Ejnars kiosk eller sedermera Schmidts kiosk. Där avled han 1972. Han var ganska storvuxen och det såg lite komiskt ut när han åkte omkring på sin moped av märket Puch.

Lars Andersson

Lars Andersson, "Lasse i Värgår'n", var född 1944 i Kisa. Han var gift med Hilka Kaarina f. 1953. De bodde på Marcus Larssons väg och fick två barn, födda 1975 resp. 1980. De skildes 1982. Lasse avled 1999.

Lisa "Källris" Andersson

"Lisa Källris" var född 1904 i Skänninge. Hennes föräldrar flyttade tillbaka till Kisa 1904, pappan Karl-Axel (f. 1871) kom därifrån. Han var källaremästare och det var därifrån Lisa fick sitt smeknamn. Mamman hette Anna Maria Elisabeth f. Sjögren 1973. Lisa hade sex syskon: Karl f. 1898, Nils f. 1901, Margit f. 1902, Olle f. 1905, Axel f. 1906 och Anna f. 1908. Hon var ogift och jobbade bl.a. som sekreterare åt John Anderson och som kassörska. Hon fick en dotter, Marie-Louise f. Neuman 1945, som senare tog sin mammas efternamn. Lisa bodde i Svea större delen av sitt liv. Hon dog 1978.

Martin Andersson, "Martin Petter"

Martin Andersson var född 1914 i Oppeby. Han var ogift, kallades "Martin Petter" och bodde på Blomgatan 1. Han avled 1987.

Angående Martin Petter skriver Ylva Norén: "Tänk att man i min ålder kan ha nytta av gamla ungdomssynder. Jag erinrade mig att jag pallat äpplen i Martin Petters trädgård. Med hjälp av en karta kunde jag hitta gatuadressen och sen få fram efternamnet, som alltså inte var Pettersson som man skulle kunna tro, utan Andersson."

Maria Andersson

Maria Andersson var dotter till "Garvarn", Johan August Andersson, och hans hustru Ester f. Pettersson. Hon var syster med John Anderson och Bengt Andersson, halvsysster med Ernst Andersson.

Martin och Vega Margareta Andersson

Martin Andersson var född 1907 i Malexander och målarmästare. Hans hustru Vega Margareta var född 1905 och var från Säby i Jönköpings län. De fick en son, Åke f. 1934. Familjen bodde i Alfredsborg, Grönedegatan 5. Martin avled 1985 och hans hustru 1990. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Martin Andersson med familjen på sin 50-årsdag.

Per-Åke och Sigrid Ingegerd Andersson

Per-Åke Andersson var född 1936 i Gumhem, Horn. Han drev fiskaffären i Åkerdalas källare. Sigrid Ingegerd Andersson var född i Kisa 1938. De fick dottern Marie Christina, f. 1965, och flyttade så småningom till Tranås. Makarna skilde sig 1975. Per-Åke avled 1997 i Tranås.

Ragnar och Hildur Andersson

Ragnar Andersson var född år 1895. Han var gästgivare, son till Anders Johan "Gästgivarn" Andersson (1869–1934) och hans hustru Anna Mathilda f. Jakobsson (1868–1947). Ragnar var även nämndeman och bankkamrer samt kommunalstämman ordförande 1940–51. Det var också han som väckte idén om Kisa sockenbok, och han ingick i den första sockenbokskommittén (som tillsattes 1952) tillsammans med John Anderson, Curt von Wachenfeldt, Arne Nilsson och Julius Elander. Hildur var född 1899. De gifte sig 1929 och hade döttrarna Birgit f. 1930, gift Millinger, och Margareta f. 1932, gift Ericsson. Ragnar arrenderade Gästgivaregården och Mjellerum. Både Ragnar och Hildur avled 1974.

Robert och Hilma Andersson

Robert Andersson var född i Tidarsrum 1900 och flyttade i unga år till Kisa. Hilma Andersson var född 1906. De bodde i A-huset i Kisahus och flyttade sannolikt dit när det var nybyggt. Robert var chaufför vid AK Johanssons åkeri och körde taxi och lastbil. Han var en av de första taxichaufförerna i Kisa. Sin sista anställning hade han hos Simon Holmströms åkeri. Hilma arbetade i några år på sjukhemmet. Hon var en generös person som läste mycket och var väldigt allmänbildad. Hon hade böcker överallt. De fick sonen Kurt 1927 och dottern Berith 1932. Robert dog 1959, då flyttade Hilma till Barketorp utanför Finspång där dottern Berith och hennes familj bodde. Hon avled 1991. Robert och Hilma ligger begravda på Kisa kyrkogård. Kurt Andersson köpte stadsäga 167 i Kisa 1948 och gifte sig 1949 med Hjördis Andersson, född Axén och syster till Elsvig Lamberthz.



Här körde bl.a. Robert Andersson taxi. Dåtidens taxistation låg mittemot Strömsholm.

Seved Andersson

Seved Andersson var född 1939 i Tidarsrum. Han var gift med Seija Andersson f. 1946. De fick söner Johan f. 1970 och Marco f. 1973. Familjen bodde på Rådmansgatan. Seved och Seija skildes, och Seija flyttade med barnen till Mariestad. Senare bodde pojkarna dock hos Seved på Oxhagsgatan i Kisa. Seved avled 2021.

Stig Andersson

Stig Andersson var född 1938 och väldigt mångas vän. Han skrev en rad fina inlägg i gruppen "Du vet att du kommer från Kisa om..." och bidrog med en stor mängd värdefulla bilder. Många av dem finns med i den här berättelsen. Stig, som bodde på Kullgatan mitt emot ordenshuset, avled den 10 mars 2022 efter att ha varit verksam in i det sista. Han arbetade på Kisa Cykel & Sport och tog så småningom över firman från

Allan Roos tillsammans med brodern Leif. Otaliga är de cyklar och mopeder som han reparerade och skridskor som han slipade i den lilla verkstaden under affären. En alltid lika vänlig och ödmjuk man.

Sven och Gerd Andersson

Sven Andersson föddes 1936 i Västra Eneby. Gerd var född Fransson 1929. De gifte sig 1960 och fick en son Per-Olof. Sven jobbade på Motorcentrum och Gerd var undersköterska. Svens liv fick ett plötsligt och tragiskt slut då han blev knivhuggen till döds 1994. Såvitt vi vet gick hans mördare fri. Gerd avled 2021.

Sören Andersson

Sören Andersson var född 1927 i Horn. Han var son till Erik och Signe Andersson och bror till fiskhandlaren Per-Åke. Familjen bodde i Tomestorp. Sören var gift med Maj Andersson, som bor i Kullaområdet i Kisa. De fick döttrarna Annelie f. 1957, nu bosatt i Tranås, och Liselotte f. 1962, nu bosatt i Kisa. Annelie och Liselotte har vardera två söner. Familjen bodde i Näset strax väster om Kisa. Sören avled år 1993 och är begravd på Kisa kyrkogård.

Tore och Elsie Andersson

Tore Andersson var taxichaufför. Han var född 1918 och gift med Elsie, som var född 1921 i Kisa. De fick sonen Bernt-Erik och en dotter. Familjen bodde i en villa på Linnégatan 37 och senare på Rådmanngatan 9. Bernt-Erik var gift med Gunborg (syster till bl.a. Kalle Stubb). Tore avled 2003. Elsie bodde sista tiden på Bergdalagatan där hon avled 2006.

Valter Andersson

Valter Andersson var född 1910 i Tidarsrum och var taxichaufför i Kisa. Han kallades "Valter på Lättjorda" och fick sonen Roland (f. 1945) och dottern Majvor (f. 1956 eller 1957) med sin hustru vars namn vi tyvärr inte kommer ihåg f.n. Familjen bodde i Solhamra, Nygatan 18. Valter och hustrun skilde sig 1964. Han avled 1996 och är begravd på Kisa kyrkogård.

Vilhelm (Ville) Andersson

Vilhelm "Ville" Andersson var son till Herman och Elin Andersson. Han arbetade i Kisa Färg- och Kemikalieaffär i centrumhuset och tog så småningom över affären efter sin pappa Herman. Ville gick bort 1991.

Yngve och Inga-Lisa Andersson

Yngve Andersson kallades Yngve "Tuto". Han var född 1931. Hustrun Inga-Lisa Johnsson var född 1933, dotter till Inga och Valter Jonsson i Kålstorp på Enebygatan.

Yngve och Inga-Lisa hade fyra barn: Agneta f. 1954 (gift med Jerka Denisson), Peter f. 1955, Helené f. 1962 och Elisabeth f. 1965. Familjen bodde i radhusen i Egnahem. Yngve jobbade på Karlbergs Bilar och sålde mest Volvo. Inga-Lisa var damfrisörska och hade salongen i hemmet. Hon var några gånger barnvakt åt Kerstin och Göran Lambertz när de var små och bodde vid Enebygatan, liksom hon då gjorde med sina föräldrar. Yngve avled 2020, Inga-Lisa 2022.

Åke Andersson

Åke Andersson, ”Åke i Hitthem”, var född 1920 i Kisa. Han var son till Hjalmar och Hulda Andersson i Hitthem. Åke cyklade mycket, tillbringade mycket tid på biblioteket och var en eldsjäl i Kisa Motorsällskap. Han var bror till Gunilla Andersson som var gift med Nisse Jeppe innan de skilde sig och hon så småningom gifte sig med tandläkare Öhman. Åke avled 2005.

Harry och Linnea Anderö

Harry Anderö var född 1901 och Linnea Anderö 1907. De hade barnen Weimar, Göran, Folke och Britt. Harry var vagnmakare i Kisa tillsammans med brodern Hugo. Han avled 1981, Linnea 1998.

Henrik och Rut Anderö

Henrik Anderö var född 1908. Han var lärare och rektor och har bl.a. skrivit flera bidrag till sockenboken. Han har gett ut böckerna ”Läsebok för släktforskare” och ”Ordbok för släktforskare” tillsammans med Kent Andersson. Rut Anna Maria Anderö var född Anell 1913. Henrik och Rut fick barnen Björn, f. 1936, och Monica, f. 1939. Björn arbetade bl.a. som journalist under 17 år på Sveriges Television (Rapport och Aktuellt). (Lex Anderö är en isländsk lag som är uppkallad efter Björn Anderö och reglerar att landets kustbevakning inte får ta ombord journalister på sina båtar utan tillstånd.) Henrik avled 1991, Rut 2006.

Holger Anderö

Holger Anderö levde 1903–1983. Han var bror med Harry, Hugo och Henrik. Bröderna bytte namn från Andersson 1932.

Hugo och Hilly Anderö

Hugo Anderö var född 1905, son till vagnmakaren Oskar Andersson, bror med Harry, Holger och Henrik. Hilly Anderö var född Furustam 1914. Hugo och Harry fortsatte verksamheten i vagnmakeriet. Hugo och Hilly fick tvillingarna Leif och Gunilla, födda 1938. Hugo avled i en trafikolycka 1966, Hilly avled 1985.

Leif Anderö

Leif Anderö var född 1938. Han tog realexamen i Kisa 1955 (se bild). Han jobbade bl.a. som sommarvikarie på Corren och hade en röd Volvo P1800. Han flyttade så småningom till Linköping och fick familj. Hans hustru var Barbro Anderö, som har bidragit en del till texterna om slkten Anderö, bl.a. om svärfar Hugos olycka. Leif avled 2017.



Leif Anderö vid realexamen

Holger och Elsa Anebreid

Holger Anebreid var född 1901 och dog 1979. Han var bror till Tore Anebreid. Elsa föddes 1912 och dog 1984. De gifte sig 1932 och flyttade då till Sjöbo. År 1958 flyttade de till Yxefalls Norrgård. De fick fem barn: Gerd född 1930 och död 1967 (gift med Olle "kopparslagaren"), Inga född 1932, Lars född 1944 och tvillingarna Maud och Britt födda 1950. Holger och Elsa är begravda på Kisa kyrkogård.

Tore och Sigrid Anebreid

Tore Anebreid var född i Kisa 1914. Sigrid Anna Maria Anebreid var född Andersson i Hycklinge 1924. Tore var köpman och hade Frukt- och bärcentralen i ett hus invid Schills-huset, den övertogs senare av Sigvard Johansson. Han var bror till Holger. Tore och Sigrid gifte sig 1954 och fick döttrarna Eva f. 1955 och Elisabeth f. 1957. Tore avled 1997, Sigrid 2007.

Inge Anstérus

Inge Anstérus var född 1925 i Horn, hette från födseln Inge Andersson och tog efternamnet Anstérus i vuxen ålder tillsammans med sin bror. Han jobbade på Schills

och bodde med sin familj uppe i Fimon. Han ägnade sig bl.a. åt orientering. Han gifte sig med Ing-Britt (Inga) Anstérus, som är född 1928. Inge och Inga fick dottern Ann-Catrine född 1952 och sonen Torbjörn född 1956. Barnen föddes också i Horn. Inge avled 1991.

Hjördis Askbom

Hjördis Askbom föddes 1937 i Kumla. Hon var gift med Holger Askbom, som föddes 1935 i Askeryd och var en mycket skicklig fotbollsmålvakt i Horns IF. Både Hjördis och Holger var engagerade i IOGT, i den s.k. Logen vid Borgarberget. De fick barnen Jan Holger Mikael f. 1959 och Agneta Elisabet f. 1961. Familjen bodde på Linnégatan, vid korsningen med Rosengatan. På 60-talet flyttade de till Åtvidaberg, där Holger ännu lever.

Inger och Erik Asklöf

Inger Asklöf var född 1936 i Kättilstad och arbetade på Richard Sandströms. Erik Asklöf var född 1930. De gifte sig 1955 och fick barnen Inger Elaine Maria, f. 1955, och Erik Gunnar Magnus, f. 1957. Inger avled 2008, Erik 2013.

Allan och Märta Aspegren

Allan Aspegren var född 1910 i Eksjö, Märta Aspegren 1912 i Gävle. De fick barnen Kerstin och Gunilla, födda i Eksjö. Märta hade Richts Café och arbetade också på Arbetsförmedlingen i Kisa. Familjen bodde i en villa på Nygatan 11. Märta dog 1989, Allan 1998. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Märta Aspegren 1964

Valter och Viola Maria Linnéa Axén

Valter Axén var född 1906 i i Marbäck. Hans hustru Viola Maria Linnéa 1905 i Lofta. De hade sonen Karl Sture Vallis, född 1948, död 2008. Familjen bodde på Gamla Eksjövägen 14. Valter blev änklings 1976 och själv avled han 2001. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Veilert Bank

Veilert Bank var född 1942 i Sund. Han var gift med Ing-Marie f. 1943. De fick döttrarna Åsa f. 1965 och Pia f. 1968. Familjen bodde på Västra Vägen. Veilert avled 2017.

Edith Bengtsson

Edith Bengtsson var född i Visnum i Värmland. Hon var distriktssköterska och bodde på Rådmansgatan 9. Hon var ogift och levde 1891 – 1970. Hon är begravd på Kisa kyrkogård.

Mauritz och Margit Bengtzon

Mauritz Bengtzon var född 1893 i Östra Tollstad och flyttade till Kisa 1920. Han var folkskollärare och hade en hel del uppdrag. Han var bl.a. lärarkårens representant i folk- och fortsättningsskolestyrelsen, bibliotekarie för Kisa skolbibliotek, sekreterare i Kindakretsen av S.A.F. och ordförande i föreningen De gamlas hem i Kisa. Margit Bengtzon var född 1905. De gifte sig 1937 och fick dottern Anna Marie Elisabeth (1939 – 1979), gift Sundin 1960. Familjen bodde i Åstanskog på Storgatan. Mauritz avled 1979, Margit 1992.

Oskar och Margot Bengtsson

Oskar Bengtsson var född 1912 i Norrköping. Margot var född 1916 i Åtvidaberg. De gifte sig 1939 och fick sonen Ulf Göran f. 1948. Oskar var banmästare på järnvägen. Familjen bodde på Stora Torget 5, och senare flyttade de till Stationshuset i Verveln. När Oskar avled år 2000 bodde de i Skäggetorp, Linköping.

Ruben och Elna Berg

Elna Berg var född Granath år 1903. Hon gifte sig med Ruben Berg och paret fick fem barn: Stig, Barbro, Ann-Marie, Ingemar och Bertil. Alla utom Anne-Marie (gift med Göran Schoug och bosatt i Skåne) är avlidna. Familjen bodde i Elnas föräldrahem Sofiero, Enebygatan 33, som byggdes av hennes pappa. Elna var hattmodist, duktig dragspelare och hedersmedlem i Kisa Bollklubb. Ruben var bl.a. servitör på bryggeriet, där han således jobbade åt svärdottern Ninnis pappa Calle Fridström. Ruben dog 1970, Elna 1988. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Stig och Inger "Ninni" Berg

Stig Berg var född 1927 och son till servitören på Centralbryggeriet Ruben Berg och hans fru Elna född Granath. Familjen bodde i Sofiero. Inger var född Fridström 1929. Hennes familj kom från Gärdserum. Stig arbetade först som typograf på Kisa tryckeri och var sedan i många år redaktör på Kinda-Posten. Han var också en mycket skicklig fotograf. I många år var han också en av Kisas bästa tennisspelare, orienterare och friidrottare. Han hoppade t.ex. 6.32 i längd och 12.35 i tresteg år 1945. Vidare var han reservofficer på I 4 i Linköping. Ninni var revisorsassistent och pianist. Stig och Ninni bodde i korsningen Gammelgårdsgatan – Kindagatan. De fick en dotter, Ann-Sophie, född 1962, som nu heter Granath i efternamn, är bosatt i Stockholm och har två barn, Beatrice och Sebastian. Ann-Sophie är Sophiasyster, fil. mag. Och högskoleadjunkt på Sophiahemmet. Stig avled 2004, Ninni 2017. De är begravda på Kisa kyrkogård. (Eftersom vi brukar ta med en del kändisar i den här texten även om de kanske annars inte skulle platsa kan det nämnas att en av Stigs kusiner på mor Elnas sida var Marie Göranzons, gift Malmsjö, mor Maria ”Maja” Göranzon f. Sterner.)



Stig Berg

Sven Bergcrantz

Jazzpianisten och musikediktören Sven Bergcrantz var född 1931 i Malmö. Han växte upp i Knislinge och blev i tonåren pianist i Hässleholmsbaserade Ove Halls sextett, som turnerade över hela Sverige. I början av 1950-talet var han elev till jazzpianisten Kjeld Bonfils i Köpenhamn och studerade senare vid Musikkonservatoriet i Malmö. Han ledde senare smågrupper, i vilka ingick bland andra Erik Nilsson och Östen Warnerbring. Han började också tidigt att arrangera och komponera.

Till Kisa kom Sven Bergcrantz 1962. Han var bosatt på Bergstigen med sin familj. Under ett antal år var han en omtyckt musiklärare på Värgårdsskolan, lite udda genom sitt skånska idiom bland östgötar. I Kisa gav han den kommunala blåsorkestern en nystart och ledde även andra orkestrar och ensembler liksom flera körer. Musikaliskt

var han väldigt skicklig, och hans pianospel var fantastiskt. Han spelade ibland på musiklektionerna och det var högtidsstunder för eleverna. I mitten av 70-talet flyttade han tillbaka till Skåne och var lektor i pianospel på Musikhögskolan i Malmö från 1976 till sin pensionering. Han skrev flera låtar som spelades in på skiva och ledde många musikgrupper, bl.a. med sönerna Håkan, Thomas och Anders. Sven Bergerantz avled 1998 och är begravd på Genarps kyrkogård öster om Malmö.

Bengt och Elsie Bergman

Den som skriver här om Kisas smått excentriske och vänlige konst- och fotohandlare "Bergman" vet egentligen inget mer om honom än det som kunde observeras från ungdomsperspektivet. Bergman hade Kisas stökigaste butikslokal där det knappast fanns plats för mer än två kunder åt gången, och han hade nog inte någon större ordning på annat heller. Butiken var t.ex. inte sällan tillfälligt stängd. Men det var väldigt trevligt att besöka honom i den där butiken, som låg i gamla posthuset, för man kände sig alltid välkommen. Och Bergman kunde sitt hantverk. Han startade sin butik i juli 1949. Han var född 1917 i Höreda, Jönköpings län, och dog 1981. Hans hustru Elsie var född 1925 i Gylle och arbetade i många år som sjuksköterska på Kisa lasarett, även i chefsposition. Hon och maken Bengt fick dottern Anne, född 1954 och gift med Gösta Gustavsson. Elsie avled 2018. Både hon och Bengt är begravda på Kisa kyrkogård.

Elsa och Ernst Bergström

Elsa och Ernst Bergström hade handelsträdgård uppe vid Ulrikagatan / Rosengatan. De hade inga barn. Ernst var född 1903 och avled 1978, Elsa avled 1987. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Conrad och Elsa Bjurlid

Conrad Bjurlid föddes 1917 i Färnebo Värmland. Han gifte sig 1946 med Elsa Margareta född Nilsson 1914 i Färnebo. De fick barnen Lars, född i Säby 1947, Staffan, född i Frinnaryd 1949, och Eva, född 1959 i Strängnäs. Conrad var en mycket uppskattad pastor i Elimförsamlingen, som på den tiden var baptisternas församling i Kisa med vacker byggnad mitt emot Värgårdsskolan. De båda sönerna, Lars och Staffan, var bl.a. i många år tongivande i Kisa blåsorkester, Lars på kornett och Staffan på trombone. Familjen flyttade från Kisa till Ljungby och Conrad var pastor även i bl.a. Norrköping och Tingsryd. Conrad avled 2001, Elsa 2007. De är begravda i Ljungby.

Ylva Norén berättar lite om Elsa Bjurlid: Hon arbetade på operationsavdelningen på Kisa lasarett, och jag hade glädjen att få arbeta tillsammans med henne under mitt vikariat där 1967. Elsa var en genomtrevlig och god människa. Ibland hände det att hennes lilla Eva tittade in på mammas jobb efter skolan. Hon var så lik Elsa, samma miner och samma rörelser och alltid glad. En gång sa jag till Elsa att Eva verkligen är sin mamma upp i dagen, varpå Elsa svarade: Tänk, det är så många som säger. Och jag blir så glad, för Eva är inte vår biologiska dotter. Hon är adopterad.

Enar och Irene Björk

Enar och Irene Björk bodde på Ulrikagatan 20. Enar jobbade på kontoret på pappersbruket. Han var en av Kisas bästa bridgespelare, flera år i par med Göran Nylander. Även Irene spelade bridge och var mycket aktiv socialt. Enar ledde flera bridgekurser i Kisa Bridgesällskap. Enar och Irene fick barnen Håkan f. 1950, Greger f. 1952 och Annette f. 1954. Familjen flyttade till Skåne 1963.

Bengt och Marita Björk

Bengt Björk var son till Herman och Britta Björk. Han var född 1946. Bengt var gift med Marita född 1954. Deras dotter Susanne föddes 1973. De bodde på Linnégatan 53, i samma hus där Bengt bott som barn. Bengt avled 2019. Marita avled 2022. Båda är begravda i Kisa.

Bertil Björk

Bertil Björk var son till Herman och Britta Björk. Han var född 1934 och avled 2020. Han var bl.a. en skicklig fotbollsspelare och bridgespelare. Han är begravd på Kisa kyrkogård.

Herman och Brita Björk

Herman Björk var född 1912. Han var gift med Brita (ibland stavat Britta), som var född 1915. De bodde på Linnégatan 53 i Egnahem och hade barnen Bertil f. 1934, Birger f. 1941, Berit f. 1945 och Bengt f. 1946. Herman jobbade vid Vägverket och körde bl.a. s.k. vägskrapa. Herman avled 1973 och Brita 1975. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ing-Marie och Sven Björk

Ing-Marie var född i Södra Vi 1933. Hon gifte sig 1964 med Sven Björk, född i Västra Eneby 1935. De bodde på Villagatan 24 i Kisa. Sven arbetade på Grahns bilar och hade sedan taxi. Sven avled 1999, Ing-Marie 2020. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Carina Bladh

Ylva Norén berättar så här om Carina Bladh: Jag minns en kille i Kisa i början av 60-talet, född 1941 eller 42. Han hette Nils-Ove Bladh. Han verkade ganska ensam och kanske lite udda. Han körde motorcykel. Han var snäll och lät mig åka med några svängar runt på samhället en gång. Och att åka motorcykel var alltid kul när man var i 15–16-årsåldern. Många år senare, det måste ha varit på 90-talet, träffade jag på Nils-Ove i en loppisbutik i Mörlunda. Han var sig lik. Ytterligare 10 år senare läste jag en tidningsartikel där Carina Bladh berättade om hur hon tagit steget fullt ut och äntligen blivit vad hon alltid känt att hon varit, nämligen kvinna. Det var en gripande berättelse om känslan att vara udda och inte höra till, om frustration och förvirring, om kamp mot vården och oförstående läkare, väntan och strider för att slutligen bli beviljad hormonbehandling, namnbyte och så småningom en könskorrigering operation. Men det blev inte så många år som Carina fick uppleva lyckan att känna sig hemma i sin

kropp och vara den hon alltid känt att hon måste få vara. Hon avled 2011, 69 år gammal.



Carina Bladh

Arvid och Berta Blad

Arvid Blad föddes 1893 i Oppeby, Berta 1908 i Östra Ryd. De gifte sig 1939. Sonen Nils-Ove föddes 1942, se Carina Bladh. Familjen bodde på Danboms väg. Arvid avled 1970 och Berta 1997.

Artur och Greta Blid

Artur Blid föddes 1917 i Skänninge. Han gifte sig 1945 med Greta f. Sahlström 1923 från Kågeröd. De fick barnen Annika f. 1947, numera gift Enquist, och Håkan f. 1951. Familjen kom till Kisa 1948. Artur Blid var chef på Kinda Härads Sparbank, Greta var bl.a. chef för Kisa Lottakår i flera år. Artur avled 2003. Greta avled 2022 efter att ha bott kvar i Kisa i resten av sitt liv.

Ingemar och Marianne Borg

Ingemar Borg var född 1933 i Linköping, Marianne 1939 i Motala. De bodde på Enebygatan och fick döttrarna Helena Maria f. 1966 och Eva Victoria f. 1969. Marianne avled 2012 och Ingemar 2015.

Lars-Åke "Lacke" Borgstrand

"Lacke" Borgstrand föddes 1946. Han var en vänlig och mycket omtyckt person och skicklig med bollen i bl.a. fotboll och pingis. Han var förman på utlastningen på Kindasågen och ägnade sig bl.a. åt att vara domare i ungdomsfotboll och åt jakt. Han spelade också bridge och satt i kommunens byggnadsnämnd. Lacke och hans hustru Siri (född Stridh 1954, bosatt i Kisa) fick dottern Therese, f. 1984, och sonen Magnus, nu bosatt i Nässjö och född 1987. Lacke hade en bror Gunnar Borgstrand och en syster Kerstin Svensson. Lacke avled 2018 efter problem med en hjärtklaff.

Astrid Brandin

Astrid Brandin var född 1910 och gift med Valter Brandin fram till 1960, då de skildes. Med honom har hon dottern Karin född 1946. De bodde i Sveahuset. Astrid Brandin dog 2009.

Martin och Ulla Brandin

Martin Brandin var född 1934 i Linköping, son till Martin och Vega Margareta Andersson. Ulla Brandin var född Forsén 1937 i Kisa. Martin arbetade som kamrer m.m. Ulla var modist. Förutom i Kisa bodde de i bl.a. Risinge, Linköping och Finspång. De fick sonen Mathias 1961 (i Kisa) och dottern Christina 1968 (i Risinge). Äktenskapet slutade med skilsmässa 1984. Ulla gifte om sig 1988 med Alf Schedin. De är bosatta i Linköping. Martin avled 2011.

Valter Brandin

Valter "Valle" Brandin föddes i Kisa 1907. Han arbetade som järnhandelsbiträde. Han var gift med Astrid f. 1910, och de hade dottern Karin f. 1946. 1960 skilde sig Valle och Astrid och Valle flyttade till Linköping. Arne Sandström minns som fyraåring (tro det den som vill) att när Coca-Cola släpptes i Sverige 1953 så bjöds det på Cola och grogg hos Valle Brandin. Själv fick dock Arne inte smaka på vare sig Cola eller annan dryck. Valter Brandin dog 1989.

Tage och Aina Broms

Tage Broms var född 1925 i Hultsfred, Aina 1930 i Vena. De fick barnen Eva f.1951 och Hans-Ove f. 1958. Familjen bodde på Svangatan. Både Tage och Aina arbetade på lasarettet, Tage som vaktmästare och Aina som sjukvårdsbiträde. Tage avled 2009 och Aina 2017.

Helge Bruzell

Helge Bruzell var född 1899 i Kisa. Han var ogift och bodde i en enkel koja i Pinnarp. Hans adress var Åstugan, men i Kyrkobokföringen står det enligt Sveriges Dödbok "Utan känd hemvist". Helge avled 1992.

Gunnar och Inez Bryngelsson

Gunnar föddes 1920 i Norberg. Inez Bryngelsson var född 1925 i Västland. De fick sonen Thomas f. 1964. De bodde i Kisa på 1950-talet och flyttade därifrån till Örebro. Gunnar arbetade på järnvägen. Inez avled 1986, Gunnar 1995.

Rudolf och Lydia Carlborg

Rudolf Carlborg föddes 1904 i Linköping som son till pigan Hulda Charlotta Persdotter Karlborg f. 1874. Efter att en tid ha varit piga hos en familj i Landskrona reste hon därifrån mot Stockholm för att söka arbete där. Men på tåget träffade hon Fredrik Leonard Alfred Gyllenhammar, som fattade tycke för henne och erbjöd henne tjänst. År 1900 är hon skriven som piga hos honom och hans familj i Linköping. Herr Gyllenhammar gjorde Hulda med barn trots att han var gift. Han erkände dock sonen, som alltså fick namnet Rudolf. Gyllenhammar ägde fastigheten Fridhem, utanför Kisa, och Hulda och Rudolf fick bo där. Fastigheten testamenterades också till Rudolf. Hulda, som var spådam, gifte sig 1924 med änklungen Carl Johan Fagerlund. De var bosatta i Fridhem, och Hulda avled där 1944. Rudolf gifte sig 1934 med Lydia f. Andersson 1914 i Tidarsrum. De bodde i Fridhem och kallades Rulle och Ludda. De fick döttrarna Ena f. 1935 (välkänd skådespelare) och Siv f. 1942. Rudolf avled 1958. Lydia gifte så småningom om sig med Karl Erik Gunnar Johansson och bodde med honom i Rimforsa. Hon avled 2001 och är begravd i Kisa.



Lydia Carlborg

Nils och Elsa Carlén

Nils "Nisse" Carlén var född 1901 i Torsås, som ligger mitt emellan Kalmar och Karlskrona. Elsa Carlén var född 1909 i Madesjö, som är en del av Nybro i södra Småland. Nils och Elsa hade sonen Staffan, född 1936 i Torsås, och Anna-Carin, född 1950 i Kisa. De bodde på första våningen i det stora gula hyreshuset Hemgården,

Storgatan 3. Där var Nils vaktmästare, samtidigt som han arbetade i Hahnes charkuterifabrik vid Kisaån. Göran Lambertz minns många trevliga stunder hemma hos lek- och klasskamraten Anna-Carin där tant Elsa ibland kunde tappa upp ett härligt skumbad för Anna-Carin och Göran. Familjen Carlén hade en radiogrammofon och många fina skivor som t.ex. Gamle Svarten med Cacka Israelsson, Swing it magistern med Alice Babs och Hälften så kär med Staffan Broms. Nils avled 1983, Elsa 1994. Båda är begravda på Nybro kyrkogård.



Nisse och Elsa Carlén.

Bertil Carlfors

Bertil Carlfors var född 1936 och avled 2016. Han och hustrun Stina fick barnen Ola och Anna. Familjen bodde på Eriksborgsgatan i Fimon och flyttade så småningom till Tranås, där Stina är bosatt. Bertil var medlem av bl.a. Skogshistoriska sällskapet och Kisa Rotaryklubb.

Agnes Carlsson, Karl Einar Karlsson

Agnes Carlsson jobbade på mejeriet. Hon föddes 1905 i Västra Eneby. Agnes var ogift och bodde i Haga på Enebygatan 14. Hon flyttade senare till Värgårdsplan, där hon avled 1988. På samma adress på Enebygatan bodde också Karl Einar Karlsson, f. 1900 i Västra Eneby, även han ogift. Möjligen var de syskon, men vi har ingen säker uppgift om det. Karl Einar avled 1971.

Arne och Karin Carlsson

Arne Carlsson var född 1920 i Södra Vi. Han var äldste son till lantbrukarparet Adele och Henning Karlsson, bror till Astor Carlsson (sedermera Kjettestorp). Arne växte upp på ett arrendetorp under Njölhult, gick i Ennesbo skola och hade bl.a. Alf Modin som populär lärare. Familjen flyttade därefter till Storängen under Kjettestorp och Arne arbetade som snickarlärling tills det var dags för värnplikt. Han tjänstgjorde på A6 i Jönköping och där fick han både militär och civil vidareutbildning som många andra ungdomar under den tiden. Han lämnade Jönköping och militärtjänsten 1944 och fick

vikariat som polisman i bl.a. Kisa och Rimforsa. Under beredskapstiden träffade han Karin under gemensam tjänstgöring i Karlsborg.

Karin Carlsson f. Moberg var född 1922 i Göteborg. Hon var dotter till polisman Carl Johan Moberg och Hanna som var innehavare av en konfektionsateljé. Efter genomgången folkskola och flickskola studerade Karin vidare på Ljungskile och Vara folkhögskolor. Hon utbildade sig under beredskapstiden till Röda Kors-sjuksköterska och under tjänstgöring i Karlsborg träffade hon sin blivande make Arne. Karin tjänstgjorde 1944 bl.a. på krigssjukhuset vid Lärbro på Gotland. Efter flytten till Kisa arbetade hon en tid hos Doktor Henning men blev sedan hemmafru till i mitten på 1960-talet, då hon började arbeta på barnavårdscentralen och distriktssköterskemottagningen. Där arbetade hon till pensioneringen 1987.

Arne och Karin gifte sig 1945 och fick barnen Stefan (nu Vennerberg) född 1946 i Sunds socken och Jerker född 1950 i Kisa. Efter giftermålet fick Arne tjänst som polisman i Västra Ryds socken. Efter genomgången polisskola i Solna fick han fast tjänst i Kisa och blev trogen Kinda och Ydre polisdistrikt till pensioneringen 1983. Arne genomförde polisiär vidareutbildning i Stockholm och Malmö och hade flera kommenderingar samt var krigsplacerad som militärpolis. Intresset för idrott började redan i skolåldern och blev än större under ungdomsåren. Han tävlade på skidor och i orientering med stora framgångar under beredskapstiden i Jönköping. Intresset för dessa idrotter resulterade i ett starkt ledarskap i Kisa Skidklubb och som mångårig tävlingsledare för Kisaloppet/Kisaspelen. Tillsammans med Stig Sandström, Knut Linde, Sven Thrysin och Knut Jacobsson var han initiativtagare till Tolvmannabacken med början 1954. Intresset och arbetet med utvecklingen av Tolvmannabacken höll Arne på med högt upp i åldern. Han var också en stor stödjare av verksamheten inom Kisa Scoutkår.

Karin var mycket engagerad i Svenska Kyrkan som söndagsskollärare, ordförande och kassör i de kyrkliga syföreningarna samt majblommeföreningen. I Kisa Scoutkår var Karin under många år vargungeledare, kallad Akela. Vargungarna gick sedan över till att heta miniorscouter. Åtskilliga är de barn och föräldrar som mött Karin i de varierande uppgifter som hon tog på sig i livet. Icke att förringa är det obetalda polisiära arbete som ingick i ett äktenskap med en landsortspolis. Åtskilliga behövande samtal och besök skedde i det polisiära hemmet eller via telefon. Karin stöttade Arne i hans intresse för skid- och orienteringssport. Tillsammans gjorde de på äldre dagar många resor till såväl vinter- som sommarfjäll. Torpet Dansbo samt sommarstugan vid Pinnarp blev Karins och Arnes utflyktsmål långt upp i åldern. På Dansbo stod bl.a. skogsbruk, bärplockning, kräftfiske och långa skogspromenader på agendan.

Både Arne och Karin avled sommaren 2009, Karin tre veckor efter Arne. De ligger begravda på Kisa kyrkogård.



Birgit och Sven Carlsson

Birgit Carlsson var född Andersson 1911 och fick senare namnet Lindén efter pappans död och mammans omgifte. Birgit var syster med Boian Svensson. Sven Carlsson var född 1918. Han var bror med Hasse, Roland och Rune Carlsson, familjen bodde i Garveriet. Sven jobbade på Nylanders bilverkstad. Birgit och Sven fick döttrarna Christina född 1944 och Ann-Britt (gift Gustafsson) född 1948, död 2021. Birgit avled år 1980.

Sven avled 1993. Han var då bosatt på Värgårdsplan.

Folke och Ingeborg Carlsson

Folke Carlsson föddes 1916 i Tidarsrum och hans hustru Ingeborg Carlsson 1922 i Svinhult. De drev Naftakiosken på 1950-talet tillsammans med Folkes bror John och hans hustru Vivan. Ingeborg var även baderska på lasarettet. De bodde på Björkgatan 3 i Kisa. Ingeborg avled 2008 och Folke 2010. De är begravda på Tidarsrums kyrkogård.

Jerker Carlsson

Jerker Carlsson var född 1950 i Kisa, son till Karin och Arne Carlsson, bror till Stefan (nu Vennerberg). Han var mycket välkänd i Kisa och aktiv på en rad olika områden, bl.a. i Kisa Skidklubb (som orienterare, skidåkare och ledare) och Kisa Scoutkår (där han började som patrulledare för Hjorten). Han var kommunens turistchef i många år och en fantastisk klippa i fråga om kunskaper om hembygden. Redan när han gick i skolan kunde man fråga honom om i stort sett vad som helst som hade med Kisa och omnejd att göra, och han visste svar. ”Jejje” ledde under många år guidade vandringar i samhället och planerade sådana även för sommaren 2022. Han avled plötsligt i hemmet i Dansbo utanför Horn den 8 mars 2022. Jerker skrev texten strax här ovan om sin mamma och pappa, och han bidrog med materialet i kapitel 8 om Promenaderna i Kisa. Han höll på med en historik och jubileumsbok om Kisa Scoutkår 100 år 2021 som förhoppningsvis blir färdigställd. Jerker var gift med Dordi Kindestam Carlsson och tillsammans fick de barnen Ulrika f. 1977, Cecilia, f. 1980 och Carl Johan f. 1982. Jerker begravdes i Horns fullsatta kyrka fredagen den 1 april 2022, och vid Höganlid i Hycklinge serverades Bullens varmkorv à la Jerker inför minnesstunden.



John och Vivan Carlsson

John Carlsson var född 1912 i Tidarsrum, Vivan 1919 också i Tidarsrum. John och Vivan drev Naftakiosken på 1950-talet tillsammans med Johns bror Folke och hans hustru Ingeborg. De bodde i Berghäll Bäck och fick en dotter som heter Siv.

Rickard Carlsson

Rickard Carlsson var född 1918 i Bankekind. Han drev Pomona Blomsterhandel i fastigheten Sveaborg snett emot Sveahuset. Efter det drev han Ekonomiköp i Schills-huset tillsammans med Sören Johansson. Hans hustru Sylvia Carlsson jobbade där innan hon och Rickard gifte sig. De bodde i Gamla Mejeriet, Storgatan 24, och fick två pojkar, Håkan Richard f. 1972 och Nicklas Daniel f. 1975. Rickard var frivillig i finska vinterkriget. Han dog 2009. Sylvia lever och bor numera på Östgötagatan 6. Hon stavar sitt efternamn Carlzon.

Sune Carlsson

Sune Carlsson var järnvägare och övergick till att sälja försäkringar.

Eric och Inez Carlström

Eric Carlström var född 1892 i Västra Harg. Han var gift med Inez född 1894 i Stora Malm, Södermanland. Eric kom till Kisa 1920. Han öppnade affär i Åkerdala vid Tingshustorget 1926. Inez jobbade i affären som 1944 flyttade till huset vid Stora torget. Eric var ordförande i Kinda härads Köpmannaförening, vice ordförande i Östergötlands Speceri- & Livsmedelshandlareförening och styrelseledamot i Sveriges Köpmannaförbund och Östergötlands Köpmannaförbund. Han var dessutom ledamot av municipalfullmäktige och kommunfullmäktige. Carlströms bodde bl.a. på Norra Prästgatan 6. Eric gick bort 1968. Inez levde till 1977.

Tomas Carnstam

Tomas Carnstam, 1949 – 2020, var son till Yngve och Christina Carnstam. Han var bl.a. en mycket skicklig schackspelare.

Yngve och Christina Carnstam

Yngve Carnstam var född 1921. Hans hustru Christina var född Gothnier 1924. De fick sonen Tomas, född 1949 och död 2020. Yngve var stationsinspektör vid SJ (stins), och familjen flyttade runt i landet allt eftersom han fick nya tjänster. Han avled 1979, Christina 2005. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Uno och Signe Castman

Uno Castman levde 1903 – 1975, hans hustru Signe 1909 – 1999. Uno föddes i Odensvi, Signe i Tidarsrum. De gifte sig 1930 och bodde på Torggatan 3. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Bror och Marianne Ceedigh

Bror Ceedigh var född i Grebo 1913. Han var son till Karl Robert Sedig (1877 – 1950) och Maria Augusta Sedig (1871 – 1947), bror till Nils, Erik och Yngve. Han arbetade som polerare på Franssons möbelindustri. Han var fackordförande för Träindustriarbetareförbundet i Kisa och Åtvidaberg. Marianne Ceedigh var född 1920. Bror och Marianne bodde med sina barn i Kisahus, Linnégatan 7. Det var Bo f. 1943, Svante f. 1948 och Gull-Marie f. 1953. Marianne avled 1985 och Bror 1993, båda i Kisa.

Erik och Siri Ceedigh

Erik Ceedigh var född i Grebo 1904 och bror till Nils, Yngve och Bror Ceedigh. Erik var son till Karl Robert Sedig (1877 – 1950) och Maria Augusta Sedig (1871 – 1947). Han var chaufför och ordförande i Kisa Arbetarekommun. Siri Viktoria Amanda Ceedigh var född Nilsson 1915. De fick döttrarna Berit f. 1938, Annika f. 1948 och Ann-Katrine f. 1952. Erik avled 1980 i Kisa, Siri 2011 i Kisa.

Nils Ceedigh

Nils Ceedigh var född 1903 i Grebo. Han var ogift och arbetade som vaktmästare. Han var bror till Erik och Bror Ceedigh och bodde i fastigheten Lindsberg på Grönedegatan 32. Nils avled 1992 i Kisa.

Svante Ceedigh

Svante Ceedigh var född 1948, son till Bror och Marianne. Han sålde DN på söndagarna. Svante avled redan 1978.

Yngve och Lilly Ceedigh

Yngve Arvid Anders Ceedigh var född i Grebo 1907. Han var son till Karl Robert Sedig (1877 – 1950) och Maria Augusta Sedig (1871 – 1947), bror till Nils, Erik och Bror. Lilly Ceedigh var född 1897. De fick sonen Sven, f. 1934, som i Sockenboken del 3 (på s. 241) nämns som fotbollsspelare i Kisa, och dottern Ingalill Maria Elisabet f. 1936. Yngve avled 1985 i Norrköping.

Alva Dahlberg

Alva Dahlberg var född 1911. Hon arbetade som lärarinna i småskolan, första tiden i Slätmon. Hennes dotter Gudrun tror att hon ansågs som ganska sträng. Gudrun var vikarie i hennes klass några gånger och det var lugnt, ”säkert en effekt av min mamma” säger Gudrun. När hon har haft andra lärarvikariat i Stockholm har det i alla fall varit stökigare.

Alva var med Husmodersföreningen. Och hon var medlem av kyrkokören, vilket hon uppskattade mycket. Hon älskade att sjunga. Det sjöngs också mycket på de bilutflykter som Gudrun och hon ibland gjorde på söndagarna med syster Berta och hennes son från Linköping. På sommaren åkte alla på bilsemester till Göteborg, Skåne och Småland i Bertas lilla gråblå folkvagnsbubbla. Senare tog även Alva körkort och då åkte man på semester i hennes röda Saab. – Alva och Gudrun (född 1950) bodde i Kisa från 1961, på Gammelgårdsgatan, och Alva var lärare på Stjärneboskolan. Hon flyttade till Linköping i början av 70-talet, för att komma närmare systemen Berta. De umgicks mycket och var nära varandra och träffade också ofta Bertas ingifta släktingar. Alva hade några vikariat som lärare i Linköping. Hon avled 1998.

Paul och Ellen Dahlgren

Paul Dahlgren var född 1898 i Horn och hade sex syskon. Han var gift med Ellen Dahlgren, född Andersson 1895 i Kisa, och de fick tillsammans två barn, Bo och Inger. De bodde i radhusen i Egnahem. Paul, som var en ovanligt vänlig person, avled 1986. Ellen avled redan 1964.

Sven Danielsson

Sven Danielsson var född 1912 i Skärkind. Han bodde på Storgatan 17. Han var frånskild sedan 1962. Senare flyttade han till Linköping där han avled 1999.

Jerka Denisson

Jerka Denisson var född 1950. Han var en av Kisas bästa fotbollsspelare genom tiderna och spelade även för Saab i div. 2 innan laget gick upp i Allsvenskan. Då hade han Gunnar Nordahl som tränare. Senare spelade han i Värmbol, troligen i div. 3. Han var son till Denis och Dagny Johansson, bror till Mona och Berit. Familjen bodde i Kisahus A innan de flyttade till radhusen i Egna Hem. Redan under Kisahustiden var Jerka lite

av en ledargestalt för barnen, antagligen för sin talang för idrott men även för sin tuffhet och djärvhet. Redan som barn var han intresserad av fiske, och Dennis skjutsade honom och kompisarna till Råstorpsjön tidiga morgnar. Jerka var gift med Agneta f. Andersson 1954, dotter till Yngve ”Tuto” och Inga-Lisa Andersson. Han avled år 1999 efter att i maj 1998 ha blivit diagnostiserad med ALL (akut lymfatisk leukemi). Det var 11 tuffa månader och Jerka var en riktig kämpe intill slutet. Han är begravd på Kisa kyrkogård.

Albanus och Adelia Djurstedt

Albanus Djurstedt var född 1899 i Locknevi socken, Kalmar län. Han flyttade till Kisa 1929. År 1931 gifte han sig med Selma Adelia född Nilsson 1903, också från Locknevi. De fick fyra barn, alla födda i Kisa: Göran och Karin föddes 1933, Anita 1937 och Bengt 1941. Albanus var trädgårdsmästare och innehavare av Kisa Handelsträdgård. Hans 30-åriga verksamhet kan delas in i tre tidsperioder. 1930-talet gällde främst försäljning av matpotatis och rotfrukter samt blommor till uppvaktning och begravning. 1940-talet kännetecknades av gradvis utökad verksamhet men problem vid importstoppet av tulpan- och hyacintlökar samt bränsleransoreringar samtidigt med extremt kalla vintrar. Efterfrågan och utbud på trädgårdsvaror sjönk – ett problem som ju flera branscher drabbades av. När krigsåren var över kunde verksamheten förnyas och två växthus byggas. Under 1950-talet startade ”ÄT GRÖNT”-vågen. Den innebar en stor efterfrågan på specialodlade tomater och gurkor. Samtidigt började kisaborna vårda sina trädgårdar. Intresset för buskar och plantor ökade, vilket uppmuntrades från handelsträdgården. – Albanus hade också ett stort intresse för sommarmete. Varje torsdagseftermiddag for han, Sko-David och Roland i garveriet till sjöarna Föllingen eller Drögen. Abborrarna ’högg’ rikligt på både spö och pimpel. – Adelia (Adele) tog hand om barnaskaran men bidrog fortlöpande i handelsträdgården vid försäljning och kransbandstextning. Sin speciella skaparådra fick hon under alla år utlopp för genom porslinsmålning och flamskvävnad. – Bilburen kunde familjen göra lärorika resor i Sverige. Studiebesök i andra trädgårdar gav inspiration för utveckling av den egna verksamheten hemmavid. – Verksamheten övertogs sedermera av sonen Göran. Albanus avled 1967, Adelia 1990.

Göran Djurstedt

Göran Djurstedt var född 1933, son till Albanus och Adele Djurstedt, bror till Karin, Anita och Bengt. Han var gift med Anna och fick döttrarna Helena och Susanna. Göran växte upp i Kisa och blev samhället trogen hela livet. Närheten till naturen blev avgörande för hans livs inriktning. Via sitt herbarium och sin växtpress närmade han sig odlingens mysterium. När han övertog trädgårdsmästeriet efter sin far 1962 kände han väl till grunderna för sådd, tillväxt och skörd. Kisa Handelsträdgård blev hans livsgärning under 60 år.

Göran var tidig med mycket och det var från början en självklarhet att odla giftfritt. Han drev upp lökar av tulpaner, påskliljor och hyacinter till julgrupper och buketter. På friland och i växthusen odlade Göran grönsaker, potatis och morötter, i växthusen frodades tomater och gurkor. I en tid av priskonkurrens från alla Europas länder vad gällde grönsaker på friland eller i växthus lärde han sig att tidigt förstå småföretagarens villkor. I sin stora kundkrets fann han många personligheter som han alltid gav tid för samtal och som han med tiden räknade som sina vänner.

Göran var mycket mån om sin familj. Idrott och friluftsliv blev det kitt som höll ihop och utvecklade gemenskapen i vått och torrt. Heta sommarkvarnar med orientering på Gotland och skidåkning i kall och snörik skidterräng runt Kisa var upplevelser man kunde se tillbaka på när man under jularna träffades i Kisa. Göran kunde då fånga den växande skaran av barnbarns intresse med berättelser från ”jakten på skärmar” i orienteringsskogarna.

I samband med vistelser på Gotland blev det tillfälle för Göran att delta i arkeologiska utgrävningar i flera lokaler runt ön. Intresset för arkeologi fördjupades så pass att Göran långt upp i åren kunde avlägga en magisterexamen i arkeologi vid Stockholms universitet. Som en direkt koppling till arkeologin ledde Görans intresse för sin hembygd i Kinda till ett omfattande kartläggningsarbete av torp och torpruiner med över 1200 torp. Hembygdsföreningen har tagit fram Torpkartan med Göran som motor. I hans arkiv finns åtskilliga dokumenterade studier om hembygdens historia, från fornborgarnas lokalisering i bygden till Mor Kristins Bönor.

Göran gick 1953 igenom fallskärmsjägarskolans elitutbildning i bl.a. ”att spana på djupet” med ett stort antal fallskärmslipp som grund. Hans bestående intresse för denna tid bidrog till att han under många år blev krönikör i tidningen Örnen. Göran mottog medaljer för denna sin insats till försvarets främjande. Han avled den 13 mars 2022.



Göran Djurstedt

Kerstin och Harry Durefelt

Kerstin Durefelt var född 1928, Harry Durefelt 1921 i Ukna i Kalmar län. De fick barnen Göran f. 1950, Inger f. 1952 och Lars f. 1956. Harry avled 1991.

Ester Dybern

Ester Dybern (f. Salén 1898) var från Vedum, Vara, Skaraborgs län. Hon gick på Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala och Handarbetets vänner slöjdseminarium i Stockholm. Hon var gift med Bernhard (1890 – 1945, överlärare och kantor i Kisa) och var en legendarisk hemkunskapslärare på Stjärneboskolan. De hade sonen Bernt, f. 1928 och student i Uppsala 1950. Familjen Dybern bodde i ett av de finast belägna husen på Enebygatan med fantastisk utsikt över Kisasjön. Ester Dybern var styrelseledamot i Kindabygdens husmodersförening och sekreterare i Kisa lokalavdelning av Föreningen Östergötlands Barn. Hon avled 1987. Hon och Bernhard är begravda på Kisa kyrkogård.



Ester Dybern och Thure Svedberg på realexamen 1956.

Elsa och Gunnar Edelborg

Elsa Edelborg var född 1918, Gunnar Edelborg 1919 i Stehag i Malmöhus län. De gifte sig 1941 och kom från Åtvidaberg till Kisa år 1947. De fick sonen Åke 1948. Gunnar Edelborg var elinstallatör. Elsa arbetade på Mjölkbaren. De bodde i fastigheten på Kungsgatan 7, senare på Drottninggatan 9. Både Elsa och Gunnar avled 1998, Elsa något före sin man.

Gösta Edgar

Gösta Edgar föddes 1945. Han gifte sig 1970 med Ann-Marie f. 1949. De bodde på Länsmansvägen. Gösta avled 1982.

Evald Edquist

Evald Edquist var född 1912 i Malmö. Han arbetade efter kriget i Linköping och kom till Kisa som kontorist på 1950-talet. Han var friidrottstränare i KSK. Senare bildade han KAIS (Kisa Allmänna Idrottssällskap). Evald borde på översta våningen i (det nya) Hemgården. Han var en synnerligen engagerad ledare med både pondus och glöd. Ofta bjöd han hem ungdomarna till sitt hem och ibland sågs klubbmedlemmarna på något av caféerna. Sammanhållningen blev väldigt stark. Evald uppfattades som en fadersgestalt för många av ungdomarna. Han var lyhörd och alltid redo att lyssna och ge råd. Det var inte främst som proffsig instruktör han gjorde sig gällande, utan på grund av sitt sociala patos. Evald såg emellanåt också till att vardag byttes mot festligheter. Detta lockade både deltagare och publik. Evald avled i Kisa 1992.



Evald Edquist uppmärksammades både lokalt och nationellt.

Gunnar Ejderholm

Gunnar Ejderholm var född 1932 i Jönköpings Sofia. Hans fru Berit är född 1937 i Othem, Gotland. De gifte sig 1966 och bodde på Dagsverksgatan i Kisa. De fick barnen Elisabeth Margareta, f. 1969, och Henrik Johan Gunnar, f. 1972. Gunnar var lärare på realskolan och högstadiet. Berit har varit sjuksköterska. Gunnar avled 1994.

Ingemar och Alwa Ekdal

Ingemar Ekdal var född 1916 och bl.a. rektor på Värgårdsskolan i Kisa. Alwa var född 1926 och arbetade på Kinda Härads Sparbank. Hon var också bland mycket annat kårchef i Kisa lottakår och sekreterare i Kisa scoutkår på 1960-och 1970-talet. De gifte sig 1952 och fick dottern Helena f. 1955 och sonen Niklas f. 1961. Niklas har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och programledare på SVT. Han har också skrivit flera böcker. Bilden är från det tillfälle på 90-talet då Ingemar och Alwa lämnade Kisa och flyttade till Sävsjö.

*Gunnar och Astrid Ekfäldt*

Gunnar Ekfäldt var stationsföreståndare (stins) vid järnvägen i Kisa 1956–1968. Han var gift med Astrid och de hade boxern Rasmus. De kom från Grytgöl och Gunnar var stationsföreståndare i Ljusfallshammar 1950–56. De bodde i stationshuset, men när Gunnar blev pensionär flyttade till ett hus bredvid Elimkyrkan. Astrid arbetade tidvis på Centralkonditoriet. Astrid levde 1914 – 2008.

Alice Eklund

Alice Eklund, född 1912, var dotter till skräddarmästare Rudolf Eklund och hans hustru Lydia, syster med Gösta Eklund. Hon var gift med bokhandlare Göte Hansson. Sedan de skilt sig gifte hon om sig 1943 med folkskollärare Mohlin i Kisa och flyttade till Uppsala. De fick 1946 en dotter Birgitta som är gift med en man från Italien vid namn Bellemo Maggio och mor till sångerskan Veronica Maggio, f. 1981. Alice avled 2003.

Börje och Birgit Eklund

Börje Eklund var född 1902. Han och hustrun Birgit, som var född 1913 och från Farstorp, bodde i korsningen Västra vägen / Linnégatan. De hade dottern Inger född ca 1945. Börje var skogsvaktare vid Skogsvårdsstyrelsen, arbetskamrat med Harry Durefelt och Rune Thorells företrädare. Börje avled 1995, Birgit 2003. De är båda begravda på Kisa kyrkogård.



Börje Eklund 1967.

Gustav "Gösta" och Ingegerd Eklund

Gösta Eklund föddes 1909 i Kisa, han var son till skräddarmästare Rudolf Eklund och hans hustru Lydia, bror till Alice Eklund. Gösta gick tillskärarakademien i England, var skräddare i tredje generationen, skräddarmästare och fabrikör och innehavare av Eklunds Kappfabrik som startades 1950. Fabriken höll till i den byggnad som nu är ICA. Ingegerd Eklund var född Sten 1916. Hon gifte sig med Gösta 1934. De fick barnen Lars, f. 1936, Inger, f. 1940, Karin, f. 1944, och Tore, f. 1952. Gösta Eklund lät bröderna Hagquist bygga den i Kisa välkända vita funkisvillan, där familjen flyttade in på julafton 1942. Bröderna Hagquist byggde även kappfabriken åt familjen Eklund. Gösta var dirigent för Kisa Manskör och var med och startade Lions Club i Kisa 1954. År 1965 flyttade makarna Eklund till Teneriffa. Ingegerd avled 1978, Gösta 1993.



Eklunds ständigt moderna villa i förgrunden och lite till vänster om mitten i bilden.

Per "Pelle" Eklöf

Pelle Eklöf var född 1930. Han hade revisionsfirma i Kisa och var själv revisor. Han var gift med Anne-Marie f. Åhlström (nu Eklöf Hagström) fram till 1980, och tillsammans fick de dottern Åsa f. 1964. Familjen bodde först i kommunalhuset och flyttade sedan till Villa Skogis i korsningen Linnégatan / Wallinbacken. Pelle var en duktig trummis och spelade bl.a. i Kinda mässingssextett. Han avled i lungcancer 1996.

Julius och Solveig Elander

Julius Elander var född 1893 och kyrkoherde i Kisa under perioden 1946 – 1959. Han var född i Töllsjö, Älvsborgs län, och arbetade under många år som komminister i Vadstena innan han kom till Kisa. Han gifte sig 1941 med Solveig f. 1905 från Stockholm. De hade barnen Gudrun Emma Gabriella (1943 – 2009) och Gustaf Sten Martin (1948 – 2002). Julius Elander ingick i den första sockenbokskommittén (som tillsattes 1952) tillsammans med Ragnar Andersson, John Anderson, Curt von Wachenfeldt och Arne Nilsson. Efter åren i Kisa flyttade familjen till Partille. Julius avled 1968, Solveig 1992.



Examensmiddag 1958. Alice Nicander serverar Julius Elander. Maja-Lisa Almquist till höger.

Karl Gustaf och Agnes Elgstrand

Karl Gustaf Elgstrand var född 1896 i Helsingborg, Agnes 1900 i Västra Eneby. De gifte sig 1955. De bodde på Storgatan 40, alltså i Hjortslund. Båda avled 1975 med några månaders mellanrum.

Axel och Rut Elvin

Axel Elvin föddes 1907 i Kisa. Han gifte sig 1940 med Rut f. 1919 också i Kisa. De fick sonen Per f. 1945. Familjen bodde på S. Prästgatan. Rut arbetade på Långasjönäs. Axel avled 1998, Rut 2011. De är begravda i Kisa

Henny och Leif Englund

Henny Englund var söndagsskollärare m.m.. Leif var missionär och pastor. De fick barnen Lennart f. 1950 (gift med Carina) och Marianne f. 1952.

Karl Ivar och Mary Linnea Envall

Karl Ivar Envall föddes 1901 i Tjärstad. Han gifte sig 1936 med Mary Linnea född 1911 i Linköping. De bodde på Grönedegatan 10 och senare på Rådmansgatan. Båda makarna avled 1986, hon i juli och han i augusti.

Einar "Mjök-Einar" och Astrid Cecilia Eriksson

Einar "Mjök-Einar" Eriksson var född 1913 i Kisa. Astrid Cecilia var född 1912 i Södra Vi. De fick sonen Karl-Erik f. 1942. Einar var mjölkbilsförare. Han kallades också Einar i Grantomta och hade Grantomta Åkeri. Einar avled 1983, Astrid 1993.

Frans och Anny Maria Eriksson

Frans Eriksson föddes 1897 i Djursdala. Han gifte sig 1922 med Anny Maria Karlsson f. 1900 i Hycklinge. Dottern Dagny Elisabet föddes i Horn 1924. På 60-talet bodde familjen i Klaraborg, Nygatan 32 i Kisa. Där avled Anny Maria 1961, Frans avled 1968.

Fridner och Maria (Maja) Ericsson

Fridner Ericsson var född 1905 i Odensvi. Det var 11 barn i syskonskaran. Familjen flyttade till Hökhult Kisa, där fadern Erik Johansson brukade en gård. Fridner gifte sig med Maria (Maja) Karlsson från Tidarsrum, född 1909. De blev brukare i Millingetorp och fick två barn, Karin och Karl-Erik. Fridner var ordförande en längre tid i Kisa-Västra Eneby hembygdsförening på 1960- och 70-talen. En av hans bröder var Helmer, som hade auktionsbyrå i Kisa. Fridner deltog i arbetsutskottet för sockenboken och har skrivit i den (se bl.a. del 3 s. 437). Maja avled 1984, Fridner 1989. De är begravda i Kisa.

Gustaf och Märta Eriksson

Gustaf Eriksson var bilreparatör och bilmontör, kommunalt engagerad och flitig som cirkelledare hos ABF. Han var född 1912 och gift med Märta f. 1911. De fick tillsammans sonen Bo f. 1941. Familjen bodde i huset Fristad i Enebybacken. Så smeknamnen blev – på känt Kisamanér – Gustaf i Fristad och Märta i Fristad. Gustaf avled 1989, Märta 1996. Båda är begravda i Kisa.



Harald och Ingeborg Gunhild Viola Eriksson

Harald Eriksson var född 1909 i Ekeby Östergötland. Han var innehavare av Haralds kläder, som låg i Centrumhuset. Ingeborg Gunhild Viola Eriksson var född Holmström 1907. De fick sonen Anders f. 1946. Familjen bodde i huset på Torggatan 3. Harald avled 1977, hustrun 1997.

Helmer och Ebba Ericsson

Helmer Ericsson föddes 1896 i Odensvi, Ebba 1894 i Törnevalla. Helmer var bror till Fridner och hade en auktionsbyrå i Kisa. Han och Ebba gifte sig 1925 och fick en dotter Ulla. Familjen bodde i Vårbacka, Fimongatan 13. Helmer avled 1967, Ebba 1993. De är begravda i Kisa.

Lars-Inge Eriksson

Lars-Inge Eriksson var född 1945. Han gifte sig med Gullvi f. 1949. De bodde på Gamla Eksjövägen men flyttade i början av 70-talet till Gullringen. De fick fyra söner, Jonny f. 1968, Tonny, f. 1969, Ronny f. 1973 och Sonny f. 1976. Lars-Inge avled 2014.

Bernt-Erik Erlandsson

Bernt-Erik Erlandsson var född 1943 i Persnäs (Öland). Han flyttade från Västervik till Kisa 1966 och gifte sig 1969 med Ylva f. Fagerlund. De bosatte sig på Rosengatan 4 och fick dottern Anneli f. 1970. De skilde sig 1979. Bernt-Erik jobbade på Långasjönäs. Efter skilsmässan blev han sambo med Iréne Jonsson, som tidigare var gift med Tore Jonsson, på Ulrikagatan. Bernt-Erik avled 2019.

Olle och Ann-Marie Erlandsson

Olle Erlandsson hade Ydre entreprenadfirma och blev senare teknisk chef på Kinda kommun. Olle och Ann-Marie hade fyra barn och familjen bodde på Gammelgårdsgatan. Barnen hette Roger f. 1954, Ronny f. 1958, Rose-Marie f. 1959 och Rigmor f. 1960. Ann-Marie avled 1989 och Olle 2014.

Axel och Jenny Erlin

Axel Erlin var född 1873 och avled 1962. Hans hustru Jenny var född Nilsson 1877 i Södra Vi och avled 1954. De gifte sig 1903 och fick döttrarna Anna och Valborg och sonen Henrik. Axel var orgelbyggare och byggde bl.a. de fina orglar som fanns i Stjärneboskolan och som vi som gick där på 50- och 60-talen minns mycket väl. I många klassrum sjöngs en psalm till orgeln varje skoldagsmorgon. Axel och Jenny bodde i ett av husen på Kvarngatan, Kjellertzberg. Där hade Axel sin verkstad inne på gården.

Ingrid och Henrik Erlin

Ingrid och Henrik Erlin fick barnen Gunvor f. 1937, Lisbeth (1943 – 2009), Karin f. 1950 och Åke (1955 – 2002). Familjen bodde först på övervåningen i huset på Kvarngatan 13 och byggde sedan (1953) Rönnhaga på Storgatan 43. På Kvarngatan bodde familjen Englund på nedervåningen innan de flyttade till Afrika som missionärer. – Ingrid var hemmafru tills hon blev änka och arbetade sedan på Mjölkbaren tillsammans med Elsa Edelborg. Tillsammans med henne serverade hon också på Kisa Wårdshus, på privata fester och några gånger på Trädgårdsföreningen i Linköping. Henrik var gjuteriarbetare. Ingrid var född Alm 1918 och kom från Mellösa i Södermanland, där hon jobbade som hembiträde hos en apotekarfamilj i Julitta. Hon flyttade med dom till Kisa och träffade Henrik där. Ingrid avled 1995. Henrik var född 1912, son till Axel och Jenny Erlin på Kvarngatan. Han avled redan 1956, av ett aneurysm (pulsåderbräck) i hjärnan. Ingrid och Henrik är begravda på Kisa kyrkogård, liksom sonen Åke.

Karl Johan Fagerlund

Karl Johan (Kalle) Fagerlund föddes 1869. Han gifte sig 1900 med Matilda Andersdotter f. 1881. Till yrket var han både stenhuggare och skomakare. Paret fick 10 barn, varav en pojke dog i späda ålder. Matilda avled 1918, fem dagar efter att hon fött tvillingar. 1924 gifte Karl Johan om sig med Hulda Persdotter-Karlborg f. 1874 i Landskrona. De bodde i Fridhem utanför Kisa. Hulda avled 1944. Karl Johan bodde sista tiden på ålderdomshemmet i Kisa. Han avled 1955. En bild på honom finns i berättelsen om ölsjapp i Kisa, se kapitel 6.

Sten och Ebba Fagerlund

Sten Fagerlund föddes 1906 i torpet Mosshult i Kisa socken som nummer tre bland 10 syskon, son till Kalle och Matilda Fagerlund. Han fick bara gå tre år i skolan, och dessutom bara varannan dag. Vid 11 års ålder måste han sluta skolan och börja arbeta. Han fick följa med sin far som hantlangare. Fadern Kalle var stenhuggare. Sten kom att prova på flera olika yrken. Han var bonddräng, vägarbetare, chaufför, försäljare, lantbrukare, fastighetsmäklare m.m. I sin ungdom var han t.ex. dräng och även chaufför hos en storbonde i Sommenäs, och under en period var han anställd som chaufför åt en präst i Södermanland. Prästen tjänstgjorde i två kyrkor, och i den ena fick Sten även sköta sysslan som orgeltrampare.

Ebba Fagerlund var född Larsson 1915 på torpet Östorp, Västra Eneby. Hon var nr sex i en skara av 9 barn. Familjen var senare bosatt i Timmerliden, Västra Eneby. Liksom Sten växte hon upp i ett fattigt hem. Men hon fick gå i både 6-årig folkskola och fortsättningskola.

Ebba och Sten träffades på en logdans i början av 30-talet, och de gifte sig 1935. Som torparhustru fick Ebba slita hårt, inte minst medan Sten låg inkallad och hon ensam måste sköta torpet Mulnäset med häst, ett par kor och därtill den lille sonen. Förutom alla sysslor i hemmet och lantbruket i Ödesjöboda på 50-talet gick hon på både vävkurs och knypplingskurs. Hon vävde lakan, handdukar, gardiner, dukar, möbeltyg och mattor, och hon knypplade vackra spetsar till sina vävda dukar. I början av 60-talet, när

makarna hade upphört med lantbruket och bosatt sig i Kisa, arbetade hon ofta som extrahjälp och vikarie på Kisa hotell, och senare var hon dagmamma till barnbarnen.

Som nygifta bosatte sig Sten och Ebba i Fridhem, Kisa. Då var Sten anställd vid vägkassan. Under de följande åren arrenderade de torpet Mulnäset i Västra Eneby, Gumhem i Horn, och Brevassa i Hägerstad. Familjen utökades med två barn, Harry född 1940 (än i dag bosatt på Gammelgårdsgatan 3 i Kisa, se nedan) och Ylva född 1945 (nu Norén, bosatt utanför Hultsfred).

1951 blev Sten hemmansägare då han köpte gården Björkhult, Ödesjöboda. 1960 slutade han som bonde, sålde gården och köpte Gammelgården i Kisa samhälle (adress Gammelgårdsgatan 3). Sommaren 1960 tog han jobb på ångbåten Boxholm II på Sommen. Därefter startade han auktionshall/loppisbutik på Enebygatan i Kisa och den flyttades senare till Grönedegatan (Stahrebo) och slutligen till Storgatan (Rosenborg). Samtidigt var han fastighetsmäklare fram till pensionen. Sten var intresserad av antikviteter, fiske och trädgård. Som pensionär svarvade han i både trä och stål. Tillsammans med Ebba gjorde han flera utlandsresor, och gammeldansen var ett av hans käraste fritidsintressen. Tillsammans med några likasinnade startade han dansföreningen Club 80. Han blev änkling 1997 då Ebba avled. Sin sista sommar tillbringade hon på Danbomsgården i Kisa. Sten hann fylla 100 år innan han avled på Mogården i Österbymo 2006. Liksom sin hustru har han fått sin sista viloplats i minneslunden på Kisa kyrkogård.



Åke och May Fagerlund

Åke Fagerlund var född 1938. Hans föräldrar var Sten Fagerlunds yngste bror Thorsten och hans hustru Rebecka. Åke växte upp i Norra Vi. Han var gift med May Fagerlund, som är född 1945 och än i dag bor i Kisa. De hade sonen Magnus, som tyvärr avled i cancer 2018 endast 51 år gammal. Åke jobbade på Kisa Järn- och Redskapshandel. Han led av Parkinsons sjukdom och avled 2015.

Solveig Fagerström

Solveig Fagerström föddes Karlsson 1945, dotter till Harry och Edit Karlsson, Södra Rothult. Hon gifte sig 1973 med Per-Åke Fagerström, f. 1946 i Södra Vi. De bodde på

Marcus Larssons väg och fick barnen Susanna f. 1974 och Per-Niklas f. 1979. Solveig arbetade som sjukvårdsbiträde. Hon avled 2000.

Wilhelm och Barbro Fahl

Barbro Sandström var född 1912 och tvillingsyster med Stig Sandström. Hon var gift med Wilhelm Fahl, som var född 1910. Barbro var ett av nio syskon Sandström (se särskild rubrik för syskonen). Wilhelm och Barbro hade barnen Ingrid, gift Lagerberg, Hans och Nils. Ingrids son Bengt Lagerberg var trummis i Cardigans. Wilhelm avled 2000, Barbro 2009.

Eric Falk

Eric Conrad Falk föddes 1894 och var uppvuxen i By i Dalarna. Han flyttade 1919 till Nynäshamn och året därefter till Stockholm. I mars 1928 flyttade Falk till Kisa och till Stahrebo. Där övertog han Adolf Stahres fotoateljé. ”Det har flyttat in en Falk i Stareboet” sa man i folkmun. Han registrerade dock inte sin firma ”Falks Fotoateljé och Fotomagasin” förrän i augusti 1929. – Falk fortsatte även med Stahres arbete att ta landskapsbilder och tillverkade egna vykort. Han köpte in färdiga vykortspapper som han sedan framkallade med de topografiska bilderna på. Kvalitén var i början ganska medioker och inte alls i samma klass som de vykort som t ex Stahre sålde och som hade tryckts av olika svenska eller tyska tryckerier. Med åren blev dock kvalitén på Falks vykort bättre. Det berodde till stor del på bättre kvalitet på de fotopapper som han skaffade. 1957 överlät Falk sin verksamhet till David Pettersson och Sven-Olof Svensson. Eric flyttade senare till Jönköping där han avled 1981.

Ester och Valdemar Fallgren

Ester Fallgren var född 1917, hennes man Valdemar 1906. De bodde i huset på Drottninggatan 25. Valdemar avled 1978, Ester 2010. Valdemar och Ester hade en mjölkaffär i huset nedanför Svea.

Knut och Agnes Fasth

Knut ”Knutte” Fasth var född 1911 i Kisa. Han var gjutare till yrket men arbetade i 42 år på brandstationen fram till pensioneringen 1974. Där bodde också familjen i många år. Knuts hustru Agnes Margareta var född Andersson 1906 i Kisa. De gifte sig 1954 och fick sonen Sven Erik (1929–2012). Agnes avled 1976, Knut 2003.

Sune och Ingrid Fasth

Sune Fasth var född 1926 i Södra Vi, Ingrid 1927 i Skeda. De gifte sig 1949 och bodde senare på Danboms Väg 2 i Kisa. Tillsammans hade de Naftakiosken under ett antal år och därefter Arthur Anderssons eftr. Ingrid avled år 2000, Sune 2002.

Sven och Verna Fasth

Sven Fasth föddes 1929, hans hustru Verna 1932. De bodde på Drottninggatan. Deras söner Sven-Åke och Lars-Erik är födda 1954 resp. 1958. Verna jobbade som sjukvårdsbiträde. Sven avled 2012, Verna 2014.

Sixten Fernström

Sixten Fernström föddes 1922 i Skänninge. Han var gift med Mariann f. 1929 i Södra Vi. De bodde i Sundsborg och hade tre döttrar, Christina f. 1950, Ing-Marie f. 1957 och Birgitta f. 1962. Sixten var en skicklig dragspelare. Han avled 1980. Mariann avled 2011.

Harry och Vera Filipsson

Harry Filipsson var född 1916 och drev i många år Haralds kläder i Centrumhuset. Hans hustru Vera var född Holmström. Hon arbetade på kommunkontoret under många år och var den första kanslisten i kommunen. De bodde på Linnégatan 64. Harry avled 1973, Vera 1983. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Vera Filipsson f. Holmström

Stig och Gerd Fjellman

Stig Fjellman föddes 1920 i Eda i Värmland, Gerd 1921 i Arvika. De bodde på Fimongatan och fick döttrarna Maud f. 1951 och Carina f. 1961. Gerd arbetade som sjukvårdsbiträde. Hon avled 2009 och maken Stig 2011. De är begravda i Kisa.

Douglas och Lilian Folkesson

Douglas Folkeson föddes 1923 i Skallmeja, Västergötland. Hans hustru Lilian Broms-Folkeson var född i Lund 1926. De hade barnen Donald f. 1955 och Monica f. 1959. Douglas var adjunkt vid Kisa kommunala realskola, en omtyckt lärare. Paret Folkeson ledde ibland resor för realskoleeleverna till fjällen. De flyttade från Kisa till Virestad i Kronobergs län, skildes sedan 1981. Douglas avled 1999 i Kristdala och Lilian 2006 i Osby.

Bertil Forsgren

Bertil Forsgren var född 1918 i Linköping. Han var gift med Asta Johansson, men de skilde sig. Bertil bodde i Kisa hus B, Linnégatan 11. Han fick barnen Jonny f. 1943, Birgitta, Kristina och Krister f. 1957. Bertil avled 1981.

Jonny Forsgren

Jonny Forsgren var född 1943 i Linköping, son till Bertil Forsgren (1918–1981). Han var gift med Manja, f. 1950 i Vännäs. De fick dottern Eva Pia Carola f. 1971 och var bosatta i Karlstorp, Kisa. Jonny avled 2021.

Krister Forsgren

Krister Forsgren var född 1957. Han var halvbror med Jonny Forsgren. Krister drunknade i Pinnarp på midsommarafton 1978. Han var son till Bertil Forsgren och Asta Johansson.

Kristina Forsgren

Kristina Forsgren var född 1948, dotter till Bertil Forsgren, syster till Jonny. Hon flyttade till Linköping där hon avled 1984.

Anton Franzon

Anton Franzon var smed i Kisa, far till Gustav Adolf Franzon. Han var född 1877 och avled 1958. Antons hustru hette Augusta Amalia. Hon var född Andersson 1874 i Kisa. De bodde i Lodjuret 2, Torsberg. Augusta Amalia avled 1956.

Bengt och Ingegärd Fransson

Bengt Fransson var född 1937 i Linköping, son till åkare Erik Fransson och Edit född Jonsson Kisa. Edit var syster till begravningsentreprenören Ragnar Jonsson. Bengt gifte sig med Ingegärd f. 1941 i Eringsboda. De fick barnen Håkan f. 1965 och Charlotta f. 1967. Familjen bodde på Kärleksstigen 6. De tog över Kisa Begravningsbyrå. Bengt var politiskt engagerad i Folkpartiet. Han var ordförande i Kinda fritidsnämnd och även en period i kommunfullmäktige. Bengt avled 1994. Ingegärd är i livet och bor i Rimforsa.

Bertil och Sonja Fransson

Bertil Fransson var redaktör på Kinda-Posten och hade redaktionen i Hemgården, där han bodde med sin familj. Sonja Fransson var Bertils hustru, de fick dottern Kerstin, född ca 1955. Bertil var under flera år på 1950-talet ordförande i Kisa SK.

Elof och Elsa Fransson

Elof Fransson levde 1892–1973. Han var fabrikör och hade Franssons möbler. Han och Elsa (1897–1994) kom till Kisa 1917. De hade sonen Sture. Elof Fransson gjorde sig bekant genom att konstruera ett hjälpmedel för vinterfiske, en isskopa med – enligt Kinda-Postens artikel – ”mekanisk hjålpkrok” som gick att skjuta in i skopans skaft till förhindrande av att kroken fastnade i fiskarens rockärm när den ”håljpt” upp fisken ur vaken och skopan skulle användas för att rensa hålet från is. Isskopan kallades för ”Frasse”, en uppgift som fått härvarande skribent att undra över om det möjligt var fråga om ett aprilskämt.

Erik och Edit Fransson

Erik Fransson var åkare. Edit var född Jonsson i Kisa. Hon drev Rimforsa Gästis, där familjen också bodde. Hon var yngre syster till Ragnar Jonsson på begravningsbyrån i Kisa.

Gustav Adolf och Karin Franzon

Gustav Adolf Franzon var rörentreprenör i Kisa, son till smeden Anton Franzon. Gustav Adolf var född 1910. Han gifte sig 1937 med Karin f. 1909 i Kisa. Deras son Per Ove föddes 1946. På 70-talet bodde familjen i Almgården på Kalmarvägen, sedan på Sjögränd 4. Gustav Adolf avled 1978 och hans hustru på Kindagård 1992.

Nils ”Nisse” Fransson

Nisse Fransson var ett ”tekniskt geni” hos John Hanzon. Han föddes i Vena 1924, var ogift och bodde i Turestad på Grönedegatan 36, först tillsammans med fadern Oskar Emil Fransson (1888 – 1979) och därefter ensam. Nisse avled 1987.

Sture Fransson

Sture Fransson (1931–2004) var son till Elof och Elsa Fransson.

Frans och Ester Fredriksson

Frans Fredriksson var pappersmästare vid Långasjönäs pappersbruk. Han var gift med Ester och de hade barnen Aina och Lennart.

Arne Frid

Arne Frid föddes 1939 i Linköping. Han var ogift och bodde på Drottninggatan 6. Han avled 2022.

Carl och Svea Fridström

Carl "Calle" Fridström var född 1900, hans hustru Svea 1903 (i Norrköping). De kom från Gärdserum och hade dottern Inger (1929–2017), som gifte sig med Stig Berg, och Carl-Bertil, f. 1931, som under en tid var chef för alla översättare på SR/SVT och bosatt i Solna. Calle var föreståndare för Kisa Bryggeri och blev sedermera brandchef. Familjen bodde också i brandstationen, dessförinnan i Hjortslund där Ninni föddes och där Calle födde upp vädurskaniner. Calle hade uppdraget som brandchef ända till 1974, då Lars-Tore Wiklund tillträdde. Svea kom från Linköping och var brodös. Calle avled 1978, Svea 1997. De är begravda i Kisa.

Carl-Bertil Fridström

Carl-Bertil Fridström föddes i Kisa 1931 som son till Carl och Svea Fridström och bror till Ninni. Han var fil. mag. i moderna språk och undervisade på 50-talet i realskolan i Kisa i bl.a. franska. Huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv var han knuten till Sveriges television som översättare av filmer. Han blev sedermera chef för televisionens alla översättare. Carl-Bertil återkom gärna till Kisa sommartid och besökte då ofta badplatsen vid Glimmingen. Han avled i Solna 2019.

Gustaf Folke och Sonja Germundsson

Gustaf Folke Germundsson var född 1896 i Kisa. Hans fru Sonja Germundsson föddes 1901, också i Kisa. De gifte sig 1922 och bodde i Hagaborg. Gustaf Folke avled 1954. Sonja sammanbodde senare med Tage Johansson på Gamla Eksjövägen.

Hjalmar och Ellen Germundsson

Hjalmar Germundsson var född 1888. Han var skomakare, ett yrke han lärt sig av sin far, och arbetade från 1933 i Sandströms skoverkstad. Hans hustru hette Ellen och var född 1902. De gifte sig 1924 och fick döttrarna Majken f. 1924, som gifte sig med Elon Jansson, och Ellbritt f. 1932, som gifte sig med Pelle Mathson. Familjen bodde i fastigheten Fredrikslund på Grönedegatan 37 B. Det sägs att Hjalmar Germundsson var en riktig spjuver. "Roligare gubbe kan man inte tänka sig" säger Ylva Norén, hans systers dotterdotter. När hon gick på realskolan i Kisa intervjuade hon Hjalmar om skomakaryrket. De träffades ett par gånger när hon intervjuade honom. Enligt Ylva blev det nog mera skoj och flams än allvar, men hon fick ändå ihop till en hyfsad uppsats. Hjalmar var även brandman och satt i två perioder i Kisa municipalfullmäktige. Han var nykterhetskämpe och han avled 1971. Ellen levde tre år längre och avled 1974.

Sven-Inge och Elsy Germundsson

Sven-Inge Germundsson föddes 1923 i Kisa, Elsy 1922 i Vimmerby. De bodde på Södra Prästgatan. Elsy arbetade på lasarettet bl.a. som röntgenbiträde. Sven-Inge avled 2008 och Elsy 2016. De är begravda i Kisa.

Turit och Kurt Germundsson

Turit Germundsson var född 1923 i Ljung, Kurt 1926 i Kisa. Turit och Kurt fick dottern Marie-Louise ("Milo" f. 1949), som var mycket bra i fri idrott och bl.a. snabbare än även killarna. Kurt var äldre bror till Bruno Germundsson f. 1939. Kurt arbetade bl.a. som verkstadschef på Nylanders Bilar i Kisa. Turit var specerihandelsbiträde. Familjen bodde i Hagaborgsbacken, uppe på krönet. Kurt avled 1967 i Åstorp i Skåne, Turit 2012 i Kisa.

Herbert och Charlotte Geske

Herbert Geske var född 1915, hans hustru Charlotte (f. Eckert) 1917. De gifte sig under kriget, 1943, och fick barnen Sabine, f. 1943, Heidelore (Heidi), f. 1945 och Bernd, f. 1951. Herbert Geske var tandläkare och kom till Kisa i början av 1950-talet. Familjen bodde nästan högst upp på Grönedegatan, strax ovanför korsningen med Drottninggatan. På 1960-talet flyttade Herbert tillsammans med döttrarna Sabine och Heidi tillbaka till Tyskland. Heidi tog dessförinnan en med.kand. i Umeå 1968. Charlotte stannade tillsammans med sonen Bernd i Sverige. Hon flyttade sedan också tillbaka till Tyskland i slutet av 1970-talet. Enligt Ancestry avled Herbert 1985. Vi vet inte när Charlotte avled.

Lilian Glover

Lilian Glover, född Jacobsson, var dotter till Nisse Jeppe och Gunilla Andersson. Hon flyttade till London och gifte sig där med Ian Glover. De fick en dotter Sarah, som i dag bor i New York med sin familj. Lilian och Ian skilde sig 1995 och Lilian flyttade hem till Sverige och Gränna. Möjligen var hon fotomodell i England. Hon avled efter en längre tids sjukdom.

Axel och Helga Gothnier

Axel och Helga Gothnier hade tolv barn, bl.a. Torsten, Ingrid och Christina. Axel avled redan 1943. Helga var född Forslund 1882 i Varna Åtvidaberg. Hon avled 1965 i Linköping.

Ingrid Gothnier och Erik Svensson

Ingrid Gothnier var född 1918 i Tjärstad, dotter till Axel och Helga, syster till Torsten. Hon gifte sig 1962 med Erik Svensson, som var född 1924 i Asige i Halland. De var bosatta på Djurgårdsgatan i Linköping. Erik avled 2001 och Ingrid 2012.

Per "Pelle" Gothnier

Pelle Gothnier föddes i Kisa 1936, son till Astrid och Torsten. Han var en mycket skicklig trumpetare och spelade i bl.a. Kisa blåsorkester och Kinda mässingssextett. Han var en mycket vänlig och omtyckt person som förblev ogift. Pelle avled 2013 och är begravd på Kisa kyrkogård.

Torsten och Astrid Gothnier

Torsten Gothnier var född 1908 i Falkenberg och kom till Kisa 1935 som tapetserarmästare. Astrid var född 1908 i Västra Eneby. De gifte sig år 1932 och fick två barn. Det var Per (1936 – 2013) och Gunilla, f. 1947 (numera Leander och boende i Malmö). Torsten hade tapetserarverkstad, sadelmakeri och möbelaffär (Gothniers Möbler på Storgatan). Han avled 1989. Astrid hade dessförinnan avlidit 1974. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Hugo och Ingeborg Grahn

Hugo Grahn föddes 1902 i Vårdsnäs, som nummer två i torparen Karl och hans hustru Hilda Grahns sexhövda barnaskara. I stället för att fortsätta inom jordbruket började Hugo som ung arbeta vid järnvägen. Han gjorde värnplikten på I 4 i Linköping från 1922, men efter det fortsatte han inom järnvägen, främst i Brokind. 1937 flyttade Hugo till Kisa, där han blev banförman. 1939 gifte han sig med Ingeborg som var född Carlsson 1909 i Skeda. Paret flyttade in i en lägenhet i järnvägens personalbostad i Kisa, det stora hus som låg invid järnvägen ett stenkast från stationen. Hugos och Ingeborgs två äldsta barn, Inge f. 1940 och Kerstin f. 1941, föddes i Kisa under denna tid. Tydligen var personalbostaden väldigt lyhörd och som liten förbjöds Inge att köra med sina leksaksbilar på golvet eftersom granntanten under klagade på ljudet. Han fick därför tillåtelse att flytta upp bilarna och köra med dem på köksbordet. Familjen flyttade till Hällorum 1943, där de bodde i banvaktstugan. Här föddes de två sista barnen, Ulla f. 1943 och Åke f. 1947. 1953 var det dags att flytta tillbaka till Kisa och personalbostaden igen.

Det var inte helt riskfritt att jobba vid järnvägen. En vinter i Kisa, någon gång 1957–1962, monterades snöplogen på en järnvägsvagn som sköts framför loket för att röja snö. På sidan av vagnen fanns en metallstege och när Hugo skulle klättra upp (alternativt ned) för den halkade han av och körde benet genom stegen. Tåghjulet gick över foten och kapade av stortån. Hugo blev naturligtvis inlagd på lasarettet i Kisa och allt slutade bra – även om han blev en stortå fattigare. Men inget ont som inte har något gott med sig sägs det ju. Hugo rökte på denna tid, men eftersom det inte var tillåtet att röka på salarna var han tvungen att ta sig till ett röktrum. Problemet var bara att när sjukhuspersonalen rullade in Hugo där mådde han så illa av den inpyrda lukten att han slutade tvärt.

Ingeborg var hemmafru under hela äktenskapet och tog hand om hemmet och barnen. Hugo var tystlåten till sättet och gjorde inget väsen av sig. Han tyckte om att titta på fotboll och laget i hans hjärta var Kisa BK. – När personalbostaden revs i slutet av 60-talet flyttade Hugo och Ingeborg till Värgårdsplan 4 B och senare 2 A. Hugo avled 1974. Som änka vid 65 års ålder bodde Ingeborg kvar i Kisa, men hon flyttade till Linnégatan 13 B i Kisahus. 94 år gammal, hela 29 år efter Hugos död, avled Ingeborg 2003. Hon gravsattes vid Hugos sida på Kisa kyrkogård. Där vilar även döttrarna Kerstin och Ulla.



Inge Grahn

Inge Grahn föddes 1940 i Kisa, äldsta barnet till Hugo och Ingeborg Grahn. Han och hans tre syskon, Kerstin, Ulla och Åke, gick i Stjärneboskolan under uppväxten och Inge tog realexamen 1957. Efter examen jobbade han lite på Posten med sortering och som brevbärare. En lite rolig sak från den tiden är att bolaget bakom tvålen Lux hade en kampanj där gratis tvål delades ut. Eftersom det blev tungt för brevbärarna med all tvål delades de ut olika dagar till de olika hushållen, och ”tanterna” som ännu inte fått någon tvål jagade Inge med klagomål. Inge kunde aldrig med Lux tvål efter det!

Inge var en friluftsmänniska och intresserad av sport (skidor, orientering, tennis m.m.). Han följde i ungdomen slaviskt Arne Tammers träningsregi ”Ge mig en kvart om dagen

så ska jag ge dig en ny kropp”. Inge flyttade från Kisa när det var dags för lumpen på I4 i Linköping i slutet av 1950-talet och han blev därefter yrkesmilitär. Först var han på I4, men efter att 1961 ha tjänstgjort en period på Jägarskolan (senare Lapplands Jägarregemente, I22/Fo66) i Kiruna sökte han förflyttning dit 1967.

Inge var gift två gånger. 1967 gifte han sig med Gertie Pettersson (f. 1939 i Visby) och de fick dottern Åsa. Det andra äktenskapet ingicks 1980 med Elisabet Carlsson (f. 1952 i Finspång). De fick två barn, Lars och AnnaMaria. – Inge gjorde två utlandsmissioner, först med FN-bataljonen 58M (Mellersta östern) 1975 och sedan med Nordbat 2 BA03 i Bosnien 1994. Han genomgick även Fallskärmsjägarskolan. Inge gick i pension 2000 och han och Elisabet flyttade då till Öland. Inge avled 2014 på Öland. Askan spreds i hans älskade Kiruna.

Kerstin Grahn

Kerstin Grahn föddes 1941 i Kisa, dotter till Hugo och Ingeborg Grahn. I början av 60-talet flyttade hon till Mjölby, där hon jobbade med att sy bilklädsel på Artex. Hon flyttade så småningom tillbaka till Kisa och bodde en kort tid hos föräldrarna på Värgårdsplan i samband med att hon fick en son, Mikael f. 1962. Hon flyttade senare till en lägenhet på Linnégatan 11 B. Kerstin jobbade först på Eklunds kappfabrik och därefter på pappers bruket. 1969 fick hon en dotter, Lena. – Kerstin var konstnärligt lagd, hon var mycket duktig på att rita. Och hon älskade bingo. Var det bingo någonstans i Kisa med omnejd så var hon på plats. Kerstin avled 1980. Hon vilar tillsammans med föräldrarna och systemen Ulla på Kisa kyrkogård.

Ture och Margareta (Greta) Grahn

Ture Grahn var född 1903 i Karlstorps församling. Han var gift med Margareta född Gilbert 1902. De fick dottern Ulla. Ture var först diversehandlare i Hycklinge. Familjen flyttade sedan till Ljungsbro, där Ture var köpman. Han startade därefter ett bilföretag i Cirkusgaraget på Platensgatan i Linköping. Tillsammans med svärsonen Lennart Lagg drev han sedan Grahns bilar i Kisa (se ovan under Näringsliv). Ture avled 1971, Greta 1994. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ulla Grahn

Ulla Grahn föddes 1943 i Hällorum, tredje barnet av fyra till Hugo och Ingeborg Grahn. I Hällorum var fadern Hugo banvakt mellan 1943 och 1953. Från 1960 var Ulla sömmerska i Kisa, på Eklunds kappfabrik, och samma år fick hon en son, Lennart. Ulla var gift två gånger. Det första äktenskapet var med Roland Rehnvall (född 1939 i Motala och död 2003 Boxholm) och de bosatte sig i Motala. Där föddes deras två döttrar Ann-Charlotte och Heléne. Familjen flyttade sedan till Boxholm och Ulla utbildade sig till och jobbade som tandtekniker (tillverkning av tandproteser). Ullas andra äktenskap var med Karl Karlsson (f. 1937). De skilde sig 2001. Ulla avled 2012. Hon vilar tillsammans med föräldrarna och systemen Kerstin på Kisa kyrkogård.

Marianne och Birger Gremar

Marianne Gremar var född Rietz 1926. Hon var från Gävle och arbetade som skolkökslärarinna, dvs. lärare i det ämne som hette hushållsgöromål i realskolan och hemkunskap i grundskolan. Birger Gremar var också född 1926 och lantbrukare på gården Gräverum (ibland stavat Greverum). Han satt som m-ledamot i Kinda kommuns första kommunfullmäktige 1973. Marianne och Birger gifte sig 1955 och fick döttrarna Lena f. 1956 och Charlotte f. 1958. Birger avled 1984, Marianne 2015.

Erene och Stig Gruvaeus

Erene Gruvaeus var född 1931 och avled 2018. Stig Gruvaeus var född 1932 och avled 2007. Erene var lågstadielärare, Stig arbetade på Jordbrukskassan. De fick tre pojkar, bl.a. Jonas.

Aina Gustafsson, gift Lewenhagen

Aina Gustafsson var född 1915 i Kårsta i Uppland, äldst av Knut och Agnes Gustafssons tre barn och alltså storasyster till Arne (f. 1917) och Hasse (f. 1923). Hon bodde i Kisa som barn men hela sitt vuxna liv i Stockholm, där hon drev frisersalong. Hon var först gift med Sven Görling (stavning osäker) och sedan med Sven Lewenhagen. Aina fick inte några barn. Hon avled 2012.

Alf och Vally Gustafsson

Alf Gustafsson föddes i Horn 1934, Vally i Västra Eneby 1948. De gifte sig 1973 och fick barnen Sofi f. 1970 och Ralf f. 1973. Familjen bodde på Danboms väg. Alf avled 1992 och Vally 2015. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Arne och Inga-Kersti Gustafsson

Arne Gustafsson var född 1917 i Kårsta, Uppland, son till Knut och Agnes Gustafsson på Karleby tegelbruk och bror till Aina, f. 1915, och Hasse f. 1923. Inga-Kersti var född Ljungquist 1921, dotter till Folke Ljungquist f. 1895 och hans hustru Anna f. Sandström 1896. Arne och Inga-Kersti fick först sonen Jerker, född 1947, gift med Ewa född Schmidt; de fick barnen Erika, Kajsa och Ella. Sedan föddes sonen Mats 1951, som är konstnär och modetecknare och bor i New York. Och sist i barnaskaran var Kersti, f. 1953, gift Vitali och senare Rudolfsson. Kersti var först gift med Leon Vitali som jobbade mycket med Stanley Kubrick (se dokumentären Stanley Kubricks högra hand från 2017 på Svt), och hon är numera gift med regissören och musikern Lars Rudolfsson. De är bosatta i Stockholm. Med Leon Vitali fick Kersti sonen Max och dottern Vera. Se George Gustafssons berättelse i kap. 10. – Arne drev Lövsbergs tegelbruk utanför Mjölby som hörde till en gård med samma namn där familjen bodde. Alla tre barnen föddes där. Arne avled 2009, Inga-Kersti 2016.

Ann-Britt Gustafsson

Ann-Britt Gustafsson f. Carlsson 1948 var dotter till Sven och Birgit Carlsson. Hon var gift med Anders Gustafsson och de fick fyra barn: Pernilla, Petra, Robin och Jim.

Ann-Britt avled 2021.

Arthur Gustafsson

Arthur Gustafsson var tegelmästare på Karleby tegelbruk 1942 – 1968.

Elvira "Vera" och Erland Gustafsson

Vera Gustafsson var född Ringborg 1914 och syster med Linnéa Andersson och Britta Ringborg. Erland var född 1910 och lastbilschaufför hos åkaren Simon Holmström i Kisa. De hade två flickor, Gun och Maj-Britt. Gun gifte sig med Gotthard Nilsson och Maj-Britt med Karl-Inge Pettersson, båda från Kisa. Vera och Erland bodde i radhusen i Egnahem. Erland avled 1997, Vera 2004.

Erik Gustavsson

Erik Gustavsson var mejerist.

Hans och Wivan Gustafsson

Hans "Hasse" Gustafsson var född 1923. Han drev Karleby tegelbruk under ett antal år efter att tidigare ha drivit Vrångstad tegelbruk utanför Söderköping under 50-talet. Karleby bruk huvudbyggnad beboddes av Hasses föräldrar Knut (1892 – 1977) och Agnes (1894 – 1988) Gustafsson. Hasse var gift med Wivan, f. Björk 1922. De fick två söner, Janne f. 1945 och George f. 1961 (singer-songwriter under artistnamnet Georga). Hasse var bror med Aina f. 1915 och Arne f. 1917, som var gift med Inga-Kersti Ljungquist (se Syskonen Sandström). Sonen Janne bor i Kisa. Han bodde på Dagsverksgatan 1 1972–2004, då gift med Anne Gustafsson, och bor numera på Gamla Eksjövägen 8A, gift med Ingrid Andersson. George bor i Norrköping.



Janne och George Gustafsson ca 1964

Hasse och Wivan bodde i huset (till vänster) bredvid Kastmans (till höger) i början av backen upp till Granliden där Martin och Anna Wredberg och familjen Wachenfeldt bodde. Huset där de bodde kallas Hallegården och har adress Storgatan 61. Familjen Gustafsson (utom Janne) flyttade till Tranås 1969 och sedan vidare till Norrköping 1973. Där fick Hasse jobb på Kolmårdens djurpark. Hasse Gustafsson var i många år en av Kisas bästa tennisspelare vid sidan om framför allt Inge Larsson och Stig Berg. Hasse avled 1985 och ligger begravd i minneslunden vid Krematoriet i Norrköping. Wivan bodde sina sista år på Bergdala äldreboende i Kisa och avled 2019. Hon är begravd i sina föräldrars grav på Tjärstad kyrkogård.

Jan-Olof Gustafsson

Jan-Olof Gustafsson kallades för ”Janne optiker”. Han föddes 1950 i Hultsfred och bodde i Vimmerby innan han flyttade till Kisa. Han bodde på Västra vägen. Janne avled 2019.

Knut och Agnes Gustafsson

Knut (f. 1892) och Agnes (f. 1894) Gustafsson kom tillsammans med barnen Aina (f. 1915) och Arne (f. 1917) till Kisa för drygt hundra år sedan, 1919, innan tredje barnet Hasse (f. 1923) var född. De kom från Kårsta i Roslagen där Knut hade jobbat som tegelmästare. Knut tog över Karleby tegelbruk och familjen byggde sitt hus intill bruket . Knut avled 1977, Agnes 1988.

Lennart Gustavsson

Lennart Gustavsson jobbade hos Östgöta Lantmän.

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson föddes 1939. Han var son till Martin och Adéle Gustafsson. Han var en mycket omtyckt person och en väldigt uppskattad scoutledare. Tillsammans med hustrun Görel Maria, född 1944, fick han döttrarna Helena Maria född 1974 och Anna Sofia född 1977. Magnus avled år 2000.

Martin och Adéle Gustafsson

Martin Gustafsson var född 1902 i Norra Vi. Han flyttade till Kisa och verkade som järnhandlare och innehavare av F. O. Anderssons Järnaffär, senare Martin Gustafssons järnhandel. År 1934 gifte han sig med Helga Adéle ”Dala” Gustafsson, som var född Wredberg 1909. Hon var dotter till den tredje brodern Wredberg, Edvin (1884 – 1965). Martin och Dala fick barnen Karin, f. 1936, och Magnus (1939 – 2000). De bodde först i Centrumhuset i Kisa och sedan i Hälltorp. Martin avled 1980, Dala 1995.

Naemi och Erik Gustavsson

Naemi Gustavsson var född 1900, hennes man Erik 1899. De fick barnen Birgitta f. 1936, gift med Sven Pettersson, Inga, gift med Sture Larsson Karleby, och Sten, gift med Marianne. Erik Gustavsson dog 1959, Naemi 1969.

Herr Gustavsson

Herr Gustavsson var verksam som skraddare i Rosenborg. Vi känner tyvärr inte till hans förnamn.

Sune och Sigrid Karin Maria Gårdmar

Sune Gårdmar var född 1926 i Visby. Sigrid Karin Maria 1926 i Överluleå i Norrbotten. De fick barnen Catarina f. 1954 och Claes Johan f. 1961 och bodde på Rådmansgatan 4, senare på Eriksborgsgatan 6. Sune var kommunalingenjör. Han avled 2019 i Linköping.

Karin och David Göransson

Karin Göransson levde 1920 – 2010, hennes man David 1909 – 1979. De bodde i Ramshult. Efter Davids död flyttade Karin till Bergdalagatan 13 i Kisa. Makarna är begravda på Kisa kyrkogård.

Gustav och Signe Hagqvist

Gustav Hagqvist var född 1892 och bror till Holger. Liksom Holger var han byggmästare, och liksom broderns familj bodde Gustavs i Hagaborg. Han och hustrun Signe fick dottern Ann-Marie, som var gift med Harry Hoflund. Ann-Marie jobbade i David Johanssons skoaffär.

Holger och Göta Hagquist

Holger Hagquist var född 1897 och bror till Gustav. Han var byggmästare och byggde bl.a. Eklunds kappfabrik. Familjen bodde på Västra vägen i Hagaborg.



Holger och Göta Hagquist 1957

Gunnar och Anna Hagström

Gunnar Hagström föddes i Eskilstuna år 1902 och växte upp i Snorum, Valdemarsvik. Som ung arbetade han på en gård i Skåne. Han utvandrade 1927 till Minnesota, USA. Hans blivande fru Anna f. Andersson reste till Minnesota tre år senare, sedan Gunnar sänt henne en biljett. Hon kom från Lerglo, Loftahammar, och var utbildad folkskollärare. Hon var född 1898. Hennes syskon bodde i Tjustad, Njervefall (Norra Vi), Vimmerby och Högmålsens skola, där en av systrarna var lärare. Två av Annas syskon utvandrade också till Minnesota.

Gunnar var lantbrukare och det unga paret arrenderade en bondgård utanför Worthington, i södra Minnesota på gränsen mot Iowa, med majsodling, göddjur och hönsuppfödning. Sonen Anthony (Tony) föddes i Pipestone, inte långt från Worthington, år 1936. Tio år senare reste familjen tillbaka till Sverige med M/S Gripsholm och Anna blev lärare vid Rothults skola i Kisa socken. Gunnar köpte två fastigheter i Södra Vi. I början av 60-talet flyttade familjen till ett nybyggt hus på Gammalgårdsgatan i Kisa. Anna avled 1969 och Gunnar 1985. De är begravda på Kisa

kyrkogård. Sonen Tony var generaldirektör i Televerket 1977 – 1993 och därefter den förste VD:n för Telia. Sedan 2006 är han gift med Ami Eklöf-Hagström, dotter till Erik och Ingegerd Åhlström.

Filip och Lily Hahne

Filip Hahne var född 1912, Alva 1915. De gifte sig 1940 och fick dottern Eva f. 1940 och sonen Wilhelm (Wille) f. 1945. Filip var bror med Gösta och Kurt. Familjen bodde på Enebygatan. Eva flyttade till Ydre, och även Wille flyttade relativt tidigt från Kisa. Han gifte sig 1968 med Helena. Filip avled 1994, Lily 2008.

Gustaf ”Gösta” och Alva Hahne

Gösta Hahne var född 1907, Alva (då Axelsson) 1915. Hon var från Västra Eneby. De gifte sig 1944 och hade inga barn. Gösta hade Hahnes charkuteri tillsammans med brodern Kurt. Han svarade för fabriken, som låg i huset ”London” mellan Kisaån och järnvägen nedanför Sveahuset. Gösta och Alva bodde också där i London. Gösta avled 1992, Alva 2004.

Kurt och Göta Hahne

Kurt Hahne var född 1918, Göta 1915. De gifte sig 1945 och fick sonen Peter 1950. Kurt hade Hahnes charkuteri tillsammans med brodern Gösta. Kurt svarade för affären, som låg i nya Hemgården. Kurt var bl.a. bridgespelare. Han avled 1977, Göta 1997.

Bernt Hallberg

Bernt Hallberg (1940 – 2016) var son till Martin och Agda Hallberg. Han hade fyra syskon: Berit, Birgit, Bo-Göran (kallad Boje) och Bertil. Bernt och f.d. hustrun Kerstin fick barnen Billy, Magnus, Helen och Jeanette. Bernt jobbade på Kindasågen.

Bo-Göran ”Boje” Hallberg

Bo-Göran ”Boje” Hallberg var son till Martin och Agda Hallberg. Han var född 1946. Angående syskon, se Bernt. Boje arbetade i pappersbruket. Han var mycket intresserad av fiske och då helst pimpelfiske. Han bodde på Gamla Eksjövägen och avled 1998.

Martin och Agda Hallberg

Martin och Agda (född Flod) Hallberg hade sönerna Bernt, Bo-Göran och Bertil och två döttrar som vi f.n. inte har namnen på. De bodde på Nygatan.

Kåre och Ingabritt Hansen

Kåre Hansen var född 1922, hans hustru Ingabritt 1924. Ingabritt jobbade i Pressbyråkiosken, Kåre var möbelsnickare och hade Kisa Furumöbler tillsammans med Ernst Roth och Sven Pettersson. Han sålde också och monterade persienner. Kåre hade sonen Roy, född 1945, från en tidigare relation. Roy bor kvar i Kisa. Kåre och Ingabritt fick sönerna Lars-Ole f. 1952 och Torbjörn f. 1956 (gift med Gudrid Hansen, f. Carlson, bl.a. syster till fotbollsspelaren Jarl Carlson). Familjen bodde i Kisahus. Ingabritt avled 1983, Kåre 1985. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ingeborg Hansson

Ingeborg Hansson fick dottern Inger och sonen Gunnar. Hon drev Holmströms pensionat på Grönedegatan och bodde där med barnen.

Gunnar Hansson

Gunnar Hansson (f. 1948) var bror med Inger (gift med Tore Johansson). Han bodde i det hus på Grönedegatan där Holmströms pensionat fanns. Pensionatet drevs av Ingers och Gunnars mamma Ingeborg Hansson. Gunnar avled ca 2015.

Göte Hansson

Göte Hansson föddes 1901 i Kisa. Han inträdde som delägare i A.G. Anderssons firma 1928 och övertog denna 1937. Han köpte sedan också Jenny Neumanns verksamhet (Lilla A.G.). Firman upphörde formellt 1973. Göte Hansson bodde på Tvärgatan 2. Han var gift från 1959 med Alice f. Eklund. Äktenskapet slutade i skilsmässa. Göte dog 1981.

Henry och Signe Hanson

Henry Hanson var född 1912 i Horn och Signe 1919 i Lokrume, Gotland. De gifte sig 1960 och bodde de första åren i Kisahus, senare på Drottninggatan 16. Sonen Jonas föddes 1962, han heter numera Höökvide och bor i Stockholm. Henry var försäkringsombud och Signe sjuksköterska. Henry avled 1993, Signe 2002.

Anna och Carl Oscar Hanzon

Anna Hanzon var född Wedelin 1883 och syster med Ernst Wedelin. Hon var gift med Carl Oskar Hanzon, f. 1877, som var trävaruhandlare från Njölhult i Södra Kinda. De hade inga barn. Hanzon köpte Sjövalla Snickeri 1911 och paret bodde i Norrberga. Carl Oskar avled 1947, Anna 1963. De är gravsatta på Kisa kyrkogård.

Ingemar Hanzon

Ingemar Hanzon var född 1921 i Kisa. Han var son till Valdemar Hanzon född 1887 i Odensvi och Ingrid född Eng 1891 i Tjärstad. Ingemar var en välkänd profil i Kisa. Han avled 1996 och är begravd på Kisa kyrkogård.

John och Hildur Hanzon

John Hanzon var född 1906 i Rumskulla. År 1933 gifte han sig med Hildur född 1908. De fick dottern Mariette f. 1933. Efter flera år i Norrköping kom familjen kring krigsslutet till Kisa och öppnade en radio- och cykelaffär. John Hanzon blev ett begrepp i Kisa, ”Radio-Hanzon”. Han avled 1979. (I kyrkböckerna stavas efternamnet även med två s.) Hildur avled 1986.



Radio-Hanssons familj 1958. John längst bak, något till höger om mitten.

Valdemar och Ingrid Hanzon

Valdemar Hanzon var född 1887 i Odensvi och Ingrid var född Eng 1891 i Tjärstad. De hade sonen Ingemar Hanzon. Valdemar var fabriksidkare i Sjövalla. Han avled 1947 och Ingrid 1971. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Andreas Harling

Andreas Harling var född 1951 och lite av kung på sina föräldrars konditori i Bergdala, där familjen bodde. Mamma hette Ingrid, pappa Melcher och systemen Maria. Rolf Thapper berättar att han och Andreas brukade lyssna på Beatles i Andreas´ rum ovanför konditoriet. Men ofta fick de spela tyst eftersom Andreas föräldrar var uppe halva nätterna och bakade. Han skriver också att Andreas nog var Kisas första mods. Anna-Lena Karlsson (då Samuelsson) skriver att hon också var hos Andreas och spelade Beatles. Det gick tyvärr snett för Andreas i livet och han dog ung.

Ingrid och Melcher Harling

Ingrid och Melcher Harling hade Ruckmans konditori i Bergdala från 1947, då de tog över efter Wilhelm och Signe Ruckman. Ingrid var född 1918 i Gärdserum, Melcher 1901. De fick dottern Maria f. 1947 i 'Säby och sonen Andreas f. 1951 i Jönköping. Melcher avled 1968. Efter Melchers död flyttade Ingrid och barnen till Mjölby. (Det finns också en Emma Harling f. Söderström 1888 som blev änka 1931 och avled 1965. Då stod hon skriven på Harg 6:7 i Kisa. Vi känner inte till hennes relation till familjen.)

Lars Hed

Lasse Hed var född 1927 i Risinge och var järnvägare. Hans hustru Gun-Britt är född 1930 i Kisa. De fick 3 döttrar, Kerstin Margareta f. 1958, Anne-Marie f. 1961 och Eva Catarina f. 1963. Familjen bodde på S. Prästgatan. Gun-Britt var syster med Iréne Knutsson och arbetade på Kindagård. Lasse avled 2016. Gun-Britt bor numera i Tranås.

Birgitta Hedberg

Birgitta Hedberg var enda barnet till författarna Olle och Ruth Hedberg. De bodde i Verveln. Hon gifte sig med Svante Milles. År 1974 drabbades hon av en hjärnblödning och avled hastigt.

Olle Hedberg

Carl Olof (Olle) Hedberg var född 1899 i Norrköping. Han var författare och ledamot av Svenska Akademien från 1957. Olle Hedberg blev faderlös vid tre års ålder och växte upp med sin mor och sin bror i Södertälje och Stockholm. Han var tidigt säker på att han skulle bli författare. I början av 1920-talet studerade han under ett par år litteraturhistoria och religionshistoria vid Stockholms högskola men tog inte någon examen. Han gifte sig 1923 med litteraturforskaren och författaren Ruth Hedberg, kallad Chloë. Paret lämnade Stockholm och bosatte sig i Verveln söder om Kisa. Deras enda barn, dottern Birgitta, föddes 1929. Olle Hedberg behöll huset i Verveln till sin död men bodde också långa perioder på andra håll. Efter hustruns bortgång 1959 tillbringade han mycket av sin tid utomlands. Efter dottern Birgittas död i en hjärnblödning 1974 tog han sitt liv samma år. – Vilgot Sjöman skrev en bok om Hedberg, *Drömtydaren* (1992). Sjömans bok har ett begränsat källmaterial eftersom Hedberg, som under hela sitt författarliv varit mycket restriktiv med att ge upplysningar om sitt privatliv, veckorna före sin död brände alla brev, fotografier, ungdomsverk och originalmanuskript som han hade i sitt hem.

Rosita och Stig Hedelund

Rosita Hedelund var född Roos och dotter till Arnold och Eva Roos i Kisa. Hon gifte sig 1972 med Stig Hedelund, f. 1945 i Silbodal i Värmland. De fick barnen Carina f. 1967, Roger f. 1970 och Ronnie f. 1975. Familjen bodde i Arneberg, Singelgatan 5. Rosita avled 2000 och Stig 2006.

Jarl Helander

Jarl Helander var född 1930. Han var teckningslärare i Stjärneboskolan och Värgårdsskolan under många av de år som denna text omfattar, en snäll och vänlig lärare som dock ibland kunde ha en del problem med disciplinen bland eleverna. Han var även konstnär och har bl.a. gjort fina akvareller och teckningar av många byggnader i Kisa och dess omgivningar. Jarl var gift med Kerstin f. 1935 och bosatt på Enebygatan 27. Han avled 1996 och är begravd på Västra Eneby kyrkogård. Kerstin lever och bor kvar i huset på Enebygatan 27. Där bodde hon tillsammans med Lennart Nilsson fram till hans död.

Rolf Hellman

Rolf Hellman föddes i Kisa 1944 som son till Åke och Tekla Hellman. Han gifte sig med Lena Larsson f. 1947, och de fick sonen Jonas 1970. De bodde på Gamla Eksjövägen. De skildes 1978. Rolf har senare bott i Örebro där han avled 2002.

Åke och Tekla Hellman

Åke Hellman föddes 1908 i Mjölby. År 1933 gifte han sig med Tekla f. 1913 i Oppeby och paret bosatte sig i Kisa. De fick fyra barn: Rolf f. 1944, Gunilla f. 1946, Karin f. 1948 och Majken f. 1949. Åke och Tekla flyttade senare till Linköping där Åke avled 1989. Tekla flyttade tillbaka till Kisa, där sonen Rolf bodde kvar med sin familj. Hon bodde på Bergdalagatan när hon avled 1992.

Hans-Erik Hellström

Hans-Erik Hellström var en uppskattad lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. Han var också kommunpolitiker för S. Han föddes i Sidensjö, Ångermanland, 1931. Hans hustru Rut, som lever och bor i Malmö, är född 1933 i Lit i Jämtland. De gick fyra barn: Anna Maria f. 1960, Eva-Karin f. 1961, Jan Magnus f. 1963 och Per Jonas f. 1965. Familjen bodde på Plantgatan 3. Hans-Erik avled 2011.

Nils och Hilde Hennings

Nils Albert Hennings var född 1890 i Johannes församling i Stockholm. Mamman var ogift, "fadern okänd". (Möjligen hette Nils Albert "Albert Nikolaus" från början.) Han gifte sig 1929 med Hilde Mach, född i Wien 1909. Familjen Hennings kom till Kisa 1940 och Nils verkade där som provinsialläkare. Hilde och han fick barnen Nils f. 1930, Sven Bertil (1932 – 2013), Heléna f. 1934 och Monica gift Walberg (1942 – 2015). År 1961 flyttade makarna Hennings till Vårdhemmet, Schedewi slott. Båda avled i Täby år 1980. – Hemma hos Göran Lambertz var Dr Hennings hjälteförklarad. Han ordinerade nämligen "luftombyte" för Göran, som hade svår luftrörskatarr som liten. Det blev flera tågresor till släktingar i Bergfors och Kiruna, och sjukdomen läkte. – Bitte Nilsson (då Samuelsson) minns Dr Hennings svårt belamrade skrivbord. Mellan alla papper och böcker fanns ett tomrum lagom stort för receptblocket.

Nils och Gunilla Elisabet Hennings

Nils Hennings var född i Göteborg år 1930. Han var provinsialläkare i Kisa liksom tidigare sin far. (Vi tror att det var så. I Sockenboken del 3 står på s. 265 Albert Nils Hennings, fadern, som provinsialläkare i Kisa under åren 1940 – 59 och Maria Zdeborska därefter. Möjligen kan sonen Nils Hennings ha efterträtt Maria Z, men vi vet inte.) Han gifte sig 1957 med Gunilla Elisabet f. 1933. De fick sonen Ulf Nils Olof, f. 1958. Efter verksamheten i Kisa flyttade familjen till Uppsala. Nils avled 2004.

Stigner Henriksson

Stigner Henriksson föddes 1908 i Älgult och bodde i Åvalla. Där träffade han grannen Elly Karlsson, född Eriksson 1921 i Säter, och gifte sig med henne 1959. Äktenskapet varade till 1972 då de gick skilda vägar. Stigner avled 1982. För fler uppgifter om Elly, se Elly Karlsson/Henriksson nedan.

Arvid Hermansson

Arvid Hermansson var född 1923 och uppväxt i Korpkev. Han var bror med John Hermansson.

John och Britta Hermansson

John Hermansson föddes 1922 i Korpkev, som består av tre gårdar som alla varit i samma släkts ägo i flera hundra år. Han var son till John Herman Johansson, f. 1878, och Anna Maria f. Andersson, f. 1880 i Norra Vi. Hans bror var Arvid Hermansson. John var lantbrukare i Korpkev i hela sitt aktiva liv och en sann kulturpersonlighet. Han engagerade sig i sin ungdom i Kisa JUF, som senare slutligen ändrade namn till Kisa-Västra Eneby hembygdsgård, och var dess sekreterare under många år. Han dokumenterade arbetslivet i bl.a. Korpkev genom filmning och byggde upp en mycket heltäckande klippsamling om Kinda kommun. Den donerades till hembygdsgården efter hans bortgång. Vid tillbyggnaden av ett inglasat uterum till kaffestugan i hembygdsgården beslutade styrelsen att kalla uterummet för ”Brittas och Johns veranda” efter John och hans hustru Britta, som var lågstadielärare på Stjärneboskolan. Vid Johns bortgång önskade han att man i stället för blommor skulle skänka pengarna till hembygdsgården. John Hermansson fick Kisa Lions Clubs Kulturpris 2008. Det glädde honom väldigt mycket. Sista tiden av sina liv bodde John och Britta i en lägenhet på Kindagård.

Arnold och Anita Hill

Arnold Hill föddes 1940 i Millingetorp. Han bodde i Kisa hela sitt liv och jobbade på Forskraft. Han var också storfiskare och höll familjen med fisk. Han hade syskonen Inge, Uno, Ulla och Birgitta. Bröderna bor i Jönköping, dit föräldrarna flyttade 1961, medan systerarna bor i Kisa. Arnold var gift med Anita och de fick tre barn, Susanne f.

1962, Carina f. 1964 och Thomas f. 1973. Arnold fick svår diabetes och avled redan vid 68 års ålder 2008. Anita var född 1943 och avled 2022.



Arnold och Anita Hill

Artur och Greta Hill

Artur Hill var född 1919. Han var gift med Greta Hjärne Hill, f. 1916. De hade barnen Arnold, Inge, Uno, Ulla och Birgitta. Artur var skomakare uppe på Egnahem och lagade bl.a. Lång-Karl-Oskars ovanligt stora skor. Verkstaden hade han i källaren i huset på Södra Prästgatan. Artur klippte även håret på kvarterets pojkar. ”Tur att man var tjej”, säger dottern Ulla. Hon säger också att det var ganska fattigt hemma, och så var det kanske i många hem i Kisa på 1950-talet? Artur och Greta flyttade till Jönköping 1961 och öppnade skoaffär med verkstad där. Det lönade sig nog inte så bra att vara skomakare i Kisa. Inge och Uno följde med till Jönköping, medan övriga barn stannade i Kisa. Artur och Greta flyttade tillbaka till Kisa efter pensioneringen, troligen var det 1995. Artur avled 1997, Greta 2006. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Sture Hjalmarsson

Sture Hjalmarsson (1921 – 2006) var aktiv i bl.a. kommunalpolitiken. Innan han kom till Kisa var han kommunalråd för Moderaterna i Linköping. I Kisa var han en av de tongivande för Moderaterna och satt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han var sammanboende med Mona St Cyr, som varit riksdagsman och även kommunchef i Kisa. Sture och Mona bodde i det hus längst upp i backen Granliden där familjen Wachenfeldt bodde tidigare.

Yngve Hjelte

Yngve Hjelte var född 1927. Han och hustrun Ingegerd Linnéa, f. 1931, fick barnen Kristina f. 1950, Ing-Mari f. 1953 och Susanne f. 1955. Familjen bodde på Ulrikagatan 22. Yngve körde den s.k. drickabilen. Man kunde också se honom med en Indian mc med sidovagn och hela familjen ilastad. Yngve avled 2008.

Erik och Eva Hoffstedt

Erik Hoffstedt var född 1913 i Säby. Han gifte sig 1943 med Eva född Engman 1918. De bodde först i Björkfors där Erik var diversehandlare. 1960 flyttade de till Kisa och Erik blev kontorsföreståndare på Arbetsförmedlingen. Han hade ett mycket ledigt och trevligt sätt och hade lätt för att prata med folk. Eva var sjukvårdsbiträde. Familjen med sonen Anders bodde på Gammelgårdsgatan. Erik och Eva Hoffstedt var båda med i Kisa Scoutkår. Eva avled 2003, Erik 2006. De är båda begravda på Kisa kyrkogård.

Harry och Ann-Marie Hoflund

Harry Hoflund bildade länkarna tillsammans med Stig Jern. Harry var från Horn men flyttade till Kisa. Han åkte runt på landsbygden och sålde charkuterier åt ÖAF. Han var mycket för affärer och köpte in saker som han sedan sålde vidare. I yngre år hade han varit en duktig fotbollsspelare. Ann-Marie f. Hagqvist var dotter till Gustav och Signe Hagqvist. Hon arbetade i David Johanssons skoaffär. Hon och Harry fick inga barn. De bodde i Hagaborg.

Veine Holgersson

Veine Holgersson var född 1944. Han var gift med Inger f. Johansson 1946. Hon är dotter till Olle och Margit Johansson, syster till Weine och Christer. Veine och Inger gifte sig 1966 och fick barnen Magnus f.1968, Helén f. 1971 och Sandra (för oss okänt födelseår). Familjen bodde på Urkhagsvägen 6. Veine avled 1996, sonen Magnus avled 2004.

Elsemaj och Lennart Holmberg

Elsemaj Holmberg hette egentligen Elsa Maria. Hon var född 1921 i Kisa. Lennart föddes 1924, också i Kisa. Elsemaj var bokhandelsbiträde. Hennes man Lennart var

frisör tillsammans med Bertil Larsson, bridgespelare m.m. Elsemaj och Lennart bodde på Storgatan 20. Lennart avled 2014 och Elsemaj 2019. De är begravda i Kisa.

Tore och May-Britt Holmberg

Tore Holmberg var en av Kisas skickligaste fotbollsspelare på 50- och 60-talen. Centerhalv spelade han. Tore var född 1926. Han gifte sig 1958 med May-Britt, född i Horn 1935. De fick sönerna Lars f. 1959 och Tomas f. 1961. De bodde på Gammalgårdsgatan 8. Tore avled 1997. May-Britt avled 2021. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Jana Holmberger

Jana Holmberger var en omtyckt folkskollärare på Stjärneboskolan. Hon bodde i Axhult och körde en mörkblå Saab 96. Hon föddes 1912 och avled 1978. Hon är begravd på Västra Eneby kyrkogård.



Jana Holmberger 1912 – 1978

Edit Holmqvist

Edit Holmqvist (1901 – 1986) föddes som Edit Tholander i Linneryd. Efter att ha utbildat sig till småskollärare kom hon 1937 till Kisa. 1943 träffade hon Mauritz Teodor Holmqvist från Stockholm (1913 – 2001) och de gifte sig. 1945 fick de sonen Sven Gunnar Mauritz (1945 – 2008). Edit Holmqvist arbetade som småskollärare i Kisa fram till (sin pensionering på) 1960-talet, då familjen flyttade till Norrköping, där Edit avled 1986. – Arne Sandström, som hade Edit Holmqvist i småskolan, minns då eleverna i första eller andra klass skulle sjunga en sång till hennes ackompanjemang. Arnes sångröst var inte bra och Edit slutade spela, slängde igen locket till tangentbordet på orgeln, reste sig snabbt upp och med några steg kom fram till Arne, som satt längst bak. Gav honom en rejäl örfil, gick sedan tillbaka och började spela för någon annan.

Lilly och Nisse Holstein

Lilly Holstein föddes 1915 och avled 2006. Nils (Nisse) Holstein var född 1912 och avled 1989. De hade sonen Gunnar, född 1950. De bodde i Tegelbacken, Gammelgårdsgatan 9.

Manne och Linnéa Holstein

Manne Holstein levde 1903 – 1983, hans hustru Linnéa 1900 – 1975. De bodde i Gäddefall och fick en dotter, Vanja. Manne och Linnéa är begravda på Kisa kyrkogård.

Nils Erik och Raili Hultman

Nils Erik Hultman föddes 1931 i Vårdnäs. Raili var född 1939. De fick två döttrar, Marie f. 1968 och Lena f. 1970. Familjen bodde på Fimongatan. Nils Erik avled 2020 och Raili 2022.

Helge Hultqvist

Helge Hultqvist var född 1886 i Högsby. Han kom till Kisa 1931 via Linköping och hade en speceriaffär i fastigheten Ekäng, Grönedegatan 25. Agneta Svensson minns att man kunde lura honom lite ibland. Han avled 1968 i Kisa.

Olof (Olle) och Dagny Humör

Olle Humör var född 1935 i Tidarsrum. Dagny var född 1941. De gifte sig 1959 och fick söner Tommy f. 1958, Leif f. 1961 (gift Fröjd) och Görgen f. 1970. Familjen bodde först i Kisahus och sedan på Timjängatan 6. Olle avled 2005. Dagny avled 2022.

Gustaf och Regina Håkansson

Gustaf Håkansson var herrfrisör, Regina damfrisör. Gustaf var född 1903 i Karlskrona, Regina 1918 i Polen. De gifte sig 1946 och hade sonen Lars f. 1948 och Ulla f. 1949. Gustaf avled 1983, Regina 2000. Gudrun Dahlberg minns att Regina lagade mycket god mat och att familjen var noga med måltiderna; om det ringde på dörren eller telefonen svarade man inte utan åt vidare. Regina hade varit i koncentrationsläger under andra världskriget och berättade ibland om det. Gudrun Dahlberg var med Regina och Ulla på en resa till Polen.

Stina Håkansson

Stina Håkansson föddes 1940 i Kisa. Hon var gift med Sören Håkansson f. 1939. De bodde i Klaraborg på Nygatan. De fick tvillingarna Maria och Marita, födda 1963, samt Ann-Sofie f. 1964 och Jörgen f. 1969. Stina avled 2021. Även dottern Ann-Sofie har avlidit. Det skedde hösten 2022, i Australien där hon var bosatt.

Berit Ingemarsson

Berit Ingemarsson f. Adolfsson 1948 var dotter till Gustav och Alice Adolfsson. Berit var först gift med Stig-Erik Fröjd. Tillsammans med honom fick hon barnen Roger f. 1967, Carola f. 1969 och Petra f. 1973. Efter skilsmässa gifte hon sig 1978 med Bert Ingemarsson f. 1945 i Dalarna. Dottern Carita föddes 1976. Familjen Ingemarsson bodde på Nyhägngatan. Berit avled 1997. Bert bor idag på Ulrikagatan 1.

Arne och Anna-Greta Isaksson

Arne Isaksson föddes 1927 i Tidarsrum, Anna-Greta Isaksson 1938 i Linköping. De var bosatta på Industrivägen 6 och hade barnen Fredrik f. 1960, Ludvig f. 1964 och Viktor f. 1971. Arne jobbade på Långasjönäs. Han avled 2015.

Arvid och Ella Isaksson

Arvid Isaksson var specerihandlare och hade affären i huset på Storgatan 8, alltså Strömsholm / Glashuset / Schillshuset. Han och hustrun Ella hade döttrarna Karin f. 1930 och Inga-Lena.

Gunvor Isaksson

Gunvor Isaksson jobbade i Schills manufakturaffär. Hon var född Svensson och dotter till Svenssons i Ängelund nära Klefsfall. Hennes bror var Nils Svensson, körskollärare, och hennes syster var Iris Karlsson, gift med Tore Karlsson.

Enligt arkiven bodde en Gunvor Agnes Linnéa Isaksson f. 1929 i Kisa hus A och var från 1957 gift med Göte Henning Ingemar Isaksson (1922 – 1984). De kan möjligen vara den Gunvor som jobbade på Schills och den Göte (se nedan) som var fotbollsmålsvakt, men vi vet inte.

Gösta och Gunni Isaksson

Gösta Isaksson var född 1918 i Kisa. Han kallades allmänt för ”Gösta Linus” efter fadern Linus Isaksson, f. 1891. Han hade en syster Hjärdis. Gunni Isaksson var född 1916 i Hycklinge. De gifte sig 1946 och fick sonen Hans Axel Gösta f. 1953. Han flyttade till Linköping och bodde där på Östgötagatan. Familjen bodde i fastigheten Östliden. Gösta avled 1999, Gunni 2002.

Göte Isaksson

Göte Isaksson var målvakt i KBK. (Se text under Gunvor Isaksson ovan.)

Karin Isaksson

Karin Isaksson var född 1905 i Offerdal, Jämtland. Hon var ogift och bodde på Danboms väg. Under många år skötte Karin försäljningen av tidningar, frukt och godis m.m. på lasarettets alla avdelningar, både på gamla och nya lasarettet. Hon var en välkänd och alltid välkommen besökare hos de sjuka när hon kom dragande med sin vagn.

Karin avled 1987.

Lennart Isaksson

Lennart Isaksson var bagare på Richts konditori och lagledare i KBK.

Albin och Agnes Jakobsson

Albin Jakobsson var kyrkvaktmästare, född 1886 Ulrika. Han och hans hustru Agnes, född 1896 i Kisa, hade tretton barn, bl.a. Erik f. 1919, Svea f. 1923, Göte f. 1925, Karin f. 1927, Sven f. 1929, Maj f. 1931, John f. 1933, Vivian f. 1935 (gift Lindström), Lars (hette även Elving) f. 1936, Bengt (hette även Tolving) f. 1936, Alice och Göta. Albin avled 1964 och bodde då i Ängstorp, Östorp. Hustrun var bosatt på Rådmansgatan 7 när hon avled 1968.

Erik och Gunborg Jakobsson

Erik Jakobsson var född 1919. Hans hustru Gunborg var född 1915. Erik var kyrkvaktmästare liksom sin far Albin. Erik och Gunborg gifte sig 1944 och fick döttrarna Inger f. 1945 (gift Svensson) och Gunvor Sofia Linnéa f. 1951 (gift Andersson). Gunborg avled 1993 och Erik 1998.



Erik och Gunborg Jakobsson 1957

Jan Jacobsson

Jan Jacobsson (1947 – 2015) var son till Olle och Asta Jacobson, bror till Yvonne Carlsson. Han var gift med Anna-Maria född Pettersson, syster med Hans Wilensjö. Hans, Anna-Maria och Jan träffades ca 1963 då de delade en lägenhet i Åtvidaberg. Jan och Anna-Maria flyttade så småningom till Västervik, gifte sig och fick en son och två döttrar.

Jan var bl.a. duktig cyklist och har kört Vättern runt ett antal gånger liksom Vasaloppet på skidor. Han tränade också orientering för OK Eken en kväll i veckan. En period var han inställd på att bli boxningsproffs. Svågern Hans berättar att han skulle vara sparringpartner till Jan och någon träningskväll hamnade på golvet. Hans berättar också att han och Jan gjorde långturer på cykel, bl.a. en gång till Västervik, Hultsfred, Mariannelund, Svinhult, Ydrefors, Verveln, Kisa (där de hälsade på Jans pappa Olle), Rimforsa, Opphem och på östra sidan Ämmern till Söderö, Tyllinge, Odensviholm och Västervik. Det blev ca 38 mil på cykel. Jan var även en skicklig organisatör och var bl.a. en drivande kraft i Almviks fotbollslag. I januari samma år som han gick bort i cancer (2015) fullföljde han skidloppet Marcia Longa i Italien.

John och Ingrid Jacobsson

John Jacobsson var född 1910, från Rumma i Horn. Han var mekaniker på Bolinder Munktell på Kalmarvägen och ansvarade för Nynäs bensinstation. Ingrid Jacobsson var född 1916 och yngsta dotter till Axel och Laura Svensson. Hon hade bröderna Folke, Hugo och Eric och systrarna Ester och Greta. John och Ingrid fick barnen Inga-Lill, f. 1939, Lisbeth f. 1942, Jonny ("Putte") 1947 – 2021 och Lasse f. 1950. Familjen bodde på Enebygatan 38. John dog 1976, vi vet inte när Ingrid avled.

Jonny "Putte" Jacobsson

Jonny Jacobsson, som kallades Putte eller Jonny Putte, var född 1947. Han var son till John och Ingrid Jacobsson, bror till Inga-Lill, Lisbeth och Lasse. Jonny var gift med Birgitta, f. 1949. Han började som smedlärning i Fransson & Widells smedja på Kalmarvägen. Sedan arbetade han på BS Maskiner, också på Kalmarvägen. När företaget köptes av Jöhnckes flyttade Jonny med till Vimmerby ett par år. Sedan arbetade han på Kinda Traktor i Kisa. Han avled 2021.

Knut och Gun Jacobsson

Vi vet inte så mycket om Knut och Gun Jacobsson. Men i Sockenboken del 4 framgår på s. 304 f. att de var eldsjälur i logen Kisa Banér på 1950-talet och också deltog aktivt och uppskattat vid allsångskvällarna på Bygdegården. Gun Jacobsson blev även en känd och uppskattad barnboksförfattare. Knut Jacobsson var en av initiativtagarna till Tolvmannabacken.

Margit och Verner Jacobsson

Margit Jacobsson var damfrisör och hade salongen bakom Schillshuset. Verner Jacobsson var verkmästare på Gillis Karlssons Bil- och Traktorverkstad, senare Östgöta Maskinbolag och ännu senare Trava. Margit och Verner bodde först i den röda längan bakom Schillshuset. 1965 köpte de huset intill, det som ligger alldeles invid bron över Kisaån, på andra sidan ån från Kisa Wårdshus. Det såldes på auktion efter Jonas Kindahl.

Nils Jacobsson

Nils Jacobsson, kallad Nisse Jeppe, var född 1915. Han hade fyra syskon, Olle, Lilly, Maj-Britt och Inga Greta. (Inga-Greta flyttade i början av 1950-talet till Uppsala och senare Stockholm där hon jobbade som barnsköterska på Södra BB på Söder. 1960 reste hon över till Los Angeles, där hon arbetade som au pair. Hon gifte sej med Meyer Odze, fick två döttrar och flyttade till Washington DC där hon fortfarande bor.)

Nisse var frisörmästare, upplärd på Axel Larssons Rak- och frisersalong på 30-talet. Han var sedan verksam på frisørsalongen i hörnet på den gamla Bazaarboden vid Tingshustorget. Där är vi många som har klippt oss, vi som är med och skriver de här texterna. Nisse Jeppe var först gift under åren 1944 – 1961 (något osäkert) med Gunilla Andersson (1922 – 2014) från Hitthem, Kisa. Nisse och Gunilla fick dottern Lilian Jacobsson (1944 – 1998), se nedan under namnet Lilian Glover.

Nisse gifte om sig 1962 med den danskfödda Tove Carlsen, Köpenhamn. De fick två söner, Ulrich f. 1962 och Jens f. 1966. (Några år efter Nils bortgång flyttade Tove tillbaka till Danmark med pojkarna. Idag bor Ulrich och Jens med sina familjer i Köpenhamnstrakten och är båda mycket duktiga och prisbelönta fotografer.) Nisse Jeppe var en skicklig friidrottare och bl.a. östgötamästare i spjutkastning, liksom orienterare. Och han var också en teaterman och något av en spexmästare. Nisse avled

1967 och är begravd i Kisa, i samma grav som sin mamma Hilma Jacobsson (1891 – 1971).

Olle och Asta Jacobson

Olle Jacobson var född 1918, son till Thure ”Jeppé” Jacobsson och Hilma f. Larsson (1891–1971), yngre bror till Nils (”Nisse Jeppé”) och äldre bror till systrarna Lilly och Maj-Britt. Olle hann fylla 100 år innan han avled i december 2018. Han hör till de Kisabor som har bidragit stort till samhällets historieskrivning. I boken Olles krönikor 2013 finns ett stort antal krönikor som han skrivit i bl.a. Kinda Posten. De handlar om framför allt 1920-, 30- och 40-talen men har mycket att ge även för denna text.

Olle gick i Stjärneboskolan som liten grabb på 20-talet och arbetade sedan som springpojke hos Elving Karlssons Speceriaffär på Skvallertorget. Sedan anställdes han som springpojke hos Carlströms diversehandel, som då låg i Åkerdala. När han blev 18 år fick han jobb som lärling hos Franssons Möbelindustri. Han och sju arbetskamrater köpte så småningom möbelföretaget och flyttade efter några år till Sjövalla. De tillverkade kontorsmöbler till flera stora kunder och drev verksamheten fram till 1970. Därefter fick Olle jobb på ett möbelsnickeri i Brokind och avslutade sin yrkeskarriär på Kindasågen.

Olle började spela fotboll i Kisa BK i början av 1930-talet och deltog i ett 15-tal Kisa-pokaler på Olympia. Han intresserade sig också för schack, måleri, teckning och inte minst skrivandet. Han målade tavlor och täljde figurer i trä. (En del av faktaunderlaget om Olle har hämtats i en artikel i Vimmerby Tidning till Olles 100-årsdag den 23 juli 2018.)

Asta Jacobson föddes år 1925 i Månstorp, ett torp under Falla i Tidarsrum, som nr 7 i en syskonskara på 8. Hennes flicknamn var Astrid Pihl. Familjen flyttade till Haverdalen när Astrid var 15 år, då fick hon ta hand om hushållet. Hon var liksom maken Olle en välkänd person i Kisa, aktiv som hon var bl.a. som ledare i många år av barngymnastiken och husmorsgymnastiken. Hon hade också hand om barnfilmklubben och sagostunder på biblioteket i samarbete med Curt von Wachenfeldt. Hon städade på Wårdshuset under en period, i övrigt var hon hemmafru. Hon förkovrade sig och läste på Liljeholmens folkhögskola, släktforskade m.m. Mycket historieintresserad var hon, skrev och dokumenterade. Asta forskade bl.a. om Haverdalen där hon växte upp, det har Torbjörn Lindqvist skrivit artiklar om och publicerat i Kinda-posten. Hon var också mycket musikalisk och sjöng, joddlade och spelade dragspel och munspel, dock mest för släkt och vänner. Hon vävde även mattor till husbehov.

Asta och Olle träffades midsommaren 1942 och gifte sig året efter. De fick två barn, Yvonne f. 1944 och Jan f. 1947. Yvonne minns att hon fick hoppa in en gång för sin mamma på barngymnastiken när Asta var sjuk. Yvonne var väl i 14–15-årsåldern. Det hon framför allt minns från det tillfället är att hennes byxor sprack i baken! Yvonne flyttade från Kisa 1964 och kom tillbaka 1973.

Olle avled som sagt 2018, Jan 2015. Asta hade avlidit 2012.

Thure "Jeppe" och Hilma Jakobsson

Thure Jakobsson var född 1891 och gift med Hilma f. Larsson 1891. De fick sönerna Nils f. 1915 och Olle f. 1918 och döttrarna Lilly f. 1921, Maj-Britt f. 1923 och Inga-Greta f. 1929. Inga-Greta är den enda av syskonen som fortfarande lever. Hon bor i Washington DC. Thure förestod Shells bensinmack. Han avled 1962, Hilma 1972. De skilde sig och Thure gifte om sig med Karin Jakobsson. Hilma gifte inte om sig. Hon är begravd på Kisa kyrkogård i samma grav som sonen Nisse.

Elon och Majken Jansson

Elon Jansson var född 1921 i Sund och äldre bror till Liss-Uno Jansson. Majken var äldre syster till Ellbritt Mathson (f. 1932) och alltså dotter till Hjalmar och Ellen Germundsson. Hon var född 1924 i Kisa. Elon bodde i Hässleholm när han och Majken gifte sig. De fick två barn, sönerna Jörgen född 1950 och Stefan född 1952 i Myresjö. (Troligen bodde inte Elon och Majken någon gång i Kisa som gifta, men båda hade släkt där.)

Janne och Margit Jansson

Janne Jansson var född 1921 i Brunneby. Han jobbade på Kisa Järn- och Redskapshandel. Han tog så småningom över affären efter John Anderson. I 1973 års fastighetsregister står han som ägare till Sveahuset. Familjen bodde annars på Nygatan 23, i Klockarlid. Margit Jansson var född 1920 i Brunneby. Janne och Margit gifte sig 1947 och fick sonen Lennart 1953. Margit avled 2003, Janne 2013. Makarna är begravda i Kisa.



Lennart Jansson ca 1960.

Liss-Uno och Ulla Jansson

Liss-Uno var född i Sund 1927 och en mycket uppskattad fotbollsspelare i Kisa BK. Han var föreståndare på Konsum och hade en äldre bror Elon. Ulla Jansson är född 1937. Hon var undersköterska och arbetade på lasarettet. De gifte sig 1960 och fick barnen Anna Karin Lise-Lotte f. 1962 och Gustaf Ulrik f. 1969. Familjen bodde på Lillågatan och senare på Timjängatan. Liss-Uno avled 1999.

Sture och Marianne Jansson

Sture Jansson föddes 1922 i Nykil, Marianne Jansson 1932 i Linköping. De bodde i Åkerdala och hade barnen Kjell f. 1952, Krister f. 1954, Kerstin f. 1957 och Kristina Marie f. 1964. Familjen hade tv tidigt och där kunde barnen i husen omkring samlas för att titta. Sture Jansson hade ett åkeri. Sture avled 1992 och Marianne 2021. De är begravda i Kisa.

Lars "Limpa" Jarl

Lars "Limpa" Jarl var född 1927. Han var son till Valfrid och Märta Jarl, bror med Inga-Britta f. 1924 (gift med Kåre Hansen), Stig f. 1929 (gift med Gun-Britt) och Bernt f. 1934. Lars jobbade på lagret hos Nylanders Bilar och var känd för att hitta minsta lilla skruv och kunna dess artikelnummer. Han var en skicklig bridgespelare. Lars Jarl avled 2009.

Stig Jarl

Stig Jarl var född 1929. Han var son till Valfrid och Märta Jarl, bror med Inga-Britta f. 1924 (gift med Kåre Hansen), Lars "Limpa" f. 1927 och Bernt f. 1934. Stig var taxichaufför. Han var gift med Gun-Britt Jarl, f. Persson 1936 och från Rothult. Hon arbetade på Posten i Kisa och bor fortfarande kvar i samhället. Stig avled 2000.

Stig Jern

Stig Jern föddes 1933 i Göteborg. Han bildade länkarna i Kisa tillsammans med Harry Hoflund. Han var uppvuxen som fosterbarn i Ekliderna nära sjön Örlången i Svalsjö. Han arbetade som murare, Stig flyttade till Örebro och avled i Garphyttan 2001.

Alice och Nikander Johansson

Alice Johansson var född 1903. Hon var värdinna på Hembygdsgården i mer än 50 år. Nikander Johansson var född 1889 i Svinhult. Han var bl.a. vaktmästare på biografen Hjorten. Alice kallades allmänt för "Alice Nikander". De hade en son Karl-Erik och bodde på Enebygatan 2 (Bergdala). Nikander avled 1962, Alice 1984.

Allith Johansson

Allith Johansson var född 1912 på Väddö och syster till bl.a. Lasse Lamberthz. Hon var större delen av sitt liv bosatt i Norrby, Åtvidaberg, tillsammans med sin man Erik Johansson, som var bror med bl.a. Einar Johansson (se nedan). Allith och Erik hade lanthandel i Norrby från 1937 (då de också gifte sig) fram till Eriks död 1964. Hon flyttade till Åtvidaberg och så småningom till sin far Einar Lamberthz i Opphem. Tillsammans med honom flyttade hon till Kisa 1972. De bodde i ett av radhusen på Kindagatan, nr 13. Där avled hon år 2003. Hon är begravd tillsammans med sin Erik på Tjärstad kyrkogård.

Alvar Johansson

Alvar Johansson var född 1928 i Hycklinge. Han var redaktör på Corren. Han och hustrun Ylva Ramstedt hade tvillingarna Eva och Inger, födda 1965, i dag präst resp. journalist. Familjen bodde i korsningen Ulrikagatan / S. Prästgatan. Ylva hade en bror Per Ramstedt. Deras far Axel ägde huset i hörnet av Stora Torget (Ervalla) där Corren hade sitt kontor. Vad som är mindre känt om Alvar är att han var en skicklig hemmasnickare och hade huset på Ulrikagatan fyllt av eget tillverkade finmöbler. Alvar avled 1991 av en stroke. Han är begravd i Kisa. Ylva lever och är pigg och alert, 91 år gammal (2023).



Alvar och Ylva Johansson 1962.

Arne Johansson

Arne Johansson ,”Johan i Bäck”, var född 1939. Han var gift med Ann-Marie f. Svensson 1944. De fick sönerna Morgan f. 1974 och Stefan f. 1978. Familjen bodde på Östgötagatan. Arne avled 2011.

Asta Johansson och Folke Ring

Asta Johansson var född 1927, Folke Ring 1925. Innan Asta flyttade ihop med Folke hade hon sonen Krister Forsgren med Bertil Forsgren, som avled 1981. Asta och Folke är begravda tillsammans på Kisa kyrkogård. Asta avled 2012, Folke 2017.

Astor och Ingegerd Johansson

Astor Johansson var bror till Olof, Sten, Svea, Gunnar, Dora och Sigurd från Gölstugan, Rothult. Han var född 1912. Han gifte sig med Ingegerd f. 1916 i Säby. De bodde i Harg och fick sönerna Jan f. 1937 och Sven f. 1940. Senare bodde de på Värgårdsplan. Ingegerd avled 2001 och Astor 2003.

Barbro Johansson

Barbro Johansson föddes 1937. Hon var syster till Solveig och till Arne ”Johan i Bäck”. Hon hade dottern Mona. Barbro bodde på Nyhägngatan och jobbade inom vård och äldreomsorg. Hon avled 2015.

Bertil och Svea Johansson

Bertil Johansson arbetade på Karlbergs Bil. Han var gift med Svea Nilsson, som var syster till Stina Andersson på Konsum. Bertil och Svea byggde hus på Tornhagsvägen och fick två barn.

Britta Johansson

Britta Johansson var specerihandlare.

Bruno Johansson

Bruno Johansson var född 1945. Han var friidrottare och fotbollsspelare, en av Kisas snabbaste löpare. Han kallades Bruno ”Stolpis” och var bror till Göran ”Stolpis” Johansson. Bruno var gift med Margareta Lindqvist, dotter till Göte och Ingrid. Han avled 2015 och är begravd i Kisa.



Bruno Johansson

David Johansson

David Johansson hade skoaffär och kallades därför ”sko-David”. Affären togs över av Lennart Johansson.

Denis och Dagny Johansson

Dennis Johansson var bagare på Columbia. Han var också en mycket uppskattad fotbollsspelare i Kisa Bollklubb. Han spelade på mittfältet och hade tröja nr 4. Dennis var gift med Dagny f. 1927, som också arbetade på Café Columbia. De hade barnen Mona, Berit och Jerka, som alla tog efternamnet Denisson. Längre bodde de i radhusen på Egnahem och flyttade så småningom till en villa i närheten. Denis avled 2011, Dagny 2013. Båda är begravda i Kisa.

Ebbe och Märta Lydia Johansson

Ebbe Johansson var född 1910 i Oppeby. Märta Lydia Johansson var född 1915 i Kisa. De gifte sig 1935 och bodde i Bäckaskog, Grönedegatan 44. De hade bl.a. sonen Nils-Inge. Ebbe avled 1981 och Märta Lydia 1986.

Egon Johansson

Egon Johansson var född 1940. Han växte som barn upp i Elimförsamlingens bönehus i Farsta där hans och brodern Weines föräldrar Ossian och Astrid var vaktmästare. När Egon var tonåring bodde familjen i Fagerhult två kilometer bort. Egon hörde till en generation som inte behövde bekymra sig om arbetslöshet. Samma eftermiddag som han på förmiddagen hade slutat folkskolan tog han cykeln för att söka jobb på pappersbruket i Kisa. Vid Yxefall såg mötte han Carl Larsson (Calle Beda) som frågade vart han skulle. ”Du ska inte till bruket”, sa Calle, ”du ska börja hos mig i sågen, ställ cykeln du kan börja direkt.” Och så blev det. Senare blev det ändå pappersbruket där

Egon jobbade kvar till pensioneringen med undantag av några år som lastbilschaufför. Han var gift med Gunnel f. Rosén f. 1940. De fick barnen Roine, f. 1962 och bosatt i Vimmerby, och Louise, bosatt i Västervik. Egon och Gunnel skilde sig och Egon avled 2021.



Familjen Johansson i Fagerhult. Sönerna Weine och Egon med föräldrarna Ossian och Astrid.

Einar och Astrid Johansson

Einar och Astrid Johansson bodde i Solliden, ett vitt hus med brutet tak på Storgatan, just där samhället tar slut. Einar hade minkfarmen ovanför Nygårde lite längre bort på Storgatan. Einar var bror med bl.a. Erik Johansson, gift med Allith. Einar och Astrid hade bl.a. sonen Kurt, gift med Monica Sandelius. Astrid hette Jensen som flicka och kom från Danmark.

Erin Johansson

Erin Johansson föddes 1912 i Frödinge. Hon var ogift och arbetade i Pressbyrån. Hon bodde i den lilla stugan vid Krabbriket, men åtminstone från 1970 bodde hon i Kjettestorp. Hon avled i Vimmerby 2001.



Fred och Margareta Johansson

Fred Johansson var född den 7 mars 1945, från Tegelsätra i Hägerstad. Den 7 maj var fredsdagen i Europa och därav fick han sitt namn. Hans hustru Margareta föddes 1941 i Linköping. De bodde på Urkhagsvägen i Kisa och fick barnen Anna f. 1973 och Erik Zentio f. 1979. Fred var en välkänd Kisaprofil, aktiv som bl.a. trubadur och företagare. Som ung var han dräng men sökte arbete i Kisa 1963 och hamnade på Grahns bilar, till en början som mekaniker. Där blev han sedan kvar under resten av sitt yrkesliv. Efter att ha varit bilmekaniker blev han lagerarbetare, bilförsäljare, delägare och till sist ensam ägare av hela företaget. För Kisaborna var kanske ändå Fred mest känd för sin musikaliska ådra. Elvis var den första stora idolen, och genom hustru Margareta fick han upp ögonen för de svenska visorna. Han spelade i folkparker och på ålderdomshem, och han var med och ledde allsången i Kisa. Margareta avled 2008. Fred fick så småningom en ny partner, Görel. Det var intresset för jakt, fiske och natur som förde dem samman. Under Freds sista tid bodde de på Doktor Bexelius gata 6. Fred avled den 28 april 2023.



Gillis Johansson

Gillis Johansson var född 1926 i Frödinge. Han startade bilförsäljning och resebyrå i de lokaler vid Skvallertorget där Shellmacken tidigare hade varit. Han började också filma och kom att göra ett antal populära filmer som han visade runt om i landet. 1980 utkom ”Originalgubbar” som handlade om några original i Kinda. Gillis Johansson skapade fina relationer med gubbarna och kom dem väldigt nära i deras vardag. En annan mycket uppskattad film som han gjorde var ”Linnéa, den sista backstugusittaren”. Den handlar om Linnéa Gustafsson från backstugan Boxholm under Värna i Tjärstad. Han filmade hennes sysslor i den helt omoderna stugan, som att hämta vatten i sjön, baka i den lilla järnspisen och att ordna med ved till uppvärmning. Allt mycket finstämt gjort. Gillis gjorde också en spelfilm som hette ”Öknehultsfilmen” och en film han kallade ”Barn i Kinda”. 1997 sålde Gillis Johansson sina 16mm-filmer till Kinda kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen lät överföra många av dem till VHS. Vill man se någon av filmerna bör man vända sig till Kisabiblioteket. – Gillis tilldelades Kinda kommuns kulturpris. Han avled 2009 i Kisa.

Gillis och Ninni Johansson

Gillis Johansson var under många år en betydelsefull person i Kisa. Han var lantbrukare i Korpklev och ordförande i kommunalnämnden åren 1952–67. Han var född 1896, medan hans hustru Ninni var född 1904. Det här är ett foto ur Kindabilds bildbas på Gillis, Ninni och deras fyra barn. Ninni avled 1988, Gillis 1989. De är begravda på Kisa kyrkogård.

*Gunnar Johansson*

Gunnar Johansson arbetade i Larsson Speceriaffär och sedan i macken hos Grahns bilar. Han var en skicklig bridgespelare.

Gunnar och Karin Johansson

Gunnar Johansson föddes i Gölstugan, Rothult, 1917. Från sitt tidigare äktenskap hade han barnen Kerstin född 1950 och Lars-Gunnar född 1958. Han gifte om sig 1969 med Karin f. 1937 i Linköping. Familjen bodde i Fimon. Gunnar avled 1979.

Gösta och Gunborg Ester Mari-Ann Johansson

Gösta Johansson var född 1924 i Kisa. Han var son till Oskar Johansson i Brostugan och bror till Erik, Daga och Ingvar (kallad "Stuva"). Gösta gifte sig 1954 med Gunborg Ester Mari-Ann f. 1930 i Kisa. De bodde på Gammelgårdsgatan. Gösta jobbade på Långasjönäs. Han avled 1988 och hustrun 1996.

Harry och Anny Johansson

Harry Johansson var född 1922 och polischef i Kisa, s.k. överkonstapel. Hustrun Anny var född 1917. De hade dottern Harriet och sonen Peter och bodde i Kisahus. Harriets son Magnus var kyrkoherde i Kisa och är numera kyrkoherde i Vadstena. Peter flyttade till Göteborg. Harry avled år 2000, Anny 2001. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Harry Johansson och konstapel Wrangler från Rimforsa utanför Nylanders Bil.

Inga-Britt Johansson

Inga-Britt Johansson var född 1933 i Gammalkil. Hon bodde tillsammans med sin mor Ylva Johansson (1902–1989), först på Kvarngatan och senare på Lillågatan 16. Inga-Britt var ogift. Hon arbetade som sjukvårdsbiträde på gamla lasarettet. Hon avled 2004.

Inge Johansson

Inge Johansson var född ca 1935 och var länge Kisas bästa motocrossförare. Han fick sonen Ulf 1958 tillsammans med Ulla Berg (kusin med syskonen Lambertz).

Inge Johansson

Inge Johansson var polis och författare. Han blev känd som hörspelsförfattare genom Sveriges Radio och skrev bl.a. folkkomedin Krypskytten. Han publicerade även noveller och kåserier. Inge var pappa till Jan-Inge som jobbade på posten och var en skicklig höjdhoppare. Han blev bl.a. svensk mästare i stående höjdhopp och klarade 167 i saxstil.

Ingrid och Birger Johansson

Innan Ingrid och Birger Johansson flyttade in till Kisa bodde de åren 1948 – 54 med sina barn Birgit och Bernt (född 1944) i Lilla Hällingeberg, som låg ca 17 km från samhället, ganska nära Mjölsefall vid vägen mot Malexander. Där hade de ett litet jordbruk på 11 tunnland åker, en häst och som mest sju kor, några höns och en gris. Det var helt omodernt där, inte någon el, utedass och (när de flyttade dit) inte någon telefon eller vatten eller avlopp inomhus. Närmaste granne fanns 500 meter bort, hos familjen Johansson tog vägen slut. Birger Johansson var född 1910, Ingrid 1915. Birger arbetade som snickare hos Hugo Pettersson. 1954 flyttade familjen till Hitthem och senare till Östgötagatan. Bernt lämnade Kisa 1960 och pluggade i Linköping och Uppsala, han flyttade så småningom till Roslagen och var lärare där till sin pensionering. Han återvänder varje sommar till Kisa. Birger avled 2001, Ingrid 2006. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ingvar Johansson

Ingvar ”Stuva” Johansson var född 1937, bror till Erik, Gösta och Daga. Han gifte sig 1965 med Ingrid f. Sigge 1947. De fick två döttrar, Kristina f. 1965 och Anna-Carin f. 1967. Familjen bodde på Floragatan och på Värgårdsplan. Ingvar avled 2004.

Kurt och Britta Johansson

Kurt Johansson föddes 1926. Han kallades Kurt Tolving efter fadern, som hette just Tolving. Han var nr 12 i syskonskaran. Kurt hade Tolvings Gummiverkstad. Han gifte sig 1959 med Britta Nilsson f. 1922. Även hon fick tillnamnet Tolving i folkmun. I familjen fanns barnen Mats f. 1944, gift med Monica, och Marie f. 1948. Familjen bodde på Östgötagatan och på Rådmansgatan. Kurt avled 1995 och Britta 2008. De är gravsatta på Kisa kyrkogård tillsammans med dottern Marie, som avled 1992.

Kurt C:a Johansson och Gerd Johansson

Kurt C:a Johansson var född 1911. Han var delägare i Banck & Nilsson tillsammans med sin bror Carl Erik Millinger. De hade ytterligare åtta syskon som alla var barn till Carl Alfred och Kristina Johansson. Gerd Johansson var aktiv i Lottakåren och mycket duktig på handslöjd. De bodde bl.a. i ett hus i korsningen Kindagatan / Norra Prästgatan, sedan i ett hus på Millingetorp. De fick sonen Staffan. Kurt C:a dog 1973.

Lars Johansson

Lars Johansson var född 1964, son till Berit och Yngve Johansson, bodde på Grönedegatan 51. Han arbetade som journalist på Kinda Posten var gift och hade två barn. Han omkom vid tsunamikatastrofen 2004.

Lennart och Anna-Greta Johansson

Lennart Johansson föddes 1927 i Stockholm. Han var skohandlare och tog över affären vid Stora torget efter David Johansson. Anna-Greta Johansson (född Germundsson 1922 i Kisa) arbetade på Svedboms guldsmedsaffär. Lennart och Anna-Greta fick två barn, Kristina f. 1951 och Leif, f. 1959. Familjen bodde på Grönedegatan 65. Anna-Greta avled 2003 på Ulrikagatan 1 och Lennart 2006 på Bergdalagatan 9.

Nils-Egon och Ingrid Johansson

Nils-Egon Johansson arbetade på Kisa Järn- och Redskapshandel, Ingrid Johansson på Svedboms guldsmedsaffär. De gifte sig 1959 och bodde på Kullgatan 8. Ingrid avled 2005 och Nils-Egon 2022. De är begravda i Kisa.

Olof och Margit Johansson

Olof Johansson arbetade på Kisa Mejeri tills det stängdes och var vaktmästare i Kisahus därefter. Margit arbetade i charken på Konsumfilialen i Kisahus D. Margit och Olof fick tre barn: Weine, Inger och Christer. Olof kom ifrån Gölstugan under Rothult. Han var son till Frans Oskar Konrad och Helga Johansson. Hans syskon hette Sten, Svea, Astor, Gunnar och Dora.

Oskar och Anna Sofia Johansson

Oskar Johansson föddes 1894 i Brostugan under Föllingsö. Anna Sofia Johansson födes 1895 i Kisa. De blev föräldrar till Erik, Daga, Gösta och Ingvar. Oskar arbetade, liksom alla barnen i familjen, på pappersbruket. Familjen bodde på Gamla Eksjövägen. Oskar avled 1978 och Anna Sofia 1980. – Det berättas en skröna om ”Oskar i Brostuva”: Han var per cykel på väg hem efter en våt festkväll i Kisa och hade väldiga problem med att hålla sig på vägen. Cyklande mest i sicksack slank han då och då ner i diket. Plötsligt hördes han vråla rakt ut i nattmörkret: ”Lång ä du din jävel, men på bredda räcker du inte te!”

Ove och Britt-Marie Johansson

Ove Johansson föddes 1936 i Odensvi. Britt-Marie f. Strigner föddes 1943 i Kisa. Ove hade bil- och mc-firma. (Den hette möjligen Motortjänst.) De bodde i Gullsäter. Britt-Marie jobbade på Långasjönäs. De fick tre barn, Jan f. 1960, Lars f. 1962 och Marie f. 1965. Ove avled 2009 och Britt-Marie 2015. De är begravda i Horn.

Paul och Ellen Johansson

Paul Johansson var född 1907. Han var fabrikkör (snickarmästare) och en av ägarna till Emilslunds möbelsnickeri, kommunalfullmäktiges ordförande, skolstyrelsens ordförande, häradsdomare och kyrkvård. Ellen var född 1903 och de gifte sig 1934. Paul avled 1997, Ellen 2000.

Sigvard Johansson

Sigvard Johansson föddes 1933 i Oppeby, bror med Sören Johansson. Han var gift med Siri Gunborg Elisabet född 1932 i Tidarsrum. De bodde på Västra Vägen 47 och fick tre döttrar och en son födda 1956–69. Sigvard hade Frukt- och bärcentralen, invid Schills manufakturaffär. Han tog över den efter Tore Anebreid. Sigvard avled 2014. Hans hustru är i livet och bor på Linnégatan 11.

Sigurd och Edit Elisabet Johansson

Sigurd Johansson föddes 1907, Edit Elisabet 1909 i Hycklinge. De gifte sig 1932 och fick barnen Solveig f. 1946 och Inge f. 1948. De bodde i Gölstugan, Rothult. Sigurd avled 1977, hans hustru 1996. Hon bodde sista tiden i Kisa, på Gamla Eksjövägen 12.

Staffan Johansson Millinger

Staffan Johansson var född 1944, son till Kurt C:a och Gerd Johansson. Han tog efternamnet Millinger liksom sin fars syskon. Han var gift med Lena Margaretha f. 1949 från Enskede. De var bosatta i Västerhaninge och fick barnen Karl Bengt Arne f. 1969 och Thomas Curt Åke f. 1975. Staffan avled 2008.

Sören och Anna-Lisa Johansson

Sören Johansson var född 1926 i Hägerstad. Anna-Lisa var född 1930 i Nykil (hette Johansson även som flicka). De gifte sig 1960 och fick tre barn födda åren 1961 – 70: Elisabet, Marianne och Lars-Erik. Sörens föräldrar var småbrukare i Lindhem Hitthem sedan 1940-talet. Han hade fyra syskon: Signhild f. 1929, Sigvard f. 1933, Solveig f. 1940 och Sylvia f. 1943. Sören hade Ekonomiköp i Schills-huset tillsammans med Richard Carlsson. Anna-Lisa var barnmorska i Kisa. Sören och Anna-Lisa bodde i Gamla Mejeriet, Storgatan 24, innan de flyttade till byggmästare Lundins hus i korsningen Wallingatan – Linnégatan. Sören dog 1998 i Kisa, Anna-Lisa 2004, också i Kisa.

Tage Johansson och Sonja Germundsson

Tage Johansson var född 1926 i Skänninge. Han bodde på G:a Eksjövägen 12 tillsammans med Sonja Germundsson, som var född 1901 i Kisa och gift från 1922 med Gustaf Folke Germundsson, som avled 1954. Tage jobbade först på Carlströms och senare på pappersbruket. Han var mycket intresserad av andra världskriget och kunde berätta om t.ex. General Patton med sådan inlevelse att han fick tårar i ögonen. Tage avled 1984 och Sonja 1986.

Tore Johansson

Tore Johansson kallades ”Tore i Korpkleven”. Han var född 1930 och jobbade på Richard Sandströms. Hans hustru Inger är född Hansson, syster till Gunnar Hansson. Hon föddes 1944 i Borg Östergötland. De fick sönerna Jacob Petter f. 1966 och Carl Fredrik f. 1969.

Familjen bodde först på Stora Torget 5 och senare på Eriksborgsgatan 1, där Inger fortfarande bor kvar. Tore avled 2012.

Ylva Johansson

Ylva Johansson var född 1902. Hon bodde tillsammans med sin dotter Inga-Britt Johansson (1933–2004), först på Kvarngatan och senare på Lillågatan 16. Ylva avled 1989.

Alvar och Thyra Johnsson

Alvar och Thyra Johnsson var bland de första som flyttade in i det första Kisahuset. Det var A-huset, senare Linnégatan 13. De var födda 1912 resp. 1911 och hade två döttrar, Brita och Gunilla. Familjen kom till Kisa 1950, Gunilla var då 5 år. De kom från Verveltrakten och bodde i Kölefors innan de flyttade till Kisahus. Alvar arbetade på tegelbruket. Thyra var hemmafru men även sömmerska. Hon sydde kläder till både bröllop och fest. Familjen flyttade från Kisahus till de nya husen på Värgården 1965. Där på Östgötagatan bodde sedan Alvar och Thyra i över 40 år, Gunilla i ca 47. – Alvars släktingar bodde nästan alla i Vimmerby. Men Emil Fransson var bror till Alvars mamma, och Nils (Nisse) Fransson var hans kusin. Nisse jobbade ju i Hanzons Radio och tv och var en av de första i Kisa som skaffade tv. Varje lördagskväll gick familjen till Emil och Nisse och tittade på Hylands hörna, Tiotusenkronorsfrågan och Kvitt eller dubbelt. – Alvar var med i olika föreningar, t.ex. Kooperativa förbundet. Han var även försäljare på fritiden och sålde böcker och symaskiner. Han var också mycket intresserad av språk. Han och en kamrat läste esperanto och han lärde sig engelska genom brevkurser. Han hade många utländska brevvänner, både amerikanska och japanska. Thyra Johnsson dog 2001 och Alvar Johnsson 2009.

Anna-Lisa Jonsson

Anna-Lisa Jonsson var född 1947 i Tidarsrum. Hon hade sonen Jerry, f. 1965. Hon jobbade på Långasjönäs och bodde på G:a Eksjövägen. Anna-Lisa avled 2013.

Karl-Olof Johnson

Karl-Olof Johnson var född 1937. Han var frisör och hade salongen i Gästgivarns hus vid Tingshusplan tillsammans med Nisse Jeppe. Karl-Olof bodde i ett av Kisahusen på Linnégatan. Han var tillsammans med Folke Andersson (Pajo) stöttepelaren i Folkets Park. Det var han som mötte alla artister, hade hand om ekonomi och betalade deras gager osv. Han avled 1978.

David och Ella Jonsson

David Jonsson föddes 1911 i Tjärstad. Han var bror med Sven Jonsson. Ellen Jonsson var född 1913 i Södra Vi. De fick barnen Jan f. 1938, Tore f. 1939, Stig f. 1943, Sören f. 1945, Börje f. 1949, Ulla f. 1951 och Håkan f. 1956. Familjen bodde i Furulid, Hagagatan 1. David var politiker och satt i byggnadsnämnden. David och Ella är

(genom Börje) farföräldrar till musikern Fredrik ”Frallan” Jonsson. David avled 1989. Ella bodde sista tiden hos dottern Ulla, gift Ring, på Linds Väg 1, innan hon avled 1997.

Kjell och Berta Johnson

Kjell Johnson föddes 1902 i Karlshamn, Berta Johnson 1903 i Linköping. De fick barnen Gunnar f. 1944, Inger f. 1947 och Håkan f. 1949. Alla tre barnen stavade sitt efternamn Jonsson. Kjell var kamrer vid Östgötabanken, kommunalt engagerad och bl.a. chef för Stiftelsen Kindahus. Berta avled 1974, Kjell 1975, båda i Kisa.

Kurt Jonsson

Kurt Jonsson föddes 1937 i Björsäter. Han gifte sig med Monica f. Svensson 1945 i Horn. De bosatte sig på Plantgatan och fick barnen Ann-Charlotte f. 1968, Jörgen f. 1972 och Anders f. 1974. Kurt var målare. Han avled 1984. Monica bor fortfarande på Plantgatan.

Ragnar och Ingeborg Matilda Jonsson

Ragnar Jonsson var född i Kisa 1902. var begravningsentreprenör. Ragnar Jonsson var född i Kisa 1902. Ingeborg Matilda var född 1903, också i Kisa. De gifte sig 1927. De bodde i Åhagen, Kärleksstigen 6. Ragnar avled 1969 och Ingeborg Matilda 1977.

Sven och Ester Jonsson

Sven Jonsson föddes i Gärdala 1915. Han var yngst i en syskonskara av 8 barn. Ester Jonsson, f. Eriksson, föddes i Harudden Fröåsa 1918. Fröåsa är en by drygt en mil söder om Kisa. Ester var näst yngst av 9 syskon. Svens familj flyttade 1927 till Fröåsa, den by där Ester alltså bodde sedan födseln. 1948 gifte de sig. De bosatte sig i Åvalla, ett par kilometer söder om Kisa längs gamla Vimmerbyvägen. Sven arbetade i Karl Peterssons såg. Den låg mitt emot hyresbostaden. Lägenheten bestod av 1 rum o kök, järnspis o ingen kyl eller frys. Ett gemensamt badkar för alla i huset fanns i källaren. 1962 flyttade familjen till Gammelgårdsgatan 25. Det berättas att kommunen vid beslut om borgen för Svens lån tyckte att han hade för låg lön. Men tack vare god personkännedom beviljades ändå lånen. Det var bl.a. ”Gillis i Korpklöv”, som då var Kommunalnämndens ordförande, som ansåg att Sven var en ordentlig person som man kunde lita på.

Sven fick hjälp med snickeriet i samband med bygget av bl.a. sin bror David och hans son Tore. Senare blev Sven anställd som byggnadsarbetare hos IKAB, han var bl.a. med om att bygga kommunhuset, hyreshusen i Kulla och Singelberget och andra byggnader i Kisa och norra Småland. Sven och Ester fick flickorna Barbro och Monica som numera heter Bäckdahl resp. Länsberg. Esters arbete förutom hemmet och familjen var som dagbarnvårdare och en period även vårdbiträde vid Kisa sjukhem. Hon var duktig på att baka, bl.a. kakor, sy o handarbete. Det förekom emellanåt att hon broderade ett stort vitbroderi på lakan och örngott som folk beställt. Detta gav dock inga större inkomster.

Sven och Ester var aktiva medlemmar i Elimförsamlingen. Sven avled 1999. Ester bodde kvar i huset på Gammelgårdsgatan tills dottern Monica med man övertog det 2003. Ester avled 2008. Makarna är begravda på Kisa kyrkogård.

Tord och Dagmar Jonsson

Tord Jonsson var född 1909 i Stockholm och var busschaufför i Kisa. Han var gift med Dagmar, som var lärarinna i Kjettestorps skola. De bodde i Skördefall och hade en dotter Irene. Dagmar avled relativt tidigt och Tord bodde senare i Gummingebo tillsammans med Britta Simonsson.

Valter och Inga Jonsson

Valter Jonsson var född 1901. Han var verkmästare hos Nylanders Bil och körde även deras blå bärgningsbil. Inga var född 1904. Hon var bl.a. medlem i socialdemokraternas kvinnoklubb. Valter och Inga hade dottern Inga-Lisa, som så småningom gifte sig med Yngve "Tuto" Andersson. Familjen Jonsson bodde i huset Kålstorp på Enebygatan. Valter dog 1988, Inga 1993.

Alvar och Anna-Siri Jonasson

Alvar Jonasson var född i Ramdala, Blekinge, 1915. Han var chef för järnvägsstationen i Kisa från 1968 till sin hastiga bortgång 1970 bara 55 år gammal. Han var kassör i Kisa Rotaryklubb. Anna-Siri var född 1917 i Ås på Öland. Alvar och Anna-Siri hade tre barn: Birgitta, Barbro och Bernt. Anna-Siri bodde på Gamla Eksjövägen när hon avled 2003.

Harald Jonasson

Harald Jonasson drev Elbyrån tillsammans med Erik Karlsson, först i en lokal i gatuplanet i Wårdshuset och sedan vid Stora torget. Han var till sin död gift med Gun Jonasson och pappa till Magnus (död 1955), Magnus och Peter.



Harald och Magnus Jonasson på Kise Marken 1972.

Bengt och Maria Karlfeldt

Bengt Karlfeldt var född 1923 i Hörnefors i Västerbotten. Maria Karlfeldt (f. Karlsson) var född 1926 i Svinhult. De träffades i ungdomen i Vimmerby, där båda då bodde, och förlovade sig så småningom. Bengt blev inkallad för militärtjänst i slutet av andra världskriget och placerades då i Boden. Efter militärtjänsten fick han anställning i Albin Carlsson Järnhandel i Vimmerby. Maria var då anställd i en sybehörsaffär där. Hon hade till en början enklare uppgifter, men den kvinnliga chefen fick allt fler beställningar av kunder som ville ha figursydda klänningar. Så Maria fick chansen att utbilda sig till sömmerska inom företaget.

Bengt och Maria gifte sig 1946 och barnen William, Stefan och Rosalie föddes 1946, 1948 resp. 1950. Bengt fick arbete på olika orter och familjen flyttade till Storebro, Hultsfred, Kisa, Finspång och i början av 50-talet Kisa igen. Familjen fick en lägenhet i Kisahus C och Bengt arbetade som svarvare på Thrysins Mekaniska Verkstad, då belägen utmed Vimmerbyvägen. Maria var mestadels hemma under barnens uppväxt. Hon hade som sagt utbildat sig till sömmerska och fick ofta beställningar från grannfruarna och andra bekanta. Det var klänningar som skulle sys eller behövde sys om. Hon arbetade också extra på Konsum, en specialavdelning för bl.a. tyger och kläder. Om det fanns någon fritid, så läste hon gärna veckotidningar och handarbetade. Hon var duktig på att sy, sticka, virka och brodera. Under förmiddagarna träffades grannfruarna omväxlande hemma hos varandra för "elvakaffe".

Bengt arbetade mycket. På fritiden läste han gärna deckare. Barnen gick i Stjärneboskolan. William och Stefan tränade och tävlade i fri idrott i Kisa Skidklubb under ledning av Evald Edquist. Pappa Bengt skjutsade ofta sönerna till idrottstävlingar

och deltog gärna som funktionär. – Hela familjen tyckte om att åka ut till Nedre Föllingen för att bada på somrarna. År 1961 bjöds ett antal tomter ut för byggnation på arrenderad mark. Familjen Karlfeldt beslutade sig för att arrendera och bebygga en av tomterna. År 1961 byggde Bengt en sommarstuga med hjälp av svärfadern Carl Nilsson och med övriga familjen som hantlangare/målare.

År 1963 flyttade familjen till Mjölby. Bengt fortsatte att arbeta inom verkstadsindustrin, nu på Afoss som revolversvärvare. Han var också aktiv i ledningen för Hyresgästföreningen under flera år. Maria fick arbete inom Algots och sydde bilklädslar. Sommarstugan behölls i flera år och Kisa besöktes ofta. På så sätt upprätthölls kontakten med Kisa och gamla vänner under flera år. – Rosalie fick efter avslutad grundskola arbete på Wissings guldsmedsaffär. William och Stefan fortsatte satsningen på fri idrott, nu inom Mjölby AI. William deltog flera gånger i Östergötlands landskapslag. Skolan fortsattes på Lagmansskolan, med studentexamen för William 1967 och för Stefan året efter. William blev lärare och bor i Motala med hustrun Ing-Britt. Stefan avled 2022 (se särskild text om honom). Rosalie har förlorat sin man Ragnar i cancer. Numera bor hon med sin Anders i Saltsjöbaden, inom kort avstånd från sina döttrar Pia och Lena med familjer.

Bengt avled 2003 och Maria 2022, båda i Mjölby.



Stefan Karlfeldt

Stefan Karlfeldt föddes 1948 och blev bosatt i Kisa med sina föräldrar och syskon i början av 1950-talet. Han gick i Stjärneboskolan och på fritiden tränade han och brodern William friidrott inom Kisa skidklubb under ledning av Evald Edquist. År 1963 fick pappa Bengt arbete i Mjölby och familjen lämnade Kisa. Satsningen på friidrott fortsatte, nu inom föreningen Mjölby AI. Stefan var speciellt framgångsrik i terränglöpning. Han tog studentexamen år 1968. På fritiden var han ofta ute och dansade och så träffade han sin hustru Ann-Louise. De fick en son Patrik som i sin tur har en son och en dotter. Tyvärr höll inte äktenskapet, utan paret gick skilda vägar.

Stefan hade ett starkt intresse för fiske, och därigenom träffade han sin Barbro som delade intresset. De köpte på lite äldre dagar en sommarstuga vid Skogssjöbaden i utkanten av Mjölby. – Stefan arbetade inledningsvis hos en grävare, med att dika vid sjön Tåkern. Därefter hade han anställning på företagen Nordland och Swedex AB, på det senare som lagerchef. Han hade, liksom mamma Maria hade haft i sin ungdom, problem med astma. Detta fick han dras med hela livet. Efter en tids svår sjukdom dog Stefan den 8 januari 2022. Han är begravd i Mjölby.



Anders och Iris Karlsson

Anders Karlsson föddes 1922 i Norra Vi, Iris 1923 i Västra Harg. De bodde i Solheim, Kindagatan 10. Anders avled 2010 och Iris 2018. De är begravda i Kisa.

Arne "Tobias" Karlsson

Arne Karlsson var från Yxsmedshult och kompis med Folke "Stutfia", som bodde i Stensättra någon kilometer förbi Yxsmedshult, längre in i skogen. Arne besökte gärna Kisas ölsjapp. Han flyttade så småningom till Boxholm och avled där.

Astor och Margareta Karlsson

Astor Karlsson var född 1923 i Södra Vi och bror till Arne Carlsson. Han var gift med Margareta f. Boberg född 1925 i Kjettestorp. Paret drev lantbruket i Kjettestorp en tid och flyttade sedan till Valdemarsvik, där Margareta hade frisersalong. Astor dog 1998 i Valdemarsvik, Margareta 2011.

Astrid och Sixten Karlsson

Astrid Karlsson var född 1934 i Motala, Sixten Karlsson 1932 i Rumskulla. De var gifta och fick barnen Per f. 1966, Jan f. 1968 och Sofia f. 1972. Astrid var sjuksköterska och arbetade både på gamla och nya lasarettet. Familjen bodde på Timjanganatan 2. Både Sixten och Astrid avled 2014, med bara två dagars mellanrum.

Claes och Ulla Karlsson

Claes Karlsson föddes 1944 i Vena, hans hustru Ulla 1942 i Ekeby. De gifte sig 1963 och fick barnen Stefan f. 1963, Maria f. 1966 och Henrik f. 1968. Familjen bodde på Plantgatan 23 och senare på Urkhagsvägen 19. Claes och Ulla var delägare i Kisa Elbyrå. Claes avled 1994, Ulla 1997.

”Tyr-Einar” Karlsson

”Tyr-Einar” levde 1897–1963. Enligt uppgift korsade han Atlanten till Nordamerika inte mindre än sju gånger. Han och hans bror var vid en av sina resor där i ett par år och när de kom hem måste brodern tas in på hospitalet i Vadstena. Tyr-Einars kommentar till detta var att brodern drabbats av solsting men att han klarade sig. Efter att Tyr-Einar kom hem från Amerika byggde han ett hus som heter Karlsro och som ligger strax efter bäckområdet mot Österbymo. Senare bodde han i en liten barack en knapp kilometer från Harg vid ulrikavägen efter avfarten till Hökhult. Baracken var så liten att folk undrade om han var tvungen att sitta när han sov.

I Kisa jobbade han med allt möjligt. Ofta var han på bondgårdar och hjälpte till med framför allt skörden. Han arbetade också på sågen vid Föllingsö där han bar bräder. I Frälsningsarmén var han med, och han åkte runt med ett dragspel på pakethållaren. Han var en jäkel på att cykla och det sades att han trodde sig ha smådjävlar i bakhjulet som han försökte åka ifrån. – En historia säger att man försökte få Tyr-Einar, som åkte damcykel, att börja tävla i cykelsporten men att han vägrade. Till slut gav han dock med sig och ställde upp i ett lopp där han ledde stort mot slutet. Men alldeles före mållinjen vek han av och åkte hem. Det var sluttävlat för Einar. Sitt namn fick han av att han levererade tyre till Linköping. Detta tyre skickade han i säckar på tåget, och sedan cyklade han till Linköping och stod där och tog emot tyret när tåget från Kisa kom. Det påstods att Eskil och Janne Lundahl erbjöd Einar skjuts till Linköping i lastbilen och att då ha cykeln på flaket men att han tackade nej med motiveringen att han hade lite bråttom.

Elly Karlsson/Henriksson och John Karlsson

Elly Karlsson (f. Eriksson) föddes 1921 i Säter. Hon växte upp hos sin fostermor men hade också kontakt med sina föräldrar och syskon. Efter realexamen flyttade hon till Stockholm där hon arbetade på posten. I Stockholm träffade hon John Karlsson och de gifte sig 1945. De flyttade till Kisa och bodde en tid i Åvalla utanför samhället. Senare flyttade de till Kisahus. I familjen föddes tre döttrar: Gun, Ewy och Siw. John föddes 1913 i Figeholm i Oskarshamns kommun. Liksom sin pappa och sina bröder var John målare till yrket. Han var även amatörkonstnär och målade tavlor. Biodling var också ett intresse. Han var medlem av Elimförsamlingen där han spelade fiol, var söndagsskollärare och även ledare för strängmusiken. Sorgligt nog drabbades John av sjukdom och dog redan 1954. – När Ewy var något år gammal flyttade hon till Figeholm, där hon sedan växte upp hos pappans bror och svägerska. – Elly arbetade på posten dagtid från någon gång på 1950-talet till 1972, och hon körde också ut morgontidningen på nätterna. Hur länge det dubbelarbetet pågick är oklart. På fritiden läste hon mycket, löste korsord och stickade. Hon var medlem i Elimförsamlingen där hon spelade piano och sjöng i kören. 1957 flyttade hon och flickorna tillbaka till Åvalla. Där träffade hon grannen Stigner Henriksson, som hon gifte sig med 1959. Äktenskapet varade till början av 70-talet då de gick skilda vägar. 1972 flyttade Elly till Sälen, där hon blev föreståndare för posten. Hon bodde kvar i Sälen till 1996, då hon behövde komma närmare döttrarna och därför flyttade tillbaka till Kisa. Hon avled 2005.

Erik och Märta Karlsson

Erik Karlsson föddes 1921 i Kristdala, Märta 1918 i Vimmerby. De gifte sig 1942 och var bosatta på Stora Torget 4. Erik drev Elbyrå tillsammans med Harald Jonasson. Han avled 1984, Märta 1999.

Folke Karlsson

Folke ”Stut-Fia” Karlsson (1903 – 1983) var brunnsborrhare och arbetade för John Anderson. Han var en känd Kisaprofil som bl.a. var med i Gillis Johanssons film om Kisas originalgubbar.

Gillis Karlsson

Gillis Karlsson föddes 1892 i Örsebo där hans far var handlare. Kring 1920 startade han ett sågverk där och även bilförsäljning. 1926 blev han auktoriserad försäljare för södra Östergötland av Dodge och 1934 för DKW. Försäljning av Fords bilar och traktorer tillkom 1939 och även DKW-motorcyklar. Firman ägde två stora fastigheter i Kisa och fyra gårdar med skogsarealer. Gillis gifte sig 1920 med Annie f. Jakobsson. Hon var född 1891 och de fick barnen Britta (f. 1921), Kerstin (f. 1923) och Malte (f. 1926).

År 1934 byggdes genom Gillis Karlssons försorg det stora tvådelade centrumhuset i Kisa (se bilden nedan). I södra delen var det apotek och mjölkbar och i norra delen fanns Herman Anderssons Färg- och Kemikalieaffär, sedermera Engqvists, samt Haralds kläder. I mitten i källarplanet höll Gillis hus med sin försäljning av bilar, traktorer och motorcyklar. Dessa lokaler tog Grahn's Bilar över 1960. År 1938 lät Gillis Karlsson uppföra Posthuset i Kisa. Familjen bodde där på övervåningen.

Gillis hade också en Bil- och traktorverkstad mitt emot Eklunds nya Kappfabrik. Verner Jakobsson var verkmästare där. Det var trångt om utrymmet för fordon som var färdigreparerade eller stod och väntade på tur. Gillis byggde därför en ny anläggning på Vråken bakom Dalkulla. Göta Lantmän tog över sedan.

Gillis Karlsson dog 1964 och våren 1965 var det auktion efter honom.



Tvärgatan och Centrumhuset, tidigt 50-tal.

Hasse och Ann-Marie Karlsson

Hasse Karlsson var bror med Rune, Roland och Sven. Han bodde som barn med familjen i Garveriet. Som vuxen arbetade han som tekniker och reparatör på Hanzons Radio och TV. Ann-Marie var sjukvårdsbiträde. Hon kom från Skivermåla och var syster till Sune Andersson. Ann-Maries mamma blev överkörd av postbilen vid Skivermåla när hon motade hem korna. Hon dog av skadorna. Det hände omkring 1965. Hasse och Ann-Marie har dottern Anette och bodde på Gammelgårdsgatan. Anette gifte sig Wångenbrant och köpte så småningom Olle Erlandssons hus, också på Gammelgårdsgatan.

Ivar och Greta Karlsson

Ivar Karlsson var chef för mejeriet, Greta distriktssköterska. De hade tre barn, Torbjörn f. 1951, Karin f. 1953 och Tryggve. Familjen bodde i Kisahus och sedermera på Fimongatan.



Ingmar "Bimbo" Karlsson och Iréne Nilsson

Ingmar "Bimbo" Karlsson föddes 1926 i Kisa. Han var cykelreparatör bl.a. hos Allan Roos och scoutledare. Han var son till "Cykel-Kalle" och startade företaget Mopedservice i Eriksborg. I början av 1960-talet flyttade han ihop med Iréne Nilsson, född i Norra Vi 1926. De bosatte sig så småningom i Norrköping och flyttade senare till Rejmyre, där Ingemar avled 1989. Iréne avled 2011. Hon är begravd i Kisa.



Bimbo och Iréne 1963.

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson var elinstallatör.

Karl-Axel och Elly Karlsson

Karl-Axel Karlsson född 1918 i Kisa. Han var bilskollärare på Åbergs körskola i Kisa. Elly var född Björk 1921 i Hycklinge. De gifte sig 1941 och fick barnen Bo och Anne-Kristine. Karl-Axel var bror med Karin, som var gift med Kalle Dompan. De bodde på Värgårdsplan 4B. Karl-Axel avled 1993 och Elly 1995.

Karl-Göran Karlsson

Karl-Göran Karlsson, ”Kalle Stubb”, var fotbollsspelare. Han jobbade på Richard Sandströms och sedermera på pappersbruket. Han var från Bogölen i Ydre kommun i närheten av Ydrefors. Stubb var under en tid fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet. Han titulerade sig torpare och bodde under lång tid i torpet Karlsrunder, som låg vid den gamla vägen till pappersbruket från Kulla. Han var en hängiven och uppskattad amatörskådespelare och var med i många teateruppsättningar. Han har skrivit en del om Kisa.

Karl Oskar Karlsson (Lång-Karl-Oskar)

Karl Oskar föddes 1893 i Örsebo Norrgård i Kisa socken, där fadern Frans Oskar var brukare. 1896 flyttade familjen till Flanhult i Blåviks församling nära sjön Sommen. En dag i mars 1903 begav sig Frans Oskar till Lövön för att hämta löv till djuren som förvarades där i en lada. Det blåste stark sjö och Frans Oskar hamnade i vattnet och drunknade. Änkan flyttade med sina barn Karl-Oskar och Elisabet till sina föräldrar i Örsebo. Där bodde de i sju år innan de flyttade till Pettersburg i Kisa. Lång-Karl-Oskar led av svåra darrningar i händerna, kanske de uppkom efter den traumatiska händelsen med fadern. 1935 flyttade Lång-Karl-Oskar med mor och syster till fastigheten Prästköp i korsningen Linnégatan – Rosengatan i Kisa. – Lång-Karl-Oskars smeknamn berodde förstås på att han var en reslig man. Han hade uppdraget att affischera på anslagstavlor i Kisa och hade en särskild dragkärra till affischerna och limkrukan. Denna dragkärra finns nu bevarad i Muséet Logen i Kisa hembygdsgård. Många minns också att han sopade en del gator i Kisa. Kanske hade han kommunens uppdrag att vara renhållningsarbetare? Systemen arbetade på BB i Kisa ända till sin pensionering. Lång-Karl-Oskar dog 1962 i Prästköp.



Maria "Maja" Karlsson

Maja (egentligen Maria) "Hatt-Maja" Karlsson var född i Kisa 1904. Hon var ogift och bodde i Eriksborg, Storgatan 16. Maja hade hatt- och mössaffär i Eriksborg. Hon var syster med Vivan Roos. Hon avled 1986.

Martin och Svea Karlsson

Martin Karlsson var född 1904 i Gammalkil, Svea 1917 i Tjärstad. De gifte sig 1938 och bodde på Långgatan 10, senare på Danboms väg. Martin avled 1994 och Svea 2007.

Olle och Gerd Karlsson

Olle Karlsson var född 1925 i Kisa. Han arbetade på Söderströms kopparslageri och tog över det efter Gillis Söderström, vars gesäll han var. Han kallades allmänt för kopparslagarn. När man tvingades lägga ner verksamheten på grund av dålig lönsamhet blev Olle vaktmästare på Kindagård. Han var också brandman i 25 år, en stor del av tiden som förman. Olles hustru Gerd var född 1930, också i Kisa. De gifte sig 1953 och fick barnen Anna f. 1964 och Klas f. 1967. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan 7. Olle och Gerd var duktiga sångare och framträdde bl.a. vid en allsångsafton på Hembygdsgården. Gerd avled 1997, Olle 2018. De är begravda i Kisa.

Roland Karlsson

Roland Karlsson jobbade på Banck & Nilsson. Han var bror med Hasse, Rune och Sven. Familjen bodde i Garveriet.

Det finns en Roland Karlsson som var född i Kisa 1914 och som bodde på Östgötagatan, som var ogift och som avled 1988. Det är möjligen denne Roland Karlsson.

Rune Karlsson

Rune Karlsson arbetade på Sjövalla Snickeri. Han var bror med Hasse, Roland och Sven. Familjen bodde i Garveriet.

Det finns en Rune Karlsson som var född i Kisa 1921, som bodde på Östgötagatan, som var ogift och som avled 1992. Det är möjligen den Rune som arbetade på Sjövalla Snickeri, men vi vet inte.

Sture Karlsson

Karl Sture Lennart Karlsson, född 1928 i Kisa, var författare och dramatiker men också militär och FN-observatör. Efter uppväxt i Kisa studerade Sture Karlsson vid Linköpings allmänna läroverk med studentexamen 1948. Värnplikten på Gotlands infanteriregemente (I 18) ledde till kadettskola och genom Karlberg till fänrik 1951. Den första yrkesbanan löpte genom armén där han tillbringade 30 år varav 27 som officer. Men konflikten med översten Gerhard Hjukström 1968 fick honom att börja tvivla på det militära systemet. Sture Karlsson var kapten då han 1971 gav ut sin första bok *Översten och jag om sin JO-anmälan mot Hjukström, dess bakgrund och konsekvenser*. Som major tjänstgjorde han sedan vid arméstaben 1974–1978, bland annat som huvudförfattare till den tidens anvisningar för ledarskap och trupputbildning. Han blev efter det major i FN-tjänst i Syrien. Efter pensioneringen från det militära fortsatte han som författare av fack- och skönlitteratur samt arbetar- och strejkspel. Debuten med den dokumentära *Översten och jag* blev en stor framgång. Böckerna fortsatte sedan att komma tätt under 1970-talet och de fick bra kritik. Detsamma gällde pjäserna, i synnerhet *Spelet om Norbergsstrejken*, det första och stilbildande arbetarspelet i Sverige. Sture Karlsson är far till journalisten Martin Schibbye. Han avled 2013 i Stockholm.

Tore och Iris Karlsson

Tore Karlsson var bror med Olle Karlsson (kopperslagaren). Iris var född Svensson och dotter till Svenssons i Ängelund nära Klefsfall. Hennes bror var Nils Svensson, körskollärare, och hennes syster Gunvor Isaksson, som arbetade på Schills. Tore och Iris bodde vid gamla Forsåvägen, som går in från Ydrevägen mitt emot Kulla hyreshus. De fick sönerna Klas-Göran f. 1947 (något osäkert) och Per-Anders f. 1949. Tore var från Högbo. Han skadades vid byggnationen av lasarettet och tog därefter över tillverkningen av Kisapungen, egentligen Borgpungen.

Tore och Karin Hilda Elisabet Karlsson

Tore Karlsson föddes 1914 i Stora Malm i Södermanland. Han gifte sig 1939 med Karin Hilda Elisabet f. 1916 i Enköping, och de fick barnen Kjell (numera Disenborg) och Marianne. Kjell har varit inköpsdirektör på Kraft Food och bor i Tyresö. Familjen bodde på Kyrkogårdsgatan (den lilla gatstumpen mellan Gammelgårdsgatan och Rosengatan). Tore arbetade på järnvägen. Han avled 1988, hans hustru 1998.

Elsa och Hans-Edvin Kastman

Elsa Kastman var född Olsson 1915 i Horn. Hon var gift med Hans Edvin Kastman f. 1913 från Västra Eneby. Elsa arbetade som kokerska. Hans omkom år 1951 när han i sin lastbil blev påkörd av tåget i Kölefors. Elsa och Hans hade fyra söner: Berndt, Göran, Tommy och Kjell. Berndt bosatte sig i Uppsala och var bl.a. chef för Fyrishallen. Göran (1945–2019) var bl.a. skatteexpert och bankjurist i Jönköping. Tommy är född 1946. Han var en skicklig fotbollsspelare och lockades tidigt till Åtvidabergs FF, där han även fick utbildning till programmerare. Han spelade flera säsonger i AIK och jobbade i många år som fotbollstränare efter karriären som fotbollsspelare. Kjell är jurist liksom Göran och bosatt i Karlstad, född 1950. Elsa, som alltså fick ta hand om fyra söner som änka redan som 36-åring, flyttade till Eksjö. 1970 var hon skriven på Storgatan där tillsammans med sönerna Göran och Kjell. Och där bodde hon kvar till sin död 1986.

Göran Kastman

Göran Kastman (1945 – 2019) vikarierade som redaktör på Corren i sin ungdom. Han blev så småningom bankjurist och var bosatt i Huskvarna. Hans föräldrar var Hans Edvin och Elsa. Han var bror till Berndt, Tommy och Kjell. Han var gift med Inga Kristina f. 1948 i Bankeryd. De fick dottern Anna Karin Kristina f. 1976.

Jonas Kindahl

Jonas Kindahl var född 1876. Han drev manufakturaffär i Strömsholm före Schills. Han bodde i huset mellan Strömsholm och bron över Kisaån och avled 1964. Då tog Verner och Margit Jakobsson över huset.



Sven och Birgit Kindestam

Sven Ruben Bengtsson-Kindestam var född 1919 i Kisa. Han var gift med Birgit Svea född 1921 i Stockholm. De fick barnen Bengt, Brita, Sven, Dordi, Katla, Ylva, Ingri och Ketil. Sven Kindestam var en bygdekännare av ovanliga mått.

Axel och Helga Mariana Kindman

Axel Kindman föddes 1885 i Kisa. Han är en av få personer som nämns vid namn i Gustav Nilssons diktsamling *Dröm och tankar i vinterkväll*. Där framgår att han frekventerade ölsjappen Knuten. Han gifte sig 1944 med Helga Mariana Johansson, f. 1898 i Hägerstad. De bodde på Floragatan 3. Axel avled 1966 och hans hustru 1968.

Valter Kindqvist

Valter Kindqvist var född 1914 i Kisa, son till urmakare Karl Gustaf Kindqvist f. 1876 i Vimmerby. Valter hade syskonen Astrid, f. 1907, och Karl-Erik, f. 1910. Han var ogift. Valter var urmakare och hade sin affär och sin verkstad i huset Paris på Storgatan. Han var även bl.a. fotbollsspelare och scoutledare. Astrids son fortsatte med urmakeriet. Han avled 1984.

David och Inga-Lisa Kinnander

David Kinnander föddes 1920 i Ulrika. Han gifte sig 1946 med Inga-Lisa, som var född 1926 i Södra Vi. På 50-talet bodde de i Kullen Ödesjöboda, Horn. De fick döttrarna Anna-Lisa f. 1943 (gift Holm) och Inger (för oss okänt födelseår). De bodde på Mariebergsvägen. Inga-Lisa avled 2003 och David 2004.

Holger och Astrid Kjellgren

Holger Kjellgren var född 1911 och en känd Kisaprofil. Han jobbade på BP vid Enebygatans början. Han och hustrun Astrid, född 1910, hade dottern Birgitta. Astrid drev Café Columbia, som på den tiden hade en väldigt liten serveringslokal, bara 2–3 bord. Det som nu är serveringslokal var själva bageriet. Där bakade bl.a. Dennis Johansson. Familjen Kjellgren bodde på övervåningen. Astrid avled 1968, Holger 1972.

Svea och Johan Klenfeldt

Svea Klenfeldt var född Lindqvist 1919. Hon var gift med Johan Klenfeldt, född år 1906. Svea var syster med May Lindqvist, Göte Lindqvist, Sigge Lindqvist och Torborg Nilsson. Hon jobbade hos Ljungqvists eftr., på Tygbiten och på Sandströms modehus. Johan var skogsinspektör och även bl.a. en skicklig bridgespelare. De bodde på Tallgatan. Johan hade sedan tidigare dottern Mona, som tragiskt omkom med två av sina fyra barn i tsunamin i Thailand 2004. Johan avled 1976, Svea 2012. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ingvar och Iréne Knutsson

Ingvar Knutsson var född 1927 och järnvägare innan han började jobba med Husqvarna symaskiner. Iréne var syster med Gull-Britt Hed. Ingvar och Iréne fick barnen Yvonne, Conny och Birgitta. Ingvar avled 2015.

Gustav och Alice Krantz

Gustav Krantz var född i Vreta Kloster 1902 och bodde tillsammans med sin hustru i en av de små villorna på Storgatan, snett bortom Stjärneboskolan från samhället sett. Han kom från Västerhaninge och var lärare på realskolan, bl.a. i svenska och religionskunskap, eller modersmålet och kristendom som det länge hette. Som lärare var han väldigt kunnig och engagerad men saknade pondus i klassrummet och fick ofta stå ut med bråkiga och ibland elaka elever. Han var snäll och omtyckt, men det gick liksom inte att låta bli att busa för honom. Stackars ”Krasse”, i efterhand kan man tycka att man borde ha försökt se till att vi elever hade varit snälla mot honom. Gustav Krantz flyttade tillbaka till Västerhaninge när han lämnade Kisa. Han avled i Sollentuna 1977. Hustrun Alice Amalia Maria var född 1898 och avled 1983. Vi tror att hennes tilltalsnamn var Alice men är osäkra.



Gustav Krantz vid realexamen 1957.

Alva och Martin Kristoffersson

Alva Kristoffersson (1916 – 1984) och Martin Kristoffersson (1917 – 1990) fick dottern Marianne f. 1945, sonen Berndt och dottern Inga-Lena f. 1954. Marianne heter numera Ågren och bor i Ankarsrum.

Ruth och John Kristoffersson

Ruth Kristoffersson (1917 – 2011, född Oskarsson) och John Kristoffersson (1913 – 1991) fick barnen Solveig, Mona, Roland, Bruno, Sture, Sören och Inger. De bodde på Kindagatan, uppe vid Nygatan. John arbetade på vägförvaltningen och körde väghyvel.

Sture Kristoffersson

Sture Kristoffersson var född 1949 i Kisa och avled 2016. Han var son till Ruth och John. Efter skolan jobbade han på Konsum i Kisahus och sedermera på pappersbruket.

Sören Kristoffersson

Sören Kristoffersson var född 1953 och avled 2019. Han var son till Ruth och John. Liksom sin bror Sture arbetade Sören på pappersbruket.

Gustaf och Annie Kronström

Gustaf Kronström var född 1897 i Eksjö. Hans far Adolf Kronström kom till Kisa som bokbindare vid sekelskiftet. Gustaf övertog senare sin fars verksamhet och drev den fram till 1964. Anna "Annie" Kronström var född 1899. De hade döttrarna Inga-Elisabeth, f. 1923, och Ulla Karin, f. 1937. De är också morföräldrar till Pär "Pelle" Kronström, f. 1945. Gustaf var trumslagare i den kommunala blåsorkestern. Han var också av tradition målvakt i Gubblaget i de årliga midsommarmatcherna mot Damlaget på Olympia. Traditionen bjöd att Damlaget skulle göra åtminstone ett mål i samband med att Kronström stärkte sig ur den portfölj som han hade liggande i nätmaskorna. Gustaf avled 1965, Annie 1973.

Arne Ladde

Arne Ladde föddes 1917 och hette egentligen Karlsson. Han arbetade hos Richard Sandströms, på herravdelningen. Han gifte sig 1956 med Edeltraut Erna Dora född 1930 i Tyskland och död 1979 i Vimmerby. Arne dog 2001 i Vimmerby.

Christel Lagg

Christel Lagg var född 1950, dotter till Lennart och Ulla Lagg. Hon fick sönerna Andreas, f. 1974, och Robert, f. 1977. Andreas pappa var Lars-Ingvar Jocke Svensson, medan Roberts pappa är Krister Jansson. Christel var mycket förtjust i hundar och hade en kennel. Hon bodde i Åbergs hus, dessförinnan med föräldrarna på Villagatan i Bäck. Christel jobbade på kontoret hos Grahns bilar. Hon avled 2015.

Lennart och Ulla Lagg

Lennart Lagg var född 1929 i Linköping. Han var typograf till yrket innan han slog sig ihop med sin svärfar Ture Grahns i Grahns Bilar Kisa. Lennart var gift med Ulla, som alltså var född Grahns. Hon var född samma år som Lennart, 1929. De hade dottern Christel (1950 – 2015). Ulla avled 2008. Lennart avled 2017 i Linköping.

Kauko och Hilja Laine

Kauko föddes 1918 i Helsingfors och Hilja föddes 1919 på landsbygden i Finland där närmaste större stad var Jyväskylä. Kauko tillhörde de årskullar som tvingades in i vinterkriget och fortsättningskriget mot Sovjetunionen. Han blev löjtnant inom en jägarpluton och klarade sig i alla fall kroppsligt genom krigets fasor. 1951 bestämde sig familjen för att flytta till Sverige. Det var främst av arbetsmarknadsskäl men även kanske rädsla för konflikt med den stora grannen Sovjetunionen. Kauko behärskade svenska och talade även bra tyska. Vid flytten hade familjen utökats med 3 barn: Pertti, Pekka och Risto.

Efter en kortare sejour i Stockholmstrakten vände flyttlasset 1952 till en torpstuga i skogen nära Söderö och där föddes ytterligare ett barn, Raimo. Jobben bestod av olika påhugg i trakten. Efter boende i några torpstugor flyttade familjen till Kisahus. Kauko hade då lite tidigare fått jobb på pappersbruket i Kisa. I 2-rumslägenheten i Kisahus fick

familjen, som nu bestod av 6 personer, elektricitet, kallt och varmt vatten inomhus och badrum med vattentoalett och badkar. Dessa bekvämligheter fanns inte i torpstugorna.

Kauko jobbade först vid pappersmaskinerna men blev sedan erbjuden arbete på kontoret. Arbetet bestod av löneadministration och olika former av statistikuppgifter. Detta passade Kauko bra eftersom han hade sinne för matematik och siffror över huvudet. Han var även en bra tecknare och duktig på kalligrafi. Enligt uppgift hade han inte en enda sjukdag under sin tid i pappersbruket som ändå bestod av mer än 30 arbetsår.

Hilja som var en mycket lugn, gladlynt och snäll människa hade mycket svårare med språket eftersom hon var hemmafru och inte fick den träning i språket som Kauko fick. Hennes vänner bestod också främst av finskspråkiga kvinnor i Kisa. I början av 60-talet tillbringade hon lång tid på sanatorium i Kolmården och var resten av livet sjuklig i form av andnöd vid ansträngning. Hon klagade aldrig över detta.

Familjen utökades med ytterligare ett barn, Seppo. Då hade man flyttat till en 3-rumslägenhet i samma hus. Fyra av barnen sov i ett rum och Hilja och Kauko och det minsta barnet sov i det andra sovrummet. Med bara en inkomst var det ganska fattigt, men vet man inte om något annat så är det inget man funderar över.

Semester var viktigt och någon gång i slutet på 50-talet tältade familjen en vecka på en ö i Åsunden. Somrarna därefter blev det tältsemester på Öland. Tälten var små 2-manstält. En sommar blev det Bornholm, också det i tält. När barnen började bli vuxna åkte Kauko och Hilja utomlands på semester. Forna Jugoslavien var en favorit men även Sri Lanka besöktes. – Kauko dog i Spanien nyårsafton 1987 och Hilja dog ungefär en vecka efteråt.

Einar Lamberthz

Einar Lamberthz var född 1888 och kom till Kisa först i slutet av sitt liv. Han var gift med Helga f. Johansson 1975 och hade med henne fyra barn: Greta f. 1910, Allith f. 1912, Karin f. 1915 och Lasse f. 1917. Einar var bl.a. lanthandlare och sågverksägare. Han bodde större delen av sitt liv i Opphem och kom till Kisa 1972 tillsammans med sin dotter Allith. De bosatte sig på Kindagatan 9, i radhusen där. Han avled den 15 april 1975 och är begravd i Tjärstad tillsammans med sin hustru Helga, som hade avlidit 1958.

Elsvig och Lasse Lamberthz

Elsvig Lamberthz var född 1920 i Rustorp i Östergötland, Hon var utbildad till sömmerska och arbetade en del som det under dels de första åren i Kisa (1941 och framåt), dels några år på 60-talet då hon var ändringssömmerska åt Schills. Hon arbetade även på Kisa kembar och Tygbiten. Hennes intressen vid sidan om familjen var bl.a. mode, handarbete, tygkonst och bridge. – Lasse Lamberthz (döpt till Lars) var född 1917. Han arbetade vid SJ från 1941 till sin pensionering 1982. Hans intressen vid sidan om familjen var bl.a. sport, skogspromenader och bridge. – Elsvig och Lasse fick barnen Kerstin (född 1941, död 2018), Göran (född 1950) och Ewa-Lotta (född 1957). Familjen bodde först i Solhäll på Enebygatan, från 1950 i Hemgården på Storgatan, från 1958 i Solgårde på Linnégatan 55 och från 1972 på Gammelgårdsgatan 29. Elsvig avled

1978 på Kisa Lasarett av en hjärntumör. Efter Elsvigs död sammanbodde Lasse från 1982 med Birgitta Lamberthz (född Svensson, därefter Disenfors) och hennes dotter Jenny. Lasse och Birgitta gifte sig 1986, några månader innan Lasse avled i april i Högsby i Småland av ett plötsligt hjärtstopp under en skogs promenad. Elsvig och Lasse är begravda på Kisa kyrkogård. Deras liv finns ganska utförligt beskrivet i Boken om Elsvig och Lasse Lamberthz, som hans barn Göran och Ewa-Lotta har skrivit och som finns på Kisa bibliotek.

Kerstin Lamberthz, gift Fransson

Kerstin Fransson var född 1941 i Kisa, dotter till Elsvig och Lasse Lamberthz, gift med Sten-Olof Fransson och mamma till Anna f. 1966 och Anders f. 1970. Hon gick folkskolan och realskolan i Kisa och utbildade sig sedan till folkskollärare på Seminariet i Linköping. Hon och Sten-Olof bodde i Hällestad i norra Östergötland i mitten av 60-talet, då hon var lärare i Borggårds skola. Sedan bodde hon i Österbymo, där hon var lärare på Ydreskolan till sin pensionering. Hennes intressen vid sidan om familjen och hemmet var bl.a. litteratur, djur, resor, fjällvistelser (framför allt i unga år) och lantbruk (också framför allt i unga år). Hon avled år 2018 i sviterna av Alzheimers sjukdom.

Adrian och Eddy Larsson

Adrian Larsson föddes 1905 i Södra Vi. Hans hustru Eddy föddes 1903 i Vimmerby. De gifte sig 1930. De bodde i Kjettestorp men flyttade som pensionärer till Södra Prästgatan 18. Adrian avled 1981, Eddy 1997.

Arvid och Anna Larsson

Arvid Larsson var född 1889 i Kisa. Han tjänade bl.a. som kusk åt Cederskiöld m.fl. Han var gift med Anna Elisabet Petersson född 1892 i Oppeby. De gifte sig 1919 och fick sönerna John, Erik, Birger, Göran och Inge. De bosatte sig så småningom på Viktoriaborg, Grönedegatan 28. Anna dog där 1960. Arvid 1969.

Bengt "Gigge" Larsson

Bengt "Gigge" Larsson var född 1935, son till David Gillis Larsson (1889 – 1967) och Helga Natalia Sofia (1891 – 1964). Föräldrarna gifte sig 1916 och fick även sonen Karl-Einar f. 1918, Gunvor f. 1922 (gift Nilsson) och Ingvar f. 1927. Gigge var en glad och vänlig man och en omtyckt profil i Kisa. Han var åkeribiträde "med häst och vagn". Han avled 1983.

Bertil och Rut Larsson

Bertil Larsson var frisör i Stahrebo tillsammans med Lennart Holmberg. Han var också en skicklig bridgespelare och en ovanligt blygsam och omtyckt person. Han var gift med Rut.



Birger och Ingeborg Larsson

Birger Larsson var född 1924 och bror med John, Erik, Göran och Inge. Han var möbelsnickare i Sjövallå. Ingeborg "Bojan" Larsson var född Svensson. De gifte sig 1945 och fick sönerna Bruno född 1945 och Leif född 1946. De skildes 1971. Birger dog 1982.

Bo Larsson

Bo Larsson var född 1934 i Grebo Östergötland. Han kom till Kisa som polis år 1965 och efterträdde då Inge Johansson. Bo var gift med Solveig Ingegård, f. 1940, kallad Inga, och de fick barnen Lars-Erik f. 1963 och Rose-Marie f. 1965. De bodde på Urkhagsvägen. – Bo var inte bara en mycket omtyckt polis, utan också en hängiven naturvän, jägare och viltvårdare. Han hade uppdrag som kommunjägare och eftersöksjägare.

Han blev kvar på sin tjänst i Kisa tills han gick i pension. Han spelade också golf, och så sent som några månader före sin bortgång gav han ut en bok om sitt liv som polis i Kisa. Han avled 2021.

Så här berättar Bo själv om sin första kontakt med Kisa och dess poliser:
 "1960 var jag anställd vid Statspolisen i Östergötland. Det var en fristående enhet underställd Landsfogden. Där fanns också Länskrim som utredde grövre brottslighet. Vår uppgift var att stötta de kommunala polisområdena med bl.a. trafikövervakning. [...] Polisstationen låg då vid Gamla Kalmarvägen. Där träffade vi ök Harry Johansson och förste poliskonstapeln Inge Johansson. – Att jag inom fem år skulle överta Inges tjänst i Kisa hade, jag då inte en tanke på. Men mina minnesbilder från turerna i Kisa kanske var avgörande för min ansökan, när Inges tjänst blev ledig. – Första tiden i Kisa tyckte jag att det var ett underligt ställe jag hamnat på. Det första som slog mig var att alla tycks ha tillnamn. T.ex. kollegan "fixarn", en äldre polis "grepa", en man i Yxefall "kalle beda". Eller efter gården, Kalle i Fubbetorp, Sune i Skivermåla med flera. Några hade inte fullt så trevliga namn, "tage hästskit", stutfia". Så var det yrket, som i mitt fall, Bosse polis, Bosse el, Bosse sme, Bosse målare. – Soptippen låg i kärret strax söder om Nylanders verkstad och längre bort "Kongopelles" sågverk. Man använde sällan gatunamn o nr, utan de gamla kåkarna hade egennamn som Sveahuset, London, Paris m.m. I början var det litet förvirrande."

Britt Larsson

Britt Larsson var bokhandelsbiträde.

Carl Larsson, "Kalle Beda"

Carl Larsson var född 1918 och kallades allmänt för "Kalle Beda". Smeknamnet fick han efter sin mamma som hette Beda. Kalle var en originell person. Idérik, självständig och egensinnig. Till professionen var han virkeshandlare och drev ett sågverk i Yxefall intill vägen mellan Kisa och Ulrika. Det tog han över 1941 tillsammans med systrarna Karin och Maj-Britt efter pappa Oskar och mamma Beda. – Kalle protesterade när Kindasågen etablerades. Och han protesterade mot avfallsförbränning som ett sätt att skapa energi till pappersbruket. Han kontaktade ofta lokal-, region- och rikspolitiker i olika ärenden. Telefonsamtalen blev många och långa. Han gick in i och ut ur politiska partier beroende på hur hans tankar togs upp av de företrädare som han talade med och vilka möjligheter han bedömde att hans förslag kunde ha att förverkligas. Han tog också patent på flera av sina tekniska innovationer och han hade kontakter med Tekniska Högskolan i Linköping för att få stöd för sina idéer. Kalle gifte sig med Gunborg Birgitta född 1927 i Folkärna. De fick barnen Marita och Kjell.



Kalle Beda

Erik och Siv Larsson

Erik Larsson var född 1917, Siv f. Wiktorsson 1928. Erik var järnvägare, orienterare m.m. De fick sonen Roland, f. 1949. Familjen bodde på Ulrikagatan 16. Siv avled 2000, Erik 2010, båda i Kisa

Erik Larsson

Erik Larsson föddes 1923 i Leonardsberg på Enebygatan som en av fem bröder, söner till Arvid Larsson (som bl.a. hade tjänat som kusk till Cederskiöld m.fl.) och hans hustru Anna Elisabet Petersson född 1892 i Oppeby och död 1960. Eriks bror John föddes 1921 och blev möbelhandlare i Linköping. De övriga bröderna var Birger, Göran och Inge (se dessa). Erik hade speceriaffär högt upp på Grönedegatan, i nr 28 där han även bodde. Den lades ner i slutet av 60-talet. Erik var liksom brodern Göran en duktig skytt. Han avled år 1991. Han är begravd på kyrkogården i Kisa.

Gillis och Helga Larsson

Gillis Larsson var född 1889 i Bönehuset under Kulla i Kisa. Helga var född Normell 1891 i Ålem. De fick barnen Karl-Einar f. 1918, Gunvor f. 1922, Ingvar f. 1927 och Bengt f. 1935. Familjen bodde på Kvarngatan 2, i Fridensborg. Gillis var åkare och sonen Bengt fortsatte verksamheten efter honom. Helga dog 1964, Gillis 1967.

Göran Larsson

Göran Larsson var född 1927 och bror med John, Erik (se denne), Birger och Inge. Han arbetade som kontorist i Martin Gustafssons Järnaffär och satt i kontoret på andra våningen. Han var liksom Erik en duktig skytt och mycket aktiv i Kisa Skytteklubb. Han var en storsamlare av tidningsurklipp. Han avled år 2015 och är begravd på kyrkogården i Kisa.

Inge och Irene Larsson

Inge Larsson var född 1929, bror med John, Erik (se denne för mer info), Birger och Göran. Han arbetade på Kinda Härads Sparbank som kamrer. Inge betraktades länge som en typisk ungtkarl men gifte sig med Irene från Skåne, född 1936, och de fick en son Anders. De bodde på Kalmarsvägen. Inge var en mycket skicklig tennisspelare, stilren som få men med slag helt utan skruv, han var bäst i Kisa under många år. Irene undervisade bl.a. i idrott och hälsa. Hon ledde damgymnasterna under många år inom Korpen. Inge avled år 2009, Irene år 2011. Både är begravda på kyrkogården i Kisa.

John Larsson

John var född 1921, son till Arvid och Anna Larsson. Han flyttade till Linköping där han hade möbelaffär. Han var gift med Signe Johansson född 1922 i Ödeshög. De hade döttrarna Anita och Lena. John dog 2010.

Karl Tore och Signe Kristina Larsson

Karl Tore Larsson var född 1920. Han var föreståndare för Konsum i korsningen Storgatan / Tvärgatan. Hustrun Signe Kristina var född 1925. De fick barnen Britt-Marie f. 1945, Lennart f. 1949 och Thomas f. 1957. Signe Kristina avled 1993, Karl Tore i Linköping 2011.

Karl-Einar och Mirjam Larsson

Karl-Einar Larsson var född 1918. Han spelade fotboll i Kisa BK, arbetade på Eklunds kappfabrik, hade en kiosk på Storgatan och tog över Kisa Kembar efter Knut Svensson. Han var gift med Mirjam Orvokki, född 1929 i Finland, och de fick sonen Leif Jörgen, f. 1957. Karl-Einar var en skicklig pianist och kompade en del artister i Folkets Park. Han avled 1975, Mirjam 1992. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Lennart "Hilma" och Maj-Britt Larsson

Lennart "Hilma" Larsson var född 1934. Han var charkuterist på ÖAF, fotbollsspelare, skicklig bridgespelare m.m. Hilma var en mycket generös person, något som visade sig bl.a. genom att han alltid betalade den unge försäljaren en krona för Stockholms-Tidningen på söndagsmorgnarna fastän tidningen bara kostade 50 öre. Det var i början av 60-talet. Han och hustrun Maj-Britt bodde på Gammelgårdsgatan 6. De tog under några år hand om en pojke, Christian Gisler, som kom till Sverige med den s.k. Berlinbarnhjälpen och bor i Örebro i dag. Lennart avled 1994. Han är begravd på Kisa kyrkogård. Vi känner inte till födelseår, födelsenamn eller dödsår för Maj-Britt.



Lennart "Hilma" Larsson

Lennart Larsson

Lennart Larsson, "Lennart på Konsum", var född 1949, son till Karl Tore och Signe Kristina Larsson. Han bodde i Konsumhuset i korsningen Storgatan / Tvärgatan. Lennart gifte sig 1971 med Anne-Marie Larsson. De fick barnen Anna Matilda Leontine f. 1975 och Eva-Lena Catarina f. 1979. Lennart avled 2019 i Fjälkinge i Skåne.

Nils Larsson

Nils Larsson var taxichaufför.

Roland Larsson

Roland "Rolle" Larsson var född 1949 och son till Siv och Erik Larsson. Han avled 2011 i Hisingsbacka.

Rune och Maj-Britt Larsson

Rune Larsson var född 1923 i Simonstorp. Han var postmästare i Kisa 1971 – 1983. Maj-Britt var född i Skänninge 1920. De flyttade från Ödeshög till Kisa när Rune fick tjänst där. De bodde på Bergdalagatan 5. Båda makarna avled 2013 med bara tre veckors mellanrum. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Tage och Lydia Larsson

Tage Larsson var sågverksarbetare, ordningsvakt, ordf. i Kisa FCO m.m. Lydia Larsson var kokerska på Kindagård. Tage och Lydia hade dottern Gunilla. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan.

Annabet och Gösta Lavén

Gösta Lavén föddes 1916 i Malexander. Han var plåtslagare och arbetade i familjeföretaget Lavéns plåtslageri. Han och hustrun Annabet f. Andersson 1924 hade dottern Ing-Marie som ledsamt dog som liten flicka i leukemi. Familjen bodde i korsningen Ulrikagatan / Kindagatan, på Ulrikagatan 27. Gösta avled 1995, Annabet 2005 på Storgatan 36.

Carl-Otto och Annie Lavén

Carl-Otto Lavén var plåtslagare och drev plåtslageri. Han hade först verkstad i närheten av järnvägsstationen men byggde sedan nya lokaler på Kalmarvägen 14. Han och hustrun Annie hade sönerna Gösta, Karl-Erik, Stig och Hans som alla jobbade i företaget. Makarna hade också döttrarna Siv och Marianne, den senare gift med Jan Robertson som var föreståndare på Shellmacken.

Vaste och Elisabet Leander

Vaste Leander var född 1911 i Oppeby, Elisabet Viktoria 1915 i Locknevi. Vaste jobbade på Banck & Nilsson vid Skvallertorget. De gifte sig 1942 och var bosatta i Björkfors och senare i Linköping där båda avled 1993.

Elvira Levin

Elvira Levin var småskollärare, en snäll sådan. Men Arne Sandström minns ett tillfälle då eleverna skulle "sjunga upp", dvs. visa om de kunde sjunga. Han sjöng och Elvira Levin spelade orgel. Men han sjöng så illa att hon slog igen locket till orgeln och gick ner till hans plats. Där gav hon Arne en örfil.



Andra klass i Stjärneboskolan 1949/50. Övre raden från vänster; Rolf Oskarsson, Bengt Djurstedt, Kari Aarnipalo, Urban Almquist, Bo Eriksson. Mellersta raden från vänster: Kurt Johansson, Gunnar Söderström, Anders Germundsson, Lars Turesson, Lennart Fredriksson, Stig Jonsson, Jan Månsson, läraren Elvira Lewin. Nedre raden från vänster: Ingrid Andersson, Lisbet Jacobsson, Barbro Karlsson, Ann Marie Nilsson, Anita Fransson, Margareta Nilsson, Kerstin Lamberthz, Gunnel Johansson, Agneta Grevillius och Gun Adolfsson.

Eberhardt och Elsa Lind

Eberhardt Lind var född 1922 i Mörlunda. Han var gift med Elsa Olga Viola, född 1920. De fick dottern Ingela, f. 1949 i Åtvidaberg, gift Gustavsson 1971. Lind var specerihandlare. Han avled 1997 i Virserum, hustrun 1978.

Ragnar Lind

Ragnar Lind var född 1899 i Hällestad. Han kom till Kisa som elektriker 1934 och etablerade senare en el- och radioaffär i Rosenberg. Han avled 1986.

John och Marianne Lindberg

John Lindberg föddes 1926 i Tidarsrum, Marianne Lindberg 1931 i Kisa. De bodde på Västra Vägen och de fick två söner, Örjan f. 1963 och Berndt f. 1966. Marianne avled 2001 och John 2003.

Alf och Margit Lindell

Alf Lindell föddes 1913 i Vallåkra i Vimmerby och Margit Lindell 1919 i Järstorp mellan Gränna och Jönköping. Alf jobbade på Gjuteriet hos bröderna Wredberg och Margit hade städjobb på Nylanders och hos Martin Gustafssons järnhandel. Familjen flyttade till Kisahus 1956 och kort efter det förlorade Alf jobbet på Gjuteriet och började på kommunen som kommunalarbetare. Han jobbade dock inte särskilt länge där, för han drabbades av kärlekskramp och måste sluta arbeta. Alf och Margit fick sju barn: Gun-Britt f. 1943, Gunnar f. 1945, Göran f. 1947, Stig f. 1949, Inga-Britt f. 1953, Kristina f. 1956 och Lennart f. 1959. Förutom föräldrarna och barnen bodde även Alfs mamma och syster Gun-Britts dotter Verona (f. 1960) i lägenheten på 66 kvadratmeter. Så det var lite trångt. Men det funkade säger sonen Stig, och han har inga dåliga minnen från tiden i Kisahus. Dit kom för övrigt familjen efter att ha bott i ett lågt rödmålat trähus bakom Åkerdala och Hemgården. Alf avled 1984, Margit 1985.



Folke och Lisbeth Lindén

Folke och Lisbeth Lindén, med sonen Tommy, kom till Kisa 1948 och tog över Centralkonditoriet. Redan 1956 flyttade de vidare till Rörvik, då hade även sönerna Lars, Jan och Per kommit till världen. Ingen av dessa har anknytning till Kisa i dag. Folke hade flera syskon, bl.a. två systrar som hamnade i Kisa, Det var Birgit Carlsson och Ingeborg (Boian) Svensson.

Seved och Lilian Lindh

Seved Lindh (1933–2018) var mellanstadielärare och baskettränare. Han och Lilian fick barnen Eva-Lena och Rolf.

Carl Gustaf och Helga (Maja) Lindqvist, Alva Lindqvist

Carl Gustaf Lindqvist var född 1892 i Bladåker, Uppsala län. Han var skogvaktare, kompositör och bygdespelman (fiol). Han var gift med Helga Maria, född Strechlin i Svanshals Östergötland. Hon kallades Maja. De gifte sig 1919 och de fick barnen Svea gift Klenfeldt, Göte gift med Ingrid, Sigvard gift med Maj-Britt, Torborg gift med Sören Nilsson och Maj ogift. Maja avled 1957. Carl Gustaf gifte om sig 1958 med Alva Linnéa, född 1919 i Kisa. Hon var sjuksköterska och tjänstgjorde som avdelningssköterska på avd. 3 på gamla lasarettet fram till sin pension. Carl G avled 1991, Alva 1998. De bodde i Orrkullen.



Carl Gustaf och Helga Lindqvist med barnen (från vänster) Torborg, Maj, Svea, Sigge, Göte

Curt och Anna Helena Christina Lindqvist

Curt Lindqvist var född 1915 i Hjo. Anna Helena Christina var född 1917 i Stora Malm. De gifte sig 1944 och fick barnen Åke f. 1947 och Eva f. 1950. Curt var postmästare i Kisa 1959 – 1965. Efter tiden i Kisa bodde de i Vara där Curt avled 1983. Eva är gift Haglund och bor numera i Vedum.

Göte och Ingrid Lindqvist

Göte Lindqvist var född 1921 i Södra Vi. Han och familjen var bosatta i Hemgården (Storgatan 3) och senare i en villa på Danboms väg. Vi har ingen uppgift om Ingrids födelseår eller födelsenamn. Göte och Ingrid fick barnen Margareta f. 1948 och

Torbjörn (Toto) f. 1953. Göte var engagerad i Kisa BK och var i många år klubbens kassör. År 1961 köpte han och Carl Olof "Calle" Widén A.G. Anderssons verksamheter och bildade AB Kisa Bok- & Pappershandel. Han hade dessförinnan jobbat i bokhandeln ända sedan 1935 och började där alltså som 14-åring. Ingrid jobbade i bokhandeln. Göte var son till CG och Helga (Maja) Lindqvist och bror med Torborg (senare Nilsson), Maj, Svea (senare Klenfeldt) och Sigvard (Sigge). Göte avled 2005.



Margareta och Torbjörn Lindqvist 1958

Maj Lindqvist

Maj Lindqvist var kantor i Kisa. Hon var dotter till CG och Helga (Maja) Lindqvist och syster med Torborg (senare Nilsson), Svea (senare Klenfeldt), Göte och Sigvard (Sigge).

Sigvard "Sigge" och Maj-Britt Lindqvist

Sigge Lindqvist var född 1923 i Södra Vi, son till CG och Helga (Maja) Lindqvist och bror med Torborg (senare Nilsson), Maj, Svea (senare Klenfeldt) och Göte. Han var gift med Maj-Britt född Pettersson 1931 i Horn.

Ragnar Lindskog

Ragnar Lindskog var född 1909 i Klockrike och kom till Kisa från Borensberg. Han var i många år ett slags alltiallo i Kisa Tennisklubb. Han var också föreståndare för Ljungqvists specerier och manufakturaffär i Sveahuset. Där samlades gärna de tennisintresserade ungdomarna, och det fanns de som tillbringade större delen av sin fritid där. Somliga kom också dit för att köpa bröstsocker, som var en av Ragnars specialiteter. Det var hårda ljusbruna oregelbundna kristaller med vita bomullstrådar. Ragnar var en mycket vänlig själ, ungarl och bosatt i det stora bruna flerfamiljshuset mitt emot tennisbanorna i Fimon. Han var en hygglig tennisspelare men betydligt bättre friidrottare och fotbollsspelare. I ungdomen var han distriktsmästare i höjdhopp på 185 cm, och han tog också denna höjd som 40-åring år 1949. För den bravaden tilldelades han den nyinstiftade Centralbryggeriets guldmedalj för årets bästa idrottsprestation i Kisa. Ragnar spelade också flera år fotboll i Kisa BK. Han avled hastigt 1968.

Einar Lindvall

Einar Lindvall var född 1901 i Kisa. Han gifte sig 1927 med Ragnhild Ingeborg f. 1906 i Jönköping. De bodde i Stockholm och hustrun var skriven där fram till sin död 1994. Einar flyttade till Kisa och bodde på Floragatan 1. Han drev Postbankens stansningsfilial i Kisa. Einar Lindvall avled 1999.

Karl och Signe Valborg Ljung

Karl (Kalle) Ljung var vaktmästare på Stjärneboskolan. Han var född 1902 i Västra Eneby. Signe Valborg var född 1901 i Västra Eneby. De gifte sig 1930 och bodde på Danboms väg. Signe Valborg avled 1979, Kalle 1990.



Realexamen 1958. Från vänster: Gustav Krantz, Margareta Nilsson, Kalle "Vaktis" Ljung, Kerstin Lamberthz, Douglas Folkesson, Barbro Svanström, Bengt Djurstedt och Ing-Marie Schill.

Birger Ljungquist

Birger Ljungquist var född i Kisa 1894 och bror till Folke, Walter och Vera. Han bodde inte i Kisa under den tid som den här texten omfattar, men han var ofta där och han har målat bl.a. en fin tavla av Skvallertorget (se s. 325 i sockenboken del 4).

Folke och Anna Ljungquist

Folke Ljungquist f. 1895 var gift med Anna f. Sandström 1896. De fick dottern Inga-Kersti, 1921 – 2016, som var gift med Arne Gustafsson, 1917 – 2009, och hade barnen Jerker, Mats (konstnär) och Kersti Vitali-Rudolfsson. Folke drev under många år Kisa Tryckeri. På fritiden målade han och hade också flera utställningar i bygden. Han var bror till Walter, Birger och Vera Ljungquist.

Vera Ljungquist

Vera Ljungquist var född 1902 och syster med Birger, Folke och Walter. Hon bodde i Svea huset, var ogift och arbetade som sömmerska. Hon hade även sin ateljé i Svea huset och arbetade bl.a. med sömmerskejobb åt Ljungquists Manufakturaffär. Vera Ljungquist avled 1964.

Walter Ljungquist (texten till största del hämtad från Wikipedia)

Walter Bertil Ljungquist var född 1900 i Kisa. Han var son till köpman Josef Ljungquist och Edla Pettersson och drev faderns tryckeri 1924–1934, varefter han var författare och manusförfattare på heltid. Hans bror, målaren Birger Ljungquist, har ofta gjort omslagen till romanerna. Han hade också brodern Folke och systemen Vera. Walter var gift två gånger, första gången från 1940 med journalisten Eva Neuman (1920–1987), dotter till konstnären Carl Bernhard Neuman och Florence Wahlinder, och andra gången från 1950 med författaren Gerda Antti (född 1929).

Walter Ljungquist var något av en särpling i svensk litteratur och kan inte placeras in i någon speciell genre eller litterär strömning. Debutromanen *Ombyte av tåg* jämfördes med Ernest Hemingways böcker, men senare hittade Ljungquist sin egenart med en känslig och ofta vindlande berättarstil präglad av mystik och begrundan av barndomsminnen. Han är en av svensk litteraturs främsta naturskildrare (*Kisa socken* och *trakten däromkring*) och skänker sina gestalter komplexitet och svindlande djup. Walter Ljungquists romaner kännetecknas av en antroposofisk livsåskådning och en mängd varierande och egenartade berättartekniker. I *Nycklar till okänt rum* (1950) använde han detektivromanens berättargrepp i skildringen av en man som är på jakt efter sin identitet efter att ha drabbats av minnesförlust.

I en rad senare romaner, *Revolt i grönska* (1951), *Liljor i Saron* (1952), *Kammarorgel* (1954) och *Brevet från Casper* (1955) står författarens alter ego Jerk Dandelin i centrum av handlingen. Genom sina egna inre kriser och erfarenheter och möten med andra människor skildras hans väg till en fördjupad livsinsikt. Den lättsammare romanen *Vandring med månen* (1941) filmatiserades av Hasse Ekman, som också inspirerades till sin film *Flicka och hyacinter* efter att ha läst Ljungquists roman *Resande med okänt bagage* (1938). Ljungquist och Ekman skrev även flertalet andra filmmanus tillsammans under 1940- och 50-talen. Han dog 1974 i Kisa.

Arne Sandström minns när Gerda och Walter gästade sommarstället Gäddnäset någon gång i början av 1960-talet. Walter satt i en gungstol och berättade en spökhistoria för barnen. Hans sätt att berätta gjorde att de satt andäktiga tills historien fick sin upplösning.

Erik och Olga Lundahl

Erik Lundahl föddes 1901 i Tjärstad. Olga var född 1898 i Ålem. De gifte sig 1925 och bodde på Linnégatan 9. Erik var bl.a. sopåkare och Kisakännare. Han avled 1968, Olga 1981.

Eskil och Thyra Lundahl

Eskil var född 1905, Thyra 1903. Eskil var fiskhandlare i Åkerdala. Hon avled 1982, han 1994.

Jan Erik "Janne" och Kerstin Lundahl

Janne Lundahl var född 1927, son till Erik och Olga. Kerstin Lundahl var född 1929. De hade sönerna Lasse f. 1951, en av Kisas bästa fotbollsspelare genom tiderna, och Pelle f. 1956, gift med Britt-Inger Kindesjö. Kerstin jobbade bl.a. på Kisa Kembar. Janne var sopåkare och Kisakännare. Familjen bodde på Tornhagsvägen 3. Kerstin avled 2014, Janne 2018.

Ingrid Lundholm

Ingrid Lundholm bodde först i Horn och kom till Kisa sedan hennes man avlidit. Hon arbetade med administration på Kisa lasarett och bodde i Kisahus. Hon och maken fick barnen Anna-Karin och Lasse f. 1950. Lasse har i många år drivit Lars Lundholm Revisionsbyrå AB i Linköping. Nu driver han företaget tillsammans med sina båda söner.

Inga Lundin

Inga Lundin, född 1902 i Nora, var väldigt många Kisabors småskollärare. Hon syns på åtskilliga klassfotografier från 1940-, 50- och 60-talen, alltid stående längst bak, nästan alltid i en grön eller brun klänning och för det mesta med en lite stram men snäll blick. Hon tjänstgjorde 42 år som lärare i Kisa. Hon bodde i "ÖAF-huset", det gula hyreshuset i korsningen mellan Grönedegatan och Torggatan. Hon var ensamstående och hade såvitt vi vet aldrig någon partner. Uppskattad som lärare var hon, skicklig och lite allvarlig. På den tiden började man skoldagen med en psalm, och då spelade hon på klassrummets orgel med viss ansträngning. Hon avled 1984 i Kisa.



Klass 2 A vårterminen 1957. Här syns bl.a. Åke Edelborg, Håkan Jonsson och Margareta Lindqvist.

Åke Lundin, Ursula Lundin och Inga-Lott Sofia Lundin

Åke Lundin var född 1933 i Kisa, son till Ivar Lundin född 1904 i Kisa och Astrid Lundin född Eriksson 1908 i Norrköping. Han övertog Hallbergs Tobakshandel Eftr, senare Kisa Tobakshandel, troligen 1961. Han drev verksamheten fram till 1970. Några år senare flyttade han till Linköping. Åke var gift två gånger, först med Ursula, f. Obalek i Tyskland, som var damfrisör. De hade två döttrar. Birgit är född 1959. Lillasyster Eva var född 1962 och omkom mycket ledsamt genom en olyckshändelse knappt tre år gammal. 1973 gifte Åke om sig med Inga-Lott Sofia Lundin, f. 1940. De fick barnen Heléne och Per, födda 1966 resp. 1974. Familjen bodde bl.a. på Vallingatan 11 och i Bäck. Åke dog 1976.

Nils V. Lundström

Nils V. Lundström var häradsdomare, alltså den främste av nämndemännen vid häradsrätten.

Tage och Ester Lywén

Tage Lywén var född 1910 och hans hustru Ester 1913. De hade sönerna Rolf, som avled 2022, och Stig. Familjen bodde i huset på Gammelgårdsgatan 1, där Tages mor Elin Lywén bodde på övervåningen. I huset bor Stig än i dag. Tage jobbade hos Östgöta Lantmän. Han avled år 2000, Ester 1982. De är båda begravda på Kisa kyrkogård.

Evert och Svea Löfgren

Evert Löfgren var född 1915 i Krokek, Svea 1924 i Gumhem, Horn. Svea var dotter till Erik och Signe Andersson och syster till Sören och Per-Åke. Hon arbetade i charken på Konsum. Evert och Svea bodde på Gamla Eksjövägen 14B.

Inga-Maja Lönnngren, Arne Lönnngren

Inga-Maja Lönnngren var född Johnson 1939 i Kisa. Hon var syster med Karl-Olof Johnson, dotter till Ebba Johnson och hennes man (vars namn vi inte vet). Arne Lönnngren var född 1937. Inga-Maja och Arne var gifta fram till 1978 och fick sönerna Bo-Ingemar f. 1964 och Hans-Olof f. 1967. Bo-Ingemar avled 2001. Inga-Maja arbetade i Pressbyråkiosken. Hon arbetade också på Långasjönäs, det var i början av 60-talet. Hon avled 1992. Arne avled 2022.

Anna-Karin ”Kisa” Magnusson

Kisa Magnusson, egentligen Anna-Karin Margareta Magnusson, föddes 1949 i Kisa. Hon var tongivande på flera olika sätt i skolan och var bl.a. med och startade elevrådet i realskolan, som då låg i Stjärneboskolan. Redan då ägnade hon sig väldigt mycket åt musik, och det stod tidigt klart att hon var en fin sångerska. Hon slog igenom 1968 i musikalen Hair och medverkade under 1970-talet i musikaler, bland andra Godspell, som spelades på Jarlateatern i Stockholm och på turné med Riksteatern (1973 och 1974). Hon deltog även i Melodifestivalen och turnerade i folkparkerna. Hon sjöng vanligen blues och soul och kallades för Sveriges svar på Janis Joplin.

Anna-Karin gav ut 13 egna album och medverkade även på Bengt Sändhs och Finn Zetterholms album Folklår. Hennes mest kända låt är Räck ut din hand (1973). Den låg 13 veckor på Svensktoppen och nådde som bäst tredje plats. År 1974 kom hennes jazz- och fusionskiva Blues Eyes. Under 1980-talet arbetade hon bland annat på Sveriges Radio. Under 2002 och framåt hade hon påbörjat en comeback efter att ha fått ett konstnärstipendium. Hennes första comebackkonsert hölls i Hudiksvall den 18 december 2002 och fick goda recensioner. Innan dess hade hon en come-backkonsert en fredag i början av december 2002 på Musikmuseet i Stockholm. Arne Sandström minns att Anna-Karin i början av den veckan ringde och undrade om han inte kunde komma på konserten. Tyvärr var han upptagen den helgen, vilket han idag ångrar. Han hann inte träffa henne mer. – Namnet Kisa fick hon av teaterläraren Calle Flygare – inte för att hon råkade komma från Kisa, sägs det, utan för att hon kisade med ögonen.

Hon avled 53 år gammal i Nacka, troligen till följd av ett astmaanfall efter att hon varit hundvakt åt Egerblads och varit ute i kallt väder. Det var i januari 2003.

Hasse och Wivan Gustafssons yngste son George har skrivit en text till den tolv år äldre musikerkollegan, ”Jag la en ros på Kisa Magnussons grav”. Den börjar så här:

Jag la en ros på Kisa Magnussons grav
 Jag var tillbaks för att knyta ihop säcken
 En del stannar, andra ger sig av
 Man vill ha allt och inte ens det räcker

Jag tände ett ljus på Kisa Magnussons grav
 Rösten fyllde nyss hela bilen
 Vi blir aldrig av med detta molande skav
 Det följer oss dagar, nätter – alla milen

*Jag hade en dröm om att spela ihop
 Du kunde blivit den ultimata bluesdivan
 En svensk Janis Joplin och vi
 som det oborstade bandet från första skivan ...*

Martin och Karin Magnusson

Martin Magnusson föddes 1905 i Månsarp, Jönköping, och började i unga år inom affärsbranschen. Redan 1930 knöts han till AB Richard Sandström i Vimmerby. Efter tolv år blev han affärschef i Kisa från 1942. År 1940 gifte sig Martin och Karin f. Johansson 1916 från Göteborg. De fick barnen Magnus, f. 1943 (präst), Anna-Karin f. 1949, skådespelare och sångerska, och Ing-Marie (f. 1955). Martin avled 1972, Karin 1990. Båda är begravda på Kisa kyrkogård tillsammans med dottern Anna-Karin ("Kisa").

Lennart Malmberg

Lennart Malmberg var född 1934 i Stockholm. Han var läkare och tjänstgjorde i Kisa på 1970-talet, möjligen även tidigare. Lennart var gift med Gunnel Margareta f. 1943 i Varnum i Västergötland. De fick barnen Per Marcus f. 1958, Per Fredrik f. 1962 och Anna Charlotta Regina f. 1970. Familjen bodde först på Storgatan 34, men flyttade sedan till Lövdala. Makarna skilde sig 1990. Lennart bodde på Ulrikagatan 1 när han avled 2002.

Lennart och Helena Malmqvist

Lennart Malmqvist var lärare i folkskolan. Helena arbetade på Östgötabanken. De hade dottern Karin (född 1951) och bodde i huset Gusta på Grönedegatan 49. På bilden syns Lennart med en av sina många klasser.



Britt Malmström

Britt Malmström var född 1921 i Kvillinge. Hon jobbade på mejeriet. Britt bodde på Stora Torget 5 tillsammans med sin syster Ingrid Malmström f. 1927.

Ingrid Malmström

Ingrid Malmström var född 1927. Hon jobbade i en av affärerna i Schills-huset. Hon bodde på Stora Torget 5 tillsammans med sin syster Britt Malmström f. 1921.

Berit Mankinen

Berit Mankinen var född Björk 1945. Hon var dotter till Herman och Britta Björk. Hon gifte sig med Martti Mankinen f. 1942 och de fick barnen Maria f. 1965, Mats f. 1973 och Mariette f. 1976. Familjen bodde på Bergdalagatan. Berit avled 2013.

Sigurd och Tekla Marcusson

Sigurd Marcusson var född i Tidarsrum 1906. Han var charkuteriarbetare och jobbade på ÖAF i korsningen Torggatan / Grönedegatan. Han var också en mycket fin sångare och flitigt anlita för att sjunga på framför allt bröllop och begravningar. Han var gift med Tekla född Svensson 1910 i Tidarsrum. De gifte sig 1939 och flyttade till Kisa då. Där fick de en son Conny f. 1944. Familjen bodde i Aspelid på Wallingatan. Sigurd avled 1998, Tekla 2004.



Sigurd Marcusson 1956

Ellbritt och Per-Eric "Pelle" Mathson

Ellbritt Mathson var född Germundsson 1932, dotter till skomakaren Hjalmar Germundsson (1888 – 1971) och Ellen Germundsson (1902 – 1974). Hon var gift med Per-Eric "Pelle" Mathson och de fick sönerna Tomas f. 1953 och Peter f. 1956. Familjen bodde i villan på Drottninggatan 23. Ellbritt arbetade bl.a. vid Långasjönäs pappersbruk och som växeltelofonist. Hon var aktiv i KBK:s damsektion och avled av en cancersjukdom mycket ung redan 1965. Pelle var född 1928, son till skomakarmästaren Erik W. Mathson (1903 – 1968) och kantorn i Hycklinge Olga Mathson (1895 – 1979). Pelle hade systemen Eva (1930 – 2014, gift Huss) och bröderna Sven f. 1938 och Lars f. 1940, båda mycket goda fotbollsspelare i Kisa BK. Pelle jobbade vid järnvägen i Kisa och var bl.a. en skicklig bridgespelare. Han avled 1996. Ellbritt och Pelle är begravda på Kisa kyrkogård. – Angående Olga Mathson kan det vara intressant att veta att hon var syster med herr Söderberg i Horn, som var pappa till bl.a. Greta Söderberg (Sandström). Greta var därför kusin med Pelle, Eva, Sven och Lasse.

Hans Melkersson

Hans Melkersson var född i Kisa 1941. Han var son till Helmer och Greta Melkersson och bror till Göran. Hans var gift med Asgerdur, som kom från Island. Han var fil. mag. i historia och undervisade större delen av sin yrkesverksamma tid på Högby skolan i Hemse på Gotland. Några avslutande år tjänstgjorde han även som lärare i Vimmerby sedan han flyttat tillbaka till Kisa. Hans var mycket engagerad i släktgården Ramshult med omgivande skogsområden. Hans Melkersson avled i Kisa 2021.

Olof "Olle" och Gun Melkersson

Olle Melkersson var född 1933. Han var grävmaskinist m.m. vid Kinda kommun. Han var gift med Gun som har arbetat på Richts Konditori och varit skolmåltidsbiträde. Hon är syster med Viola Savbäck. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan 27 och Gun bor i dag på S. Prästgatan. De har barnen Tomas och Lena. Olle avled år 2003.

Carl-Erik Millinger

Carl-Erik Millinger var född 1908. Hans födelsenamn var Johansson men han tog efternamnet Millinger i slutet av 40-talet efter födelseplatsen Millingetorp i Kisa. Han flyttade i slutet av 1930-talet till Linköping och gifte sig 1939 med Lilly Maria Ingeborg (1911 – 1984). De fick barnen Lena Kerstin, f. 1945, och Carl Anders, f. 1947. Carl-Erik var delägare i Bank & Nilssons charkuteriaffär tillsammans med sin bror Kurt C:a. Han var ett av åtta barn till Carl Alfred och Kerstin Johansson. Carl-Erik var mycket aktiv i Kisa Scoutkår. Han avled 1972.

Per Åke och Birgit Millinger

Per Åke Millinger var född 1923 och hette från födseln, liksom sina sju syskon, Johansson. Per Åke tog liksom flera av syskonen efternamnet Millinger på 40-talet efter födelseplatsen Millingetorp. Per Åke utbildade sig till tandläkare och var från ca 1950 verksam i Linköping. Han var senare tandvårdsdirektör i Östergötland. År 1954 gifte han sig med Birgit, f. 1930, som var dotter till gästgivaren. De fick döttrarna Eva Isabella, f. 1955, och Anna Isabelle, f. 1958. Per Åke hade som sagt sju syskon, bl.a. Kurt C:a och Carl-Erik Millinger. Han avled 2005.

Johan och Elin Modig

Johan Modig var född 1872 i Värna (Östergötland). Elin var född Franzén 1880 i Linköping. De gifte sig 1914 och fick sönerna Olle och Nils. Johan avled 1959 på Rönnen, Västertorps, och Elin 1965 på Grönedegatan 18. De är begravda i Kisa. (I gravregistret står Johan som Alfred Modig. Han hette Johan Alfred.)

Nils och Greta Modig

Nils Modig var född 1909. Han var gift med Greta f. 1911. De bodde bl.a. i Bäckalund i Kisa. Nils var son till Johan och Elin och Bror med Olle.

Olle och Linnéa Modig

Olle Modig var son till Johan och Elin Modig, bror med Nils. Han var sadelmakare. Han byggde Ängsgården 1948. Huset ligger högt upp på Grönedegatan, mitt emot där det tidigare låg en affär. Olle var kommunalt engagerad. Han och hustrun Linnéa hade barnen Gerd, Bernt, Lars och Britt.



Kalas hos familjen Modig 1957. Stående fr.v. Olle Modig, Greta Modig, Nils Modig och fyra än så länge okända personer. Sittande fr.v. Linnéa Modig, okänd, Elin Modig, Johan Modig och två än så länge okända kvinnor.

Alfred och Anna Viola Elisabet Modin

Alfred Modin var född 1906 i Strängnäs, Anna Viola Elisabet 1907 i Hogstad. De gifte sig 1933 och bodde i Klockaregården, Ulrikagatan 3. Alfred Modin var folkskollärare på Stjärneboskolan. Han avled 1970 och hustrun 1980.

Alf och Marianne Månsson

Alf Månsson var född 1920 i Kisa, Marianne 1922 i Gammalkil. De gifte sig 1945 och fick dottern Anette född 1946. De bodde på Drottninggatan 6 i Kisa. Alf jobbade hos Östgöta Lantmän. Marianne avled 2002, Alf 2007. Anette gifte sig med Ingvar Johansson från Viggetorpet. De flyttade så småningom till Åtvidaberg.

Gerhard och Margit Månsson

Gerhard Månsson var född 1907 i Kisa, hans hustru Margit 1913 också i Kisa. De gifte sig 1938 och bodde så småningom på Bergstigen. Gerhard var skiftsförman på Långsjönäs. Båda makarna avled 1991 med bara någon månads mellanrum.

Harald och Elsa Månsson

Harald Månsson var född 1896 i Hycklinge, Elsa 1904 i Kisa. De gifte sig 1931 och bodde i Skogsfrid, Storgatan 47. Harald ingick bl.a. i byggnadskommittén för Folkets

Hus. Han avled 1966. Elsa flyttade till G. Eksjövägen 6 och senare till Linnégatan 13 där hon avled 1996.

Bengt och Kerstin Neidenström

Bengt Neidenström var född 1932 i Norrköping. Han var kantor i bl.a. Hycklinge och lärare i engelska, tyska och franska. Han var gift med Kerstin, som egentligen hette Kristina och var född i Västervik 1931. Kerstin var lärare i Horn innan familjen flyttade till Kisa. De bodde på Fimongatan, i en av de då nybyggda villorna. Bengt och Kerstin har barnen Bo, Eva och Ulf. Bengt avled 2018, Kerstin 2020. De är begravda i Kisa.

Edvard och Edith Nilson

Edvard Nilson föddes 1887 i Hägerstad. Edit var född Andersson 1894 i Västra Eneby. De gifte sig 1915 och bodde i Åkerstad på Enebygatan 13. Edith avled 1968, Edvard 1976. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Alice Nilsson, "Syster Alice"

Alice Nilsson var född 1906 i Kisa. Hon var sjuksköterska och välkänd för Kisabor som Syster Alice på mottagningen på lasarettet. Hon arbetade även på gamla lasarettets långvårdsavdelningar, där hon långt efter pensioneringen ryckte in och vikarierade som avdelningssköterska. Syster Alice gav ett barskt och mycket bestämt intryck, men hon hade ett hjärta av guld långt där inne under den stränga ytan. Hon var ogift och bodde i lasarettets personalbostad på Storgatan 36. Sin sista tid i livet bodde hon på Västerliden i Rimforsa, där hon avled 1995.

Ann-Mari Nilsson

Ann-Mari Nilsson var född 1941. Hon var dotter till Gunnar och Maria, syster med Lasse. Hon blev journalist och flyttade till Stockholm. Tyvärr avled hon redan i 40-årsåldern.



Ann-Mari Nilsson i mittraden till vänster.

Arne och Gunvor Nilsson

Arne Nilsson var född 1920. Han var gift med Gunvor född Larsson 1922. Arne var lantbrukare i gården Harg och satt i kommunalfullmäktige. Han ingick också i den första sockenbokskommittén (som tillsattes 1952) tillsammans med John Anderson, Curt von Wachenfeldt, Ragnar Andersson och Julius Elander. Gunvor var syster med Karl-Einar, Ingvar och Bengt "Gigge" Larsson. Arne och Gunvor fick dottern Ann-Sofi, nu Johansson, och sonen Carl-Henrik, gift med Katla Kindestam. Arne avled 2000, Gunvor 2009.



Margit Stahre Åberg och Gunvor Nilsson

Berndt Nilsson

Berndt Nilsson var son till Ture och Ingrid Nilsson, han föddes 1937. År 1961 gifte han sig med Siv Inger Maria, f. 1938 i Kisa. De bosatte sig på gården Knäck, där också Berndts föräldrar bodde. De fick tre barn födda 1962, 1964 och 1967. Berndt avled 1974 i en olycka.

Bert Nilsson Waldau

Bert Nilsson föddes 1937 på Åländersö i Opphem. Han gifte sig 1964 med Ann-Marie Waldau f. 1942. De fick barnen Helena, Staffan och Andreas. Bert arbetade på Kindasågen, men också som lärare i sågverksteknik på Eksjö gymnasium sedan han utbildat sig på Rikssågverksskolan i Skoghall. Han var flitigt engagerad inom kommunpolitiken i Kinda, där han representerade Centerpartiet i kommunfullmäktige. Han var bl.a. ordförande i Skolstyrelsen. Familjen bodde på Vagngatan. Bert avled 2020.

Bertil och Karin Nilsson

Bertil Nilsson föddes 1928 i Kisa. Som ung var han med och startade Kinda Ungdomsråd, en sammanslutning av olika ungdomsföreningar. Ungdomsrådet anordnade allsångsaftnar på Kisa hembygdsgård varje tisdagskväll under sommaren

åren 1953–1964. Omkring 1 000 personer kom varje gång till dessa allsångskvällar. Bertil var gift med Karin, som var född 1927. De hade barnen Lars-Bertil, Inger ("Pippi") och Anders. Karin var lekisfröken och sjukvårdsbiträde, ledamot av kommunfullmäktige m.m.

Bertil Nilsson arbetade en stor del av sitt liv som journalist på tidningen Östgöten, senare Folkbladet Östgöten. Tidigt engagerade han sig som fritidspolitiker i först turist- och trafiknämnden (1956–1968) och senare Fritidsnämnden (1968–1980). Från 1980 och fram till pensioneringen var han fritidschef i Kinda kommun. Han arbetade hängivet och oförtröttligt för att sätta Kinda på kartan i turist-, kultur- och fritidsfrågor. Han var initiativtagare till mycket i Kinda kommun, bl.a. en uppbyggnad av turistverksamheten med turistbyrå, turistbroschyrer och turistfilmer. Han ville visa både Kindabor och turister vad som fanns att upptäcka i Kinda och anordnade "Känn vårt Kinda" – guide turer till sevärdheter. Och han var initiativtagare till emigrantspelet "Drömmen om friheten", som vännen författaren Sture Karlsson skrev manus till. Bertil engagerade sig också i friskvårdsfrågor och startade "Motionsleken" och "Motion på recept". Övrigt som kan nämnas är Kindaflaggan, Bibliotekets vänner, Peter Cassel-sällskapet och minnesstenen över emigrationen.

Bertil Nilsson låg före sin tid med sina idéer och kanske fick han ibland klä skott för detta. Men som han uttryckte det: "Ingenting är omöjligt förutom att lugga en flintskallig". – Bertil Nilsson avled 2006. Sedan 2007 anordnar föreningen Kisaallsång den sista tisdagen i juli en allsångskväll till Bertil Nilssons Minne. Karin Nilsson avled 2011.

Brita och Stig Nilsson

Brita Nilsson var född Brolin 1921 i Ekshärad. Hon studerade medicin i Lund och träffade där sin man Stig Nilsson, f. 1918 i Bjuv. De gifte sig 1950 och flyttade till Kisa 1957. Brita jobbade som läkare vid Kisa lasarett. Senare öppnade hon läkarmottagning i Rimforsa. Stig var adjunkt och lärare i realskolan i historia och geografi. Han kallades "Morren" eftersom han sa så i stället för god morgon. De hade sönerna Måns (f. 1951), Ola (1952), Peder (1954), Jens (1956), Pontus (1958), Lars (1959) och Joakim (1963). De fyra äldsta var födda i Skåne, de tre yngsta i Kisa. Båda Brita och Stig dog 2013 i Rimforsa med fem månaders mellanrum.

Erik och Svea Nilsson

Erik Nilsson var vaktmästare i Kisahus. Han och hustrun Svea hade dottern Kristina. Erik levde 1907 – 1975, Svea 1916 – 1987. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ernst och Lisa (Elisabet) Nilsson

Ernst Nilsson föddes 1889 i Hägerstad. Lisa (Elisabet) var född 1894 i Risinge. De gifte sig 1920 och bodde på Linnégatan 7. De fick sonen Sören (1921–1994). Ernst var köpman och har bl.a. skrivit i sockenböckerna. Han avled 1970. Lisa flyttade då till Rådmansgatan 9 där hon avled 1977.

Gun Nilsson

Gun Nilsson var född Gustafsson 1937, syster till Maj-Britt Pettersson (gift med Karl-Inge) och dotter till Vera och Erland Gustafsson. Gun var gift med Gotthard "Gotte" Nilsson f. 1935 i Rumskulla. De bodde på Gammelgårdsgatan och har barnen Peter f. 1960 och Carina f. 1964. Gun avled 2000. Gotthard bor numera på Rosengatan.

Göran Nilsson

Göran Nilsson var en höjdhoppare av svensk toppklass. Han blev bl.a. tre gånger svensk skolungdomsmästare på Stockholms stadion. Det var i början av 50-talet. Efter den första segern 1951 fick han Centralbryggeriets guldmedalj för det årets bästa idrottsprestation i Kisa. Göran var också gymnastiklärare på skolan i Kisa.

Helge och Rut Nilsson

Helge Nilsson var född 1907, hans hustru Rut 1914. De hade dottern Inger f. 1938. Familjen bodde i huset Margreteborg på Enebygatan. Helge avled 1976, Rut 2002. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Helge, Rut och Inger Nilsson 1957.

Hjalmar och Hilda Nilsson

Hjalmar Nilsson var född 1896 i Södra Vi, hans hustru Hilda 1899 i Tidarsrum. De bodde i Skansen, Björkhult, men Hilda bodde sin sista tid på Bergdalagatan 13 i Kisa. Hjalmar avled 1968, Hilda 2002. Hilda levde alltså under tre sekel, man kan undra hur många i Sverige som har gjort det. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Inger och Geisner Nilsson

Inger var född 1928. Geisner var född 1913. Han var målare, orienterare och scoutledare. Inger hade Centralkonditoriet, ”Spacklis”, så kallat efter Geisners far som också var målare (och alltså spacklade). De hade dottern Margareta Geisner Jansson, som bor i Bälinge och har tre barn. Geisner dog 1993, Inger 2001.

Gereon och Karin Nilsson

Gereon Nilsson var född 1918 i Oppeby. Han var verkmästare på BS-maskiner på Kalmarvägen. Hans hustru Karin var född 1921 i Horn. Gereon och Karin fick barnen Wiolette (Horned), Berit (Ivarsson Horned, bosatt i Kisa), Majvor (Söderbäck), Owe (Horned), Bo (Horned) och Ewa (Odevall). Under sina år i Kisa, 1963–67, bodde familjen på Bergstigen 6, mitt emot Kisahusen. De var verksamma i Elimförsamlingen.

Gillis och Valborg Nilsson

Gillis Nilsson föddes 1908 i Kisa, Valborg 1914, också i Kisa. De gifte sig 1934 och fick sonen Lars f. 1946. De bodde på Drottninggatan 4. Båda makarna arbetade på Långasjönäs. Gillis avled 1982 och Valborg 1989.

Gillis ”Brännvin” Nilsson

Gillis Nilsson kallades ”Gillis Brännvin”. Han var en känd profil i Kisa och bl.a. bror med poeten m.m. Gustav Nilsson och med ”Helge Hästhandlare” Nilsson.

Gunnar och Maria Nilsson

Gunnar var stins i Kisa och gift med Maria Nilsson. De hade sonen Lasse och dottern Ann-Mari, journalist.

Gustav Nilsson

Gustav Nilsson var född 23/12 1910 i Jonstorp under Bennemåla i Västra Eneby socken. Familjen bestod av 9 barn och fadern var torpare. Gustav var systerson till postmästare Johan Skog som utgav flera diktsamlingar.

Han arbetade som skogsarbetare och bodde i en skogskoja som mätte 2 x 2,5 meter. Kojan låg ca 100 meter från vägen mellan Greverum och Axhult. Den lilla kolarkojan var mycket spartansk och innehöll endast det allra nödvändigaste. Men det fanns en detalj som liksom inte passade in i sammanhanget. Vid fotänden av britsen stod

nämligen en skrivmaskin.



Han började redan som barn att skriva dikter som ofta hade ett spår av självironi men även en allvarligt menad religiös riktning. En av Gustavs bröder var "Gillis Brännvin", en annan "Helge Hästhandlare".

Gustav var en flitig gäst på Kisas 2 ölsjapp. Han hade läppspalt vilket gjorde det lite svårt att ibland höra vad han sa, i synnerhet när han hade några öl innanför västen. Här är ett exempel på Gustavs dikter som handlar om sjappet "Knuten".

PÅ "KNUTEN"

Jag åker ner till Kisa, som jag så ofta gör.
 Och skriver här en visa, om vad jag tog mej för.
 Jag hamnade på "Knuten", när jag gått en stund.
 Där jag alltid varit en känd och trogen kund.
 Där satt Axel Kindman, och där satt Holsten Ör,
 som glada är åt "biran", det rår dom inte för.
 Och där var "Kalle Målare" och så "lilla Sten"
 som i långa tider haft ont i sina ben.
 Många på mej hälsar och många säger "skål",
 men det blir mörkt i dörren, där kommer gubben Ståhl.
 Så kommer vännen Folke även stor och lång.
 Så öl får Gunnar sälja mycket på en gång.
 Ja hejsan glada gubbar, nu får ni passa på.
 Ty detta är en lördag, dom stänger klockan två.
 Och vi vänner här på livets stig.
 Alla som så känner, skall förlåta mig.

Helge "Hästhandlare" Nilsson

Helge Nilsson kallades "Helge Hästhandlare". Han var bror med diktaren Gustav Nilsson och med "Gillis Brännvin". Helge var ett av de original som var med i Gillis Johanssons film om Kisas "originalgubbar".

Henry och Gully Emma Kristina Nilsson

Henry Nilsson föddes 1922 i Askeby, Gully Emma Kristina 1926 i Vårdsberg. De gifte sig 1952 och fick barnen Kristina Gully Agneta f. 1956 och Lars Gustaf Henry f. 1960. Familjen bodde i Froghult men makarna flyttade sedermera till Grönedegatan 12 i Kisa. Henry Nilsson var ordförande i kommunalnämnden från 1967, för centerpartiet. Gully Emma Kristina avled 1985 och Henry 2001. De är begravda i Kisa.

Ingvar och Vivi Nilsson

Ingvar Nilsson, "Nisse Lack", var född 1924 i Gamleby. Han var gift med Vivi född Vadell. De hade två söner Ulf och Krister och bodde i Vibo, som var ett av de första husen in på gamla Kalmarvägen. Ingvar Nilsson levde till 1982.

Kaleb och Viola Nilsson

Kaleb Nilsson var född 1901, hans hustru Viola 1916. Kaleb spelade trumpet och ledde bl.a. ett band som hette Belaks orkester (se bild ovan). Kaleb och Viola hade en dotter. Familjen bodde först i Starbäcken och senare i Kullen Karleby. Kaleb avled år 1977, Viola år 1997, båda i Kisa. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Karl och Anna Nilsson

Karl Nilsson var född 1894, Anna (f. Andersson) 1891. De gifte sig unga och flyttade snart till Ydrefors. De fick dottern Maria, som så småningom gifte sig med Bengt Karlfeldt. [Hade de fler barn?] I Ydrefors blev Karl föreståndare för Konsum och han var där fram till pensioneringen 1959. Då gick flyttlasset till Kisa och de bosatte sig i huset på Grönedegatan 12. Karl avled 1969, Anna 1978.



Lars-Uno och Inger Nilsson

Lars-Uno Nilsson var född 1936, Inger Nilsson 1938. Inger var dotter till Helge och Rut Nilsson i Margreteborg. Lars-Uno och Inger fick sönerna Lars-Åke och Sven-Inge. Lars-Uno arbetade på Mobilmacken vid Åbergs bilar och spelade trummor i Kisa kommunala blåsorkester. Han avled 2008, Inger 2010. De är begravda på Kisa kyrkogård tillsammans med Ingers föräldrar.

Lennart och Barbro Nilsson

Familjen Nilsson flyttade till Kinda 1961 eller möjligen något tidigare och bodde i radhusen i Egnahem. Barbro och Lennart hade barnen Thomas och Annika, och numera finns det både barnbarn och barnbarnsbarn i familjen. Lennart, som var född 1932, arbetade i åtta år i Flygvapnet som flygplansplåtslagare. Han blev sedan målare, tog gesällprov och startade eget i Kisa 1966. Det fortsatte han med tills han skadade sin arm och gick över till annan verksamhet, bl.a. som konsulent för företagarföreningen. Han var i många år chef för Kisa Scoutkår och en av dem som drog igång scoutverksamheten i Kisa på nytt i början av 60-talet. Långt dessförinnan var han med och tog lagguld i SM i gång och var sedan gångtränare i flera år. Han spelade också fotboll. På senare år ägnade han sig en hel del åt konst och målade många fina tavlor. Barbro avled 2004. Efter hennes död flyttade Lennart och Kerstin Helander ihop 2005 och bodde då i Kerstins hus på Enebygatan. Där levde Lennart, hela tiden starkt engagerad i Kisa och hembygden, till sin död sommaren 2022.

Mats Nilsson

Mats Nilsson var född 1950, son till Ninus och Ingeborg, bror till Solveig. Han bodde i Bäck med sin familj, gick på Katedralskolan i Linköping och arbetade som lärare i Eksjö där han bodde i många år. Han avled 2020.

Nancy Nilsson

Nancy Nilsson var född 1927 i Östra Nöbbelöv, Skåne. Hon var sjuksköterska till yrket och förestod laboratoriet på dåvarande Kisa lasarett. Hon hade en lägenhet i ett av lasarettets personalbostadshus på Storgatan, och där bodde hon kvar även som pensionär. Nancy var ogift. Hon avled 2022.

Ninus och Ingeborg Nilsson

Ninus Nilsson var född 1900, Ingeborg Nilsson 1911. De var föräldrar till Solveig och Mats. Familjen bodde i Bäck. Ninus avled 1977, Ingeborg 1993. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Per-Erik och Elna Nilsson

Per-Erik Nilsson var född 1906. Han startade VVS-firman Nilssons Rör och ägde den tillsammans med sin hustru Elna, som var född Dahlkvist 1909. Per-Erik och Elna fick sönerna Åke, Bruno och Björn. Elna avled 1983, Per-Erik 1995.

Ragnar och Edit Nilsson

Ragnar Nilsson föddes 1905 i Västra Eneby. Han var bror till diktaren Gustav Nilsson och till Helge och Gillis. Edit var född 1910 i Horn. De gifte sig 1931. De bodde i Bjärkeryd men flyttade senare till Petersborg, Grönedegatan 29. Sonen Lennart föddes 1931 och dottern Lilly 1940. Ragnar avled 1974 och Edit 2002.

Stig Nilsson

Stig Nilsson (1911 – 1976) var byggnadsarbetare och bror till bl.a. Vilhelm ”Lalle” Nilsson. Han bodde i Hagaborg.

Svea Nilsson

Svea Nilsson var född Lindblom 1942. Hon var gift med Björn Nilsson, f. 1944 i Kisa. Deras dotter Lena Viktoria föddes 1973. Familjen bodde på Ulrikagatan. Svea avled 2019.

Sören och Torborg Nilsson

Sören var född 1921. Han var son till Ernst som avled 1970 och Lisa som dog 1977. Torborg är född 1925 och bor kvar i Kisa. Sören och Torborg gifte sig 1946. De har dottern Elisabet, f. 1947, och sonen Mårten f. 1950. Sören var kontorist och politiker. Han arbetade hos sin far på Ernst Nilssons Spannmålshandel, som låg nedanför Åbergs Bil AB (där Grahns bilhall finns i dag). Sedan arbetade han på Nylanders Bil AB och sist i arbetslivet på Kisa Lastbilscentral. Torborg är syster med Svea Klenfeldt, May Lindqvist, Göte Lindqvist och Sigge Lindqvist. Hon arbetade på Eklunds Kappaffär i Åkerdala och sedan på Richard Sandströms modehus. Sören avled 1994.

Ture och Ingrid Nilsson

Ture Nilsson var född 1896 i Kättilstad, Ingrid 1904 i Västra Eneby. De gifte sig 1936 och fick sonen Berndt 1937. Familjen bodde i Knäck, några kilometer utanför Kisa. Ingrid avled 1974, och bara några månader senare omkom sonen Berndt i en olycka. Ture, som blev 99 år, bodde sista tiden på Ulrikagatan 1. Han avled 1995.

Vilhelm ”Lalle” Nilsson

Vilhelm ”Lalle” Nilsson (1908 – 1964) var bror till bl.a. Stig Nilsson. Han var byggnadsarbetare.

Kurt Nordenberg

Kurt Nordenberg var född 1920. Han utbildade sig till socionom och kom till Kisa 1956. Då hette kommunalkamreren Sture Nilsson, och Kurt Nordenberg efterträdde

honom ungefär ett år efter att han kommit till Kisa. Han kom så småningom att få mycket stor betydelse för näringslivet i Kisa och bildade en informell näringslivsgrupp tillsammans med Wille Sandelius (s) och Gillis Johansson (c). – Kurt var gift med Svea Margareta (1930 – 2000) och hade barnen Bertil och Birgitta. År 1985 avtackades han med pension efter att ha tjänstgjort i kommunen i 30 år. Han avled i Linköping 2017.

Börje Nordström

Börje Nordström var redaktör för sockenbokens tre första band.

Greta Norell

Greta Norell var född 1905. Hon var dotter till Axel och Laura Svensson, syster till Folke, Hugo, Ester, Eric och Ingrid. Hon var gift med Evald Norell men det blev ganska snart skilsmässa. De fick en dotter Ulla f. 1926, som utbildade sig till småskollärare och flyttade till Linköping där hon gifte sig och fick barn. Greta jobbade på Långasjönäs pappersbruk och bodde hos föräldrarna i Charlottenborg på Grönedegatan 19. Efter föräldrarnas död bodde hon kvar där ensam.

Ina Normell

Ina Normell var född Inez Sundström 1896 och från Veta i Östergötland. Hon var syster till tandläkare Gustaf Sundström. Ina gifte sig med Sven Jakob Normell (1894 – 1956) och fick dottern Maj (1930 – 1982). Hon skilde sig 1936 och flyttade till Kisa 1939 med sin dotter. Ina var småskollärare, ganska sträng men mycket omtyckt. Dottern Maj gifte sig 1953 med läraren Nils Nilsson (1926 – 2012), som arbetade på Stjärneboskolan, och fick två döttrar. Familjen bodde i Uppsala. Ina Normell avled 1976.

Gösta och Elly Norrstig

Gösta Norrstig var född 1925 i Hagebyhöga, hans hustru Elly 1927 i Djursdala. De fick barnen Inger Marie f. 1953 (kallar sig Ing-Marie) och Mikael f. 1962. Familjen bodde i Sjögestad, Kisa. Gösta jobbade på Järn och Redskap i Sveahuset. Gösta och Elly skilde sig 1983. Gösta avled 2000 och Elly 2021.

Tord och Stina Maj Norulf

Tord Norulf var född 1912 i Färnebo. Han gifte sig 1937 med Stina Maj f. 1913 i Helsingborg. Tord var apotekare och de hade adressen Apoteket, Torggatan 1 i Kisa. Stina Maj avled 1972. Tord gifte om sig 1975 med Nancy Hanna Elisabet f. 1912 i Östra Gerum, Västergötland. De bodde i Linköping. Tord avled 1987 och Nancy 2005.

Folke Nyblom

Folke Nyblom var född 1935 i Torsås, som ligger mellan Kalmar och Karlskrona. Han utbildade sig till gymnastikdirektör och kom att bli väldigt många Kisaungdomars

skickliga gymnastik- och idrottslärare, först i Stjärneboskolan och sedan i Värgårdsskolan. Folke var också engagerad på många andra håll i samhället, bl.a. i Kisa Rotaryklubb, Kinda konstförening och Kisa scoutkår. Han var gift med Ann-Marie och de fick sönerna Gunnar och Anders. Familjen kom till Kisa i början av 60-talet, Gunnar föddes i Torsås 1961 och Anders i Kisa 1963. Man bodde i huset på Gammelgårdsgatan 35, från det att det var nybyggt. Folke och Ann-Marie flyttade så småningom till en lägenhet på Torggatan 1 B. Där bor Ann-Marie kvar efter Folkes död den 3 september 2021. Folke avled i hemmet med Ann-Marie och sönerna hos sig.



Curt och Ingrid Nylander

Curt Nylander var född 1903 i Åtvidaberg. Två år senare föddes hustrun Ingrid i Kisa. Curt drev Nylanders Bil AB med verkstad och försäljningslokaler invid Kisaån och Storgatan. Familjen, som även bestod av sonen Göran, bodde i samma hus. Curt avled 1988, Ingrid 1999.



Curt Nylander

Göran Nylander

Göran Nylander var född 1933 och avled 2015. Han var son till Curt och Ingrid Nylander och arbetade i familjeföretaget Nylanders Bil AB. Han var också lärare, bl.a. på Kisa Handelsskola. Göran var bl.a. en mycket skicklig bridgepelare och ledde många bridgekurser.

Elis och Elsa Olsson

Elis Olsson var född 1908 i Trehörna, Elsa 1910 i Horn. De gifte sig 1953 och bodde i Kisahus E, Drottninggatan 4. Elis arbetade på Martin Gustafssons järnhandel, och barnen däromkring minns honom som en mycket snäll person som gärna visade vad han höll på med ute i "Magasinet", som byggnaden nedanför affärshuset kallades. Elis var en hängiven orienterare, och Lars Anebreid berättar att han många gånger fick skjuts av Elis till tävlingar. Elis avled 1979. Elsa avled 1995 på Danbomsgården.

Kerstin Olsson

Kerstin Olsson var född 1947 i Norra Vi. Hon bodde i en av lasarettets personalbostäder och arbetade som mottagningsbiträde på lasarettet. Kerstin omkom vid 25 års ålder i en bilolycka 1972.

Ragnar och Svea Olsson

Ragnar Olsson föddes 1903 i Horn, Svea 1913 i Tidarsrum. De gifte sig 1940. Dottern Birgitta föddes ca 1943. Familjen bodde i Stensborg, Grönedegatan 53. Svea avled 1981 och Ragnar 1993. Dottern Birgitta arbetade i Svedboms guldsmedsaffär när hon var ung.

Ture och Alice Olsson

Ture Olsson var född i Horn 1917. Hans hustru Alice var född i Kisa 1921. De bodde på Rådmansgatan. Alice arbetade på lasarettet. Ture avled 2007 och Alice 2008. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Rolf Oskarsson

Rolf Oskarsson var född 1941 och klasskamrat med bl.a. Bengt Djurstedt och Kerstin Lamberthz. Han var mycket begåvad och fick bl.a. en friplats på Sigtuna Humanistiska läroverk. Han gick tyvärr bort innan han hade fyllt 60 år.

Rune Oskarsson

Rune Oskarsson var född 1930. Han jobbade i Hahnes charkuteriaffär och körde även varubilen på landsbygden. Efter att Hahnes hade upphört började han arbeta på Kindasågen. Hans fru Asta (f. 1936 i Odensvi) arbetade som damfrisörska i Håkanssons damfrisering. Efter att den var avvecklade hade Asta tillsammans med Ann-Britt Carlsson och ytterligare någon damfrisering i det hus på Wallingatan där Eklunds första kappfabrik låg. Sedan hade Asta frisering hemma i bostaden på Enebygatan. Asta och Rune fick sonen Jan f. 1955 och dottern Annelie f. 1959. Asta är i livet. Rune samlade på antikviteter. Han avled 2019.

Bo Persson

Bo Persson föddes 1942 och var gift med Ingegärd f. Ekberg 1949. De bodde på Lavendelgatan och fick fem söner: Mikael f. 1966, Fredrik f. 1967, Andreas f. 1969, Niklas f. 1972 och Daniel f. 1973. Bo avled 1984.

Mauritz och Alice Viktoria Persson

Mauritz Persson var född 1902 i Skåne, Alice Viktoria 1905 i Tjärstad. De bodde i Kisa hus D, på Linnégatan 7. Mauritz ingick bl.a. i byggnadskommittén för Folkets Hus. Mauritz avled 1977 och Alice Viktoria 1979.

Arne och Berta Pettersson

Arne Pettersson arbetade på Karlbergs Bil. Han var gift med Berta f. Larsson. De hade två döttrar, Ann-Britt och Anne-Marie. Familjen bodde på Södra Prästgatan. Arne var, vid sidan av jobbet som bilmekaniker, också brandman i Kisa brandkår.

Birgitta och Sven Pettersson

Birgitta Pettersson var född 1936. Hennes föräldrar var Naemi (1900 – 1969) och Erik Gustavsson (1899 – 1959). Hon var gift med Sven Pettersson, som var född 1929. Han hade ett snickeri, Kisa Furumöbler, tillsammans med Ernst Roth och Kåre Hansen. Där tillverkade man Malmsten-möbler. Birgitta och Sven fick sönerna Per och Ove. Familjen bodde på Linnégatan 60. Per är gift med Maria och har barnen Eric, Elin och Agnes. Birgitta avled 2018, Sven 1992. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Birgitta Pettersson 1964

David Konstans Pettersson

David Konstans Pettersson var född 1901. Han var kompanjon med Sven-Ove Svensson och drev fotoaffären Falks Eftr med denne från 1957. Han var far till Lars Pettersson som gick in i firman 1961. David dog 1983.

Halvar och Majlis Pettersson

Halvar och Majlis Pettersson var båda födda 1915. Halvar var statarson i Gryt i Östergötland. Majlis var född i Sankt Johannes församling i Norrköping. De gifte sig i Björsäter 1936 och Halvar blev kofösare på Wilsjö gård, där de två första barnen kom. 1939 flyttade de till Sunnebo, ca en mil utanför Åtvidaberg. Där fick de ytterligare fyra barn. 1952 arrenderade de ett hemman, Vilebo under Baroniet Adelsvärd, ca 20 tunnlands åker. De drev gården till ca 1962 och fick ytterligare ett barn. Halvar började sedan arbeta på Virsjö såg. Han jobbade med båt”n ”S”an” där, en liten timmerbåt som sedermera hamnade i sjön Yxningen utanför Borkhult, där den förlängdes någon meter och numera går där som turistbåt. 1964 köpte Halvar och Majlis huset på Ulrikagatan 25 i Kisa av plåtslagare Lavén. Halvar jobbade på Kindasågen och körde timmerbåten. Det höll han på med till sin pensionering. Majlis jobbade som hemsamarit. De skaffade sig även en sommarstuga i Horn. De framlevde sina sista år på Ulrikagatan. Majlis avled år 2000 och Halvar ett år senare, 2001. De är begravda på Kisa kyrkogård, vid en björk nästan nere vid ån.

Halvars och Majlis barn: 1. Lars Pettersson född 1936, död 2001 i Bålsta, gjorde en FN-mission Gaza. 2. Harriet (Eriksson) född 1938, bor numera i Rimforsa. 3. Inger (Möjegård) född 1940, bor i Rimforsa. 4. Hans Wilensjö född 1942, jobbade i Åtvidaberg efter lumpen, gjort en FN-mission i Gaza, bor i Västervik sedan 1975. 5. Anna-Maria (Jakobsson) född 1948, var gift med Jan Jacobsson från Kisa, bor numera i Västervik. 6. Arne Pettersson född 1951, död 1992 i en olyckshändelse i Åtvidaberg, var tränare för Rimforsa fotboll och gjorde åtta FN-missioner i Libanon. 7. Lotta (Edh) född 1961, bor och arbetar i Horn.

Hugo och Anna Pettersson

Hugo Pettersson var född 1909 i Kisa. Anna var född 1917 i Offerdal. De gifte sig 1947 och fick dottern Gudrun, född 1947, och Eva, född 1949 och gift Zoffel 1977. Hugo var byggmästare. Han avled 1988, Anna redan 1983. Eva bor i Linköping och har barn, bl.a. en son Kristian.

Kalle och Brita Pettersson

Karl ”Kalle” Pettersson var en mycket omtyckt vaktmästare på Värgårdsskolan. Han föddes 1919 i Åby, Kalmar län. Brita föddes 1926 i Strömstad. De bodde i Solhäll, Enebygatan 23. Kalle avled 2008, Brita 2009. De är begravda i Kisa.

Karl ”Kongo-Pelle” Pettersson

Karl ”Kongo-Pelle” Pettersson var missionär, virkeshandlare och grundare av Sommarro.

Karl Peterson

Karl Peterson var trävaruhandlare.

Karl-Bertil Pettersson

Karl-Bertil Pettersson var född ca 1947 och avled ca 2020. Han var sotare och en känd personlighet i Kisa. Han var ordförande i Folkets Parks styrelse i många år. Tillsammans med sonen Niklas förvärvade han flera fastigheter i Kisa.

Lars Pettersson

Lars Pettersson var född 1937 i Kisa. Han gick in som delägare i Falks Eftr. tillsammans med Sven-Ove Svensson 1961. Från 1972 och fram till 2000 drev han rörelsen ensam. Firman fick 1975 namnet Kisa Foto. Lars Pettersson blev rikskändis då han fotograferade rånarna vid Östgötabanken 1999. Rånnet föregick mordet på två polismän i Malexander. Lars Pettersson dog 2001. Han har skapat en stor fotoskatt från Kisa. År 2000 erbjöd han Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening att ta hand om hans stora bildsamling inför att han skulle gå i pension. Han hade en önskan att skapa ett fotomuseum, och detta invigdes 2008. Bildsamlingen innehåller inte bara Lars Petterssons bilder utan även två andra fotografers, Adolf Stahre och Eric Falk. Tillsammans omfattar bildsamlingen ca 100 000 negativ. Den kan ses på Kindabild.se.



Lasse Pettersson och Sven-Ove Svensson

Sten och Gun-Britt Pettersson

Sten Pettersson var född 1928 i Horn och Gun-Britt Pettersson 1929 i Östra Harg. De bodde på Rådmansgatan. Gun-Britt jobbade som nattbiträde på Gamla lasarettet. Hon avled 2010 och Sten 2017. De är begravda i Kisa.

Bertil och Valborg Peterzén

Bertil Peterzén föddes 1908 i Kisa. Han gifte sig 1937 med Valborg f. 1916 i Vreta Kloster. De bodde i Soltomta på Linnégatan. De fick barnen Per f. 1937 och Peggy f. 1946 (gift med Sven-Olov Wass). Bertil avled 1960 och Valborg 1978.

Nisse och Svea Pihl

Nils Pihl var född 1916 i Kisa. Hans hustru Svea var född 1919, också i Kisa. De bodde i Karlskog på Fimongatan 7. Nisse arbetade som reparatör på Långasjönäs. Han avled 1991. Svea avled 2010.

Johan och Selma Qvist

Johan Qvist var född 1891 i Kätilstad. Selma var född Larsson i Västerlösa. De gifte sig 1925. Johan, som på byn alltid kallades för bara Qvist, arbetade på järnvägen. Han och Selma bodde länge i källarplanet i Bengt Rosqvists hus snett emot Kisa station, nära lokstallet. Under senare år bodde de i Kisahus på Drottninggatan. Qvist var en mycket känd person i samhället och ett av Kisas original. Han hade trädgårdstäppa vid brandstationen och sålde jordgubbar på torget. Han tillverkade också träsaker som han sålde på bl.a. Kise marken. Selma dog 1961, Johan 1981.

Axel och Carin Ramstedt

Axel Ramstedt var skräddarmästare, född 1892. Han och hans hustru Carin, född 1900, bodde i det gula huset vid torget, Ervalla. Där var Correns redaktion, och sedan hyrde Pelles Photo lokalen. Axel och Carin hade barnen Per (född 1931, bodde i Stockholm, död 2009) och Ylva (född 1932), gift med Alvar Johansson på Corren. Axel dog 1972 och Carin, som var hemmafru, 1985. De är begravda i en familjegrav i Kisa liksom sonen Per.

Eva Richt

Eva Richt (1918 – 1993) var syster med Stig och Rune. Hon bodde på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa men också i Kisa.

Rune och Mildred Richt

Rune Richt var född 1925 och bror med Stig och Eva. Mildred var född 1926. De gifte sig 1948 och fick fyra barn. Åtminstone efter 1970 bodde de i Rimforsa. Rune avled 1985.

Stig och Ina Richt

Stig Richt var född 1921, bror med Eva och Rune. Han arbetade på Posten i Kisa. Ina Richt var född 1918 och hade Richts Textil. Stig och Ina hade dottern Inga-Lena. Ina avled 2005, Stig 2011. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Karl-Gustav Ridderstråle

Karl-Gustav Ridderstråle var gymnastikdirektör och tjänstgjorde som gymnastiklärare i Kisa realskola i slutet av 50-talet. Han var född 1934 i Växjö och gift med Birgit, också från Växjö, född 1936. De fick två barn, Anders f. 1963 och Christina f. 1965. De återvände till Växjö, där Karl-Gustav avled 2022. Birgit är fortfarande i livet.



Britta Ringborg

Britta Ringborg var född 1921. Hon arbetade på Nyans konditori och var sedan föreståndare i Pressbyråkiosken innan hon gick över till Långasjönäs pappersbruk. Hon var syster med Elvira (Vera) Gustafsson och Linnéa Andersson. Hon var mamma till Stenove f. 1950, som bl.a. har varit Fotbollslandslagetets sjukgymnast, och Lotta (döpt till Ann-Charlotte) f. 1963, som bl.a. har gjort ett par missioner i Afghanistan.

Jonas och Betty Ringh

Jonas Ringh var född 1879 i Kättilstad. Han gifte sig 1914 med Betty f. Nilsson 1892 i Bankekind och de fick sonen Per-Arne 1931. Jonas var tingshusvaktmästare och polisman. Betty stod skriven på Polisstationen Kisa när hon avled 1948 och Jonas med adress Hyltan Törnevik vid sin bortgång 1965. De är båda begravda i Kisa.

Per-Arne och Karin Ringh

Per-Arne Ringh var född 1931 i Kisa. Han var son till tingshusvaktmästaren och polismannen Jonas Ringh och Betty Charlotta f. Nilsson (1892–1948). Karin var född Isaksson 1930 och dotter till specerihandlaren Arvid Isaksson och hans hustru Ella. Per-Arne Ringh var militär, överste av första graden 1979 och bl.a. lärare vid Militärhögskolan, chef för Planeringsavdelningen vid Arméstaben och försvarsattaché vid ambassaden i Washington. Han har skrivit boken *Det Kisa jag minns – Människor och miljöer på 1940-talet*, som kom ut 2002. Per-Arne Ringh avled 2018.

Sven och Anna-Brita Ringholm

Sven Ringholm var född 1916. Han var gift med Anna-Brita f. 1918. Sven var kontorist på Kisa Bilverkstad. De bodde i den något speciella modernistiska villan med rundade hörn på Storgatans västra sida vid utfarten mot Linköping. Sven var även bl.a. kårchef för Kisa Scoutkår från 1942. Han avled redan 1959, Anna-Brita 2006. Båda är begravda i Kisa.

Jan och Marianne Robertsson

Jan Robertsson föddes 1929 i Söderbärke, Marianne 1931 i Kisa. De fick dottern Maria f. 1960 och sonen Mattias f. 1964. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan 30. Jan var föreståndare för Shells bensinmack, Marianne hemmafru och eventuellt vårdbiträde. Jan avled 2009. Marianne lever och bor numera på Bergdalagatan.

Allan och Vivan Roos

Allan Roos var född 1908 i Lunda. Han kom till Kisa med föräldrarna 1927. Hans pappa var cykelreparatör, ett yrke som Allan övertog i sin firma Roos Cykel- och Sportaffär. Den låg i Eriksborg på Storgatan 16. Allan var bror med Arnold Roos. Vivan Roos var född Karlsson 1911. Hon var syster med Maria "Hatt-Maja" Karlsson. Allan och Vivan fick dottern Elisabeth, f. 1947, sedermera Dahlström Roos. Vivan avled 1987, Allan 1991.

Arnold och Eva Roos

Arnold Roos var fiskhandlare och bror med Allan Roos. Han var gift med Eva Roos, född 1914, som var syster med Olle Albertsson. Eva och Arnold bodde i Arneberg, Singelgatan 5 i Kisa. De hade tre barn, Evan, Gert-Ove och Rosita (gift Hedelund, se ovan).



Gert Ove Roos

Gert Ove Roos var född 1938, son till Arnold och Eva Roos. Han gifte sig med Barbro Arvidsson f. 1943 och de fick barnen Thomas f. 1960 och Maria Charlotta f. 1965. Familjen bodde på Plantgatan. Gert Ove och Barbro skildes, och Barbro gifte om sig och flyttade med barnen till Dalarna. Gert Ove flyttade till Linköping där han avled 2015. Han är begravd i Kisa.

Ingemar och Sonja Margit Viola Roos

Ingemar Roos var född 1928 i Linköping. Hans hustru Sonja Margit Viola 1930 i Västervik. De fick barnen Lage Urban f. 1958 och Inger Ulla-Britt f. 1965. Familjen bodde på Fimongatan 27. Ingemar Roos var taxichaufför.

Christer von Rosen

Christer von Rosen var född 1928. Han var greve men använde nog aldrig den titeln utåt. Han flyttade med sin familj från Stockholm till gården Klev mellan Tidarsrum och Ydrefors. Så småningom flyttade familjen in till Kisa. Christer von Rosen var konstnär: målare, tecknare och grafiker. Han valde yrket mot sin fars inrådan; fadern var också konstnär. Von Rosen utbildade sig på Konstfack, Kungliga konsthögskolan och Pernbys målarskola. Han debuterade 1958 och fick redan då mycket uppmärksamhet. I sin konst tog han på ett mycket tydligt sätt ställning i samhällsfrågor. Han blandade sig i politiken och argumenterade genom sin konst för ett miljövänligt samhälle. Och han flyttade till Klev med den uttalade avsikten att leva ett sundare liv. Med tiden blev han en central figur i det östgötska konstlivet. Han dog år 2015.

Bengt och Ester Rosqvist

Bengt Rosqvist var född 1904 i Linköping. Ester var född 1908 i Kisa. De gifte sig 1953. Bengt arbetade på Banck & Nilsson och var lite känd för att han sa ”tackar tackar” och för att han delade ut prinskorvar till barn. Bengt avled 1987, Ester 1992.

Ernst Roth

Ernst Roth föddes 1935 i Bremen, Tyskland. Föräldrarna förde ett kringflackande liv och flyttade till Baden utanför Wien, Österrike när nazisterna övertagit landet. Under påsken 1945 kom ryssarna och familjen fick fly. De tog sig till Ramsau i Steiermark där Ernsts far tidigare arbetat som läkare. Då familjen inte fått med sig några ägodelar fick man börja om från början och levde i armod. I Stockholm fanns en dam vid namn Aina Cederblom, som hade blivit bekant med Ernsts familj i Österrike i samband med en resa. Då hon fick veta hur svårt de hade det såg hon till att skicka hjälpsändningar till dem och ordnade så att Ernst och hans äldre bror Michel år 1949 kunde komma till Sverige. Brodern stannade i Stockholm medan Ernst fortsatte till Kisa och Karl och Hjördis Israelsson, där han fick arbete. Ernst gjorde möbler åt den kände möbeldesignern Carl Malmsten, en kontakt som Aina Cederblom ordnat. Ernst var kvar

hos Israelssons i tre år men fick hemlängtan och åkte tillbaka till Tyskland 1952. Där gick han utbildning i möbelsnickeri och avlade gesällprov. År 1954 kom han tillbaka till Kisa och fortsatte att arbeta hos Israelsson. Där jobbade även Kåre Hansen och Sven Pettersson. När Karl Israelsson gick bort 1956 övertog de företaget och bildade Kisa Furumöbler.

Ernst träffade sin blivande hustru Elsie Johansson, född 1936 i Horn, på sångövning i Kisa kyrka och Hembygdskör 1952 ett par gånger innan han återvände till Tyskland. Förmodligen var det till stor del längtan efter Elsie som gjorde att han två år senare dök upp på sångövningarna i Kisa.

Ernst och Elsie gifte sig 1957 och fick barnen Mathias, född 1958, Thomas, född 1960, Teresia, född 1965 (gift Carlsson) och Antonie, född 1972.

Efter många år startade Ernst egen firma, Roths snickeri, som han drev innan en sjukdom gjorde att han fick sluta. Kennet Magdesjö, som arbetade i firman övertog rörelsen under 1990-talet. På fritiden byggde Ernst om en gammal brandbil till husbil, som familjen åkte runt med. Då motorn krånglade sålde han bilen till någon motorkunnig som kunde reparera den.

Ernst avled år 2003. Han är begravd på Kisa kyrkogård.

Klas-Göran Roth

Klas-Göran Roth, "Kalle Roth", var född i Kisa 1942. Han var något av en raggarkung i Kisa på 60-talet. Alla kände honom, men få visste hans riktiga förnamn. Kalle förblev ogift, och han flyttade senare till Gullringen. När han avled 2000 var han bosatt i Stenstorp, Oppeby, och han är också begravd i Oppeby.

Timar och Sonja Roth

Timar Roth föddes 1921 i Horn, Sonja (f. Johansson) 1926 i Tjärstad. De gifte sig 1947 och fick sonen Kenneth, f. 1949, och dottern Margareta, f. 1958. De bodde på Lillågatan. Timar var vaktmästare på lasarettet och Sonja var sjukvårdsbiträde. Timar avled 2003, Sonja 2017. Kenneth bosatte sig senare i Pelarne.

Eskil Rydenå

Eskil Rydenå hette Eskil Andersson när han föddes 1941 i Odensvi. Han kom till Kisa som polis i början av 60-talet och bytte sedan efternamn till Rydenå. Han var gift med Birgitta född 1942 i Hallingeberg. De fick dottern Boel f. 1969. Familjen bodde i Hargbogrind. Eskil Rydenå blev kvar i Kisa åtminstone till i början av 80-talet, men flyttade så småningom till Värmdö där han avled 2009.

Brita Rothlin-Zachrisson

Brita Rothlin-Zachrisson var född 1915 i Göteborg och bodde i Kisa tillsammans med sin man Per Olof Zachrisson till hans död 1988. Hon var målare liksom sin man. De

gifte sig år 1943 och bosatte sig någon gång på 1950-talet i soldattorpet Hagstugan under Bromhult. Och senare köpte de Ekstugan, f.d. Gustavssons pensionat, på väg upp till ordenshuset i Kisa.

Hon studerade vid Valands konstskola i Göteborg 1939–1942 och vid Grünewalds målarskola i Stockholm 1942 – 1943. Hon gjorde flera studieresor till Danmark och Norge och vistades en längre tid vid Svolve 1954. I Östergötland hade hon utställningar i bl.a. Linköping 1950 och – tillsammans med sin man m.fl. – i Motala 1952. Hon medverkade i bl.a. samlingsutställningar med Östgöta konstförening, Föreningen Linköpingskonstnärerna och Kindabygdens konstförening. Hennes konst är koloristisk och består av interiörer, porträtt och expressionistiska landskap med motiv från Östergötland, Halland och Lofoten. Hon är representerad vid Göteborgs konstmuseum, Läns museet i Linköping, Östergötlands läns landsting, Linköpings kommun och med porträtt vid några olika regementen. Hon avled år 2002 i Varberg.

Wilhelm och Signe Ruckman

År 1922 flyttade Wilhelm Ruckman (f. 1882) med fru Signe (f. 1893) och dotter Märtha (8 år) till Kisa, där Wilhelm hade köpt ett konditori som fick heta Ruckmans konditori. Det var inrymt i fastigheten Bergdala i korsningen Kalmarvägen – Enebygatan. En trappa upp fanns också en festvåning, där större bjudningar som begravningskaffe och andra sammankomster ägde rum. Från 1924 hade Kisa Schackklubb möte där varje måndag. Wilhelm var en mycket aktiv schackspelare. Konditoriets stolthet var förstas ett självspelande piano (dåtidens jukebox). Till vänster om konditoriet ledde en liten trappa upp på berget, där det fanns en liten uteservering.

Wilhelm var utbildad till konditor i Tyskland och hade även fått utbildning i saft- och karamellkokning i Finland. Han kunde även tillverka glass i mindre skala. Detta var ju på den tiden då varken kyl eller frys fanns att tillgå. Både fru Signe och senare även dottern Märtha hjälpte till med arbetet på konditoriet tillsammans med anställda. Det blev tidiga morgnar i bakstugan, då konditoriet även bakade och sålde färskt matbröd och inte bara bullar, kakor, vackra tårtor, krokaner och olika typer av konfekt och karameller. Wilhelm hade även licens på att tillverka danska bröstkarameller under namnet ”Ruckmans bröstkarameller” i röda, små ovala plåtburkar.

Wilhelm sålde konditoriet 1947 och flyttade till Granliden, Kölefors. Men varje torsdag åkte han till Kisa för att arbeta lite på konditoriet (göra spunnet socker). Det var en sådan torsdag 1953, när han gjort sig i ordning och skulle vila en stund före bussresan, som han stilla somnade in 71 år gammal.

Signe bodde kvar i Kölefors och ägnade sig åt sina höns och trädgårdsskötsel. Det var en underbar trädgård med många fruktträd och fina jordgubbar. På Kindagård firade Signe sin 90-årsdag i januari 1983. Det var då fyra generationer samlade (Signe, Märtha, Bitte och Christin). Signe dog på ett äldreboende i Göstorp i Halland 1985. Det var nära Halmstad där dotterdottern Bitte då bodde.

Alva och Göte Rydell

Alva Rydell var född 1911. Göte var född 1912. De gifte sig 1937 och hade barnen Ulf f. 1944 och Margareta f. 1948. Göte var kommunalingenjör. Göte dog 1977, Alva 2012.

Simon och Elly Rydqvist

Simon Rydqvist var född 1911. Han var möbelsnickare och kommunalt engagerad. Elly var född 1914. Hon arbetade på Konsum. De bodde på Södra Prästgatan. Simon avled 1983, Elly 1999.

Curt Salomonsson

Curt Salomonsson, som kallades ”Slalom”, var född 1926 i Kisa. Han var gift med Gun (egentligen Gunhild) f. 1932 i Misterhult. De gifte sig 1951 och bodde först på Floragatan och senare på Länsmansvägen 5. Gunhild lever fortfarande och bor på Bergdalagatan. Curt var fotbollsspelare, bridgespelare m.m. Curt och Gun har barnen Kurt-Anders f. 1951, Kenneth f. 1953 och Kristina f. 1966. Curt avled år 1980.

Axel och Signe Samuelsson

Signe f. Forsén bodde hela sitt liv i Kisa. Hennes make Axel Samuelsson var sågverksarbetare, medan Signe arbetade på konditori och bl.a. var galen i vanilj. Signe och Axel fick tre pojkar, Calle f. 1909, Nisse f. 1912 och Olle f. 1918. Axel dog 1951 och Signe 1971. Efter Axels död bodde Signe först i det gamla polishuset, bredvid Åkerdala, och senare på Kindagård. Hon var lättsam, flirtig och busig. Både Signe och Axel är begravda på Kisa kyrkogård.

Bertil och Gullbritt ”Britt” Samuelsson

Bertil Samuelsson, ”Bertil Sammel”, var född 1924. Han var järnvägare, fotbollsspelare, bridgespelare m.m. Britt Samuelsson var född 1929. Hennes föräldrar bodde i Järnvillan nära kyrkogården och hette Ragnar och Siri. Bertil och Britt hade sönerna Börje f. 1952 och Tore f. 1958. De bodde längst bort på Fimongatan, alldeles invid skogen. Britt arbetade på Skon vid Bron. Bertil avled 2012, Britt 2017.

Harry och Daga Samuelsson

Harry Samuelsson, ”Harry Sammel”, var född 1922. Han var bror med Bertil Samuelsson, järnvägare, fotbollsspelare, bridgespelare m.m. Daga var född 1928. Hon jobbade i tillverkningen på Långasjönäs pappersbruk i alla år. De hade sönerna Göran f. 1948 och Lennart f. 1956. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan 19, i korsningen med Kindagatan. Harry dog 2009, Daga 2016.

Märtha och Calle Samuelsson

Märtha Samuelsson var född Ruckman 1914 i Ringarum (se hennes föräldrar Wilhelm och Signe). Hon var både musikaliskt och konstnärligt begåvad. Som barn började hon spela piano och senare var hon med i orkester, där hon spelade både dragspel och piano.

Det var mest dansmusik men även jazz vid några tillfällen, vilket pappa Wilhelm inte alls uppskattade. Ett band hon spelade i var Belaks orkester, som leddes av Kaleb Nilsson, ett annat var Ritz. Märtha utbildade sig i teckning via NKI-skolan samt gick kurs i oljemålning när hon var ung. Som vuxen ägnade hon sig mest åt porslinsmålning men det blev också en hel del skapande med nål och tråd.

Märtha gifte sig 1943 med Carl (Calle) Samuelsson, född 1909 i Kisa. Han var mycket hos sin mormor och morfar i Tidensrum under uppväxten. Hans mamma Signe f. Forsén bodde hela sitt liv i Kisa och hennes make Axel Samuelsson var som sågverksarbetare ofta borta på jobb. De flyttade in i Lillstugan, som låg på tomten tillhörande Martin Gustafssons Järnhandel i Hemgården. Calle var anställd i Järnhandeln. Han började arbeta där redan som 14-åring, direkt efter skolan. Märtha och Calle hade en stor bekantskapskrets med många roliga fester och ett aktivt campingliv. På motorcykel for de och upplevde olika delar av Sverige. I januari 1949 blev de föräldrar till ett mycket efterlängtat barn. Det var Bitte (Britt-Lis) som kom till världen på Kisa BB. Som familj behövde man en större bostad och de flyttade tvärs över gården till övervåningen på Järnhandeln. En rymlig lägenhet med riktigt badrum med varmvatten! Två fina kakelugnar fanns där med spännande mönster och motiv, som väckte Bittes intresse för antiken. Hon fick ett eget lektrum, vilket inte bara hon uppskattade utan även lekkamraterna.

I april 1959 flyttade familjen från Kisa och flyttlasset gick till Vimmerby. Calle hade fått ett nytt jobb, också i en järnaffär. Märtha tyckte också att det var spännande att flytta till en större ort. Nästan varje vecka blev det en tur till mormor Signe, de första åren till Kölefors och sedan till Kindagård. Calle dog i en hjärtattack i september 1977. Märtha dog i en hjärnblödning i oktober 1983. Ingen av dem hann fylla 70 år. Båda är begravda på Vimmerby kyrkogård.

Nils "Nisse" och Hjördis Samuelsson

Nisse Samuelsson var född 1912 och son till Signe och Axel Samuelsson, bror med Calle och Olle. Hjördis var från Hycklinge, där Nisse arbetade i speceriaffär. Familjen kom till Kisa 1958 eller 1959. Sonen Bo f. 1954 bor i Kisa och har arbetat som vaktmästare på Stjärneboskolan. Nisse avled 1989, Hjördis 2003.

Olle och Mimmi Samuelsson

Olle Samuelsson var född 1918, son till Signe och Axel Samuelsson, bror med Calle och Nisse. Mimmi hette egentligen Marie Cathrine och var från Odense i Danmark, född 1920. De bodde i Tjällmo innan Olle tog över speceriaffären Strömbäcks eftr. i Bergdala (korsningen Enebygatan – Kalmarvägen) och döpte om den till Olles Specier. Olle och Mimmi har barnen Lise-Lotte, Anna-Lena, Carina och Jens. Familjen bodde på Enebygatan 22, högst upp i Enebybacken. Olle avled 2003, Mimmi 2005.

Axel och Kerstin Sandberg

Axel Sandberg var född 1901 och folkskollärare i Stjärneboskolan. Han var en duktig pedagog och mycket omtyckt lärare med humor och ett bullrande skratt. Hans gångstil

var lite som Charlie Chaplins och han var med i hemvärnet. Han hade en dvärgcollie som han ofta sågs promenerandes med på stan. Han gifte sig 1925 med Kerstin f. 1897. De flyttade så småningom till Stockholm där Axel avled 1973. Kerstin avled 1988.

Axel och Eva Märta Sandberg

Axel Sandberg var ingenjör och bruksdisponent. Han var född 1900 och gifte sig 1933 med Eva Märta född 1908. Axel avled 1963, Eva Märta 1991.

Axel och Asta Sandberg

Axel Sandberg var gift med Asta f. Andersson. De hade barnen Bertil, Tore, Håkan och Erik. Axel Sandberg hade två bröder. En av bröderna var gift med Vivi född Söderström i Kisa. Hon var kopparslagare Söderströms dotter.

Kurt och Vera Sandberg

Ingenjör Kurt (Sture Viktor) Sandberg var född 1893 i Ljungby. Han gifte sig 1920 med Veronica "Vera" född Bexelius 1899 i Kisa, dotter till doktor Bexelius på Kisa lasarett. De hade barnen Gustaf född 1924, Nils född 1926 och Axel född 1933. Familjen bodde i Solstugan i Forså. Kurt Sandberg var bruksdisponent på Långasjönäs pappersbruk. Han avled 1953. Vera omkom genom drunkning i Kisasjön 1961.

Viktor Sandberg

Viktor "Vicke" Sandberg ägde pappersbruket.

Sven och Ingrid Sandeck

Sven Sandeck var född Carlsson 1900 och tog senare efternamnet Sandeck tillsammans med sin hustru Ingrid, född 1910. De fick barnen Hjärdis, Inger, Gunilla och Britta f. 1953. Sven var folkskollärare på Stjärneboskolan. Familjen bodde på Södra Prästgatan. Sven dog 1966, Ingrid 1993.



Sven Sandeck och hans sjundeklass i Stjärneboskolan 1960.

Thomas Sandelius

Thomas Sandelius var född 1950, son till Wille och Irma Sandelius, bror till Monica och Kenneth. Han avled 2003.

Wille och Irma Sandelius

Wille Sandelius var född 1925. Familjen kom från Skåne. Fadern Edward kom som yxsmed till Kölefors. Han avled 1955, hustrun hade avlidit redan 1936. Wille hade nio syskon, bl.a. en bror Harry som bodde med sin familj några år i Kisa och en annan bror som i många år innehade Sandelius Konditori i Åtvidaberg, senare också Sandelius Konditori i en av Hötorgsskraporna i Stockholm. Wille själv var tapetsrare, vattenverksarbetare och sedermera vattenverksskötare. Han gick som lärling hos Torsten Gothnier och tog sitt gesällprov där som tapetsrare. Under många år var han den kanske viktigaste personen i kommunledningen, ordförande som han var i kommunalfullmäktige 1953–73 (Västra Kinda kommun) och i kommunfullmäktige 1974–76 (Kinda kommun). Irma kom från Embersvik i Oppeby. De fick barnen Monica, Thomas och Kenneth. Wille avled 2006, Irma 2021.

Britta Ingeborg Sandell

Britta Ingeborg Sandell var född Vass 1932 och gift med Rune Sandell, f. 1929, i hans andra äktenskap. Hon avled 1992.

Elly och Gerhard Sandell

Elly Sandell föddes 1923 i Horn och kom till Kisa i början av fyrtioalet. Hon jobbade bl.a. som hembiträde hos doktorsfamiljen Hennings. Gerhard Sandell föddes 1920 i Gärdala. Efter fyra års tjänstgöring under andra världskriget kom han till Kisa 1945 då han började vid Statens Järnvägar som stationsbiträde. Vid SJ var han kvar till sin pensionering 1980, från 1968 med placering i Linköping och dessförinnan 1965–68 i Åtvidaberg. Elly och Gerhard gifte sig 1948 och fick barnen Karl-Henry 1953 och Siw-Inger 1958. De bosatte sig de första åren i Ålmå vid Kisaån men flyttade 1956 till Kindagatan 11, i korsningen med Linnégatan. – Gerhard var aktiv i Elimförsamlingen medan Elly var aktiv i alla frikyrkorna. Hon sjöng i Elimkyrkans körer, gitarrsyrarna i Sion och i Missionskyrkans äldrekör samt gick regelbundet på Frälsningsarméns Hemförbund. Hon jobbade som nattbiträde på Kindagård under 20 år, men det som fick henne att leva upp på ålderns höst var jobbet som Tupperwareförsäljare där hon besökte många hem på landsbygden i södra Östergötland och i norra Småland under 10-talet år. Maken Gerhard fick då tjänstgöra som chaufför. Efter pensionen ägnade han annars mycket tid åt skogen vid Torpet i Gärdala och fick där bl.a. ihop ved till villan på Kindagatan. Gerhard levde till 2007. Elly levde de sista åren på Bergdala och dog 2016.

Rune Sandell

Rune Sandell var född 1929 i Västra Eneby. Han var gift med Rut f. 1940. De fick tre döttrar födda 1957, 1962 och 1970. Familjen bodde på Gamla Eksjövägen. Rune och Rut skilde sig och Rune flyttade till Hitthem. Han gifte senare om sig med Britta Ingeborg Vass f. 1932. Hon avled 1992 och Rune 2022.

Syskonen Sandström

De nio syskonen Sandström var på många sätt tongivande i Kisa under ”vår tid”, och de får därför en egen rubrik här. Dessutom återfinns de under sina resp. namn, ibland tillsammans med maken/makan.

1. Anna Sandström, 1896 – 1975, var gift med Folke Ljungquist, 1895 – 1973. De hade dottern Inga-Kersti, 1921 – 2016, som var gift med Arne Gustafsson, 1917 – 2009 (Janne Gustafssons farbror, drev tegelbruk utanför Mjölby) och hade barnen Jerker, Mats (konstnär) och Kersti Vitali-Rudolfsson.
 2. Ingeborg ”Bojan” Sandström, 1898 – 1984, var gift med Ivar Andersson, 1897 – 1948. De hade inga barn.
 3. Bernt Sandström, 1899 – 1995, var gift med Greta f. Söderberg, 1915 – 2010. De hade barnen Eva, Birgitta och Kristina.
 4. Gösta Sandström, 1902 – 1993.
 5. Axel Sandström, 1903 – 1983, var gift med Märta f. Söderlind, 1912 – 1993. De hade barnen Jan, Per och Margareta (”Maggi”), gift med Mathias von Wachenfeldt.
 6. Ingrid Sandström, 1904 – 1978, gift med Gustaf Sundström, 1901 – 1961. De hade barnen Folke, Catarina och Elisabeth. Folke och Elisabeth hade barn.
 7. Karin Sandström, 1907 – 1999, gift med Gösta Wikström, 1907 – 1983.
- Och tvillingarna:

8. Barbro Sandström, 1912 – 2009, gift med Wilhelm Fahl, 1910 – 2000. De hade barnen Ingrid, gift Lagerberg, Hans och Nils. Ingrids son Bengt Lagerberg var trummis i Cardigans.

9. Stig Sandström, 1912 – 2005, gift med Evy f. Karlsson, 1918 – 2014. De fick barnen Arne och Lars.



Släkten Sandström 1956

Sandströms som startade Fabriksboden och senare Richard Sandströms Modehus var en annan släkt.

Axel och Märta Sandström

Axel Sandström var född 1903 och gift med Märta f. Söderlind 1912. De hade barnen Jan, Per och Margareta ("Maggi"), gift med Mathias von Wachenfeldt. Axel avled 1983, Märta 1993.

Bernt och Greta Sandström

Bernt Sandström var född 1899 och gift med Greta f. Söderberg 1915. De hade barnen Eva, Birgitta och Kristina. Bernt läste en tid vid Lunds universitet men återbördades till Kisa och blev skohandlare tillsammans med brodern Stig. Greta var folkskollärare och fick sin första tjänst på Stjärneboskolan. Hon hyrde ett rum hos familjen Lamberthz i Solhäll. Det var då hon träffade Bernt. Han lär ha uppvaktat henne med serenader nedanför fönstret. Bernt avled 1995, Greta 2010. De är begravda på Kisa kyrkogård.



Greta, Kristina, Birgitta, Bernt och Eva Sandström.

Gösta Sandström

Gösta Sandström (1902 – 1993) var en av nio syskon Sandström.

Ingeborg "Bojan" Sandström

Ingeborg "Bojan" Sandström var född 1898 och gift med Ivar Andersson, 1897 – 1948. De hade inga barn. Bojan avled 1984.

Malkolm och Matilda Sandström

Malkolm Sandström var född 1875 i Åsenhöga, Jönköpings län. Han gifte sig 1903 med Matilda f. Olsson 1880 i Eda, Värmlands län. De hade barnen Richard, f. 1904 (död i Vimmerby 1991) och Gunnar f. 1915 (död i Vimmerby 1963). Familjen flyttade till Kisa i november 1925 och öppnade en butik för Fabriksboden, som de startat 1923 (se särskild info om Sandströms Modehus / Fabriksboden). Matilda dog 1961 i Kisa och Malkolm 1964, också i Kisa.

Stig och Evy Sandström

Stig Sandström var född 1912 i Kisa och gift med Evy f. Carlsson 1918. Stig var skohandlare tillsammans med sin bror Bernt. Stig föddes tillsammans med sin tvillingsyster Barbro 1912 och växte upp i Garverigården. När de föddes lär Dr Johan Bexelius ha sagt att Stig inte skulle komma att klara sig. Han var alldeles för liten och

svag. Men det gjorde han, och med besked. Tvillingarna var yngst av alla de 9 barnen till Gustaf och Ida Sandström. På Garverigården fanns det gott om utrymme för spännande lekar i det gamla garveriet. Vidare fanns det en nedlagd kugelbana där barnen fritt kunde husera. En grannfamilj hade 12 barn så det var lek och självuppfostran som gällde.

År 1921 bildades en scoutkår i Kisa och Stig var med i den från början. 1929 var han med på det största scoutläger som någonsin hållits. Det var i England. För att kunna resa dit födde Stig upp och sålde kaniner. Som liten fick han en riktig fotboll, men efter en träningsmatch med jämnåriga som inte ville lämna tillbaka fotbollen gick han hem med mottot ”aldrig mera fotboll”!

1922 bildades en idrottsförening i Kisa, Kisa Skidklubb (KSK). Stig deltog vid nio års ålder i den första skidtävlingen och åkte hela sträckan på 10 kilometer. 1923 kom orientering till Kisa. Det blev en av Stigs bästa idrotter, tillsammans med skidlöpning och friidrott. Stig blev också tidigt intresserad av kanotpaddling. Han byggde själv sin första kanot som 16-åring och år 1931 hade han byggt en större tandemkanot med två sittbrunnar. Tillsammans med en kamrat företog han en långfärd ut i Östersjön under 10 dagar och ca 480 kilometer. Stig gjorde militärtjänsten i Eksjö. Efter veckoexercisen cyklade han hem till Kisa på lördagseftermiddagen, tävlade normalt på söndagsförmiddagen och cyklade sedan tillbaka till Eksjö på söndagskvällen. Bra träning!

I motsats till sina bröder, som studerade i Lund och Uppsala, hade Stig inte något intresse för studier. Han hade gärna utbildat sig till slöjdlärare men han fick tidigt rycka in och hjälpa till i sin fars skoaffär så det blev aldrig något med det. Vid krigsutbrottet 1939 blev det allmän mobilisering i Sverige. Stig fick rycka in direkt efter julhelgen den 27 december 1939, och vintern 1940 var han förlagd norr om polcirkeln. De låg i tält och temperaturen var extremt låg (minus 40 grader C). Under åren 1940–45 var Stig inkallad varje år i omgångar och tillbringade ca 500 dygn i militären. Under denna beredskapstid var han bland annat förlagd till Höreda i närheten av Eksjö. Där blev han 1941 den förste i världen att fotografera härmasken och dess vandring. 1954 var Stig en av femton personer som bildade Lions Club i Kisa. Han missade inte ett enda sammanträde under 50 år i klubben. På äldre dagar blev Stig ofta anlitad som berättare och kåsör om det gamla Kisa.

1948 gifte sig Stig med Evy Carlsson från Tuna. Hon tog realexamen 1935 och under åren 1939–43 utbildade hon sig till sjuksköterska i Jönköping. Hon tjänstgjorde som operationssköterska och narkosköterska både i Jönköping och senare i Kisa. Under 1946 flyttade Evy till Kisa och arbetade på Kisa Lasarett fram till pensioneringen 1982. Det var i Kisa hon träffade sin blivande make. De fick barnen Arne f. 1949 och Lars f. 1953. – När farmor Ida gick bort 1957 flyttade Stig och Evy med familj in i lägenheten över skoaffären. Stig avled 2005, Evy 2014.

Karl-Erik Savbäck

Karl-Erik Savbäck var född 1923 i Västra Eneby och jobbade på Televerket. Han var gift med Viola Viktoria f. 1935 i Linköping (dotter till polismannen Ragnar Nygren i Horn) och fick med henne barnen Chararina, Mikael och Ulf. De bodde på Tornhagsgatan och skilde sig sedermera. Karl-Erik gifte om sig med Inger Dagmar Viola f. Johansson 1938. De bodde på Bergdalagatan. Karl-Erik avled 2010.

Ture och Birgit Schill

Ture Schill var född 1904 i Nässjö. Birgit var född 1909. De gifte sig 1935 och kom till Kisa strax efter andra världskriget. De hade barnen Arnold f. 1937, Kerstin f. 1944, och Lennart f. 1947. I början av 1950-talet startade Ture Schills manufaktur i Strömsholm ("Glashuset", "Schillshuset"). Efter Tures död övertogs rörelsen av hustru Birgit. Ture avled 1962, Birgit 1994.

Gustaf och Margit Skiöld

Gustaf Skiöld var född 1908 i Vena, Småland. Han gifte sig 1933 med Margit född 1908, också från Vena. De fick barnen Åke, f. 1934, Ove Ingemar Carl Gustaf (1938 – 2010) och Agneta Maria Christina, f. 1944. Gustaf utsågs 1958 till kyrkoherde i Kisa. Dessförinnan bodde familjen i Adelöv, Jönköping. I Kisa bodde man i prästgården, söder om kyrkan. Gustaf var en sträng men omtyckt konfirmationslärare. Han var också ordförande i Kisa föreläsningsförening. I slutet av 1990-talet flyttade paret Skiöld till Västervik, där sonen Åke bodde. Åke arbetade en period inom kyrkan i Kisa. Margit avled 2006, Gustaf 2008. Båda avled i Västervik men är begravda på Kisa kyrkogård.

Samuel (Sam) och Astrid Solén

Samuel (Sam) Solén föddes i Norrtälje 1905. Astrid (f. Öbrink) var född 1906 i Upplands-Bro. Sam var kantor och folkskollärare. Astrid tog småskollärexamen 1927 och tjänstgjorde i Sjögestad (där hon i småskolan var lärare åt bl.a. Elsvig Axén, sedermera Lamberthz), Mjölby och Stockholm innan hon gifte sig år 1934 med Sam Solén. De fick söner Göran, f. 1937, Christer (1939–2012), kantor och operasångare och Torbjörn, f. 1943. Familjen kom till Kisa ca 1947 då Sam fick tjänsten som kantor. Han blev också timlärare vid kommunala realskolan i början av 1950-talet. I Kisa var Astrid aktiv medlem i Rädda Barnen och Röda korset, och under en tid var hon ordförande i Husmodersföreningen. Familjen flyttade i början av 1960-talet från Kisa. Ofta engagerades Christer (sång) och pappan Sam (orgel) vid bröllop. Astrid avled 1991, Samuel 1998.



Astrid Solén

Märta Skott

Märta Skott jobbade i Pressbyrån.

Magnus och Elly Skytt

Magnus Skytt var född 1917. Han arbetade som packare på Långasjönäs. Hustrun Elly Alva Majken föddes 1920 i Lenhovda. De gifte sig 1945 och fick döttrarna Irene f. 1948 och Eva f. 1957. Familjen bodde i Lövingsborg, Ulrikagatan 33. Magnus avled 1993 och Elly 2001.

Ernst och Gertrud Sleman

Ernst Sleman var född 1896, hans hustru Gertrud 1879. De fick döttrarna Olga, f. 1921 gift Johansson, och Sara, f. 1930. Familjen bodde i Dalkulla på Storgatan 10. Ernst avled 1978, Gertrud 1985. Båda är begravda på Kisa kyrkogård.

Sara Sleman Allvar

Sara Sleman var född i Västra Eneby 1930. Hon bodde som barn i Dalkulla på Storgatan 10. Hon gifte sig med Bengt Allvar (f. 1935, bor fortfarande i Kisa), och de fick sonen Mikael f. 1949 och dottern Helena f. 1958 (gift Ahlvar Klingenström). Familjen bodde i A-huset i Kisahus, Linnégatan 13 B. Sara och Bengt skilde sig 1976. Sara avled 2012 och är begravd på Kisa kyrkogård.



Henrik och Asta Sommarin

Henrik Sommarin var född 1934. Han var lärare i kemi och matematik och blev så småningom studierektor på Värgårdsskolan. Asta var född Bolling 1932. Hon var

sjuksköterska och kom från Västerås till Kisa 1959. Henrik och hon träffades på en skolresa! De fick barnen Karin Maria, f.1962, Per Magnus, f. 1964, och Anna Margareta, f. 1969. Henrik avled 2008, Asta 2014.

Erik och Alva Spets

Erik Spets föddes 1903 i Kättilstad. Han körde en ”drickabil” och var också en hängiven KBK-supporter. Det fanns inte en hemmamatch som Erik missade och han levde sig in i spelet oerhört. Han gifte sig 1931 med Alva Valborg, född 1905 i Åtvidaberg. De fick en son, Sven-Erik, och familjen bodde på Linnégatan 38. Erik avled 1985, hustrun 1987 i Huddinge.

Sven-Erik Spets

Sven-Erik Spets var son till Erik Spets. Han var född 1933 och en duktig fotbollsspelare. Han avled 2021.

Adolf och Kerstin Stahre

Adolf Wilhelm Stahre föddes 1877 i Åbo, Finland. År 1889 flyttade mamman, som var änka och född i Söderköping, och sonen till Stockholm. Adolf utbildade sig till banktjänsteman. År 1904 öppnade han en ”fotografisk- & förstoringsateljé” i Kisa. Han flyttade samma år från Stockholm till Kisa och den fastighet som innehades av fotografen Emilia Johansson. Förmodligen övertog han hennes verksamhet. I slutet av året gifte han sig med Kerstin Maria (1878 – 1964) från Söderköping. De flyttade till det då nyuppförda Eriksborg. De fick barnen Axel (1906 – 1992) och Margit (1907 – 1992).

I november 1905 flyttade Adolf sin verksamhet till det gamla posthuset, som han 1908 köpte på auktion och nu döpte om till Stahrebo. Huset var byggt omkring 1890. Under våren och sommaren 1904 började Stahre även att fotografera Kindabygden och sälja vykort. Från 1922 var han syssloman på Kisa lasarett och 1928 överlät han sin ateljéfotografering till Eric Falk. Hur han hanterade sin verksamhet under åren innan Falk övertog den är osäkert, men förmodligen drev han den parallellt med arbetet som syssloman. Firman avregistrerades dock inte förrän i mars 1936.

Adolf var även kommunalt aktiv och bl.a. ordförande i byggnadsnämnden, kommunal revisor, ledamot av municipalfullmäktige, huvudman och revisor i Kinda härads Sparbank, styrelseledamot och kassör i Kisa erkända sjukförsäkring, ordsambud för Städernas Allmänna Brandstodsbolag och platsredaktör för Östgöta Correspondenten. Adolf avled 1957, Kerstin 1964.

Axel och Iris Stahre

Axel Stahre var son till Adolf och Kerstin, bror till Margit. Han föddes 1906. Iris Gunhild Frideborg Stahre var född i Linköping 1907. De gifte sig 1932 och bosatte sig i Bodafors. Axel avled 1992, hans hustru 2000.

Margit Stahre Åberg och Ernst Åberg

Margit Stahre var född 1907, dotter till Adolf och Kerstin Stahre. Hon gifte sig 1929 med Ernst Åberg (1892 – 1964), bror till Axel Åberg. Hon hade bl.a. varuautomaterna vid Shellmacken. Hon avled 1992. (Se en bild ovan vid Gunvor Nilsson.)

Bertil och Tyra Stenqvist

Bertil Stenqvist var född 1919 i Torpa. Hans hustru Tyra föddes 1924 i Asby. De fick sonen Mats 1962. Familjen bodde på Enebygatan 36. Tyra arbetade som vårdbiträde. Bertil avled 2010 och Tyra 2011. De är begravda i Kisa.

Uno och Thyra Strigner

Uno Strigner var född 1910 i Linderås. Thyra föddes 1923 i Norra Vi. De gifte sig 1941 och bosatte sig på Linnégatan, i Kisa hus A. De fick barnen Britt-Marie f. 1943 (gift med Ove Johansson) och Åke f. 1953. Uno avled 1976 och Tyra 2011. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ulla Strömberg

Ulla Strömberg föddes 1939 i Kisa. Hon arbetade på Gamla lasarettet och bodde under 60-talet i personalhuset på Storgatan, senare på Värgårdsplan och Danboms väg. Hon blev sambo med Lennart Samuelsson f. 1947 i Kisa och bodde i Ekarna, Rimforsa, fram till sin död 2019.

Syskonen Göte Ståhl och Lilly Linnea Maria Ståhl

Göte Ståhl föddes 1913 i Kisa. Han var ogift och bodde i Ottesand tillsammans med sin syster Lilly Linnea Maria Ståhl f. 1905. Göte arbetade vid järnvägen. Han avled 1995 på Bergdalagatan. Systemern bodde sista tiden på Kärleksstigen 6 där hon avled 1998.

Hubert och Britt Ståhl

Hubert Ståhl var född 1927. Han körde drickabilen. Britt Ståhl var född 1928. De hade dottern Gun f. 1956., som fick tre barn och är bosatt i Mjölby. Hubert avled 1992, Britt 2011.

Karl-Axel och Anna Sundberg

Karl-Axel Sundberg var född 1925. Han tog över som ordförande i Kisaparken efter Folke Pajo. Anna Sundberg var född 1930. Hon arbetade vid skolbespisningen i

Värgårdsskolan och var väldigt omtyckt av barnen med sitt frejdiga sätt. Karl-Axel och Anna fick dottern Marie-Louise född ca 1954. Familjen bodde på Gammelgårdsgatan 5. Karl-Axel dog 1997, Anna 2016.

Olle och Margit Sundberg

Olle och Margit Sundberg hade sex barn: Monica, Staffan, Gunilla, Håkan, Jan-Olof (Janne) och Krister. De bodde i B-huset i Kisa, i den barnrika trappuppgång där även familjerna Lindell, Forsgren, Asklöf, Laine och Carlsson bodde, inalles 39 personer. Olle var murare. Hela familjen var mycket skidintresserad och Håkan och Gunilla var skidåkare på elitnivå. Både Olle och Håkan spelade också tennis.

Carl och Hedvig Anne-Madeleine Sundquist

Carl Sundquist var född 1898 i Stockholm och kom till Kisa 1946 efter en skilsmässa. Han gifte om sig 1954 med Hedvig Anne-Madeleine Örnbo, f. i Finland 1919. Hon var pharmaceut. De hade en dotter som hette Annelie, f. 1949, gift Cajander 1989. Carl var ekonomichef på ett företag i Kisa och var en av grundarna av Lions Club i Kisa. Familjen flyttade till Södertälje omkring 1959/1960. Carl avled i Södertälje 1981, hans hustru 1992.

Gustaf och Ingrid Sundström

Gustaf Sundström var en legendarisk tandläkare som bodde och hade praktik i Garvarens hus. Han var starkt kommunalt engagerad. Han var gift med Ingrid f. Sandström 1904, som var ett av nio syskon Sandström (se särskild rubrik Syskonen Sandström). Gustaf och Ingrid hade barnen Folke, Catarina och Elisabeth. Folke och Elisabeth hade barn. Gustaf Sundström var stark och smidig. Han sysslade med kulstötning och spjutkastning. Han använde gammal amalgam från tandläkarpraktiken och fyllde en läderkula så att han kunde stöta inomhus. Arne Sandström minns att flagglinan på sommarstället Gäddnåset hade gått sönder en gång. I stället för att fälla flaggstången klättrade Gustaf upp i den med bara händerna. Han fixade linan och sedan kunde flaggan hissas. Vid sidan av tandläkeriet var han också skogsägare och ägde den gård i Fagerhult som Ossian Johansson, pappa till Egon och Weine, arrenderade. Gustaf var en engagerad skogsägare, höll rent i skogen och gick ofta runt med Ossian och diskuterade med honom vilka träd som borde fällas och vilken sly som borde rensas bort. – Gustaf avled 1961, Ingrid 1978. De är begravda på Kisa kyrkogård. – Dottern Elisabeth var oerhört begåvad och ambitiös. Hon gick på Katedralskolan i Linköping och när hon tog studenten blev hon Sveriges främste student med A i alla ämnen (liksom för övrigt tidigare Tage Danielsson). Det var ett stort tidningsreportage om henne i DN.

Thure Svedberg

Thure Svedberg var född 1900 i Västervik och kom som folkskollärare till Kisa 1923. Han var ledamot i styrelsen för Östergötlands scoutdistrikt, mycket aktiv i scoutkåren i Kisa (dess kårchef 1930–37) och ordförande i Kisa föreläsningsförening. Han avled 1994. (Se bild under Ester Dybern.)

Axel och Laura Svensson

Axel Svensson var född 1870, hans hustru Laura f. Johansson 1875. De bodde i Charlottenborg, Grönedegatan 19, och fick barnen Folke (1900 – 1962), Hugo (1901 – 1987), Ester (1902 – 19xx), Greta (1905 – 19xx), Eric (1908 – 1996) och Ingrid (1916 – 19xx). Axel var åkare med häst och vagn. Axel avled 1956 och Laura 1964.

Axel och Sigrid Svensson

Axel Svensson var född 1891 i Kättilstad. Han var gift med Sigrid f. Richt, som var född 1891 i Kisa. De hade barnen Eva, Stig och Rune. Sigrid avled 1968, Axel 1973.

Carl "Calle" och Sara Svensson

Calle Svensson var född 1919. Han hade sju syskon och familjen var från Kisa. Pappan hette Karl-Johan Svensson och mamman hette Gerda. Sara var född 1914 i Kättilstad. Hennes föräldrar hette Konrad och Jenny. Mamma Jenny var från Åtvidaberg och pappa Konrad från Hjälmaryd i Kättilstad. Det berättades om Sara, från den tid då hon var ung, att "ingen dansar så bra som Sara i Hjälmaryd".

Calle och Sara flyttade 1944 till Påskallavik och sedan 1946 till Sjövik i Borensberg. Där var Calle chefsträdgårdsmästare och privatchaufför hos konstnären Paul Engdahl (för övrigt kusin med Göran Lambertz svärfar Olle Lagerblads far ...). Sedan bodde de i några år på Hälla gård i Borensberg där Calle hade handelsträdgård. Dottern Birgitta föddes i Motala 1948. Familjen kom till Kisa 1954 när Ernst Bergström inte längre ville ha kvar sin handelsträdgård på Ulrikagatan. Ernst frågade Calle om han ville ta över, Calle hade jobbat där när han gick i skolan. Familjen bodde sedan där i handelsträdgården. Ernst och Elsa Bergström bodde där nere, medan Calle, Sara och Birgitta bodde där uppe.

Troligen år 1966 köpte Calle Iris blomsterhandel av Tore och Ingrid Johansson. Iris låg alldeles invid Pomona blomsterhandel, i grannfastighetens källarplan. Iris blomsterhandel flyttade 1981 in i den nybyggda fastigheten på Stora Torget 2, till den lokal där pizzerian nu finns. Birgitta gifte sig först 1967 med Karl-Erik Disenfors och sedan 1985 med Lasse Lamberthz. Calle avled 1990 och Sara 2005. Båda är begravda på Kisa kyrkogård.

Einar Svensson

Einar Svensson var född 1912 i Västra Eneby. Han var son till Johan Alfred Svensson och Anna Lovisa Karlsson, Greverum, och bror till Ivar Svensson, som var gift med Karin (se nedan). Einar var gift med Margit Elisabet f. 1930 och de fick dottern Britt Marie Elisabet f. 1953. Familjen bodde i Sofieborg, Enebygatan 37. Einar drev Kisa Ilbud tillsammans med brodern Ivar. Einar var liksom brodern väldigt kunnig om

motorer och tillverkade bl.a. ångmaskiner tillsammans med Ivar. Einar avled 1987. Margit är fortfarande i livet och bor på Bergdalagatan.

Eric och Boian Svensson

Eric Svensson var född 1908 i Kisa. Han hade två bröder, Folke och Hugo, och tre systrar, Ester (Stephensson), Greta (Norell) och Ingrid (Jacobsson). Ingeborg "Boian" Svensson (f. Andersson, senare Lindén efter pappans död och mammans omgifte) var född 1913 i Motala. Hon jobbade på Lantz konditori i Linköping innan hon kom till Kisa. Boians två år äldre syster Birgit (gift med Sven Karlsson, Garveriet, bror till Rune, Roland och Hasse som jobbade på Sjövalla snickeri, Banck & Nilsson resp. Hanzons Radio och TV) lockade Boian till Kisa med jobb på Nyan. Där träffades Eric och Boian. De gifte sig 1935 i Charlottenborg, Grönedegatan 19, som var Eric's föräldrahem. Vigseln förrättades av kyrkoherde Myrgård. Då var Boian gravid med sonen Karl-Erik, som föddes samma år. Den lilla familjen bodde i det lilla vita huset framför Charlottenborg fram till dottern Birgittas födelse 1938, då de flyttade till Rosendal, Grönedegatan 13. Senare kom även ett "sladdbarn", dottern Agneta född 1950.

Eric var musikalisk, sjöng gärna och spelade bastuba i Kisa Mässingsorkester. Han var trafikbilägare och drev åkeri och taxiverksamhet. Förutom taxirörelsen körde han också post till bl.a. Tidarsrum och Norra Vi och var alltså lantbrevbärare. Boian slutade jobba i samband med giftermålet och var hemmafru livet ut. Hon var aktiv i föreningslivet i Kisa, medlem i Husmodersföreningen och sjöng i Kisa Kyrkokör. I slutet av 60-talet hyrde två greker rum i Rosendal och Boian försökte lära dem svenska med hjälp av böcker från biblioteket. På 70- och 80-talet högläste hon för de äldre på Kindagård och när hon avled 1987 tog Eric över högläsningen några år. Eric avled 1996. Båda är begravda på Kisa kyrkogård.



Eric och Boian Svensson med barnen Karl-Erik, Birgitta och Agneta 1957.

Gunnar och Harriet Svensson

Gunnar Svensson var född 1908, Harriet i Norrköping 1922. De bodde i Bjerkeryd där de drev jordbruk. De hade döttrarna Ulla (1947–1988), gift Skoglund, och Lena, f. 1950. Lena var gift med Pelle Olin från Liljeholmen, Rimforsa (1950–2014). Gunnar avled 1998, Harriet 2012.

Karin och Gunnar Svensson

Karin var född Nilsson 1911 i Södra Vi. Gunnar var född 1909 i Kisa. De gifte sig nyårsafton 1937 och var bosatta i Ekberga, Bjärkeryd. De hade en dotter, Ulla-Karin (något osäkert). Karin avled 1969. Gunnar bodde sin sista tid på Värgårdsplan där han avled 1987.

Gunnar och Alice Svensson

Gunnar ”på vanten” Svensson var född 1905 i Kisa. Hans fru Alice var född Bränning 1911 i Linköping. Gunnar var tidigt tegelbruksarbetare och blev senare kommunalarbetare. Han var känd som en mycket flitig och skicklig sådan. Varför han kallades ”Gunnar på vanten” har vi ännu inte lyckats utröna men det ryktas att det berodde på att Gunnar hade glömt eller tappat sina vantar en gång så att flera personer letade efter dom. Men en konkurrerande förklaring är att Gunnar alltid satt på sina vantar, vilket ju möjligen kan ha berott på att han någon gång hade tappat bort dom.

Han var alltid klädd i kavaj och uppknäppt skjorta både när han arbetade och när han åkte omkring på sin damcykel. Det gällde oavsett hur varmt eller kallt det var. Gunnar och Alice gifte sig 1938. De fick barnen Maj-Britt född 1939, Reinhold född 1942 och Sven-Åke född 1946. Sven-Åke var en framgångsrik tennisspelare och värvades som 16-åring till Norrköpings tennisklubb. Han var bl.a. heltidsproffs i Tyskland 1977–80. Familjen bodde i Sandlid Folkinge, i Björksnäs och så småningom i Eriksborg uppe i Fimon, där scoutgården nu ligger. Gunnar och Alice flyttade så småningom till Linköping, där Gunnar avled 1989 och Alice 1990.

Gunnar och Elisabeth (Lisa) Svensson

Gunnar och Lisa Svensson bodde på Kungsgatan 7. Gunnar var banarbetare på SJ. De fick döttrarna Gun-Britt, som nu heter Roodro och bor i Simrishamn, och Ingrid. Lisa gick bort 1985, Gunnar 1990. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Harry och Göta Svensson

Harry Svensson föddes 1910 i Skeby. Han kom till Kisa tillsammans med sina föräldrar 1912 då pappan, Oskar Svensson (1887–1953), köpte smedja med snickerifabrik på Kvarngatan. Här startades Kisa Mekaniska Verkstad. Från början tillverkade man olika lantbruksredskap. Senare blev det pumpar som dominerade tillverkningen. Verksamheten var som störst under 1950- och 1960-talen, då pappersbruket utökade sin verksamhet med en fjärde pappersmaskin. Det innebar en mängd arbete för familjeföretaget. Harry drev verksamheten efter sin far tills sonen Bo tog över. – Göta Viola Lovisa f. Svensson var född 1910 i Kisa. Pappa hette Carl Anders och mamma Emma Lovisa f. Andersson. De bodde i Bjerkeryd. Göta gifte sig med Harry 1940 och fick barnen Monica, f. 1945 och gift Johansson 1969, samt Bo, f. 1946. Harry dog 1980 och Göta 2001.

Ivar och Karin Svensson

Ivar Svensson föddes 1918 i Västra Eneby. Han var son till Johan Alfred Svensson och Anna Lovisa Karlsson, Greverum. Karin var född Envall 1919, också i Västra Eneby. De gifte sig 1945 och fick en son, Ingemar f. 1952. Ivar hade taxirörelse och därefter drev han Kisa Ilbud tillsammans med brodern Einar. De bodde båda med sina familjer i Sofieborg, Enebygatan 37. Ivar var väldigt kunnig och hade ett stort intresse för motorer. Han och brodern tillverkade bl.a. ångmaskiner. Ivar avled 2003 och Karin 2007.

Karin och Gunnar Svensson

Gunnar Svensson var född 1910, medan vi inte känner till Karins födelseår. De hade döttrarna Ulls-Karin och Anne-Marie. Gunnar var ledare för strängmusiken i Elimkyrkan, samt söndagsskolföreståndare under många år. Karin avled 1969, Gunnar 1987.

Karl-Gustav och Karin Svensson

Karl-Gustav (Kalle) Svensson föddes 1923 i Västra Eneby. Karin Svensson var född 1927 i Åseda. De hade fem barn: Ing-Marie född 1949, Ann-Catrine född 1950, Thomas född 1952, Göran född 1953 och Lisbeth född 1960. Familjen bodde i huset på Gammelgårdsgatan 14, just där Kindagatan kommer ner. Karin arbetade i Linds speceriaffär. Gudrun Dahlberg berättar att Karin lagade väldigt god mat och bakade gott bröd. Kalle avled 2006 och Karin 2017.

Hugo och Signe Svensson

Hugo Svensson var född 1901. Hans fru Signe var född Pettersson 1900. Hugo var taxiåkare tillsammans med bl.a. sin bror Eric, Stig Jarl och ytterligare ett par personer vid Nynäs taxi- och bensinstation intill järnvägen nedanför Östgötabanken. Hugo och Signe hade inga barn men tog under några år hand om en pojke, Folke, som fosterson. De bodde på övervåningen i Rosendal fram till 1963, då de flyttade till Eriksborg som ägdes av familjen Allan Roos. Där minns Agneta Svensson, Hugos brorsdotter, att hon fick ett eget rum på övervåningen. Hugos bror Eric och hans hustru Boian lät bygga om Signes kök till sovrum för dom. Signe och Hugo var som extraföräldrar för Agneta, snälla och rara och gjorde allt för att hon skulle ha det bra. Signe, som var hemmafru, avled 1981, Hugo 1987. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Janne och Tekla Teresia Elvira Svensson

Janne Svensson föddes i Mörlunda 1880 och drev Brokullens Såg och Snickerifabrik. Hans verksamhet hade som mest ca 30 anställda och omfattade från början (20-talet) även möbeltillverkning. Från 1928 var dock inriktningen helt och hållet mot virke. Sågen drevs till 1965, eldades upp 1967 och ersattes av en krossfirma. Janne Svensson var gift med Tekla Teresia Elvira f. Karlsson 1879 i Fagerhult (Kalmar län). De fick tre barn, bl.a. dottern Greta Tekla Gunborg f. 1917 i Kisa. Familjen bodde i huset Brogård, mellan Krabbriket (där arbetarna i företaget bodde) och Olympia. Janne var engagerad i Kisa Bollklubb och deltog bl.a. i Gubblaget vid matcherna mot Damlaget. Brogård ägs fortfarande av familjen. Den är nu bostad åt barnbarnet Matts Järgården (f. 1948), son till Greta Tekla Gunborg och hennes man som hette Järgården (för oss okänt förnamn). Janne avled 1974, hustrun redan 1960 och den nämnda dottern 2013. Alla tre är begravda i Kisa.



Brokullens såg till vänster, Brogård och Krabbriket till höger.

Karl-Axel Svensson

Karl-Axel Svensson var specerihandlare.

Kerstin Svensson

Kerstin Svensson var specerihandlare.

Knut Svensson

Knut Svensson kallades "Knut i kvarna". Han var född 1905 i Oppeby och hade Kisa kembar. Dessförinnan var han tongivande när tennisbanorna anlades på 30- och 40-talen. Han var bror till Rut Svensson och bodde tillsammans med henne i Kisa kvarn, Kärleksstigen 7. Knut dog 1995.

Lars-Ingvar "Jocke" Svensson

Lars-Ingvar "Jocke" Svensson var född 1951, son till Nisse "Ballbo" Svensson och hans hustru Ingrid. Jocke hade syskonen Nils-Ove, död i en drunkningsolycka vid 11 års ålder, Leif och Lena, nu bosatt i Stockholm med sin familj. Jocke fick sonen Andreas, f. 1974 och nu bosatt i Rimforsa, med Christel Lagg. Han fick även sonen Jörgen Hellman, bosatt i Kisa. Jocke gick tidigt på sjön efter en delvis strulig barndom. Han var en charmig och omtyckt person och hade alltid stil, var välvårdad och vänlig. Att pappa

Nisse var mest som en kompis kanske medförde att Jocke inte hade samma gränser som andra ungdomar. De sista 30 åren av sitt liv bodde han i Göteborg. Han avled år 2015.

Leif Svensson

Leif Svensson var född 1960, son till Nisse "Ballbo" Svensson och hans hustru Ingrid. Han var bror med Nils-Ove, Lars-Ingvar ("Jocke") och Lena. Leif avled 2003.

Nils "Nisse" och Ingrid Svensson

Nils var född 1920. Han var möbelsnickare vid Emilslund (nära idrottsplatsen). Det var tre personer i firman. Förutom Nisse var det hans bror Sven Svensson och Paul Johansson (kyrkvård och nämndeman med fiolbygge som hobby). De gjorde främst frisörinredningar till en firma i Linköping (Ennerberg). Nisse var även ofta ute och monterade upp inredningarna. I yngre dagar spelade han dansmusik i olika orkestrar (bas, trumpet), bl.a. tillsammans med sin bror Sven (saxofon). Under många år spelade han ventilbasun i den kommunala blåsorkestern och han medverkade under lång tid i Kinda Mässingssextett. Nisse föddes i St. Mossebo (Hägerstad). – Ingrid Svensson var född Nilsson 1925. Hon växte upp i Östorp (Björkhult) och flyttade därefter till Kisa där hon efter giftermål med Nisse bodde i Åkerdala. Familjen flyttade sedan till Björkhamra (Enebygatan, granne med snickeriet) och därefter till Värgårdsplan. Efter maken Nisses bortgång i en hjärtattack 2003 bodde Ingrid på Stånggårdens i Horn till sin bortgång 2010, efter några år med Alzheimer. I tidiga år jobbade hon som sömmerska på Eklunds kappfabrik (nuvarande ICA-hallen). Efter att hon och Nisse 1950 fått sonen Roger var hon mestadels hemmafru. Periodvis arbetade hon på olika ställen, som biträde på Nyans konditori i Åkerdala, som kioskbiträde (Carl-Einars kiosk) och på kemtvätten i Åkerdala.

Nisse "kakelugnsmakaren" Svensson

Nisse "kakelugnsmakaren" Svensson sålde blommor.

Nisse "Ballbo" och Ingrid Svensson

Nisse "Ballbo" Svensson var körskollärare. Han och hustrun Ingrid hade barnen Nils-Ove (f. 1949), Lars-Ingvar (f. 1951), Leif (f. 1959) och Lena. Familjen bodde i Kisahus, i E-huset. Nisse Ballbo och Ingrid var oerhört snälla, och Risto berättar att Nisse var mer som en kompis när man var hos dom.

Nils-Ove Svensson

Nils-Ove Svensson var född 1949, son till Nisse "Ballbo" Svensson och hans hustru Ingrid. Han var bror med Lars-Ingvar ("Jocke"), Leif och Lena. Nils-Ove drunknade på Kisasjön i samband med en bandymatch elva år gammal. (Se under Olyckor ovan.)

Rut Svensson

Rut Svensson var född 1912 i Horn. Hon bodde med sin bror Knut i Kisa kvarn och arbetade på Grahns bilar. Hon avled 1989.

Sigrid Svensson

Sigrid Svensson var barnmorska, bl.a. när Elsvig Lamberthz födde dottern Kerstin. Sigrid var syster med Anna Wredberg.

Sven Svensson

Sven Svensson var född 1905. Han var möbelsnickare vid Emilslund (nära idrottsplatsen). Han bodde från början i Linköping där fadern Johan Petter Svensson var verksam som snickare, flyttade sedan till St. Mossebo för att senare flytta till Emilslund. Han var gift med Rut Svensson, f. Gustafsson. Familjen delade senare boningshuset vid Emilslund med kompanjonen Paul Johansson, med hustrun Ella. I yngre år spelade Sven saxofon i olika dansorkestrar och under senare år trakterade han gärna sin fiol. Sonen Sven-Ove föddes 1933 (fotograf, död 1974) och dottern Birgitta 1949 (gift med Roland Hjelm). Sven dog 1988.

Sven och Margit Svensson

Sven Svensson levde 1909 – 1974, hans hustru Margit 1916 – 1971. De gifte sig 1943 och fick dottern Anna Ingrid Maria 1944. De bodde i Bjerkeröds kvarn och är begravda på Kisa kyrkogård.

Sven-Anders Svensson

Sven-Anders Svensson var en Kisabo på ”vår tid”. Men vi vet inget mer om honom.

Sven-Ove Svensson

Sven-Ove Svensson föddes 1933 i Kisa, son till Sven och Rut Svensson. Han övertog Eric Falks fotoverksamhet tillsammans med David Konstans Pettersson 1957. De drev den under namnet Falks Eftr. Svensson & Pettersson, först i Stahrebo och från början av 1960-talet i huset på Storgatan 9 b (Östgötabankens hus). År 1961 blev formellt Davids son Lars Pettersson kompanjon till Sven-Ove Svensson och de drev verksamheten tillsammans fram till 1972, då Sven-Ove insjuknade. Han dog 1974.

Åke Svensson

Åke Svensson var född 1924 i Horn. Hans hustru Gertrud Elisabet föddes 1929 i Bräkne-Hoby. De fick barnen Åsa f. 1955, Björn f. 1958 och Jan f. 1965. Familjen bodde på Bergstigen 7. Åke var bl.a. försäljare på Bolinder Munktell på Kalmarvägen. Han avled 2017. Hustrun är fortfarande i livet och bor kvar på Bergstigen.

Richard och Elli Swahn

Richard och Elli Swahn var födda 1905 resp. 1907. De flydde från Vasa i Finland år 1944 i en liten båt. De låg och tryckte i vassen innan de vågade åka över Bottenviken till Umeå. Dottern Dolly var med i båten liksom sonen Hans, som låg i sin mammas mage och föddes i februari 1945 i Umeå. Ytterligare en familj var med i samma båt. Familjen Swahn hamnade på uppsamlingsläger i Umeå och flyttade sedan till Skellefteå. Därefter blev det flytt neråt landet till Sala, Örebro, Flen, Aneby och så småningom Kisa. Elli kunde lite svenska men var inte så bra på det. När Anita kom in i bilden (se nedan) började de prata mycket med varandra och Elli blev mycket bättre på svenska. Richard var både finsk- och svensktalande.

Familjen kom till Kisa från Aneby 1962. Richard anställdes av Folke Ljungquist, som då ägde tryckeriet i Åkerdala. Detta tog Richard över 1963. Han och Elli flyttade in i våningen ovanför Tryckeriet. Senare köpte de huset på Torggatan 12 (Ekstugan) och flyttade till nedre våningen där. På övervåningen bodde sonen Hans och hans hustru Anita med barnen Malin och Cecilia. Huset såldes sedermera till konstnärsparet Per Olof Zachrisson och Brita Rothlin-Zachrisson. Elli var född 1907 och dog 1972, Richard var född 1905 och dog 1975. De ligger båda begravda på Kisa kyrkogård, norra delen. Man ser graven från Torggatan 12.

Karl Gustav och Gunhild "Gullan" Swartz

Karl Gustav Swartz var född 1917. Gunhild var född 1918 i Västerås och kallades allmänt för Gullan i Kisa. De gifte sig 1950. Karl Gustav var bl.a. ordförande i Kisa BK, klarinettist och bridgespelare. Han arbetade på Kisa Mekaniska, Gullan hos Ljungqvists. De bosatte sig så småningom (1968) på Lillågatan. Karl Gustav dog 1988, Gullan 2014.

Ulla Söderbäck

Ulla Söderbäck var född Nehrman 1931. Hon fanns med på många ställen som gällde barn och ledde bl.a. en studiecirkel i barnpsykologi. Hon och hennes man Göran fick döttrarna Helena f. 1957, Katarina f. 1960 och Maria f. 1963. Ulla och Göran skilde sig 1975. Ulla avled 2014. (Göran lever fortfarande, född 1931. Han bor i Åtvidaberg.)



Ulla, Maria, Helena och Katarina Söderbäck år 1967.

Berndt Söderström

Berndt Söderström föddes i Kisa 1938, son till Gillis och Gunhild Söderström. Han var en mycket fin fotbollsspelare och kom med i A-laget redan som pojklagsspelare. Under nästan hela sin fotbollskarriär var han nr 10, vänsterinner. År 1960 värvades han av Åtvidabergs FF och spelade i div. II åren 1961–67. När laget gick upp i allsvenskan 1967 var han lagkapten, och han spelade sedan allsvensk fotboll 1968 och 1969. Därefter varvade han ner i Överum men kom tillbaka till ÅFF som lagledare för A-laget med stora framgångar, bl.a. vinst över Chelsea i Cupvinnarcupen. 1972 toppades Berndts ÅFF-tid med allsvensk guldmedalj. Det blev hans sista år i ÅFF, därefter flyttade han till Stockholm på grund av sitt arbete. Han avled 2020



Gillis och Gunhild Söderström

Gillis Söderström, född 1898, var kopparslagare liksom sin far. Gunhild var född 1906. De fick sonen Berndt (f. 1938), en av Kisas bästa fotbollsspelare. Gillis avled 1961, Gunhild 2000. De är begravda i Kisa.

Julius och Anna Söderström

Julius Söderström var född i Göteborg 1895. Han blev jur.kand. i Lund 1922 och fiskal i Göta hovrätt 1928. Åren 1932 – 36 var han biträdande domare i en domsaga utanför Göteborg och sedan t.f. revisionssekreterare i Högsta domstolen innan han 1939 kom till Kisa som häradshövding. Han avgick från ämbetet med pension den 31 juli 1962, ett drygt år innan häradsrätten lades ner. Anna var född Fagerholm i Göteborg 1896. De gifte sig år 1931 och adopterade 1943 en son Ronald f. Pettersson 1941; Ronald kallades allmänt för Gunnar, som var hans tredjenamn. Han gick i realskolan tillsammans med bl.a. Lars Anebreid, Bernt Kastman och Elisabeth Sundström. I Kisa bodde familjen i huset med adress Stora Torget 4. Efter Kisatiden flyttade de till Göteborg. Julius avled 1982, Anna 1995.



Med dedikation av författaren, en känd Uppsalapersonlighet

Nils och Elsvig Söreskog

Nils Söreskog var född 1909 i Västra Harg. Elsvig var född 1913 i Slaka. De gifte sig 1939 och fick barnen Kerstin Ingeborg Gunilla, f. 1945, Else-Marie Iréne, f. 1947, och Nils Folke Björn, f. 1950. Nils var folkskollärare i Stjärneboskolan och kom dit från Kjtestorps skola. Alla barnen föddes i Kisa. Nils och Elsvig flyttade i början av 80-talet till Linköping. Nils avled 1982, Elsvig 2006.

Ragnar och Sigrid Tapper

Ragnar Tapper var född 1903 i Åtvidaberg. Han arbetade för SJ i 42 år och jobbade bl.a. på järnvägen i Kisa åren 1951–59. Han och hustrun Sigrid, som föddes 1904 i Gladhammar, bodde i Hemgården. Sedan de flyttat från Kisa bodde de i Vimmerby och senare i Oskarshamn där Ragnar avled 1985 och Sigrid 1990.

Rut Tataridou

Rut Tataridou var född 1940. I sitt första äktenskap med Rune Sandell fick hon tre döttrar födda 1957, 1962 och 1970. Familjen bodde på Gamla Eksjövägen i Kisa. Efter skilsmässan gifte hon om sig med Konstantinos Tataridis, f. 1944. De fick sonen Nickolaus f. 1970 och bodde på Gamla Eksjövägen. Rut avled 2014.

Veterinär Theander med familj

Veterinär Theander med familj 1959

Harry och Gulli Thell

Harry Thell var född 1920. Han var plåtslagare och varmkorvförsäljare. Gulli var född 1928. Hon arbetade på ÖAF. Harry och Gulli bodde i det lilla huset på Enebygatan 49. Harry hade sin verkstad bakom Sveahuset och sålde korv bl.a. utanför Centralkonditoriet efter att filmerna var slut på Biografen Hjorten högst upp i backen. Han hade även en mobil korvvagn vid charkaffären Banck & Nilsson på Skvallertorget, liksom på Olympia och Nya Idrottsplatsen. Harry och Gulli hade inga egna barn, men de adopterade en liten pojke från Korea. Han heter Per (Sung Gideon) Thell, är

född 1970 och bor numera i Linköping. Harry avled 1991, Gulli 2000. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Sture Thell och Marita Viola Thell

Sture Thell föddes 1916 i Vikingstad. Han var gift med Marita Viola född 1936 i Linköping. De fick sönerna Jan Krister f. 1954 och Lars Göran f. 1956. Familjen bodde på Enebygatan 18. Sture hade Richts konditori. Makarna skildes 1977. Sture avled 1986.

Margareta Thorén

Margareta Thorén var född Karlberg 1914 i Kisa. Hon var gift med John Thorén och med honom fick hon dottern Inga-Lena f. ca 1947 (gift 1967 med Sture Rosén). Makarna skilde sig 1970. Margareta avled 1999.

John Thorén

John Thorén föddes 1918 i Horn. Han var gift med Anna Margareta f. 1914 i Kisa. De fick dottern Inga-Lena f. ca 1947 (senare bosatt i Västervik). Makarna skilde sig 1970. John jobbade vid järnvägen och bodde på Gamla Eksjövägen. Han avled 1976.

Bertil och Gördis Thornell

Bertil Thornell var född 1909 i Stockaryd, Jönköping. Han utbildade sig till läkare och tog en med. Lic. År 1938 gifte sig Bertil med Gördis, f. 1909. I september 1957 fick Thornell en läkartjänst i Kisa och blev sedan överläkare. Familjen bodde i överläkarbostaden vid lasarettet. I bostaden hade man installerat en orgel. Bertil och Gördis hade sönerna Klas (f. 1941) och Jörgen (f. 1947). I oktober 1971 flyttade familjen till Genarp, där Thornell tre år tidigare hade köpt en fastighet. Han var verksam som läkare fram till sin pensionering 1974. Både Bertil och Gördis avled 1991.

Ludvig och Hedvig Thrysin

Ludvig Thrysin föddes 1888 i Stockholm, medan Hedvig Ellen Verna Thrysin var född 1893 i Floda i Dalarna. Ludvig utbildade sig till civilingenjör, hade tillverkning av mekaniska produkter i bl.a. Stockholm och förlade efter andra världskriget denna tillverkning till Kisa. Han samarbetade nära med bröderna Wredberg och deras gjuteri. Ludvig Thrysin lämnade så småningom över sitt företag till sonen Sven. Både Ludvig och Hedvig avled i Bromma, hon 1975 och han 1978.

Sven och Barbro Thrysin

Sven Thrysin föddes 1922 i Falun. Han gifte sig med Barbro Ingegärd född 1929 i By Värmland. De flyttade till Kisa och Sven tog så småningom över Thrysin's mekaniska verkstad efter sin far Ludvig. Sven och Barbro fick barnen Ulla Margareta f. 1956 och

Sven Gunnar f. 1959. Förutom i Kisa var familjen bosatt i Filipstad. Sven Thrysin var en av initiativtagarna till Tolvmannabacken på 1950-talet.

Olle Thuresson

Olle Thuresson är en välkänd Kisaprofil.

Torsten och Elvira Thuresson

Torsten Thuresson var verkmästare hos Grahns bilar. Han var också kommunalt engagerad i olika sammanhang. Hans hustru hette Elvira och vi önskar att vi visste mer om båda.



Elvira Thuresson till höger bredvid Lennart Malmqvist på en middag 1958.

Holsten och Nannie Tidlund

Holsten Tidlund föddes 1893 i Västra Eneby. Nannie var född 1900 i Tidarsrum. De gifte sig 1921 och hade en fosterdotter, Kerstin, född i Västervik 1944. Familjen bodde först i Korpkev men flyttade på 60-talet (tror vi) till Grönedegatan 9 i Kisa. Holsten avled 1974. Under Nannies sista år bodde hon på Torggatan 1 tillsammans med Kerstin. Nannie avled 1985. Kerstin bor fortfarande i Kisa, numera på G:a Eksjövägen.

Nils Tinnervall

Nils Tinnervall föddes 1910 i Malma i Västmanland. Han gifte sig 1956 med Märta f. 1926 i Kisa. Nils var lärare på Stjärneboskolan. Nils och Märta fick sonen Mats f. 1957. Familjen bodde på Drottninggatan. Nils avled 1992 i Linköping.

Evert Tollemark

Evert Tollemark var ordförande i Kisa socialdemokratiska förening. Han var född 1925 och avled 2010. Hans hustru Alice var född 1931 och avled 2017. De bodde i huset på Trädgårdsgatan 9. Båda är begravda på Kisa kyrkogård.

Karl och Margit Tollemark

Karl Tollemark föddes 1914 i Tidarsrum. Han var gift med Margit f. 1924 i Kisa. De fick barnen Katarina f. 1949 och Peter f. 1965. Karl var bl.a. ordförande i Kisa FCO. Margit arbetade på Långasjönäs. Familjen bodde i Tolleborg på Linnégatan 52. Karl avled 2002 och Margit 2008. De är begravda i Kisa.

Rune Tollemark

Rune Tollemark bodde med sin familj på Linnégatan, vid lekplatsen nära radhusen i Egna Hem.

Jon och Amy Tufvesson

Jon Tufvesson föddes i Stockholm 1923. Han kom till Kisa i september 1950 som ämneslärare och blev senare överlärare, vilket motsvarade rektor över folkskolan. Han var bl.a. drivande för några tidiga tv-sändningar från Stjärneboskolans gård. Han var gift med Amy Linnéa, som var född 1923. De hade tillsammans barnen Gunnar (1948 – 1980), Bo (f. 1948 och gift 1977 med Anna-Karin), Mats Ingemar (f. 1953), Eva Marie (f. 1955), Jan Martin (f. 1958), Nils Einar (f. 1959), Lars Johan (f. 1964) och Per Henrik (f. 1964). Jon var under tio år, 1951 – 61, chef för Kisa scoutkår. Någon gång på 1960-talet flyttade familjen till Västerås där Jon sedan var ämneslärare. Amy avled 1973, Jon 2008.

Torsten och Elvira Turesson

Torsten Turesson föddes 1916 i Vimmerby. Hans hustru Elvira var född i Oppeby 1915. Deras dotter Yvonne föddes 1943. Familjen bodde på Tallgatan. Torsten avled 2011 och Elvira 2012.

Allan och Lilly Uhnell

Allan Uhnell var född 1914 i Rök. Lilly Maria Elise var född 1914 i Vist. De gifte sig 1937. Allan var maskinchef på lasarettet och engagerad i Elimförsamlingen. De bodde bl.a. på Länsmansvägen 1, även på Gammelgårdsgatan. Allan avled 1992 och Lilly 1997.

Barbro Vennerberg

Barbro Vennerberg var född 1943. Hon gifte sig 1973 med Jack Torgny Vennerberg f. 1934. De fick sonen Kent Örjan Roger född 1974. Familjen bodde på Harggatan. Barbro avled 2005.

Kurt Vesterberg

Kurt Vesterberg var född 1921. Han var postmästare i Kisa 1965 – 1971.

Bernt Vidbäck

Bernt Vidbäck var född 1946. Han var gift med Annika f. 1946 i Norrköping. Bernt jobbade på Kisa El-byrå. Bernt och Annika fick fem barn: Göran f. 1966, Carina f. 1968, Torbjörn f. 1971, Jimmy 1974 – 1990 och Daniel f. 1980. Familjen bodde först i Brokullen och senare på Västra Vägen. Bernt avled 2021.

Ann-Marie von Wachenfeldt

Ann-Marie von Wachenfeldt var född Wredberg 1919, dotter till Martin och Anna. Hon arbetade på Sparbanken och var även konstnär. Hon är mamma till Mathias och Didrik. Hon var gift med Curt och skild från honom. Ann-Marie avled 2014. Hon är begravd på Kisa kyrkogård.

Curt von Wachenfeldt

Curt von Wachenfeldt föddes i Kisa den 7 maj 1910. Efter studier och några år som bokbindare i Kisa blev han 1951 bibliotekarie vid godtemplarbiblioteket, som följande år blev kommunbibliotek. I samband med att Västra Kinda kommun vid mitten av 1960-talet inrättade en heltids bibliotekarietjänst genomgick Curt von Wachenfeldt statens biblioteksskola i Stockholm. Han pensionerades från tjänsten som kommunbibliotekarie 1975. Under sina år som bibliotekarie byggde han också upp ett kommunbiblioteksarkiv via olika kanaler, som personliga kontakter, resor, övertalning av arkivägare, fynd på vindar och köp här och där till måttliga belopp. Han lyckades även rädda två ganska välbevarade lanthandelsarkiv. Genom dessa insatser såg Curt von Wachenfeldt till att Kisa har ett hembygdsarkiv som har få motsvarigheter i vårt land. Hans verksamhet ledde också till skapandet av Emigrantmuseet i Columbia 1979. Långt tidigare ingick han också i den första sockenbokskommittén (som tillsattes 1952) tillsammans med John Anderson, Ragnar Andersson, Arne Nilsson och Julius Elander. Han gjorde sedan ett stort arbete med sockenböckerna. Curt är pappa till Mathias och Didrik i äktenskapet med Ann-Mari von Wachenfeldt f. Wredberg. Han var sedan gift med Eva Brundin. Han avled 1990 och är begravd på Kisa kyrkogård. (Denna text är till stor del hämtad ur En bok om Kisa socken del 4, s. 319 ff.)

Axel och Rut Wadell

Axel Wadell föddes 1885. Hans hustru Rut var född 1898. Axel var murare och arbetade tillsammans med Kalle Dompan. De hade sonen Stig. Axel avled 1975, Rut 1978. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Bengt-Arne Wahlström

Bengt-Arne Wahlström var född 1924 i Särna. Han gifte sig 1968 med Valborg Sibylla f. Karlsson 1948, syster till "Kalle Stubb". De fick söner Bert-Arne Urban f. 1969 och Bengt-Göran Ulf f. 1972. Familjen bodde på G. Eksjövägen. Bengt-Arne var sjökaptan. Han avled 1975 och är begravd på Kisa kyrkogård.

Axel och Sigrid Wallenberg

Axel Wallenberg var född 1883 i Tjärstad, son till Johan Wallenberg och hans hustru Albertina. Hans hustru Sigrid var född 1889 i Hägerstad. Axel var en känd rallare och stenarbetare, bror med landstingsmannen Nils Wallenberg. Axel och Sigrid fick döttrarna Henny f. 1916 i Kisa (gift Englund), Birgit f. 1918 i Kisa (gift Wahlström), Svea f. 1923 i Säby (gift Thorén) och Doris f. 1924 i Säby. Sigrid avled 1974 och Axel 1977. De är begravda på Kisa kyrkogård, mellan kyrkan och Sockenstugan.



Axel Wallenberg på Kise marken i början av 1970-talet.

Stig Wadell

Stig Wadell var född 1928, son till Rut Edit Paulina Wadell (1898 – 1978) och Axel Herman Wadell (1885 – 1975). Han var gift med Birgit och hade tre barn. Han var

gjuteriarbetare och spelade althorn i Kisa blåsorkester. Han avled 2011 och är begravd på Kisa kyrkogård liksom sina föräldrar.

Gösta och Karin Wallin

Gösta Wallin var född 1921 i Ström i Jämtland. Han var kamrer och ekonomisk rådgivare, bl.a. åt John Anderson. Han var med och bildade Lions club i Kisa 1954 och var med i Kisa sångkör. Och han satt i Kinda kommuns första fullmäktige, för centerpartiet. Karin Wallin (f. Carlsson) var född i Kisa 1926. De fick dottern Ulla-Karin f. 1951, som gifte sig 1977 med Lars Pettersson och fick två barn. Familjen Wallin bodde i Fridsdal, Rådhusgatan 4. Gösta avled 1993, Karin 2013.

Ernst W. Wedelin

Ernst Wedelin var född i Lundby i Göteborg 1892. Efter genomgången realläroverk i Skövde kom han 1909 till varuhuset Vollmers-Meeths i Göteborg som volontär. Efter ett par år som tolk på varuhuset Les Grands Magasins du Printemps i Paris anställdes han 1916 som resande för Marks Linnefabriks AB i Kungssäter. Därefter representerade han firma Chr. Permin i Köpenhamn. Under 15 år hade han sedan huvudenturen inom Skandinavien för vissa holländska textilfirmor. Han gifte sig 1919 med Carolina Ida f. Olsson (1896 – 1975). De skilde sig 1932 och Ernst flyttade i september det året till Kisa där hans syster Anna Hanzon bodde. Där bodde också modern Maria Wedelin under sina sista år. I Kisa jobbade Ernst åt ”Järn-John” och katalogiserade bl.a. järnaffärens varor. Han arbetade också en kort period, dessförinnan, som sekreterare på Franssons rörmokeri. – Ernst Wedelin var känd som en snäll farbror, en gentleman som alltid var klädd i mörk kostym med hatt och som hade käpp, portfölj och cigarr. Till barn hade han alltid en femöres kola. Arne Sandström minns att han fick en tjock bunt med ”filmstjärnor”, dvs. vykort med kända filmstjärnor på. Många var signerade av stjärnan! – Under flera år var Ernst Wedelin verksam inom skyttegillet, bl.a. som sekreterare. I många år var han också utgivare av Kisa taxeorrådes lokaltelefonkatalog. Till hans stora intressen hörde teater och musik och han var en god pianist. Han var även intresserad av litteratur och var kåsör i olika tidningar under signaturen Cyrano. Han avled 1975 och är begravd i Kisa.

Martin och Inga Wennerberg

Martin var född 1921 i Västra Eneby. Inga Wennerberg var född i Finland 1926 och hette då Ekström. Martin var mejeriarbetare, men makarna drev under några år Naftakiosken och tog sedan över affären efter Arthur och Ingrid Andersson i huset invid Sveahuset. De gifte sig 1950. De fick sonen Per-Åke, f. 1954, som bl.a. spelade trumpet i Kisa kommunala blåsorkester och driver verksamhet inom musik. Per-Åke är bosatt i Jönköping. Martin avled 2001, Inga 2016. Familjen bodde i villan på Nygatan 7.



Martin Wennerberg omgiven av ungdomar vid en konsert i Folkets Hus 1959.

Gösta och Constance Wesström

Gösta Wesström var konstnär, Constance Wesström småskollärare och scoutledare. Gösta målade av bl.a. Arne och Lasse Sandström. Constance startade vargungeverksamhet i scoutkåren.

Hugo och Elsie Westberg

Hugo och Elsie Westberg fick dottern Margareta. De flyttade till Hässleholm redan på 50-talet. Elsie flyttade tillbaka till Kisa efter att Hugo hade avlidit.

Kurt och Gunhild Ingegerd Westerberg

Kurt Westerberg föddes 1921 i Stora Malm, Södermanland. Hans hustru Gunhild Ingegerd var född 1921 i Västra Skedvi, Västmanland. De hade en dotter, Britt Gunnel född 1951. Familjen bodde på Floragatan 3. De flyttade sedan till Kungsbacka. Gunhild avled 2009 och Kurt 2010. De är begravda i Båstad.

Inga Whitfeldt

Inga Whitfeldt var sjuksköterska och hade två barn.

Marianne Wiberg-Öndal och Hans Öndal

Marianne Wiberg föddes i Kisa 1945. Hon gifte sig med Hans Öndal f. 1944 i Kisa. De bosatte sig i Åseda där sonen Tomas föddes 1968. De skildes 1971 och Marianne flyttade med sonen till Mjölby där hon avled 1975. Tomas bodde sedan tillsammans med Hans i Borås.

Inga-Lisa Wibling

Inga-Lisa Wibling var född 1930. Hon var hustru till Christer Wibling, som var notarie vid Kinda och Ydre domsagas häradsrätt. De bodde i Kisa under knappt tre år, den tid som notariemeriteringen tar. De fick barnen Magnus f. 1952, bosatt i Uppsala, Elisabeth f. 1954, bosatt i Stockholm, och Caroline f. 1955, bosatt i Stockholm. Inga-Lisa avled 2021, 91 år gammal. Christer är född 1923 och lever fortfarande.



Familjen Wibling ca 1956

Ivar och Agda Widell

Ivar Widell föddes 1903 i Säby. Agda var född 1906 i Kisa. De gifte sig 1934 och bodde på Kalmarvägen 6. Ivar var smidesmästare (smed). Han avled 1978. Agda flyttade därefter till Norrköping där hon avled 1982. De är båda begravda i Kisa.

Carl-Olof Widén

Carl Olof "Calle" Widén var född 1936 i Kisa. Doris är född 1932. De gifte sig 1960 och fick sonen Carl Anders f. 1967. 1961 övertog Calle tillsammans med Göte

Lindqvist A.G. Anderssons verksamheter och bildade Kisa Bok- & Pappershandel. Han hade dessförinnan jobbat länge i bokhandeln. 2005 såldes bokhandeln och verksamheten lades ner 2009. Calle Widén avled samma år och är begravd i Kisa. Doris bor kvar i Kisa, på Östgötagatan 6.

Helge och Märta Wik

Helge Wik föddes 1913 i soldattorpet Ekelid i Oppeby socken. Där växte han upp under enkla förhållanden som en i en syskonskara på åtta. Tidigt fick han söka sin egen försörjning och kom så som dräng till Aska Skattegård i Hägerstad. Det var där han träffade sin blivande fru Märta Stefansson (född 1908). Hon föddes och växte upp där i Aska by. Hennes far var lantbrukare och på gården fanns många djur. Kanske var det detta som gjorde henne till en stor djurvän. Till gården kom alltså Helge Wik för att arbeta. Tycke uppstod, som man brukar säga. Det ledde till giftermål 1938. – Helge var mångsysslare och arbetade bland annat som bergsprängare. Vid en olycka i det arbetet skadade han ryggen svårt. Han blev därför stelopererad men återhämtade sig. Han sökte sig till Forså pappersfabrik, som han ansåg skulle vara en mer lämplig arbetsplats. Det blev långa färder med motorcykel från Kätilstad, där de då bodde, till Kisa. De behövde ett närmare boende. Detta fann de hos den legendariska barnmorskan Frederika Dahl, som hade annonserat ut sitt Björkbacka (numera Enebygatan 39). 1952 flyttade familjen, som då också bestod av sönerna Roland och Bertil, till Kisa.

Både Helge och Märta började så småningom arbeta vid Vårdhemmet, lämpligt nog beläget som granne till Björkbacka. Vårdhemmet var en plats för, som det hette på den tiden, ”lättskötta sinnesslöa”. Helge blev vaktmästare och Märta biträde. Då tjänsten för Helge inte var heltid, kompletterade han den med diverse olika uppdrag. På senare år kom han att engagera sig i Bygdegården. Det passade honom perfekt, då han alltid haft ett stort intresse för gamla ting och traditioner. Säkert är det många som minns hans guidningar och demonstrationer. – Helges barndomshem blev efter föräldrarnas bortgång omvandlat till hembygdsgård och museum. Även där lade Helge ner mycket tid och energi. Helge och Märta var varmt troende och trogna medlemmar i Missionsförsamlingen under alla år. Märtas engagemang i församlingen upptog mycket av hennes tid. Helge avled 1989. När Märta blev änka flyttade hon till Kisahus. Hon avled 1996.

Gösta och Karin (Kajsa) Wikström

Gösta Wikström föddes i Tjärstad 1907. Han var gift med Karin, född Sandström 1907 och ett av nio syskon Sandström (se särskild rubrik). De hade inga barn. Gösta var landsfiskal i Kisa fram till att polisväsendet gjordes om 1965, då han blev kronofogde i Motala fram till sin pensionering. Efter pensioneringen flyttade Gösta och Karin tillbaka till Kisa. Barnen i husen runt där Karin och Gösta bodde ringde ofta på och frågade om det fanns godis. Då tog Kajsa fram en skål och de fick plocka. En gång då de ringde på var inte Kajsa hemma men Gösta öppnade. Då han berättade att han inte visste var godiset fanns sa barnen, men det vet vi, och de sprang in och plockade fram skålen. Kajsa handlade mycket godis och mycket mat för att kunna bjuda. Hon bar alltid på en matkasse. Det fanns en gåta i Kisa som löd: vad är det för skillnad på Kisasjön och Kajsa Wikström? Jo, Kisasjön bär bara på vintern, Kajsa W hela året runt! Gösta dog i Kisa 1983, Karin också i Kisa 1999.

Karl-Åke Wiktorsson

Karl-Åke Wiktorsson var född 1943 i Kisa. Han var gift med Britt-Marie f. 1944 i Tuna. De fick barnen Åke Mikael Jörgen f. 1964 och Charlotte Åsa Marie f. 1965. Efter Kisa var de bosatta i Mariannelund. Karl-Åke avled i Vimmerby 2004. Britt-Marie är i livet och bor i Mariannelund.

Sture och Eyvor Wirén

Sture Wirén var född i Nyköping 1907. Han var spannmålshandlare och disponent (chef) på Östgöta Lantmän. Eyvor var född Sjögren 1907 i Vikingstad. Hon var under en period chef för Kisa Lottakår. De gifte sig 1940 och fick sonen Magnus f. 1946 i Kisa. Sture avled 1993, Eyvor 2001.



Sture Wirén 1957

Viktor och Anna Siri Maria Wisme

Viktor Wisme var född 1905 i Vissefjärda. Anna Siri Maria var född 1904 i Kalmar. De gifte sig 1935. Viktor var överlärare och Västra Kinda kommunalfullmäktiges första ordförande. De flyttade till Kalmar. Viktor avled 1978 i Emmaboda, hustrun 1989 i Växjö.

Anders Wolmsten

Anders Christer Wolmsten var son till Ingemar och Ulla-Britt Wolmsten. Han föddes 1963 i Järfälla. Han flyttade från Kisa till Växjö där han avled 1984.

Bröderna Wredberg

De tre bröderna Wredberg flyttade 1920 från Vimmerby till Kisa för att överta ett äldre gjuteri som ägdes av Oskar Svensson. De var Edvin, Martin och Valter. Första året arrenderade de gjuteriet för att 1921 köpa detsamma. Alla tre bröderna var hängivna körsångare. Martins och Valters fruar hette båda Anna. För att skilja dem åt var det flera som kallade dem för "Anna Martin" och "Anna Valter".

Edvin och Helga Wredberg

Edvin Wredberg var född 1884 i Vimmerby och Helga 1886 i Vena. De gifte sig 1908. Edvin var utbildad gjutare och kom alltså till Kisa kring 1920 när han tog över Kisa Gjuteri tillsammans med sina bröder Martin och Valter. Edvin och Helga hade dottrarna Adela (1909 – 1995) och Asta (1913 – 2000). Adela "Dala" gifte sig med Martin Gustafsson och Asta med Erik Eriksson. Edvin dog 1965, Helga 1979. Båda är begravda på Kisa kyrkogård.

Martin och Anna Wredberg

Martin Wredberg var född 1892 i Vimmerby. Anna var född 1894. De gifte sig 1918 och fick dottrarna Anne-Mari, gift von Wachenfeldt (1919 – 2014), och Birgit, gift Boman (1925 – 2011). Martin var fabrikör och hade Kisa gjuteri tillsammans med sina bröder Edvin och Valter. Han var ledamot av municipalfullmäktige, municipalnämnden och brandstyrelsen, suppleant i lasarettsdirektionen och skolstyrelsen, vice ordförande i kyrkokören och klubbmästare i Norrköpingsavdelningen av Sveriges Gjutmästare förbund. Han var dessutom brandchef under en period. Martin dog 1974, Anna 1983.

Valter och Anna Wredberg

Valter Wredberg var född 1897 i Vimmerby. Anna var född Hellström 1905. De fick barnen Anita f. 1934 och Gustaf f. 1944 ("Gösta"). Anita emigrerade tidigt till USA. Valter var gjutmästare och hade Kisa gjuteri tillsammans med bröderna. Han var ordförande i Kisa Skidklubb. Anna avled 1988, Valter 1995.

Helge och Anna Lisa Ydringer

Helge Ydringer var född Pettersson 1914. Anna Lisa Ydringer var född Nälzén 1912 i Blekinge. De gifte sig 1938 och bodde i Årteflod, Tidarsrum. De hade barnen Katarina, Staffan, Birgitta, Margareta och Thomas. Helge var först lantbrukare och arbetade sedan på Kisa Elbyrå när det låg i källaren på Vårdshuset. Han sålde också traktorer för BS-

Maskiner. Vidare var han hälsovårdsinspektör och ordförande i hälsovårdsnämnden. Helge avled 1981 och Anna-Lisa 1994.

Per Olof Zachrisson

Per Olof Zachrisson var född 1917 i Göteborg. Han var konstnär (målare) och från 1943 gift med Brita Rothlin, också konstnär. De gifte sig år 1943 och kom till Kisa på 50-talet. De bosatte sig först i soldattorpet Hagstugan under Bromhult. Och senare köpte de Ekstugan, f.d. Gustavssons pensionat, på väg upp till ordenshuset i Kisa. – Per Olof Zachrisson studerade konst vid Slöjdföreningens skola, vid Valands målarskola i Göteborg (1938 – 1940) och vid Académie Julien i Paris. Han gjorde studieresor till England, Frankrike och de skandinaviska länderna. Han medverkade från 1946 regelbundet i Östgöta konstförenings samlingsutställningar och Göteborgs konstförenings utställningar på Göteborgs konsthall. Och han deltog i Nationalmuseums utställning *Unga tecknare*. Bland hans offentliga arbeten märks dekorativa målningar och mosaiker i några fastigheter i Linköping. Han var lärare vid Östergötlands och Linköpings stadsmuseums krokikurser 1947–1966 och bedrev konstpedagogisk verksamhet inom studieförbunden i Linköping. Hans konst består av landskap, arbetslivsskildringar, interiörer med figurer och stilleben utförda i olja, akvarell och pastell. Vid sidan av sitt eget skapande var han verksam som tecknare och lyrikskribent i dags- och veckopress. Han är representerad vid Gustav IV Adolfs samling, Nationalmuseum, Östergötlands museum, Eskilstuna konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Ystads konstmuseum och Östergötlands läns landsting. Han bodde i Kisa till sin död 1988.

Maria Zdeborska och Frank Zdeborsky

Maria Zdeborska var född Kasper 1920. Hon var från Tjeckoslovakien liksom sin man Frank Zdeborsky, född 1923, som hon gifte sig med 1948 och som också var läkare. Maria kom till Kisa omkring 1953, medan Frank var verksam i bl.a. Tysslinge och Solna innan han flyttade till hustrun i Kisa. De bodde i provinsialläkarbostaden där Storgatan svänger österut över Kisaån. Den fyrvägskorsning i centrala Kisa där deras hus låg gick i folkmun under namnet Zdeborskakorset. Numera är det en rondell. Maria avled 1995, Frank 1998.

Axel och Anna Åberg

Axel Åberg föddes 1891 i Hjorted, Kalmar län. Han var bror med Ernst Åberg och kom till Kisa 1923 som järnsvarvare. Anna var född Svensson 1899. Hon och Axel gifte sig 1928. Axel blev fabrikör och hade Kisa Bil- & Mekaniska Verkstad där han även sålde bilar. Han var ordförande i Kisa Fabriks- & Hantverksförening och i Kisa Motorklubb. Anna avled 1963, Axel år 1970. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Ernst Åberg, se ovan under hustrun Margit Stahre Åberg

Erik och Ingegerd Åhlström

Erik Åhlström var född i Karstorp, Klockrike, 1899. Han gick på Stockholms Högskola och arbetade vid Länsstyrelsen i Linköping. År 1946 utnämndes han till häradsskrivare i Kisa för Kinda och Ydres fögderi. Kontoret var först i kantorsbyggnaden, invid kyrkan, senare i Hemgården (Storgatan 3). Hans arbete innebar bl.a. resor hem till fögderiets alla präster för mantalsskrivning. ”Mycket gemytliga möten”, tyckte han. Hans stora intresse var annars skog. Tillsammans med sina fyra bröder hade han ärvt fem skogsgårdar efter sin mamma Hanna (född 1873 i Håredal Tidarsrum, död 1942). Gårdarna låg i Håredal, Tidarsrum och Söderhult och han vandrade dagligen i skogen. Ofta var det tillsammans med skogvaktaren, som sa att ”Åhlström är kunnig”.

I unga år fotograferade Erik mycket och han framkallade även själv. Det finns flera fina glas-negativ sparade. Inte minst förevigade han sin unga hustru Ingegerd (f. Lindén 1903) när hon dansade i hemmet, barfota, iklädd en tunn slöja (gardin) – precis som hon sett dansösen Isadora Duncan på bio. Ingegerd älskade även musik och teater och var en duktig pianist. Hon var bonddotter från Vinnerstad, Motala, och på släktfester sa man: Vill inte Ingegerd dansa för oss? Inga fördomar där! Bra gener ... Erik och Ingegerd bodde med familjen i Villa Utsikten i korsningen Linnégatan – Grönedegatan. De fick barnen Gunnel (1928–2017), Bo-Bertil (Bob) (1931–2018) och Anne-Marie (Ami) f. 1937 (bl.a. musiklejare i Kisa, gift först med Per Eklöf och senare med Tony Hagström, son till Gunnar och Anna H). Ingegerd dog år 1985 och Erik 1994. De är båda begravda i Linköping.



Östen och Anna Ödell

Östen och Anna Ödell var båda födda 1911. Östen var lantbrevbärare. Östen avled 1996, Anna 2001. De bodde på Gammelgårdsgatan.

Gunilla Öhman (född Andersson, senare Jacobsson)

Gunilla Öhman var född Andersson 1922 och syster med Åke i Hitthem. Hon var gift med Nisse Jeppe åren 1944 – 1961 (något osäkert), senare med Åke Öhman från 1961. Med Nisse hade hon dottern Lilian (1944 – 1998). Angående henne, se Lilian Glover. Gunilla avled 2014.

Maja Öhman

Maja Öhman hette egentligen Anna Marie Elisabet. Hon var från Stockholm, född 1914. Hon var bl.a. chef för Kisa Lottakår. Hon var gift med Åke Öhman i hans första äktenskap och de fick sönerna Lars Åke (f. 1943) och Carl-Gustav (f. 1948) innan de skilde sig. Maja avled 1999.

Åke Öhman

Åke Öhman var född i Nyköping 1917. Han kom till Kisa i början av 1940-talet och arbetade som tandläkare hos Gustaf Sundström. Han var gift åren 1942 – 1958 med Anna Marie Elisabet Öhman från Stockholm (född 1914, död 1999). De fick sönerna Lars Åke (f. 1943) och Carl-Gustav (f. 1948). Efter skilsmässan flyttade Åke till Gränna och öppnade tandläkarpraktik där. År 1961 gifte han om sig med Nisse Jeppe's första hustru Gunilla (1922 – 2014). Åke Öhmans tandläkarpraktik har varit en del av Grenna Museum (i Franckska gården). Han avled 2008.

Holsten och Karin Öhr

Holsten Öhr levde 1888 – 1970. Hans hustru Karin Öhr levde 1893 – 1969. De är begravda på Kisa kyrkogård.

Åke och Ing-Marie Österberg

Åke Österberg var född 1918 i Årjämg. Han tog studenten i Motala 1937 och veterinärexamen 1945. Han gifte sig 1944 med Ing-Marie född Agrell 1916. De fick barnen Bo f. 1945, Ulla f. 1947, Lars f. 1948 och Eva f. 1955. Åke var distriktsveterinär i Strängnäs, Trehörningsjö och Backe innan han och familjen kom till Kisa 1959 när Åke blev distriktsveterinär där. Familjen bodde i korsningen Linnégatan / Grönedegatan (huset i nordvästra hörnet). Åke var ordförande i Kisa Tennisklubb under ganska många år och en skicklig tennisspelare liksom sonen Lasse. Han spelade även bridge i Kisa Bridgesällskap.

(ca 1120 personer)

Vi har hört talas om nedanstående personer men vet inte vad de hette.

”Kalle målare”

”Kalle i Söderhult” (mjölkbilsförare)

”Ivar i Brönna” (mjölkbilsförare)

”Mjök-Sigge” (mjölkbilsförare)

”Martin Petter” (arbetade på järnvägen)

”Kalle Kolt”

”Kalle Vetebulle” (ägde gäddsaxfabriken)